

## KERKDIENSTEN

GENEVE	LAUSANNE
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Chapelle de Béthusy
Zondag 10 mei om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 17 mei om 10.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 31 mei om 11.00 - Pinksterdienst met Gasten uit Nederland Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 14 juni om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 21 juni om 11.00 uur - Buitendag te Buchillon Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 28 juni om 11.00- Temple te Commugny Ds. Lia Wolters- Berghout	

### Kracht van de Geest

Dove oren  
geopend  
horen het onhoorbare  
in moedertaal.

Koude harten  
ontbranden  
vurig van Geest.

Een nieuwe wind  
waarheen, van waar?

Pinksteren

Mensen in beweging  
nieuwe verten.

Geloof geboren  
vragenderwijs  
op de weg.

Gemeenschap  
verhalen  
water en brood en wijn  
gemeente van Christus totdat Hij komt.

Lia Wolters-Berghout

### Gasten uit Nederland

Op 31 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Geest, die de gelovigen inspireert om in het spoor van Jezus te gaan. Deze zondag zullen de gasten uit Nederland die gekomen zijn voor de vakantieweek aanwezig zijn. De vakantieweek is een initiatief dat 35 jaar geleden door Ds. De Beaufort genomen werd en nog altijd wordt voortgezet door vele vrijwilligers binnen en buiten de Nederlandse Gemeente. We wensen onze gasten een heerlijke week toe.

## Kerkdiensten eind april en begin mei

Het thema van de kerkdiensten van 26 april en van begin mei wordt bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar: de tijd na Pasen. Voor de mensen die vlak na de opstanding leefden was de ervaring van het lege graf een ervaring die hun hele leven veranderde. Wij zijn mensen van heel lang na de opstanding. Hebben wij nog iets met die verbijsterende ervaring van toen? Themadiensten over « mensen na de opstanding » op 26 april (met daarna de gemeentevergadering) in Commugny, op 10 mei in Genève en 17 mei in Lausanne.

## De toekomst van de kerkdiensten in Lausanne

Ik wil u nogmaals uitnodigen voor het overleg met mensen die de kerkdiensten in Lausanne bezoeken op zondag 17 mei na de dienst. Wij willen dan samen met u nadenken over de toekomst van deze diensten, die zoals u weet niet erg druk bezocht worden. Gaan we verder met het houden van kerkdiensten in de huidige vorm? Zijn er andere mogelijkheden, zoals, bijvoorbeeld, huisvieringen? Zijn er voldoende mensen aanwezig om kerkdiensten te houden in de vakantietijd, of in september tijdens de Jeûne Fédéral? De kerkenraad wil hierover niet besluiten zonder de kerkgangers in Lausanne gehoord te hebben. Bent u niet in de gelegenheid zondag 17 mei aanwezig te zijn, maar u wilt toch uw mening kenbaar maken, dan kunt u contact met mij opnemen. Tot 17 mei !

## Jongerenkring

Op 5 mei wordt er weer een gespreksavond gehouden voor 'jongere' gemeenteleden en andere belangstellenden. Thema: 'geloven in tijd van crisis.' We willen teksten lezen van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef tijdens de oorlog vanuit de gevangenis aan zijn vriend Eberhard Bethge. Hoe ging hij om met zijn geloof in die crisis-situatie? Wat kunnen wij van hem leren? Hij schreef bijvoorbeeld tijdens de laatste jaarwisseling van zijn leven Gezang 398, 'Door goede machten trouw en stil omgeven'. Hoe kun je dat geloven als je zo door het kwaad omgeven bent? Voor hem was God geen stoplap om je problemen mee op te lossen als je er zelf niet meer uitkomt. Hij maakte onderscheid tussen religie en geloof om dat uit te leggen. Religie is eigen belang, geloof gaat om de relatie met Christus. Daardoor wilde hij zich laten bepalen, niet door de negatieve machten.

De gespreksavond begint om 8 uur en is bij Hans van Zoonen in Versoix. Graag aanmelden bij [vanzoonen@bluewin.ch](mailto:vanzoonen@bluewin.ch) of [wolters@live.fr](mailto:wolters@live.fr)

Lia Wolters-Berghout

## Herdenking 500-ste geboortedag van Calvijn

Zoals velen van u al zullen weten wordt dit jaar herdacht dat Calvijn 500 jaar geleden geboren werd. De Eglise protestante de Geneve waarvan ook uw kerk, de NPG, een onderdeel is, organiseert verscheidene activiteiten om deze gebeurtenis te vieren.

Om voldoende fondsen bijeen te brengen om dit alles te financieren is een verzoek gedaan aan de gemeenten om een bijdrage te geven.

De Kerkenraad heeft besloten om aan dit verzoek te voldoen en daartoe de collectes voor de kerk gedurende de maand juni aan dit project toe te wijzen. (De collecte voor de diaconie zal in mei weer voor de stichting Theodora zijn)

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan.

Theo Bakker

## **Het vluchtelingen en migratie probleem besproken door Ds. Frans Bouwen**

Op vrijdag 20 maart sprak Ds. Frans Bouwen op verzoek van de Nederlandse Protestantse Gemeente over de ontwikkelingen terzake van vluchtelingen en migratie in het Hotel Chavannes de Bogis. Het was een zeer interessante lezing over een zeer uitgebreid onderwerp. Een onderwerp met vele facetten. Het is niet goed mogelijk alles wat Dominee Bouwen heeft verteld in een kort bestek weer te geven. Dominee Bouwen heeft in Leiden gestudeerd. Hij schreef een dissertatie over mensenrechten en vluchtelingen, waarbij hij constateerde, dat in het oude testament het begrip vreemdeling voorkomt « die in het voor hem nieuwe centrum bescherming vindt ». Ook in het nieuwe testament wordt vluchtelingen ervaring aangetroffen. Er zijn vele redenen om te vluchten naar een ander land waar men bescherming genieten kan. Vluchten omdat men vervolgd wordt, vluchten omdat men geen middelen van bestaan heeft. Op de vlucht gaan voor oorlogsgeweld of voor besmettelijke ziekten. Ook migratie kan vele verschillende oorzaken hebben.

Dominee Bouwen werkte ondermeer vier jaar bij de Wereldraad van Kerken in Genève. Hij woonde toen in Prangins. In 1967 kwam er een vluchtelingen verdrag. Er zijn 13.000.000 vluchtelingen, waarvan de meeste in Azië.

Een groep van ongeveer 500 personen met verschillende achtergronden van alle delen van de wereld kwamen in 2002 tezamen en kwamen tot de « Verklaring van den Haag » over de toekomst van de vluchtelingen en migratie politiek. In deze verklaring werden in 21 beginsel- verklaringen de politiek over de toekomst van de vluchtelingen en de migratie vastgelegd. Er werd een stichting opgericht: 'Het Haagse proces terzake vluchtelingen en migratie (THP)'. De stichting werd opgericht in 2005 naar Nederlands recht.

De THP richt een wereld netwerk van initiatiefnemers van een uitgebreide kring van achtergronden op. In 2003 werd de Club van

den Haag gevormd, die de THP advies geeft. Thans is de groep van 500 gegroeid tot 3000. Vier hoofd initiatieven zijn opgesteld om uitvoering te geven aan de beginselverklaringen en nieuwe gedragslijnen terzake voor te stellen. Een initiatief onderzoekt de relatie tussen zaken doen, migratie en ontwikkeling, om te komen tot een constructieve rol in de vorming van de migratie-agenda. Seminaars zijn gehouden in Johannesburg en Londen. De tweede fase brengt CEOs van verschillende sectoren (dienstverlening, bouwkunde en andere belangrijke sectoren) in ronde tafel gesprekken bijeen.

Het initiatief van grote steden kwam als een antwoord op de aanbevelingen van het Final Report of the Global Commission on the International en te streven naar de uitweg van migratie en opname in grote stedelijke gebieden in de wereld.

THP steunt het wereldomvattende gesprek over migratie en ontwikkeling. Door haar netwerk van deskundigen en haar Club van Den Haag, verschaft THP inbreng voor de voorbereiding van UN High Level Dialogue on International Migration and Development (HLD). Een inbrengsessie voor vertegenwoordigers van multi-nationals vond plaats met het World Economic Forum (WEF). THP heeft het wereldomvattend netwerk gemobiliseerd in drie regionale vergaderingen gericht op vluchtelingen en migratie zaken. De eerste was georganiseerd in Bangkok over 'Integration and Social Inclusion from a Southern Perspective', de tweede vond in Amman plaats over 'Advancing the Refugee and Migration Agenda in the Middle East', de derde vond plaats in Lagos over 'Migration between West Africa and the Maghreb': veelbelovende gezamenlijke antwoorden op de leemte in bescherming. Het was een buitengewone interessante lezing, waarbij onder onze aandacht werd gebracht dat het vluchtelingen en migratie-probleem levensgroot is.

Geert van Mesdag

## De overdenking door Ds Frans Bouwen - 22 maart in de temple de Commugny

Dominee Bouwen begint met de vraag te stellen, of de gezindheid die ook in Christus Jezus was nog als iets levends bestaat. Kreten hoor je ontstaan als 'God bestaat niet, maar gebeurt', 'de kerk heeft afgedaan'. Wij mensen blijven schamel achter met de oude Filippenzenbrief en een verdwenen God, een Verloren Zoon en een opgeloste geest. Is dit nu, waar we na al die tijd terecht zijn gekomen. Het antwoord op deze vragen mag luiden: Nee.

Paulus schreef vanuit de Romeinse gevangenis in Efeze aan de Filippenzen: 'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had'. Paulus zat in de gevangenis vanwege de verkondiging van het Evangelie. Dat is vaak gebeurt door de geschiedenis heen; bijvoorbeeld Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Desmond Tutu, Kim Dae Jung en vele anderen kwamen in de gevangenis, in wezen kwam dit door de kern van de verkondiging van het Evangelie, en die is: 'hebt God lief en de naaste als uzelf'. Paulus wil met zijn brief de kleine christengemeente van Filippi een hart onder de riem steken. Het ging er om tot een opbouw van de gemeente te komen in eenheid, een 'eenheidsopbouw' die het dichtste kon komen bij de bedoelingen van de werking van God's Geest. De vraag hoe kunnen we als mensen, als gemeente, zo dicht mogelijk komen bij de bedoelingen van de werking van God's Geest. Paulus moet voor het verwerken van deze vraag in zijn brief aan Filippi stilgestaan hebben bij één Psalm in het bijzonder die ook door Jezus Zelf in de Lijdenstijd bij het laatste Avondmaal waarschijnlijk werd geciteerd: dat is Psalm 116. De dichter van de Psalm erkent dat elk mens in een situatie van grote angst en gevaar terecht kan komen. In doodsgevaar zijn noemen we dit ook wel. Bij alle doodsgevaar wordt gesproken over God die handelt, die initiatief neemt, als eerste, God, die werkt, God, die leeft. Dit handelen, werken en leven van God wordt weergegeven met vier belangrijke begrippen of misschien beter: aanduidingen of zelfs peilers; zij vormen tezamen een handleiding waarmee we de gezindheid van Christus Jezus zo dicht mogelijk kunnen benaderen, ook in onze tijd. Die vier peilers zijn: 1. rechtvaardigheid en gerechtigheid, 2. ontferming en compassie, 3. bescherming, 4. bevrijding.

Rechtvaardigheid en gerechtigheid. God is rechtvaardig, Hij is niet een God, maar 'God', en doordat hij rechtvaardig is redt hij. Hij kan niet anders. Hij redt zodanig dat Hij ook de mens oproept naar de naaste toe om eveneens

rechtvaardig te zijn en gerechtigheid te doen. Dit is een geweldige hoopvolle en troostrijke boodschap, maar ook heel erg moeilijk.

Ontferming en compassie. God als Rechtvaardige bewerkstelligt ontferming, dat gaat in de bijbel altijd samen met 'compassie' oftewel medelijden. God veroordeelt niet, maar oordeelt wel of wij zijn ontferming nodig hebben.

Bescherming. God biedt geborgenheid aan. Er staat een scherm om je zodat niemand en niets je van buiten af als hoger macht of kracht kwaad mag doen. In geval je in diepe rouw of in ellende bent zodat je alle hoop verloren hebt, dat er dan een levende God blijft die wanhoop doet veranderen in hoop, doordat je beschermd wordt door Zijn liefde en trouw. Bescherming krijgt vorm in hulp, onze hulp want die is 'in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van Zijn handen'.

Bevrijding. Dat is weg uit ongerechtigheid, weg uit rijkdom, weg uit oorlogszucht, weg uit discriminatie, weg uit onverschilligheid. En dus ook weg uit die gevangenissen, ook uit die van het eigen bestaan. In Nieuw Testamentische taal is het op naar de Opstanding, naar nieuw Leven in de Geest van deze Heer!

Het klinkt alsof God de Rechtvaardige, in ontferming, beschermend en bevrijdend, wil dat wij als het ware opnieuw geboren worden om zelf rechtvaardig te zijn, compassie te tonen, bescherming te bieden en bevrijding te bewerkstelligen.

De tijden zijn veranderd, zeker, maar - zo Augustinus al schreef - 'de tijden? Dat zijn wij'. De gezindheid die ook in Christus Jezus was is echter niet veranderd. Die gezindheid is er mogelijk en is bestemd om de gemeente in eenheid op te bouwen tot glorie van God de Vader.

Elke tijd mag zo dicht mogelijk die gezindheid die ook in Christus Jezus was benaderen. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar, toen zestig jaar geleden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend werd, en toen ook in de Nieuwe Kerk te Amsterdam als teken van de wereldwijde eenheid van de kerken de Wereldraad van Kerken werd opgericht, met de zetel in Genève.

Elke dag worden we gevraagd die gezindheid opnieuw geboren te laten worden. Waarom? Omdat we vanuit God's eigen hand een Handleiding hebben gekregen met hoofdletter 'H'; een Handleiding tot rechtvaardigheid en gerechtigheid, een Handleiding tot ontferming en compassie, een Handleiding tot bescherming en bevrijding. Dat kan niet geroofd goed worden

maar mag in dankbare dienstbaarheid ingezet worden op weg naar God's toekomst: ook rond het meer van Genève is het in 2009: Uw Koninkrijk kome!  
Amen.

Schriftlezingen :  
Psalm 116: 1-9 (NBV) / Filippenzen 2: 1-11 (Naardense Bijbelvertaling) / Johannes 3: 1-3 (NBG)

Geert van Mesdag

## DIACONALE COLLECTEN

Hieronder eerst een bedankmail van Valerie, naar aanleiding van de collecte in de maand maart, voor een weeshuis in Bolivia :

Lieve Frances,

Na uw email met het goede nieuws ben ik vandaag, samen met Jessica, een andere lerares die zich heel erg inzet voor Ebenezer, matrassen en kussens gaan kopen! We hebben 16 matrassen gekocht ter waarde van \$500 (CHF 573) en 16 kussens ter waarde van Bs 310 (CHF 51.50). We hebben overal gezocht naar plastic hoezen, maar konden ze vandaag niet vinden, maar de hulp van de Jessica weet wel waar ze te koop zijn op een grotere markt iets buiten de stad en zal ze deze week kopen. Verder ben ik van plan om zaterdag met mam het beddengoed (hoezen, lakens en kussenslopen) te kopen en ze naar het tehuis te brengen zodat zij het ook kan meemaken en zien.

Ze waren ZO ontzettend blij! Het was een grote verrassing voor ze dat de matrassen zo snel kwamen. Toen we vanochtend belde om de exacte maten te vragen konden ze het niet geloven, maar waren zeker heel erg blij, want de oude matrassen lagen al buiten toen we bij ze aankwamen met een wagen volgeladen met nieuwe! Ze zullen de plastic hoezen die er nu even omheen zitten erom laten totdat de plastic hoeslakens deze week worden afgeleverd.

Ik heb een hele foto reportage gemaakt en ze gedownload op snapfish. Ik zal de link forwarden en als u ze niet open krijgt dan moet u mijn oude email adres ([valvanlier@yahoo.com](mailto:valvanlier@yahoo.com)) gebruiken en dan [wedding](mailto:wedding@yahoo.com) intypen en dan moet het lukken. Ik heb nu wat foto's erbij gedaan als attachment (before and after), maar allemaal is een beetje veel (40 foto's).

Nogmaals echt ontzettend veel dank voor alle lieve moeite! Ik zal zodra alles gekocht is ook de kosten op een excel sheet weergeven en ik heb ook bonnetjes van matrassen en kussens indien nodig.  
Het was weer heel bijzonder om er vandaag naartoe te gaan en zo mooi om deze jongens zo blij te zien. De Nederlandse gemeenschap en de kerk heeft ze echt een enorm plezier gedaan en ze zijn echt heel erg dankbaar!

Heel erg veel liefs, ook aan Jan, en ik hou u nog verder op de hoogte van het volgende bezoek en het resterende bedrag! Ik hoop dat St. Petersburg leuk is!  
Ook veel liefs van Todd, Valerie



## Diaconale collecte Mei - Stichting Theodora

Deze stichting is opgericht in het canton de Vaud in het jaar 1993 door de broers Poulie in nagedachtenis aan hun moeder Theodora. Het doel van deze stichting is het verdriet van kinderen, die in een ziekenhuis liggen, vaak langdurig, een beetje te verlichten.

Professionele artiesten worden opgeleid om als clown zieke kinderen een beetje afleiding te bezorgen. Met een lach, een knipoog, spontaniteit, toveren en veel gevoel voor humor brengen zij deze kinderen even in een droomwereld en kunnen daardoor het ziekenhuisleven even vergeten. Het is niet alleen het afleiden met een lach, maar ook muziek spelen en spelletjes doen. Een „docteur Rêves“, zoals ze genoemd worden, concentreert zijn bezoek op één kind.

Op het ogenblik werken zij in 9 landen en hebben 120 docteurs Rêves in dienst. Iedere week werken zij in 91 ziekenhuizen en bezoeken 200'000 kinderen per jaar. In Zwitserland alleen al werken 42 „docteurs Rêves“ die 65.000 kinderen bezoeken in 36 ziekenhuizen en 10 gespecialiseerde instellingen.

Graag vragen wij Uw bijdrage voor dit prachtige doel. Mocht U meer willen weten, kijkt U dan op [www.theodora.ch](http://www.theodora.ch).

Frances Sandberg

vrijdag	1 mei	Handelingen 6:1-15
zaterdag	2 mei	Handelingen 7:1-16
zondag	3 mei	Handelingen 7:17-34
maandag	4 mei	Handelingen 7:35-43
dinsdag	5 mei	Handelingen 7:44-8:1a
woensdag	6 mei	Psalm 65
donderdag	7 mei	Ezechiël 35:1-10
vrijdag	8 mei	Ezechiël 35:11-15
zaterdag	9 mei	Ezechiël 36:1-7
zondag	10 mei	Ezechiël 36:8-15
maandag	11 mei	Ezechiël 36:16-21
dinsdag	12 mei	Ezechiël 36:22-32
woensdag	13 mei	Ezechiël 36:33-38
donderdag	14 mei	Handelingen 15:36-16:10
vrijdag	15 mei	Handelingen 16:11-24
zaterdag	16 mei	Handelingen 16:25-40
zondag	17 mei	Handelingen 17:1-15
maandag	18 mei	Handelingen 17:16-34
dinsdag	19 mei	Handelingen 18:1-11
woensdag	20 mei	Handelingen 18:12-22
donderdag	21 mei	Psalm 110
vrijdag	22 mei	Leviticus 21:1-12
zaterdag	23 mei	Leviticus 21:13-24
zondag	24 mei	Psalm 31
maandag	25 mei	Leviticus 22:1-9
dinsdag	26 mei	Leviticus 22:10-16
woensdag	27 mei	Leviticus 22:17-25
donderdag	28 mei	Leviticus 22:26-33
vrijdag	29 mei	Leviticus 23:1-8
zaterdag	30 mei	Leviticus 23:9-14
zondag	31 mei	Leviticus 23:15-22