

## KERKDIENSTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Temple
Zondag 14 maart om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 28 maart om 11.00 Avondmaaldienst gevolg door de Gemeente vergadering Ds. Lia Wolters-Berghout
Vrijdag 2 april om 19.00 uur - <b>Goede Vrijdag</b> Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 4 april om 11.00 uur - <b>Paasdienst</b> Ds. Lia Wolters-Berghout
	Zondag 25 april om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout

### “ De Koran is een achterlijk boek, de Bijbel ook.”

Deze uitspraak van een PVV-politicus waarvan ik de naam alweer vergeten ben, las ik onlangs toen ik in de trein de ‘Spits’ las. Het is een teken van de groeiende intolerantie tegen godsdienst bij een deel van de Nederlandse samenleving. In naam van de vrijheid van meningsuiting worden kerken en moskeeën beschuldigd van gewelddadigheid - nu of in het verleden -, of van het in de weg staan van de Verlichting, van het indoctrineren van mensen, etc. Veel van wat er fout is in de wereld wordt aan gelovigen toegeschreven.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dat de verdediging ervan gepaard gaat met intolerantie lijkt eraan tegengesteld. Maar intolerantie wordt vaak door de mensen die de mening van een ander onverdraaglijk vinden niet als intolerant gezien. Zij hechten grote waarde aan datgene wat zij willen verdedigen. Zo werden er in de tijd na de Reformatie ketteren en Joden vervolgd, omdat men hen de schuld gaf van de Pest die rondwaarde. De pest werd beschouwd als straf van God. Er was dus veel aan gelegen om de religieuze orde te herstellen. Gevaarlijke intolerantie ontstaat op het moment dat bepaalde groepen de schuld krijgen van bepaalde negatieve ervaringen. Als kerk en moskee voortdurend in kwaad daglicht gesteld worden zullen steeds meer mensen gaan geloven dat het gevaarlijke organisaties zijn waar tegen opgetreden moet worden of waar de samenleving zich van moet ontdoen. Op dit moment klinkt dit geluid sterker voor de moskee dan voor de kerk, maar ook de kerk wordt regelmatig beschuldigd, waarbij allerlei feiten uit de geschiedenis opgerakeld worden. Het is verrassend hoe gemakkelijk mensen, zelfs mensen die veel waarde aan wetenschap hechten, elkaar napraten zonder feiten te toetsen.

Als ik naar de kerk kijk, zie ik mensen die op zoek zijn naar een manier van geloven in deze tijd. Ik zie veel mensen die, geïnspireerd door de kerk en de Bijbel, zich voor anderen en voor de kerk inzetten. Ik zie ook mensen die inspiratie verloren hebben en die zich bijvoorbeeld niet meer herkennen in de vormgeving van de eredienst, zoals die op dit moment plaats vindt. Ik zie mensen die kritisch bij de kerk betrokken zijn en mensen die kritiek uitoefenen zonder zelf naar antwoorden te zoeken. Ik zie predikanten en priesters die proberen al die mensen te begeleiden. Sommigen van hen klampen zich vast aan het oude gedachtegoed, anderen zoeken naar een nieuw verstaan van het evangelie in het licht van de huidige tijd. En natuurlijk zie ik ook zo hier en daar, maar uiterst zelden, een fanaticus. Als ik aan al die mensen denk doet het negatieve oordeel over de kerk me pijn.

Ondanks alles vinden heel veel mensen in de kerk inspiratie en is de Bijbel voor velen een bron van geloof. Dalits (kastelozen) in India, bijvoorbeeld, hervinden een gevoel van eigenwaarde omdat er in Christus geen Joden of Grieken meer zijn, geen slaven of vrijen, mannen of vrouwen... (Galaten 3: 29). Voor deze mensen is de Bijbel helemaal geen achterlijk boek, maar hoogst actueel.

Natuurlijk is de Bijbel heel lang geleden geschreven. Dat maakt het voor ons niet eenvoudig alles goed te begrijpen. Het is niet mogelijk om Bijbelteksten zonder meer op onze tijd te betrekken want de cultuur waarin de Bijbel ontstaan is en onze tijd verschillen hemelsbreed. Dan heb ik het nog niet eens over culturele ontwikkelingen in de Bijbel zelf. Daarnaast klinken de stemmen van 2000 jaar Bijbeluitleg mee als we Bijbelteksten horen. De bril waarmee we de teksten lezen wordt gekleurd door wat we erover gehoord hebben en door onze eigen cultuur. Sommige teksten zullen ons aanspreken, andere staan ons tegen. Dat neemt niet weg dat wie de teksten leest met een open geest voor wat ze te zeggen hebben, zijn leven eraan

kan spiegelen. Soms is het voor een goed verstaan nodig zich te verdiepen in de tijd waarin de tekst geschreven werd, of in het verband waarin de tekst staat. Soms is het goed zich van de traditie van uitleg bewust te zijn om de tekst te herontdekken. De aangroei moet eraf geschraapt worden. Het loont de moeite om de Bijbel hierdoor beter te leren kennen.

De Bijbel een achterlijk boek? Nee. Hoe zouden miljoenen over de hele wereld er anders nog altijd door geïnspireerd kunnen worden?

Lia Wolters-Berghout

## Paasvieringen

Op 2 april is het Goede Vrijdag. De dienst zal plaatsvinden in Genève. Anders dan voorgaande jaren zal er die avond geen Avondmaal gevierd worden. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de praktische reden dat er in Lausanne geen dienst meer is en we het Avondmaal daarom gezamenlijk in Commugny willen vieren. We willen immers niemand uitsluiten van het Avondmaal. De Avondmaalsviering zal nu dus op palmzondag plaatsvinden, voorafgaande aan de gemeentevergadering. Daarnaast past het Avondmaal liturgisch slecht in de manier waarop we Goede Vrijdag vieren.



We luisteren naar de hoofdstukken van een evangelie waarin het lijden en sterven van Jezus verteld wordt. In veel kerken is het de traditie daarna in stilte de kerk te verlaten. Als op dat moment Avondmaal gevierd wordt staat het los van de rest van de dienst.

Toen ik in Doesburg predikant was, kwamen we op stille zaterdag in dezelfde stilte de kerk weer binnen. Het schip van de kerk was donker, alleen buiten de pilaren brandde licht om de mensen bij te lichten op weg naar hun plaats. In die stilte en in het duister werd de brandende paaskaars van achter vandaan de kerk binnengedragen. De drager zong 'Het licht van Christus' en de gemeente antwoordde zingend: 'Heer wij danken u'. Voorin de kerk werd het licht aan iedereen

doorgegeven door middel van de kaarsen die aan de gemeenteleden uitgereikt waren. Een indrukwekkend gebeuren.

Onze gemeente kent geen Paaswake, maar we ontsteken de nieuwe Paaskaars in de dienst op zondagmorgen. De oude Paaskaarsen worden aan mensen gegeven die wel een steun in de rug kunnen gebruiken. Met muziek, zang en teksten zal ook dit een vreugdevolle dienst worden.

Lia Wolters-Berghout.

## Koor

Soms hoor ik mensen nostalgisch spreken over de tijd dat de NPG nog een kerkkoor had. Een aantal mensen raakt enthousiast bij de gedachte opnieuw een kerkkoor(tje) op te richten. Gaat uw hart daar ook sneller van kloppen, laat het me dan weten ([wolters@live.fr](mailto:wolters@live.fr)), want er is heel wat mogelijk als er meerdere mensen tegelijk hetzelfde willen. Het zou de kerkzang in de gemeente kunnen ondersteunen en verrijken.

Lia Wolters-Berghout

Het voorjaar breekt zo nu en dan door met een sprank van hoop op andere tijden. Gezang 288 zingt van de Grote zomer die eens komen zal. Deze hoop inspireert mensen om het vol te houden in de barre winters van het leven en van onze aarde, om moed te hebben te vechten voor een andere wereld en een nieuwe tijd. Het onderstaande gedicht gaat over die Grote Zomer.

Lia Wolters-Berghout

Er moet een tuin zijn voor de merel,  
er moet een boom zijn voor de Specht.  
Er moet een plek zijn voor de wereld  
waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen,  
er moet een huis zijn of een tent.  
Er moet een plek zijn voor de wereld  
Waar je altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels  
zo vrij op straat of in de lucht.  
Er mag geen angst meer zijn voor kogels  
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,  
er mag een plek zijn om te gaan.  
Dan heb je vleugels om te drijven,  
een been om op te staan.



E.Dam

## VAN DE KERKENRAAD

1. Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat wij een nieuwe kandidaat Kerkenraad lid aan u willen voorstellen. Haar naam is Mevrouw Greet Stadt:
  - woont in Pully bij Lausanne.
  - is samen met haar man vorig jaar in Zwitserland komen wonen (vanwege het werk van haar man).
  - is moeder en grootmoeder.
  - in Nederland woonden ze in Markenbinnen.
  - in Nederland is zij erg actief geweest onder andere als voorzitter van een koor en als scriba van de hervormde kerk.
  - direct actief bijgedragen aan de NPG door zich in te zetten op de kerstmiddag en als lector die schriftlezingen wil verzorgen.
  - wil graag ook hier weer actief zijn en zich aansluiten bij de Nederlandse gemeenschap.
2. Eind vorig jaar stuurden de Voorzitter van de Financiële commissie, Herman Krul en ik, u allen een verzoek om uw bijdrage aan de NPG te verhogen gezien het te verwachte tekort dit jaar en in de komende jaren. Vanuit de Gemeente is hier positief op gereageerd, waarvoor wij u erg dankbaar zijn. Helaas blijft er toch nog een tekort dat we hopelijk in het komende jaar weg kunnen werken. Het is al vele jaren dat we ons bezorgd maken over de financiële positief van de NPG, maar dank zij u aller medewerking zijn we er nog steeds en dus gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
3. Zoals wij al enige jaren hebben kunnen doen hebben wij ook dit jaar weer, met de hulp van het Juliana Fonds, een gast spreker uit Nederland uitgenodigd om een onderwerp van zijn keuze te bespreken op een weekeinde. Dit jaar zal het Ds Pieter Lootsma zijn. Hij is enige jaren tweede Predikant aan de Kloosterkerk te Den Haag geweest en is een zeer begaafde jongere predikant. Hij komt hier op het weekeinde van 25 juni 2010.

Hans- Willem van Tuyll

## Gemeentevergadering

De gemeente vergadering wordt dit jaar gehouden op zondag 28 maart in aansluiting met de dienst in Commugny. Ter voorbereiding heeft u het financiële overzicht van het afgelopen jaar en een kopie van de notulen van de vorige gemeente vergadering met het vorige Kontakt ontvangen.

## VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE - OVERZICHT BIJDAGEN 2009

De reactie op de actie "terugdringen van het tekort 2009" is fantastisch positief geweest. Het resultaat heeft wel is waar niet kunnen voorkomen dat het tekort toch is opgelopen tot Fr. 16'500.-. De inkomsten van de kollekten en van de Kontakt abonnementen zijn namelijk zo'n Fr. 3500.- tegengevallen.

Het positieve van de actie is, dat een groot aantal leden en vrienden van de NPG hun bijdrage naar boven hebben bijgesteld. Dat heeft Fr. 10'100.- extra opgeleverd. Daarnaast is er nog Fr. 4000.- aan nieuwe donaties ontvangen waarvan Fr. 1100.- van buiten de NPG. Hier staat tegenover dat we Fr. 7000.- minder ontvingen van een aantal gevers, grotendeels vanwege overlijden en vertrek uit Zwitserland.

Het is voor u ongetwijfeld interessant om wat meer te weten over de opbouw van de donaties. Hier volgt een overzicht van de gevers per tranche van bijdrage in 2009

Bijdragers van Fr. 50.- tot Fr. 300.-	22 leden	Fr. 3'000.-
Bijdragers van Fr. 350 tot Fr. 1000.-	30 leden	Fr. 20'710.-
Bijdragers van Fr. 1050.- tot Fr. 2450.-	19 leden	Fr. 29'685.-
Bijdragers van Fr. 2500.- en meer	8 leden	Fr. 29'800.-
Opbrengst Buitendag en Kerstviering		Fr. 2'855.-
<u>Totaal: Fr. 86'050.-</u>		

Een resultaat waar wij erg blij mee zijn. Een hartelijk woord van dank aan allen die hieraan hebben willen meewerken.

Namens de FC,  
Eef Vogelezang (trésorier)

## Oecumenisch gebedsrooster

Hieronder vindt u de landen waarvoor we de komende weken samen met kerken over de hele wereld bidden. Tussen haakjes vindt u de kerken waarmee we via de Wereldraad van Kerken verbonden zijn. Informatie en voorbeelden van gebeden staan op [www.oikumene.org](http://www.oikumene.org)

**Week 9:** Frankrijk (Kerk van de Augburgse Confessie in Alsace et Lorraine, Evangelisch Lutherse Kerk, Gereformeerde Kerk van Alsace et Lorraine, Gereformeerde Kerk van Frankrijk) en Duitsland (Oud Katholieke Kerkprovincie, Evangelisch Luthers Kerk, Letse Evangelische Kerk in het Buitenland, Doopsgezinde Kerk)

**Week 10:** Andorra, Oostenrijk (Evangelische Kerk van de Augburgse en Helvetische Confessies in Oostenrijk, Oud-Katholieke Kerk in Oostenrijk), Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland (Oud-Katholieke Kerk van Zwitserland, Federatie van Protestantse Kerken in Zwitserland).

**Week 11:** Myanmar ( Kerk van de Provincie Myanmar, Mara Evangelische Kerk, Methodistische Kerken-Upper Myanmar, Myanmar Baptistische Conventie) Thailand (Kerk van Christus in Thailand)

**Week 12:** Cambodja, Laos en Vietnam

**Week 13:** China, Hongkong (Hongkong Raad van de Kerk van Christus in China) Makao

**Week 14** Brunei, Maleisië (Methodistische Kerk in Maleisië, Protestantse Kerk in Sabah) en Singapore (Methodistische Kerk in Singapore)

Lia Wolters-Berghout

## De weg naar de poort der eeuwigheid.

In de bibliotheek van mijn ouders vond ik een boekje geschreven door een huisvriend van mijn ouders, die dominee was, verbonden aan de Doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. De titel luidt: 'Naar de diepste werkelijkheid'. Het handelt over de kloof die er tussen de Eeuwige en de mens bestaat en hoe die kloof overbrugd zou kunnen worden. Bij vele godsdienstige mensen geldt de opvatting dat er geen scheiding tussen God en mens is en ook nooit geweest is. Wij zien dit in de tekst van de boodschap, die bisschop Jos Punt bracht. In de nieuwjaarsreceptie van de Haarlemse bisschop Jos Punt werd gevraagd naar een stichtelijk woord. Hij zei: 'Ik wil best een oblikaat verhaal over vrede houden. Maar veel liever verkondig ik de blijde boodschap. Het is belangrijk dat de mensen begrijpen wie wij zijn als mens. Wij zijn uit de hand van God voortgekomen en wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. Gij zult de hele God liefhebben en uw naaste als uzelf. Dat is de kern van alles'. Amen.

Voor de tweede wereldoorlog schreef Dr J. D. Dozy, predikant verbonden aan de Doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam een boekje onder de titel 'Naar de diepste werkelijkheid'. Het handelt over de mens, de gelovige mens (de Christen, Jezus Christus en God). Het beschrijft de enorme afstand tussen de mens en God en hoe deze toch met elkaar verbonden kunnen worden. De gelovige mens ziet echter, dat er principieel een volstreekte, en onpeilbare kloof is tussen God en de mens. Aan de ene kant staat de Oneindige, aan de andere kant de volstrekt begrensde. Aan de ene kant staat de Heilige, aan de andere kant degeen, in wie niets volstrekt zuiver wordt bevonden. Aan de ene kant staat de Eeuwige, aan de andere kant de vergankelijke. Prediker (3: 28) 'de mensen en de dieren treffen hetzelfde lot'. De belangrijke thema's uit Prediker zijn de grote afstand tussen God en mens. De gelovige mens, de Christen dus, kent de kloof die er tussen God en hemzelf is. De Christen doorleeft de volstreekte scheiding, die er is tussen God en hemzelf. Aan de ene zijde staat hijzelf zinloos, onrein, vergankelijk, aan de andere zijde staat God almachtig, heilig en eeuwig. Er moet nu iets van Gods heiligheid en eeuwigheid tot hem komen. Er is dus een kloof, die God van de mens scheidt. Hoe kan deze kloof overbrugd worden? Hoe kan de sfeer van de Almachtige verbonden worden met de sfeer van de volstrekt afhankelijke, de sfeer van de Heilige die van de onheilige raken, de sfeer van de

Eeuwige die van de vergankelijke in zich opnemen? De Christen ziet hier duidelijk de moeilijkheden, die hier liggen. De mens heeft nu eenmaal niet de beschikking noch over het heilige noch over het eeuwige. De mens kan het heilige en het eeuwige uit zichzelf niet grijpen. Hij blijft mens met alles wat des mensen is. Toch spreekt hij van een overbrugging van de kloof, van een eenheid tussen God en hemzelf. Hoe kan hij daarvan spreken? Dat is alleen mogelijk wanneer hij een weg ziet, waarlangs die eenheid bereikt kan worden. Hij zal een brug moeten kennen, die de kloof overspant, een plaats, waar God en de mens elkaar kunnen ontmoeten. Deze plaats moet zeer eigenaardig, zeer uitzonderlijk zijn. Draagt deze plaats een zuiver heilig en eeuwig karakter en behoort zij dus geheel tot de sfeer Gods, dan zal de mens er niet kunnen komen. Hij weet zich juist door een onpeilbaar diepe kloof van het heilige en eeuwige gescheiden. Draagt zij daarentegen een zuiver menselijk karakter, dan heeft dit voor de mens geen waarde. Juist het heilige en het eeuwige, dat hij zoekt, zal dan ontbreken. De plaats zal zowel tot de sfeer Gods als tot de sfeer van mens moeten behoren. Indien er een persoon of een gestalte is, in wie God en de mens elkaar ontmoeten, dan zal de Christen in Hem zijn levenslicht vinden. Wanneer deze gestalte waarlijk de brug is, die de kloof omspant welke God en de mens scheidt, dan zal Hij tot de sfeer van van de Heilige en Eeuwige moeten behoren. Hij zal echter ook tot de sfeer van de vergankelijke, onzuivere, in zichzelf zinloze mens moeten behoren. De sfeer van God en de sfeer van de mens moeten elkaar in Hem ontmoeten. Een dergelijke gestalte zal haar oorsprong niet bij de mens kunnen hebben. Een dergelijke gestalte kan haar oorsprong alleen hebben in God. In Jezus Christus zien de Christenen de gestalte in wie de kloof, die God van de mens scheidt, overbrugd wordt. Opvallend is de grote plaats, die Jezus Christus in het Christendom inneemt. Alle vier Evangelien spreken uitsluitend van hem. In het nieuwe testament staan tal van brieven van de apostel Paulus, die hij schrijft aan gemeenten, die hij tot het Christendom wil brengen. Wanneer hij zichzelf in de aanhef van deze brieven bekend maakt, schrijft hij: 'Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus'. (Romeinen 1:1). In het boek der Openbaring wordt het einde der wereld beschreven. Jezus Christus zal dan komen om de wereld te oordelen. Wanneer de Christenen er toe komen de inhoud van hun geloof in enkele korte uitspraken te formuleren, dan schrijven zij allereerst: 'Ik geloof in God, de Vader, de

almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in 'Jezus Christus', Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer'. (Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 1 en 2). Uit niets blijkt duidelijker, hoezeer Zijn gestalte in het middelpunt staat, dan uit het feit, dat de Christenen zich van het begin af aan naar zijn naam genoemd hebben. Op welke grond neemt Jezus Christus nu zulk een centrale plaats in? Niet door zijn leven op aarde. Zijn aardse werkzaamheid is in de toenmalige wereld vrijwel onopgemerkt voorbijgegaan. De betekenis van Jezus Christus ligt uitsluitend in het feit, dat in Hem de sfeer Gods en de sfeer der mensen elkaar ontmoeten. Hij bleek voor de Christenen de brug te zijn, die de kloof tussen God en de mens overspant. In Hem en door Hem vindt de Christen God. Hij is hun 'de middelaar Gods en van de mensen'. (I Timotheüs 2:5.). In Jezus Christus ontmoeten elkaar de sfeer Gods en de sfeer der mensen. In Hem komt de eenheid tussen de Almachtige, de Heilige, de Eeuwige en de zinloze, onzuivere, vergankelijke tot stand. Jezus' wezen kent twee zijden, de Goddelijke zijde en de menselijke zijde. De vraag of de dingen, die verhaald worden, werkelijk zo hebben plaatsgevonden, als getekend wordt, is niet een vraag, die de Christen stelt. Hij vraagt zich in de eerste plaats af, of het verhaal, waarom het gaat, op de juiste wijze uitdrukking geeft aan wat hij als de voornaamste inhoud van zijn geloof kent. Is dat het geval, dan houdt hij aan het verhaal vast. Bijv. het verhaal van Jezus' geboorte, waarin verteld wordt, dat Jezus geboren is uit de maagd Maria. (Mattheus 1: 18-25; Lucas 1: 26-38.). Duidelijk komt ook naar voren, waarom het bij Jezus Christus gaat in een gesprek, dat Jezus voert met Zijn discipelen, waarbij hij de vraag stelt: 'Wie zeggen de mensen, dat Ik, de zoon des mensen ben? De discipelen weten daar geen antwoord op en dan zegt Petrus ten slotte: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God (Mattheus 16: 16; Marcus 8: 29; Lucas 9:20). De mens kent God in Jezus Christus, als Zijn Heer en Koning. Bedoeld wordt de eenheid, de diepe levensgemeenschap aan te duiden, waarvan de Christen zich deelgenoot weet. De levensgemeenschap is van zeer innige aard. Lezen wij verschillende delen van het Nieuwe Testament, dan beseffen wij, hoe diep deze levensgemeenschap doorleefd wordt. In het Evangelie van Johannes staat een gebed van Jezus, waarin dit zeer duidelijk naar voren komt. Jezus zegt daarin: 'Ik bid opdat zij (de gelovigen) allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, welke Gij Mij gegeven hebt,

opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij in volmaaktheid één worden'. (Johannes 17: 20-23). Zo is er in Jezus Christus aan de ene kant de volstreekte verbondenheid aan God, aan de andere kant de volstreekte verbondenheid aan de mens. In Jezus Christus beleven wij de hoogste eenheid met God. De kloof, die God van de mens scheidt draagt volgens de Christen een bijzonder karakter. Wat brengt de Christen ertoe in Jezus Christus de middelaar Gods en van de mensen te zien? Hoe komt de Christen ertoe deze figuur, wiens leven slechts in het Nieuwe Testament beschreven staat, en over Wie verder enige overlevering bestaat, te zien als de brug, die de kloof tussen de sfeer van God en zijn eigen menselijke sfeer overspant? De levende overlevering, die bij de opeenvolgende geslachten van Christenen gevonden wordt, geeft het antwoord op de vraag. Het Christendom zou een historische grond hebben, het zou berusten op wat anderen gezien en gehoord hebben. De historische overlevering is voor de Christenen van de grootste waarde. Het Nieuwe Testament en de woorden van de Christelijke overlevering krijgen eerst betekenis, doordat zij weergeven, wat men zelf als hoogste werkelijkheid weet. Zonder twijfel kunnen het Nieuwe Testament en de Christelijke overlevering ons op de weg helpen tot het verstaan van wat Jezus Christus is. De Christen zal de nood doorleven, die voortkomt uit het feit, dat er een kloof is, die God van de mens scheidt. Dan kan het geschieden, dat God in Jezus Christus voor hem de kloof overbrugt. De sfeer van de Eeuwige en Heilige neemt voor hem in Jezus Christus gestalte aan, in Hem wordt hij daardoor aangeraakt. Hier ligt het centrum van het geloof, van de bewegende kracht van het leven der verschillende grote Christenen in de loop der eeuwen. Te denken valt aan Paulus, Augustinus, Franciscus van Assisi, Luther en anderen. Het is onmogelijk een bevredigende beschrijving te geven van wat door de Christenen in dit opzicht gekend wordt. Het gaat hier namelijk, zowel om het aardse, als om het eeuwige en heilige. Dat laatste ligt buiten het bereik van de mens, en hij kent dat slechts in zoverre hem hiervan iets wordt medegedeeld. In Jezus Christus komt dit eeuwige en heilige, komt God, tot de Christen. Hij laat dat over zich komen, en geeft er zich aan over. Er wordt nog meer verteld over de verhouding van Christen tot God. Bijvoorbeeld de zondige Christen en het oordeel Gods. Het verhaal wordt dus vervolgd.

Geert van Mesdag

## DIACONALE COLLECTE MAART - INVALIDENWEEK

De collecte voor de maand Maart zal bestemd zijn voor de invalidenweek. Zoals ieder jaar rondom Pinksteren worden weer door het Rode Kruis (Haarlem) 14 echtparen, waarvan of de vrouw of de man gehandicapt is, uitgezocht om hier een week met vakantie te komen. Twee verpleegsters komen mee om de nodige hulp te verstrekken.

Dit prachtige werk werd inmiddels 33 jaar geleden door Ds de Beaufort begonnen en het comité heeft met veel enthousiasme en energie op zich genomen dit prachtige werk voort te zetten. Zij worden bijgestaan door een grote groep vrijwilligers die zich ieder jaar weer met veel energie inzetten om er een onvergetelijke week van te maken.

Wij hopen van harte dat U ook dit jaar deze week weer wilt ondersteunen.

Frances Sandberg

## BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap ([www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)).



maandag	1 maart	Lucas 5:1-11	woensdag	17 maart	Exodus 8:16-28
dinsdag	2 maart	Lucas 5:12-16	donderdag	18 maart	Exodus 9:1-7
woensdag	3 maart	Lucas 5:17-26	vrijdag	19 maart	Exodus 9:8-12
donderdag	4 maart	Lucas 5:27-39	zaterdag	20 maart	Exodus 9:13-26
vrijdag	5 maart	Exodus 5:1-9	zondag	21 maart	Exodus 9:27-35
zaterdag	6 maart	Exodus 5:10-6:1	maandag	22 maart	Exodus 10:1-20
zondag	7 maart	Exodus 6:2-12	dinsdag	23 maart	Exodus 10:21-28
maandag	8 maart	Exodus 6:13-27	woensdag	24 maart	Exodus 11:1-10
dinsdag	9 maart	Exodus 6:28-7:7	donderdag	25 maart	Psalms 135
woensdag	10 maart	Psalms 105:1-15	vrijdag	26 maart	Exodus 12:1-13
donderdag	11 maart	Psalms 105:16-27	zaterdag	27 maart	Exodus 12:14-28
vrijdag	12 maart	Psalms 105:28-45	zondag	28 maart	Exodus 12:29-42
zaterdag	13 maart	Exodus 7:8-13	maandag	29 maart	Exodus 12:43-51
zondag	14 maart	Exodus 7:14-25	dinsdag	30 maart	Lucas 22:1-23
maandag	15 maart	Exodus 7:26-8:11	woensdag	31 maart	Lucas 22:24-38
dinsdag	16 maart	Exodus 8:12-15			