

KERKDIENSTEN

GENEVE Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	COMMUGNY Temple Saint-Christophe
Zondag 12 februari om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 26 februari om 11.00 - Avondmaalsdienst Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 11 maart om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 25 maart om 11.00 Ds. Lia Wolters-Berghout Gevolgd door de jaarlijkse Gemeentevergadering

Wat doen we in de kerk ? Een kleine cursus liturgiek.

Leuk, die NPG met mensen met verschillende achtergronden. En leuk als die mensen reageren op wat ik schrijf. In mijn vorige artikel schreef ik over het feit dat in de oude kerk niet kerst, maar Epifanie gevierd werd, de doop van Jezus. Toen begon zijn echte missie. Na het verschijnen van dit artikel vroeg een katholieke dame me "Epifanie, dat is toch Driekoningen?" Ik kom uit een traditie waar Epifanie niet echt gevierd werd. Tegenwoordig wel, door een meer liturgische beweging in de protestantse kerken, maar op die zondag staat ook altijd de doop van Jezus op het rooster, dus had ik dit simpelweg geïdentificeerd. Mijn bewering klopte echter wel. In de oude kerk toen er nog geen kerstfeest gevierd werd vierde men inderdaad met Epifanie de doop van Jezus, zoals men dat in Oosters Orthodoxe kerken nog steeds doet. Maar in de Westerse traditie is Epifanie in de 4^e eeuw verbreed. Het ging voortaan over drie gebeurtenissen in het leven van Jezus waarin zijn goddelijkheid geopenbaard werd: de aanbidding door de drie koningen, de ster had hen gewezen dat dit een goddelijke koning is, dan de bruiloft te Kana, het eerste wonder van Jezus die water in wijn veranderde als teken van zijn goddelijkheid en ten slotte de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper, waarna een stem uit de hemel klonk die Jezus aanwees als Gods zoon. In de katholieke kerk is dus Epifanie hetzelfde feest als Driekoningen. Zo zie je dat tradities groeien en veranderen. Leuk om op deze manier elkaars traditie te leren kennen.

Lia Wolters-Berghout

Boekenkennis

Hesna Cailliau, *L'esprit des religions, Connaître les religions pour mieux comprendre les hommes*, éditions Milan 2006

De titel van dit boek geeft terecht aan dat religie een van de elementen is die het denken van de mensen vormt. Kennis van hun religie kan bijdragen aan het beter begrijpen van mensen. In dit boek wil Hesna Cailliau daar aan bijdragen.

In het eerste deel zet ze op een heldere manier de oosterse denkwijze uiteen. Ze gaat in op thema's als lineair tegenover cyclisch denken, filosofie tegenover wijsheid, geloof tegenover ervaring, doel tegenover weg, absolute waarheid tegenover relatieve waarheid, leven als strijd tegenover leven als kunst, God als Schepper tegenover kosmische energie. In het tweede deel laat ze Europa in de spiegel kijken van het Midden Oosten. In dit deel neemt ze een aantal vooroordelen over de Islam als uitgangspunt en laat ze de lezer kennismaken met het Islamitische gedachtegoed. Het derde deel gaat over de tussenpositie die Turkije bekleedt tussen Europa en Azië.

Het boek geeft ons een interessant inzicht in een aantal godsdiensten. Afrika en Zuid-Amerika worden niet betrokken in de beschouwingen. Door de opzet, het westers denken tegenover oosterse denkbeelden, doet de schrijfster te kort aan de titel van haar boek. Het heeft een te apologetisch karakter, waardoor het oosterse denken als ideaal geschilderd wordt tegenover dat van het westen. Het oosten zoekt naar innerlijke harmonie, bijvoorbeeld, waardoor men daar geen strijd zou willen, want dat verstoort de harmonie, in tegenstelling tot het westen waar het geloof in een scheppergod leidt tot geweld. Ik denk dat de Christenen uit Orissa in India die twee jaar geleden bij duizenden in hun huizen levend verbrand werden of werden weggejaagd als ze zich niet tot het hindoeïsme wilden bekeren daar toch anders over oordelen. Waarom het geloof in een scheppergod leidt tot oorlog wordt overigens niet uitgelegd. Zoals overal staan ook in het

oosten ideaal en werkelijkheid met elkaar op gespannen voet. Om een realistisch beeld van mensen en geloof te schilderen moet je daar eerlijk over zijn. Een ander voorbeeld: als de schrijfster het kastensysteem beschrijft als een normale ordening heeft ze daar helemaal gelijk in. Dat was de slavernij ook. Maar het kastensysteem kent wel degelijk excessen, zoals de slavernij die ook gekend heeft. Daarnaast hebben voorbeelden en citaten die uit de Joodse of christelijke traditie genomen worden een hap snap karakter. Een citaat van een rabbijn die God dankt dat hij niet als vrouw geboren is geeft geen algemeen beeld van de positie van de vrouw in het Jodendom. Met evenveel gemak kan ik dergelijke citaten in oosterse geschriften vinden.

Als je over deze methodische ergernissen heen stapt geeft het boek wel een aardig inzicht in het religieuze denken van Azië en het Midden Oosten. Het was mooi geweest als de schrijfster met dezelfde welwillendheid naar het christelijk en het joodse geloof gekeken had. Dat had het boek beslist meer diepgang gegeven. Het zou meer recht gedaan hebben aan het ideaal van het oosterse denken dat de schrijfster van harte ondersteunt: de eenheid in verscheidenheid. Volgens de schrijfster hebben godsdiensten elkaar nodig en vullen ze elkaar aan. Maar dat kan alleen als je ze met eenzelfde meetlat beoordeelt, of beter nog, oordelen achterwege laat.

Lia Wolters-Berghout

Heeft u ook een interessant boek gelezen en wilt u uw bevindingen met ons delen? Ik nodig u van harte uit uw artikel in 'Kontakt' te plaatsen.

UIT DE PASTORIE

2012

Heeft u ervan genoten, de feestdagen van december. Of misschien was het juist een moeilijke maand voor u. Je voelt dan soms eenzaamheid en gemis extra zwaar wegen. Of de drukte, voor mensen die ouder worden valt dat niet altijd mee. Maar daarna begint het nieuwe jaar. Met storm en regen, dat wel, maar toch een gloednieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Heeft u er zin in? Ziet u er tegenop? Hoe het ook zij, ik wens u veel heil en zegen voor 2012. Ik hoop u weer te ontmoeten in de kerk of tijdens de gespreksgroepen of waar dan ook. Laten we er als kerkgemeenschap een vrolijk en mooi jaar van maken met een goede onderlinge samenwerking, net als afgelopen jaren.

Website

Kijkt u wel eens op de website van de NPG ? Het is echt de moeite waard. U vindt daar informatie over onze gemeente, over de gespreksgroepen en andere activiteiten, nieuws over projecten waar we voor collecteren, u kunt er de kerkdiensten nog eens nalezen en u vindt er nieuwtjes uit de kerken in Nederland. Echt de moeite waard om zo nu en dan eens te kijken.

Cursus « Appréhender nos sociétés pluriculturelles » vanwege groot succes herhaald in Genève

Op 6 zaterdagmorgens in 2012 wordt deze cursus in culturele en religieuze antropologie gegeven door de Service de formation van de EPG en de Aumônerie protestante van de Universiteit. Onderwerpen die aan de orde komen : wat is cultuur?, wat identiteit?, wat als volken zich mengen? Wat is heilig? Wat is geloven? En tenslotte welke ideeën heeft men van God? De eerste bijeenkomst is op 25 februari in de Université Mail. U kunt zich tot 17 februari inschrijven via ehallauer@protestant.ch

Oecumene in Lausanne

Een keer per maand op de eerste zondag van de maand vind er in de Cathedrale van Lausanne een oecumenische viering plaats die voorbereid wordt door een van de lidkerken van de Communauté des Eglises Chrésiennes dans le Canton de Vaud. Op 4 maart is dat de Marronitische Kerk (Armeens), op 6 mei is er een Concert Spirituel en op 3 juni organiseert de Fédération romande d'Eglises évangéliques de dienst.

Alle bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur. Daarnaast kunt u op werkdagen dagelijks naar een oecumenische gebedsbijeenkomst die om 7.30 uur begint.

Oecumenisch gebedsrooster

Met het oecumenisch gebedsrooster bidden we op 22 januari voor Algerije, Libië, Tunesië en Marokko. Op 12 februari komen we op erg bekend terrein. Dan wordt gebed gevraagd voor België, Nederland en Luxemburg. Twee weken later voor Duitsland en Frankrijk.

Lia Wolters-Berghout

Schrijven over God

In november 2007 verscheen een boek geschreven door Ds. Klaas Hendrikse onder de titel 'Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee'. Dit veel gelezen boek telde in precies twee jaar twaalf drukken. Het voorziet dus wel degelijk in een behoefte. Indien je het boek goed bestudeert, komt er een gedachte op te doen te hebben met een bewogen predikant, die de toekomst van de kerk somber inziet, en probeert het geloven anders te benaderen. Ds. Hendrikse beschrijft de ontwikkeling van de wetenschap.

In middeleeuwen stond het schriftgezag nog als een huis. De bijbel was van de eerste tot de laatste bladzijde woord van God. God was bij gebrek aan kennis bij monde van de kerk de verklaring voor alles wat niet werd begrepen. De rede was ondergeschikt aan het geloof. Na de zeventiende eeuw begon de dominantie van de godsdienst geleidelijk af te nemen. Aangemoedigd door Descartes, Spinoza, en later Kant. Ook de scheiding van Kerk en Staat deed de macht van de kerken afnemen. Na de twee wereldoorlogen begonnen mensen, geleidelijk en uiteindelijk massaal de kerk uit te stromen. Begin vorige eeuw was ontkerking uitzondering. Vijftig jaar later behoorde nog tachtig procent van de Nederlandse bevolking tot een kerk. Weer vijftig jaar later is het geslonken tot twintig procent. Ds. Hendrikse stelt dat God niet bestaat. Is het mogelijk te geloven in een God die niet bestaat? Wat moeten wij verstaan onder geloven. Geloven heeft meer met leven te maken dan met godsdienst. Geloven en leven hebben meer te doen met vragen dan met antwoorden. Ds. Hendrikse introduceert het begrip 'volwassen afhankelijkheid'. Ten leven ervaart iemand dat je afhankelijk bent van omstandigheden waar je geen zeggenschap over hebt, en dat wat werkelijk van waarde is je uiteindelijk alleen maar kan worden gegeven. Onderscheid tussen geloof en geloven. Geloof kun je hebben als een opvatting. Geloven is een manier van zijn. Geloven begint bij

mensen, bij leven van iedere dag. Het antwoord op de vraag hoe of wat jij gelooft, schuilt niet in opvattingen die je onderschrijft, maar in je manier van leven: hoe je omgaat met wat er gebeurt, hoe je handelt en vanuit welke overtuiging.

Kleuters zien God als een Sinterklaasachtige figuur. Je kunt niet bij ze aankomen met God als mysterie. Hoe raakte je het geloof in Sinterklaas kwijt. Je merkte dat het een verklede man was. Het zit dus niet zoals je vroeger aannam dat het zat. Waarom verlaten zo veel mensen geloof en kerk? Omdat ze als gelovigen niet meer kunnen aannemen dat het zit zoals het zat. Maar ze weten niet hoe het wel zit. Nee, niemand weet hoe het zit. Het zit namelijk niet. Maar God zit er nog wel. God zit in ieder rugzakje met ervaringen van ieder mens, dat ieder mens meedraagt. Uiteindelijk kan een mens zich aan degene die hem lief is alleen maar overgeven. Dat is vertrouwen. Geloven heeft te maken met leven. Vertrouwen dus ook. Zonder vertrouwen in medemensen valt er geen samenleving op te bouwen. Om elkaar te vertrouwen moet je elkaar goed kennen, en om elkaar goed te kennen moet je elkaar vertrouwen. Je moet zelf het risico van overgave van vertrouwen nemen. Vertrouwen kan ook lelijk tegenvallen. Mensen kunnen elkaar bedriegen. Geloven is bij tegenvallers weigeren om het leven zinloos te vinden.

Levensvragen zijn er veel. Bijvoorbeeld: waarom is er wat er is? Wat is de zin ervan? Waarom ben ik er, wie ben ik eigenlijk, waar leef ik voor en waarvan, waar wordt ik gelukkig van en waarvan niet? Hoe ga ik om met teleurstellingen, liefde, dood, anderen? Is er iets wat mijn bestaan draagt, of stuurt? Wat valt er op deze wereld te geloven, te hopen, lief te hebben? En wat heeft God daarmee te maken? Ieder mens stelt zich die vragen, en zoekt in zijn leven naar houvast. Levensvragen kunnen alleen worden geleefd. En de werkwoorden die daarbij passen, zijn eerder zoekend en tastend dan bevestigend of beantwoordend. Er zijn dus duidelijke levensvragen zonder antwoorden die geleefd moeten worden. Daarom is geloven nooit

makkelijk, er zit altijd een brede rand omheen van niet weten, van twijfel of leegte. Dat geloven iets te maken heeft met antwoorden krijgen op vragen, is een misvatting die stamt uit de tijd van de catechismus. Niemand weet hoe het leven in elkaar zit en hoe God daar ergens tussen zit. De vragen die het leven openlaat, zijn ook met behulp van God niet te beantwoorden. Jezus sterft met een vraag op zijn lippen : 'mijn God, waarom heb je me verlaten?' God geeft geen antwoord. God lijkt dan zelf vraag te zijn geworden. Uiteindelijk gaat het om jouw en mijn antwoord op de vraag of je hoop en vertrouwen kunt ontlenen aan wat je in je leven hebt ervaren en toegelaten. Het antwoord op die vraag geef je niet, maar leef je. Ook een levensvraag is: Wat gebeurt er na de dood? Is er nog leven na de dood? Het antwoord op deze vraag wordt ons niet gegeven tijdens ons leven. Maar nu geeft Ds. Hendrikse plotseling antwoord op deze levensvraag. 'Dood is dood' zegt hij. Onbegrijpelijk, voor iemand die vindt dat er geen antwoorden op levensvragen zijn, maar dat je die moet leven. Hoogtepunt in de tegenstrijdigheid is de vraag over de opwekking uit de dood. Ds. Hendrikse verwerpt de mythe van de opstanding. Daarmede neemt hij een belangrijk deel weg uit ieder van de evangeliën. Bovendien neemt hij de gelovigen een zeer belangrijk deel van het geloof af.

De apostel Paulus heeft gezegd: ' Indien Christus niet is opgestaan, is ons geloof vergeefs en zijn wij de meest ongelukkigigen van alle mensen'.

De synode zou volgens Ds. Hendrikse een grondige studie moeten maken naar de oorzaken van de ontkerkelijking alsmede wat voor geloofsaanbieding de kerken kunnen geven om de ontkerkelijking tegen te gaan.

L'abbé Xavier Amherdt, professeur de théologie de l'université de Fribourg vindt het niet juist een God van het atheïsme te nemen zonder verbinding met de God uit de evangeliën. De God waarvan Hendrikse spreekt is niet de God van de Bijbel.

Dr. Gijs Dingemans, emeritus hoogleraar praktische theologie, zoekt in diverse publicaties naar nieuw voorstellingen van het oude geloof. Zijn basis is de volgende: God is het fundamentele mysterie. Hij haakt af wanneer mensen denken dat ze dit mysterie kunnen doorgronden in vaste geloofswaarheden. Maar hij haakt ook af waar het geloof verzandt. En dat is wat nu gaande is. Iemand als Hendrikse staat dicht bij mij vindt Dingemans. Gijs Dingemans pleit voor het Christelijk geloof, rekening houdend met het moderne levensgevoel en de behoefte van mensen om de traditionele geloofskaders een nieuwe

inhoud en betekenis te geven. Hij ontwikkelt een theologie van de Geest. Zijn overtuiging is dat de Geest van God – de uitstraling van het grote, niet te bevatten Mysterie – doorwerkt in het persoonlijke leven en op alle levensterreinen en daar door mensen kan worden ervaren. Deze theologie van de Geest vormt naar zijn overtuiging de basis van een nieuwe spiritualiteit. Ik kom op deze theologie terug.

Inmiddels heeft Klaas Hendrikse een tweede boek geschreven getiteld 'God bestaat niet en Jezus is zijn zoon'. De titel is van Karel Eykman, jeugdpredikant, die de kerk uitstapte en schrijver van kinderbijbels werd. Hendrikse mocht deze titel gebruiken voor zijn boek. De kerkelijke fixatie van Jezus ziet Hendrikse als een dwaalspoor. Hij bewondert Hem als één van die uitzonderlijke mensen die op zijn manier getoond of geleefd heeft wat God is, zoals anderen dat voor Hem hebben gedaan en doen. Het is geen boek over Jezus alleen. Hendrikse begint bij Adam.

Hoofdstuk 1. Van Adam tot Jezus; met als ondertitels: Op reis met Adam & Zoon; Babylonische tussenstop; Over mythen; Hoe is JHWH ontstaan?, Genesis; Vertrek uit Babel: iets nieuws onder de zon?; Van ballingschap naar christendom; Mysteriereligië; eerst Rome zien.

Hoofdstuk 2. Over Jezus; met als ondertitels. Opstanding; Geboorte; Paulus.

Hoofdstuk 3. Van Jezus naar vandaag; met als ondertitels: secularisatie; 'Nieuwe religies'; Ietsisme; ietsisme na de dood.

Ik las een kort commentaar in Doopsgezind NL, de uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit Nederland over dit boek. Plezierig om te lezen. Dat er mensen zijn van wie wordt verteld dat ze het letterlijk tot het bittere einde volhouden om in een scheve wereld recht op te lopen, wijst Hendrikse een richting en geeft hem hoop. Het helpt ons om te blijven geloven dat er veel goeds mogelijk is in deze wereld, en dat wij daaraan kunnen bijdragen. Als van Jezus verteld wordt dat hij zo'n mens is geweest, dan is hij niet voor niets gestorven. Het boek is volgens het commentaar vooral bestemd voor mensen die zichzelf niet als ongelovig beschouwen, maar op zoek zijn naar hun eigen geloofsweg. Zowel gelovigen als ietsisten geloven dat er meer is tussen hemel en aarde dan het blote oog kan zien of het verstand kan beredeneren. Ze zoeken allebei naar zin en richting. Laten ze maar met elkaar in gesprek gaan. Het zou best kunnen zijn dat geloven in 'iets' heel dicht ligt bij de betekenis die de (moderne) gelovige aan God toekent. Dat lijkt me de boodschap die Hendrikse ons wil meegeven. Aldus het commentaar.

Nu nog even terug naar Jezus. Hendrikse ziet Jezus gewoon geboren worden. De Christus is mythologisch opgestaan uit de levenden. Na de kruisdood waren de discipelen zo verslagen, dat zij die slag niet na enkele dagen te boven waren gekomen. Toen kwam na enige tijd hetgeen Christus hun geleerd had hun weer voor de geest en kwamen zij tot het bewustzijn dat Christus nog in leven was. D.w.z. in zijn woorden en zijn daden leefde Christus voort. Pas na de dood van Jezus brak het besef door dat wat Jezus aan kracht en liefde had uitgestraald, niet was begraven. En dat wat hij had geleefd, voortgezet moest worden. Hij leeft nog steeds. De dode Jezus kwam pas tot 'leven' nadat zijn volgelingen waren 'opgestaan'. Hendrikse noemt dit opstanding onder levenden, aangezien hij niet geloofd in opstanding van fysieke doden. Hij gelooft slechts in de opstanding van mythologische doden. Hendrikse noemt Pasen een verdrietig feest. Bij iemand die rouwt moet je niet aankomen met de mededeling dat de Heer waarlijk is opgestaan. Van de suggestie dat twee dagen na Goede Vrijdag alles weer goed is, kan een verdrietig mens alleen maar verdrietiger worden. Het verdriet van een mens is nimmer weg maar het wordt geleidelijk aan draaglijker. Zo wordt een verdrietig mens na verloop van tijd een mens met verdriet. Een dode geliefde blijft als een geliefde dode, 'aanwezig' in zijn of haar leven. Liefde is kennelijk niet te begraven. Gelukkig maar.

Paulus de apostel trad op nadat Jezus was gestorven, en voordat de evangeliën werden geschreven. Hij heeft Jezus nooit gekend, zijn geloof was gebaseerd op een visioen dat hij kreeg na de dood van Jezus. De joodse christenen vertrouwden Paulus voor geen cent. Hij zocht daarom zijn heil elders. Hij heeft zich daarom tot de heidenen gewend en met succes. Mede door toedoen van Paulus verspreidde het christendom zich later als een olievlek over Europa. Wat had Paulus aan heidenen te vertellen? Hij ontmoet op zijn reizen lokale religieuze leiders. Paulus vertelt hun: « Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, ten derde dage opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. » Paulus heeft met die woorden de bodem gelegd onder de zogenaamde verzoeningsleer. In het oude testament is niets te vinden over de stelling dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Naar joodse verwachting zou Israël door de verwachte Messias bevrijd worden van vreemde overheersing. Dat is niet gebeurd. Als bevrijder was Jezus mislukt. Paulus veranderde het joodse Messiasconcept. De overwinnende Messias werd een lijdende. Paulus hoefde er bij de heidenen niet

aan te komen, met het feit dat er achter de Christus een concrete persoon van vlees en bloed schuil ging. Daarom staat er in de brieven van Paulus ook niets te lezen over het leven van Jezus. De evangelisten stonden voor de taak de heidense erfenis van Paulus binnen te brengen in het joodse christendom. Voor de evangelisten was alleen belangrijk wat er na de dood van Jezus was gebeurd. En wat nog belangrijker was, wat daarvan de betekenis was voor henzelf en hun tijdgenoten. De gangbare voorstelling dat Paulus het christendom naar de heidenen heeft gebracht is het omgekeerde van wat gebeurd is. De heidense elementen, die Paulus uit het buitenland heeft meegebracht zijn de pijlers waarop kerk en christendom zijn gebouwd. Heidens is een geuzennaam. Er waren twee richtingen: christendom uit de joden en christendom uit de heidenen. Het heidenchristendom groeide uit tot een wereldgodsdienst. Hendrikse zegt dankbaar te zijn dat het christendom gekomen is. Hoe verhoudt de Christus van de kerk zich tot de historische Jezus van Nazareth? Wat komt er te voorschijn als Jezus van Nazareth onder de Christusfiguur vandaan kruipt? Een gewoon mens? Nee. Hij moet wel een bijzonder mens zijn geweest, anders zou hij niet Christus genoemd zijn, en zouden wij nooit van Hem gehoord hebben. Het is onmogelijk om de biografie van de jood Jezus uit de mythe van de verkondiging van Christus te destilleren. Johannes laat Jezus zeggen 'Ik en de Vader zijn één. En God kan natuurlijk niet geboren zijn. Omdat er niets bekend was over de details van de geboorte van Jezus zijn de verhalen van Mattheüs en Lukas geheel en al te beschouwen als mythologie. Mattheüs ontwierp een lang geslachtsregister om aan te tonen, dat Jozef, de vader van Jezus, afstammeling van koning David was. Later beweert Mattheüs dat de bevruchting van moeder niet door de vader, maar door de Heilige Geest heeft plaatsgevonden. Rara hoe kan Jezus dan de nakomeling van David zijn. De uitdrukking 'Zoon van God' werd gebruikt voor het volk 'Israël is mijn zoon'. Jezus gaf de voorkeur aan 'Zoon des mensen'. Dat Christus is gestorven aan het kruis en daarmee ons allemaal van onze zonden verlost heeft mag worden betwijfeld. Als er wat Hendrikse betreft, iets verlossends is aan Jezus, dan is dat niet om wat hij voor ons heeft gedaan bij zijn sterven, maar omdat hij bij leven heeft voorgedaan hoe een mens zichzelf kan verlossen van wat hem belemmert om te leven, en omdat hij met zijn leven heeft laten zien dat trouw zijn en blijven aan je eigen menselijkheid de enige weg is waar leven uit voortkomt. Jij hebt jouw weg te gaan en ik Hendrikse de mijne. En verlossend lijkt me nou

juist dat je je verantwoordelijkheid daarvoor niet uit handen geeft en op Jezus afschuift. Het Jezus-verhaal gaat niet alleen maar over Jezus. 'Daarom is het zo'n goed verhaal' zegt Hendrikse.

Geert van Mesdag.

Van de brocante tafel

Nu ik dit stukje schrijf is het nog geen januari, nog geen Nieuw Jaar, nog geen langere dagen, wat wonderlijk toch, de tijd. Toch moet dit stukje in het eerste nummer van ons kerkblad, dus op tijd zijn bij Eugénie. Toon Hermans schreef dit gedichtje over

Tijd

Ik heb hem niet gezien, de tijd
'k zag niet dat hij voorbij ging
ik heb hem niet gegroet, en hij
vroeg ook niet hoe 't met mij ging.
Zo zijn de jaren weg gespoeld
naar hier, naar daar, naar waar
Als je de tijd té duidelijk voelt
dan weegt ie véél te zwaar.
'k Gaf mij niet altijd rekenschap
van alles wat ik deed
van elke daad, van elke stap,
van alle lief en leed.
't Is allemaal maar even
't duurt allemaal niet lang
Niet stilstaan bij het leven
dan blijf je aan de gang.

We waren allemaal behoorlijk aan de gang op 11 december in Begnin. Geen tijd voor overdenken, aanpakken, oppakken, in en weer uitpakken. Maar toch ook rust voor het kijk en luisterspel, zingen met elkaar, de prachtige woorden van Lucas 2 met elkaar beleven. Het was goed om in Begnin te zijn.

Met brocante en boekenverkoop kwam Fr. 955.- bij elkaar. Hartelijk dank voor alle gevers van spulletjes en ook de kopers natuurlijk. We gaan weer door. Mocht u kleine spulletjes voor ons hebben belt u dan het brocante comité, Gerrie Bonthond, 0033450-410 256, Barbara Vogelezang 021-802 2113. Op naar de volgende Buitendag waarover de kerkenraad u in Kontakt zal informeren.

Namens het brocante comité,

Barbara Vogelezang

VAN DE KERKENRAAD

In september 2008 werd Ds Lia Wolters-Berghout benoemd tot de Predikant van de NPG voor een periode van vier jaar. Over enige maanden loopt dit contract af. De Kerkenraad is zeer verheugd om u voor te stellen, op de eerstkomende gemeentevergadering op 25 maart, om dit contract met vier jaar te verlengen. Dit voorstel zal dan ter stemming worden aangeboden. Lia heeft te kennen gegeven dat ze graag bereid is om deze taak nog eens voor dezelfde periode te vervullen, temeer daar ook haar echtgenoot weer is benoemd in zijn positie. Wij hopen van ganser harte dat u dit voorstel zult steunen.

Zoals eerder bekend werd gemaakt, hebben Hans-Willem van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) en Herman van Eck (scriba) hun plaats in de Kerkenraad opgegeven per eind December 2011. Bij deze willen

wij hun namens de NPG heel hartelijk bedanken voor het voortreffelijke werk dat zij over zovele jaren voor de NPG gedaan hebben.

Tot onze grote vreugde hebben zowel Frances Sandberg als Greetje Havinga zich alsnog bereid verklaard om nog enige tijd hun taak in de raad te blijven volhouden, teneinde de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. Wij zijn hun beiden heel dankbaar voor dit gebaar van toewijding en voor hun voortdurende inzet.

Het verheugt ons u te kunnen mede delen dat inmiddels Mark Bruning, indien er geen gegronde bezwaren naar voren worden gebracht, zich bereid verklaard heeft, zitting te nemen in de Kerkenraad. De Kerkenraad zoekt nog naar kandidaten om de raad verder te versterken."

Hans Hogerzeil (voorzitter) en Theo Bakker (scriba)

Gemeentevergadering

De gemeente vergadering wordt dit jaar gehouden op zondag 25 maart in aansluiting op de kerkdienst in Commugny. Ter voorbereiding op de vergadering treft u de agenda, het financiële verslag van het afgelopen jaar en de notulen van de vorige gemeentevergadering.

Tijdens de gemeentevergadering zal een stemming plaats vinden over het voorstel het contract van de predikant met vier jaar te verlengen. Indien u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn en toch wilt stemmen dan kunt u per brief aan de Scriba uw stem kenbaar maken of een getekende machtiging geven aan een lid dat aanwezig zal zijn in de vergadering om in uw naam te stemmen.

AGENDA :

- 1) Opening
- 2) Bespreking en goedkeuring notulen gemeente vergadering van 26 maart 2011
- 3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.
- 4) Verslag van de predikant Ds. Lia Wolters-Berghout
- 5) Diaconaal verslag
- 6) Verslag van de Financiële Commissie
- 7) Verslag van de Controle Commissie
- 8) Voorstel voor en stemming over de verlenging met 4 jaar van het contract met Ds. Lia Wolters-Berghout
- 9) Rondvraag
- 10) Sluiting

Theo Bakker

DIACONALE COLLECTE FEBRUARI : Entre-aide Hollandaise

Eind jaren '60 besloot een aantal Nederlanders rondom het meer van Genève, uit dankbaarheid voor het eigen goede leven hier, om een fonds op te richten voor landgenoten in financiële nood. Het fonds werd in de vorm van een vereniging opgericht en kreeg de naam Entreaide.

Het doel is om mensen die door omstandigheden buiten hun schuld in financiële nood zijn gekomen, te helpen. Met hulp van leden en donateurs werd een fonds opgericht, van waaruit steun wordt gegeven.

De Nederlandse Ambassade, het Consulaat en natuurlijk de dominee van de NPG zijn de organisaties waar landgenoten, die in de financiële problemen zijn gekomen, zich toe wenden voor hulp. Zij op hun beurt leggen contact met Entreaide.

Gesteund worden mensen, die door ziekte, werkloosheid, scheiding etc in de problemen zijn gekomen. Het gaat vaak om stille armoede onder Nederlanders.

Het aantal verzoeken om hulp is gedurende de afgelopen jaren blijven binnen komen. Anonimiteit is vanzelfsprekend en is een van de pijlers waar Entreaide op rust.

Wij bevelen deze collecte van harte bij U aan.

Remerciements - Enfants de Tchernobil 2011 : La Rentrée

Nous avons encore une fois offer un séjour-santé aux enfants de Tchernobil, cette fois-ci 20 enfants qui ne sont pas tout à fait en bonne santé, ont profité de ce séjour.

Ils sont arrivés heureux et sans problèmes le mardi (20 sept 2011) vers midi à Minsk avec tous leurs bagages. Ils étaient attendus par leurs mères qui les ont ensuite ramenés à la maison à Gomel. A la vue de leurs enfants qui rentraient bien, heureux et bronzés, et qui avaient aussi pris du poids, les emotions montaient chez quelques-unes des mères. Les parents ont encore demandé de nous transmettre leurs remerciements.

Un remerciement très sincère à vous tous qui avez contibué d`une manière ou d`une autre à la réalisation de ce séjour.

Un grand MERCI encore au nom de ces enfants pour tout votre soutien- et un merci tout spécialement à l`Eglise Néerlandaise de Genève.

Karin Kaufmann

Frances Sandberg

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



FEBRUARI 2012

wo. 1	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent	do. 16	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
do. 2	Deuteronomium 15:1-11	Armoedebestrijding	vr. 17	Deuteronomium 20:10-20	Om gruwelijkheden te voorkomen ...
vr. 3	Deuteronomium 15:12-23	Oormerk	za. 18	Deuteronomium 21:1-9	Oplossing voor een onopgeloste moord
za. 4	Deuteronomium 16:1-17	Feestregels	zo. 19	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
zo. 5	Deuteronomium 16:18-17:13	Recht	ma. 20	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
ma. 6	Deuteronomium 17:14-18:8	Gezag en ontzag	di. 21	Ezechiël 3:4-15	Verstaanbare boodschap
di. 7	Deuteronomium 18:9-22	Echte profetie	wo. 22	Ezechiël 3:16-21	Zware verantwoordelijkheid
wo. 8	Marcus 1:1-15	De bode en de Heer	do. 23	Ezechiël 3:22-27	Niet vanzelf sprekend
do. 9	Marcus 1:16-31	Spreeken met gezag	vr. 24	Psalm 57	Schuilplaats
vr. 10	Marcus 1:32-45	Doorvertellen	za. 25	Deuteronomium 21:10-21	Regels in een gebroken wereld
za. 11	Ezechiël 1:1-14	Stormachtig begin	zo. 26	Deuteronomium 21:22-22:12	Welke regels gelden voor u?
zo. 12	Ezechiël 1:15-28a	Beschrijving van iets onbeschrijflijks	ma. 27	Psalm 91	Bevrijdingslied
ma. 13	Ezechiël 1:28b-3:3	Vol van het Woord	di. 28	Ezechiël 12:1-7	Levend teken
di. 14	Deuteronomium 19:1-13	Uitwijkmogelijkheid	wo. 29	Ezechiël 12:8-20	Angstaanjagend
wo. 15	Deuteronomium 19:14-21	Oog om oog, tand om tand			