

KERKDIENTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 10 februari om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 24 februari om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout - Avondmaal
Zondag 10 maart om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Vrijdag 29 maart om 19.00 uur Goede Vrijdag Ds. Lia Wolters-Berghout
	Zondag 31 maart om 11.00 uur Pasen Ds. Lia Wolters-Berghout

In het blad "Kerkinformatie:" is onlangs een artikel gepubliceerd over Ds. Lia Wolters-Berghout en de NPG. Alhier het artikel over onze gemeente.

Nederlandse Protestantse Gemeente rondom het Meer van Genève Een hechte gemeenschap van mensen die weten wat ze geloven

GENÈVE - De leden van de 'Nederlandse Protestantse Gemeente rondom het Meer van Genève' zijn mensen die levenslang hun visie hebben gevormd. In de gesprekskringen lopen de meningen soms ver uiteen. "Ik vind het heel bijzonder hoe men elkaar vasthoudt. Men loopt niet bij elkaar weg. Het is een zeer hechte gemeenschap", zegt ds. Lia Wolters-Berghout, sinds 2008 verbonden aan deze gemeente.

"In één gesprekskring werd zo verschillend gedacht dat ik voorstelde de groep te splitsen. Dat was vloeken in de kerk. Men houdt het met elkaar uit. Er is sprake van een grote diversiteit in de gemeente. Het loopt hier uiteen van iemand die nog gereformeerd is zoals ik dat in mijn jeugd meemaakte, tot mensen die in Nederland nooit naar de kerk zouden gaan. Maar ze zijn wel geïnteresseerd, ze komen en zo ontstaat er een

band."

De vijf gesprekskringen vormen het hart van de gemeente. Zij zijn de sociale ontmoetingsplaats voor de leden. In oktober is er voor de eerste keer een speciale kerkdienst voor mensen die wel naar een gesprekskring gaan maar die niet in de kerkdienst komen, bijvoorbeeld omdat ze gewoonlijk naar een plaatselijke kerk gaan. Zij kunnen elkaar in deze dienst ontmoeten.

De gemeente heeft een vaste, stabiele kern van mensen die hier al veertig of vijftig jaar wonen. De leden zijn over het algemeen zeer internationaal georiënteerd. Ze hebben in hun leven behoorlijk wat beleefd. Ze zijn ook heel belezen. "Ik kan hier niet met simpele verhaaltjes aankomen. Theologisch word ik behoorlijk uitgedaagd. Men reikt mij erg veel aan. Het lijkt soms of ze mij tot hun eigen visie willen bekeren."

"Tijdens mijn studie in India heb ik geleerd dat een andere cultuur een ander taalveld heeft. Dat geldt ook voor de kerkelijke culturen. Een ernstig zieke vrouw vroeg mij eens of ik geloof in bevinding, de opvatting dat je door een bekeringservaring ontdekt dat God je heeft uitverkoren. Zij had angst voor de dood omdat ze zo'n ervaring niet had beleefd. Na een lang gesprek hebben we gebeden om

genade. Je moet zoeken naar contact met de denkwereld van je gesprekspartner."

"Voordat ik naar Genève kwam, heb ik dertien jaar in de geestelijke verzorging gewerkt. Daar was de herderlijke zorg mijn hoofdtaak. Hier hoor ik het niet als mensen in het ziekenhuis liggen, behalve als het heel ernstig is. Men wil hier niet op zwakte, maar op kracht worden aangesproken. Ziek zijn is in dit wereldje (de gemeente, maar ook het dagelijks leven in Zwitserland) een taboe."

"Wel leeft men met elkaar mee. Maar 'Zeg het maar niet. Het is meer nieuwsgierigheid dan meelevens' hoor ik dan. Veel gemeenteleden, voor een deel vroegere managers, vinden het heel moeilijk om met achteruitgang om te gaan. Ik probeer zoiets in mijn preken te thematiseren. Het is een levenstaak op een goede manier met ouderdom en eindigheid om te gaan."

Kortom, herderlijke zorg is hier geen hoofdtaak. "Ik word meer als theoloog benaderd; ik ben bruggenbouwer, vooral in het leiden van discussies. Ik zie de gemeente als Samen aan de bron. God als bron van leven en liefde. Wij wonen vlak bij de bron van een rivier. Daar heb ik veel zitten mediteren. Ik gebruik het beeld van de bron vaak in kerkdiensten. Maar soms zijn onze eigen stemmen zo luid dat we de bron niet meer kunnen horen."

Een van de grote problemen bij het huisbezoek is dat veel gemeenteleden een tweede of derde huis buiten Zwitserland hebben. Een ander punt is dat de meesten een intensief sociaal leven hebben waarbij huisbezoek niet de eerste prioriteit is. Daar komt bij dat de gemeenteleden veel op reis zijn voor hun werk of hun plezier.

"Sommigen zijn niet gewend aan huisbezoek. Die vinden het raar dat de

dominee opbelt. Soms zijn er heel leuke gesprekken, maar het komt ook voor dat de gesprekken voornamelijk over frustraties met de kerk gaan. In het jaarverslag over 2011 heb ik de vraag gesteld: 'Wat is kerkelijk pastoraat in deze context?' Het is wederzijds aftasten. "

"Ook besteed ik tijd aan Nederlanders die geen lid van onze gemeente zijn, maar die in sociale of psychische nood verkeren. En verder houd ik doop-, trouw- en rouwdiensten voor mensen die ons op een of andere manier, vaak via de website, kennen. Kortgeleden heb ik een doopdienst gehouden voor een Nederlands gezin dat naar een kerk gaat die geen kinderdoop kent. Om medekerkgangers in de gelegenheid te stellen die doop bij te wonen, hebben we aansluitend op de kerkdienst het kindje gedoopt in een naburige kapel. Daarbij deed zich nog iets grappigs voor. In Zwitserse kerken staat geen doopvont. Toen hebben we heel snel een schaalkje, waarin de suikerklontjes zaten, omgewassen en dat als doopvont gebruikt."

De gemeente vergrijsst, maar dat komt niet doordat het aantal Nederlanders in en om Genève terugloopt. Wel sluiten jonge Nederlanders zich eerder bij een plaatselijke kerk aan waar hun kinderen klasgenootjes treffen. En uiteraard is ook in Zwitserland sprake van secularisatie. Het maakt het lastig dat er weinig kinderen zijn. Met drie kun je bijv. moeilijk een zondagschool beginnen.

Om de veertien dagen is er een dienst; de ene keer in het Auditoire de Calvin in Genève, de vroegere gehoorzaal van Calvijn en nu een kapel, en de andere keer in Commugny, een plaats tussen Genève en Lausanne. Het Auditoire in het hartje van Genève is voor oudere mensen moeilijk bereikbaar. Bovendien beginnen de NPG-diensten

om half tien, omdat direct erna de Schotse kerk er de dienst houdt. Voor gezinnen met jonge kinderen en voor mensen van hoge leeftijd is dat gezien de soms aanzienlijke reistijden aan de vroege kant. Wel komen er jonge gezinnen in Commugny en op de jaarlijkse buitendag met een oecumenische dienst met rooms-katholieken, een 'Brocante'(rommelmarkt) en een gezamenlijke maaltijd.

Een flink aantal leden en vrienden van de gemeente zorgen voor een behoorlijk financieel draagvlak. Enige tijd geleden is er een werkfonds opgericht, waaruit de jaarlijkse tekorten worden aangevuld. Bovendien ontvangt de gemeente steun van een stichting, die zich toelegt op geestelijke verzorging aan Nederlanders, onder meer ten behoeve van de Kerstattentie en voor sociale doeleinden.

Af en toe wordt hier de discussie gevoerd: Hoe moet het verder met de gemeente? "Ach", zei een oudvoorzitter, "die discussie voerden we in 1985 ook al." Het komt volgens Wolters altijd weer in orde dankzij gaven van mensen als het nodig is. "We zijn een gemeente met enkele rijke mensen, maar toen het eens over Ons Soort Mensen ging, heb ik gezegd dat onze gemeente geen ballotage kent. Het is essentieel om mensen die geen geld hebben, ook bij onze gemeente te betrekken." De relatie met de Protestantse Kerk in

Nederland houdt niet meer in dan dat de predikant er lid van is. "Mijn voorgangers waren allen hervormd; ik ben de eerste met een gereformeerde achtergrond. Ik heb veel aan mijn lidmaatschap van de vereniging van predikanten en diakenen van de Église Protestante de Genève met studiedagen en retraites." Er is incidenteel een gezamenlijke dienst met de Schotse Kerk en de Waldenzenkerk, die ook gebruik maken van het Auditoire de Calvin.

Lia Wolters-Berghout (1955) werkte sinds 1983 als predikant in Nagele en Tollebeek, Doesburg, Amersfoort en Amstelveen. Zij is getrouwd met dr. Hielke Wolters, adjunct-secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken.

De NPG in Genève ontstond in 1955 uit gebedsgroepen na de Watersnoodramp van 1953. Er was gedeelde zorg om wat er in Nederland was gebeurd. Eerst vonden er kerkdiensten in Lausanne en Genève plaats. Later ontstond er een gezamenlijke dienst in Commugny, die op den duur de dienst in Lausanne heeft vervangen.

Website: www.ned-pg.ch

Adressen:

Auditoire de Calvin, Place de la Taconne (naast de kathedraal), Genève, en
Route de l'Église, Commugny



UIT DE PASTORIE

Crisis

„In een tijd dat groei maatstaf is voor succes is het een teken van veerkracht gemotiveerd te kunnen werken als de omstandigheden tot krimp dwingen“.

Gesprekskringen

Datum*	Kring	Plaats*	tijd	Onderwerp
6 februari	Woensdagmiddag-kring	Troinex, Ch. Du Champ-Carré 32	14.00 uur	Gelijkenissen
7 februari	Genèvekring	Genève, Prom. De St. Antoine 16	20.00 uur	Karen Armstrong, <i>Compassie</i>
14 februari	Mystiekring	Lully sur Morges, Ch. De Chantemerle 30	10.00 uur	Jean-Yves Leloup, <i>L'Évangile de Jean</i>
20 februari***	Koogerkring	Genève, Ch. Du Champ d'Anier 7	20.00 uur***	C.J.den Heijer, <i>Verlichte voorgangers, De strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland.</i> **
27 februari	Van der Vorm kring***	Nog af te spreken	20.00 uur	Jan Offringa, <i>Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven.</i>

* Wijzigingen voorbehouden, informatie en opgave bij Ds. Lia Wolters-Berghout

** We bespreken in de Koogerkring het Bijbelboek Prediker, onderbroken door zo nu en dan een onderwerp dat door leden ingebracht wordt.

*** Er wordt onderzocht of het mogelijk is deze kring op een middag te gaan houden. De maandagmorgen beviel niet goed, maar als het mogelijk is zouden een aantal mensen toch liever de kring op een andere tijd hebben.

**** Een kring kan soms plotseling geconfronteerd worden met een vermindering van leden. Dat is op dit moment het geval in deze kring. Er zijn mensen veranderd van kring omdat ze niet meer zo gemakkelijk in het donker rijden. Terugkeer naar Nederland, overlijden, ziekte en leden die voor hun werk moeten reizen zijn andere factoren die de Van der Vorm kring parten spelen. Gelukkig is het nog steeds een leuke kring, waar niet alleen protestanten lid van zijn en die bijeenkomt bij mensen thuis, dat wil zeggen ergens tussen Crans sur Céligny en Montreux. Heb je zin om mee te doen, meldt je dan aan bij de predikante.

Kerkenraad

We zijn nog altijd dringend op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. Denkt u met ons mee? We kunnen iedere suggestie gebruiken!

Kinderoppas

Tijdens de diensten in Commugny wordt er kinderoppas georganiseerd. Voor de preek gaan de aanwezige kinderen onder begeleiding naar het gebouw waar ook koffie gedronken wordt na de dienst. De kinderen horen daar op hun eigen niveau een Bijbelverhaal en kunnen er spelen tot het einde van de kerkdienst. Paula Bakker en Greetje Havinga verzorgen deze oppasdienst. Heeft u zin dit team te versterken? Laat het ons weten!

Gebedsrooster

Een aantal jaren hebben we tijdens de kerkdiensten het Oecumenisch Gebedsrooster van de Wereldraad van Kerken gevolgd in onze voorbeden. Voordelen van dit rooster zijn dat op veel plaatsen in de wereld op hetzelfde moment voor dezelfde landen gebeden wordt en dat op deze manier elk land per jaar een keer genoemd wordt. Het symboliseert en ondersteunt het besef van eenheid en verbondenheid met alle mensen als schepsel van God, als kinderen van één Vader. Het grote nadeel van dit rooster is dat het moeilijk is om de gebeden te actualiseren, ondanks de gegevens en de gebedssuggesties die erover te vinden zijn op de website van de WCC.

Om de verbondenheid met mensen wereldwijd op een andere manier te symboliseren wil ik de komende tijd de gebedsintenties van Kerken in Actie van de protestantse Kerk in Nederland volgen. Dit heeft het voordeel dat het concreter is, maar het nadeel dat de voorbeden niet voor een bepaalde zondag bedoeld zijn, zodat je met andere kerken tegelijk hetzelfde bidt. Een ander nadeel is dat het meer incidentele gebedsintenties zijn en niet een systematisch stilstaan bij elk land op aarde.

Een voorbeeld van zo'n gebedsintentie:

Gebed naar aanleiding overlijden Patriarch Syrische kerk.

We bidden voor de Kerk van Antiochië die in deze moeilijke en cruciale periode van haar bestaan op zoek moet naar een nieuwe Patriarch. We bidden dat de Kerk van Antiochië, snel een nieuwe en voortvarende Patriarch zal vinden, die de kerk door deze bange tijden heen kan loodsen. We bidden voor christenen en kerken in Syrië in alle onzekerheid waar ze nu mee te maken hebben, de angst, de labiele toekomst. We bidden voor alle slachtoffers van geweld in Syrië.

We bidden voor de hulpverleners van het Patriarchaat van de Kerk van Antiochië, dat ze hun werk voortvarend kunnen blijven doen, ondanks het overlijden van hun patriarch.

Meer gebeden kunt u vinden op: <http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Doe-mee/Met-gebed>

Lia Wolters-Berghout

Vanuit het duister naar het licht

Men hoort vaak spreken over de donkere dagen voor Kerstmis. Dit jaar waren er enkele aangrijpende gebeurtenissen, die uit puur kwaadheid ontsproten. Minderjarige voetballers schopten een grensrechter, vader van enkele kinderen, zodanig dat hij als gevolg van de mishandeling overleed. Vervolgens werd de wereld met diep afgrijzen vervuld door de schietpartij op de Sandy Hook basisschool in Newtown; de twintigjarige Adam Lanza schoot eerst zijn moeder en vervolgens zes volwassen leerkrachten en twintig kinderen dood. Hij schoot daarna zichzelf dood. Waarlijk gebeurtenissen die de dagen een donkere aanblik geven. De mensen bidden voor alle families, die getroffen zijn. Men vraagt zich vertwijfeld af waarom God dit niet voorkomt. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. De mens is zo geschapen, dat hij tegen Gods wil kan ingaan. Behalve al dit kwaad voorspelde de Mayakalender dat op 21 december 2012 de wereld zou vergaan. Wie zou eraan de knop draaien, die het vergaan van de wereld zou moeten volbrengen? Is dit de Eeuwige? Vernietigt Hij de wereld, dan vernietigt Hij ook de volgelingen van andere religies. Dat lijkt niet waarschijnlijk. De werkelijke reden waarom de Eeuwige nooit de wereld zal vernietigen is omdat Hij zielsveel van de mensen houdt. Onze Vader beschouwt de mensen als zijn kinderen (de Godskinderen). Hij hoopt dat zijn kinderen zich houden aan het gebod: 'Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met geheel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.' Het

op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf'. Korinte I, hoofdstuk 13 handelt over de liefde. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig en rekent het kwaad niet aan. Zij vindt vreugd in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Normen en waarden vinden hun basis in vertrouwen dat voortvloeit uit geloof, hoop en liefde. Deze spirituele elementen groeien in een samenleving waarin medemenselijkheid de kern is. De wereld lijkt een droeve poel van ellende. Veel geweld, zowel oorlogsgeweld als geweld tussen burgers; (roof)moord en doodslag. Een verwachten van het einde der wereld is aannemelijk in de gedachten van mensen die geen geloof en hoop meer op de toekomst hebben. Ook de Eeuwige kan zich in deze situatie niet verheugen. Daarom moeten de mensen wegen zoeken en vinden om de normen en waarden weer meer gestalte te geven. Zij moeten geloven dat het met hulp van de Eeuwige de weg naar geweldloosheid en verbetering van de wereld mogelijk zal zijn. Zij mogen hopen dat de uitkomsten tot verbetering zullen leiden, al zijn deze wellicht niet zichtbaar. Wij mensen moeten trachten te leven naar de twee voornaamste geboden (Marcus 29, 30 en 31). Met deze spirituele inspanning ligt de weg vanuit het duister naar het licht voor ons open.

Geert van Mesdag.

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



Februari 2013

vrijdag	1 februari	Psalm 87	Pinksterpsalm
zaterdag	2 februari	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
zondag	3 februari	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
maandag	4 februari	Lucas 4:31-44	Het Woord geneest
dinsdag	5 februari	Lucas 5:1-11	Het Woord verbindt
woensdag	6 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
donderdag	7 februari	Psalm 88	Absolute duisternis
vrijdag	8 februari	1 Samuel 13:1-15a	De wacht aangezegd
zaterdag	9 februari	1 Samuel 13:15b-14:15	Heldendaad
zondag	10 februari	1 Samuel 14:16-30	In de nesten
maandag	11 februari	1 Samuel 14:31-46	De strijd gestaakt
dinsdag	12 februari	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
woensdag	13 februari	1 Samuel 15:1-23	Gehoorzaamheid gevraagd
donderdag	14 februari	1 Samuel 15:24-35	Berouw
vrijdag	15 februari	1 Samuel 16:1-23	Een nieuwe gezalfde
zaterdag	16 februari	1 Samuel 17:1-30	Wie durft?
zondag	17 februari	1 Samuel 17:31-18:5	Reuzenkracht
maandag	18 februari	1 Samuel 18:6-30	Overwinningen
dinsdag	19 februari	1 Samuel 19:1-24	Vlucht en uitvlucht
woensdag	20 februari	1 Samuel 20:1-23	Vriend en vijand
donderdag	21 februari	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
vrijdag	22 februari	1 Samuel 21:2-22:5	Gewijde sfeer?
zaterdag	23 februari	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
zondag	24 februari	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
maandag	25 februari	1 Samuel 23:14-28	Achtervolging
dinsdag	26 februari	1 Samuel 24:1-23	Respect
woensdag	27 februari	1 Samuel 25:1-19	Belediging
donderdag	28 februari	1 Samuel 25:20-44	Wijs en dwaas

Diaconale collecte Februari : Entre-aide Hollandaise

Eind jaren'60 besloot een aantal Nederlanders rondom het meer van Genève, uit dankbaarheid voor het eigen goede leven hier, om een fonds op te richten voor landgenoten in financiële nood. Het fonds werd in de vorm van een vereniging opgericht en kreeg de naam Entreaide.

Het doel is om mensen die door omstandigheden buiten hun schuld in financiële nood zijn gekomen, te helpen. Met hulp van leden en donateurs werd een fonds opgericht, van waaruit steun wordt gegeven.

De Nederlandse Ambassade, het Consulaat en natuurlijk de dominee van de NPG zijn de organisaties waar landgenoten, die in de financiële problemen zijn gekomen, zich toe wenden voor hulp. Zij op hun beurt leggen contact met Entreaide.

Gesteund worden mensen, die door ziekte, werkeloosheid, scheiding etc. in de problemen zijn gekomen. Het gaat vaak om stille armoede onder Nederlanders.

Het aantal verzoeken om hulp is gedurende de afgelopen jaren blijven binnen komen.

Anonimiteit is vanzelfsprekend en is een van de pijlers waar Entreaide op rust.

Wij bevelen deze collecte van harte bij U aan.

Frances Sandberg

Opbrengst Diaconie	September	Centre Protestant	Fr. 516.60
	Oktober	Lalgadh Hospital	Fr. 811.00
	November	Weeshuis Ghana	Fr. 889.60
	December	La Maison	Fr. 3242.30 (!)

PREDIKANTE EN KERKENRAADSLEDEN		
Ds. C. Wolters-Berghout, Predikante	271, Chemin des Reinnets Avouzon F - 01170 Crozet	wolters@live.fr Thuis: (0033) 4 50 40 06 06 Mobile: (0033) 6 30 11 08 22
Dhr. Th. B. Bakker Vice-voorzitter en Scriba	Ch. du Champ-Carre 32 1256 Troinex	theobakker@bluewin.ch 022-784 07 05 / 079 408 13 00
Dhr. Mark Bruning	Ch. de la Vigne 1A 1134 Chigny	021 807 14 32
Mevr. G. Havinga-Busscher	34, av.de Champel 1206 Genève	havirus@bluewin.ch 022 - 347 54 26
Dhr. H.V. Hogerzeil Voorzitter	9, ch. du Prince 1299 Crans-près-Céligny	hans.hogerzeil@bluewin.ch 022 361 64 23
Dhr. P.D. Oortman-Gerlings	181, ch. des Grands-Prés F - 01630 Sergy	pdoortman@gmail.com (0033) 4 50 28 07 33
Mevr. F. Sandberg - Mak van Waay	La Bûcherie Sus-les-Devens 1167 Lussy-sur-Morges	j.sandberg@bluewin.ch 021 803 21 58
Mevr. M. Stadt - van Dijk	Ch. des Roches 17 1009 Pully	greet.stadt@bluewin.ch 021 711 10 20
Mevr. S. E. van Weede - van Nievelt	Ch. de Bellevue 32 1005 Lausanne	eugenie@vanweede.com 021 312 14 70
Dhr. H. van Zoonen	Ch. Maurice Ravel 4 1290 Versoix	vanzoonen@bluewin.ch 022 755 63 39