

KONTAKT

**MAANDBLAD VAN DE
NEDERLANDSE PROTESTANTSE GEMEENTE
ROND HET MEER VAN GENEVE**

51e JAARGANG

NOVEMBER 2013

KERKDIENSTEN

GENEVE Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre	COMMUGNY Temple Saint-Christophe
Zondag 10 november om 9.30 uur Ds. Tom Mikkers	Zondag 24 november om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Herdenking van de overledenen
Zondag 15 december om 11.00 Kerstviering te Begnins Ds. Lia Wolters- Berghout	
Dinsdag 24 december om 21.45 uur Kerstdienst te Villars Ds. Lia Wolters-Berghout	Woensdag 25 december om 11.00 Kerstdienst te Commugny Ds. Lia Wolters-Berghout

Tijdens de Buitendag werd het onderstaande gebed gelezen. Omdat het veel mensen aansprak is het hier nogmaals na te lezen in Kontakt. Overigens, als u een dienst nog eens wilt lezen dan is dat mogelijk via de website: www.ned-pg.ch/lezen en kijken/preken.

Gebed van Chiara Lubich – Focolarebeweging

Jezus,

Hier staan wij voor jou, allemaal samen, om elkaar beter te leren kennen, in de hoop dat het dat is wat jij wilt.

We zijn hier vooral om iets groots te vragen Heer!

Jij hebt ons gezegd: "Waar twee of drie mensen in mijn naam – in mijn liefde - samen zijn, ben ik in hun midden" (Mt 18,20). Zorg dat we een enorm broederlijk respect voor elkaar hebben, help ons om diepgaand naar elkaar te luisteren, beziel ons met wederzijdse liefde, zodat je geestelijk in ons midden zou kunnen zijn, of beter nog, werkelijk zou zijn.

Want we weten heel goed, Heer: "Zonder jou kunnen we niets" (vgl. Joh. 15,5),

Maar met jou in ons midden zullen we door jouw licht verlicht en door jou geleid worden.

Jij weet welke respectieve taken we hebben in de Kerk, of beter, dat we dezelfde en toch verschillende roepingen hebben: werken met veel anderen in de christelijke wereld, zodat de volle en zichtbare gemeenschap van de kerken op een dag werkelijkheid wordt.

We weten dat dit bijna een wonder vraagt. Daarom hebben we jou nodig, Jezus.

Van onze kant willen we op dit moment alleen maar ons hart openstellen voor jou en je onze diepste gevoelens openbaren.

We voelen de behoefte om je vooral vergeving te vragen uit onze naam, maar ook uit naam van onze christelijke broers en zussen van alle tijden, vergeving omdat we jou kleeft roekeloos verscheurd hebben, het in zoveel stukken verdeeld hebben, en het wegens onze onverschilligheid zo gelaten hebben.

Tegelijkertijd hopen we vurig op jouw barmhartigheid, die altijd groter is dan onze zonden en in staat om niet alleen te vergeven, maar ook te vergeten.

Tenslotte kunnen we niet ontkennen dat we een groot geloof hebben in jouw oneindige liefde, die uit elk kwaad het goede weet te halen, als we geloven in jou en van je houden.

Dat zijn onze vurige verlangens, Jezus, op dit moment, samen met een grote dankbaarheid voor wat christenen van vele kerken sinds nagenoeg een eeuw gedaan hebben, met jouw genade en gedreven door de Heilige Geest. Ze hebben gewerkt om dichter bij elkaar te komen, door een vruchtbare dialoog van liefde.

Laat ons dus toe je te zeggen, Heer: ondanks de levende pijn omdat we nog niet volledig één zijn onder ons, voelen we in ons hart dat christelijk optimisme dat jij alleen maar kunt geven in je oneindige liefde.

We beginnen zo ons werk, in de zekerheid dat jij die de wereld weet te overwinnen, ons zult helpen om je te helpen hier op aarde op een dag jouw testament te verwezenlijken.

Eens we de eenheid bereikt hebben, zal jouw testament getuigen aan de wereld dat jij de Koning en Heer bent van alle harten en volkeren.

Amen

Chiara Lubich, stuk uit een gebed in het oecumenisch centrum, Genève, 28 oktober 2002.

«LA PAROISSE EST MORTE!»

Monsieur le Curé vient de s'approcher du micro, l'air sombre: «Mes frères, je dois vous annoncer une nouvelle bien triste: notre paroisse est morte.... Vous vous êtes souvent plaints de ce qu'elle ne soit pas très vivante. Eh bien, maintenant, elle est décédée..... Je vous invite tout de même à faire une dernière visite à la chère défunte à l'issue de l'office...» Brouhaha dans les chaises...

Une fois le dernier cantique chanté, les paroissiens se rangent respectueusement à la file pour l'ultime hommage à la défunte qui repose dans son cercueil au bas de la nef.

Pour découvrir aussi ce visage dont les traits n'ont pas tellement marqué la plupart des paroissiens: «Dites, chuchote-t-on, comment était-elle faite...?»

Mais voici que chacun de ceux qui se penchent à leur tour sur la bière pour contempler le visage de la chère disparue, a un brusque haut-le-corps et se retire bouleversé!

Qu'y a-t-il donc de si étrange?

Lorsqu'arrive mon tour je me penche sur le cercueil, et ô surprise, un visage me saute aux yeux: le mien, un visage aux yeux écarquillés... Le fond de la bière était un miroir!

La paroisse? C'est moi, et personne d'autre.
La paroisse? C'est moi! Et personne d'autre.....

//**/**/**/

«L'église est toujours en retard!» «l'église ne comprend rien!» «L'église est faite de croulant vieillis!» Et si l'Eglise», c'était moi?

Overgenomen uit de kerkbrief van de Nederlandse Protestantse Gemeente te Parijs

UIT DE PASTORIE

Herdenking van de overledenen

In de dienst van zondag 24 november herdenken we de mensen die afgelopen jaar overleden zijn. Uit onze gemeente was dat tot nu toe (half oktober) alleen Joke van Mesdag- Geill. Zij overleed na een ziekbed van bijna een jaar op 1 juli 2013.

Joke was een trouw lid van onze gemeente en actief betrokken bij de koffiedienst. Bij de laatste Buitendag werden we er weer mee geconfronteerd hoe zij altijd vrijwel onopvallend het hete water voor de thee meebracht. Ineens is er geen heet water en ervaar je opnieuw dat ze er niet meer is. Ook toen we nog diensten in Lausanne hadden was ze daar intensief bij betrokken. De lege bekertjes gingen mee naar huis om daar afgewassen te worden. Joke was geen vrouw van veel woorden. In de Van der Vorm kring gaf ze zelden haar mening, maar je zag aan haar dat ze de discussie intensief volgde. Maar als ze iets vertelde was dat interessant en haar verhalen blijf ik lang herinneren, vooral die over voorvallen in het jappenkamp. Gelukkig heeft ze na die tijd nog vele gelukkige en sportieve jaren mogen leven. Er is een lege plaats in onze gemeente ontstaan en vooral in het huis van Geert en in zijn familie.

In de dienst van 24 november zullen we de naam van Joke noemen. Daarnaast kunt u andere namen bij mij aanmelden van mensen die afgelopen jaar overleden zijn en die u graag genoemd zou willen zien. Daarnaast is er gelegenheid voor ieder van u om een lichtje aan te steken voor wie in uw herinnering voortleeft.

U komt mij lieve God
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, -
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Gezang 852 Nieuw Liedboek

Nieuw Liedboek ook in de NPG

U heeft er al enthousiast uit gezongen tijdens verschillende diensten onder andere tijdens de Buitendag, uit het "Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk." Inmiddels is het nieuwe liedboek in Nederland al door veel kerken in gebruik genomen. We vinden er de psalmen zoals we die al kenden, maar ook andere vormen van de psalmen, gezangen uit het vorige boek en nieuwe gezangen uit een brede scala van muzikale tradities.

Onlangs ging ik in Hoogland, gem. Amersfoort naar de kerk. De dominee daar, Willem Klamer, houdt een aantal themadiensten over de verschillende soorten liederen in het nieuwe liedboek. Daarbij kun je denken aan Negro Spirituals, Bijbelse vertellieder, etc. De keer dat wij er waren ging het over gregoriaanse muziek. Psalm 25 werd op verschillende manieren gezongen onder andere in een wisselzang zoals die al eeuwen in de kloosters gezongen wordt. "In het gregoriaans wordt de letterlijke tekst van de psalm gezongen; de natuurlijke accenten van de verzen krijgen ook in de zang het accent" legde de predikant uit. De Cantorij had zich in twee groepen gedeeld en zong om de beurt een regel. Zo nu en dan antwoordde de gemeente met de antifoan: "Naar u gaat mijn verlangen uit, mijn God op U vertrouw ik." (Liedboek, Psalm 25e). Het klonk alsof we in een klooster te gast waren. Prachtig.

Nieuw liedboek in onze gemeente

Een groot aantal liederen die we kennen stonden niet in het Liedboek voor de Kerken van 1973, bijvoorbeeld 'Dank u voor deze morgen', 'Liefde eenmaal uitgesproken', 'U zij de glorie.' Dit heeft ertoe geleid dat verschillende leden van onze gemeente gevraagd hebben om dit boek ook in onze diensten te gaan gebruiken. In oktober heeft de Kerkenraad besloten dit inderdaad te gaan doen. Van de gemeente zal in een collecte een bijdrage in de onkosten gevraagd worden en gelukkig zal de Dick van Nievelt Stichting een groot deel daarvan voor haar rekening nemen. Heel veel dank aan deze stichting!

Liedboek bestellen voor thuis

Het liedboek is niet alleen bruikbaar in de kerk, maar heeft ook gebeden en gedichten die goed thuis bruikbaar zijn. U zou bijvoorbeeld met uw (klein)kinderen aan tafel een openingslied kunnen zingen zoals "Loof de Heer want Hij is goed! Voor het goede dat Hij doet, voor het eten dat ons voedt, loof de Heer want Hij is goed!" Gez. 227. Of een heel eenvoudig gedicht opzeggen: "Ik eet alleen, God, Schuif bij me aan, je bent welkom." P. 545.

U kunt uw eigen **liedboek bestellen** bij Paul Oortman Gerlings (pdoortman@gmail.com of 0033 450 280733). De kosten bedragen 25 Euro's, of 39,90 voor een luxe uitvoering met een kunstleren omslag. Het zou kunnen dat er bij een grote bestelling korting verkregen kan worden. Graag opgeven **voor 20 november**. Voor meer informatie over het liedboek: www.liedboek.nl.

Lia Wolters-Berghout

De gesprekskringen

Datum	Kring	Plaats	tijd	Onderwerp
6 november	Woensdagmiddagkring	Geen kring		
7 november	Genèvekring	Geen kring		
14 november	Mystiekring	Lully sur Morges, Ch. de Chantemerle 30	10.00 uur	Jean-Yves Leloup, L'Évangile de Jean
20 november	Koogerkring	Chemin des Avettes 15, Meyrin.	14.00 uur	Jan Offringa, <i>Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven.</i>
23 oktober	Van der Vorm kring	Nog af te spreken.	20.00 uur	Jan Offringa, <i>Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven.</i>

De Van der Vorm kring zoekt nieuwe leden!

Heeft u zin om mee te doen met één van de kringen, meld u dan aan bij de predikante of de coördinatoren van de kringen.

Boekenkennis

Francien van Overbeeke-Rippen, Ruth Rozeboom, Karen Ghonem
Woord zoekt Woord,
Joden, christenen en moslims in gesprek over teksten en traditie.

Het idee voor dit boek is ontstaan in de stichting Trialoog, die zich bezig houdt met het gesprek tussen de drie Abrahamitische godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Het is geschreven door drie vrouwen die elk één van deze godsdiensten aanhangen. In deel 1 wordt een korte inleiding gegeven in elk van deze godsdiensten, deel twee en drie hebben twee kolommen waarin teksten over vergelijkbare onderwerpen over verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuw Testament naast die uit de Koran of uit de Arabische traditie over Jezus worden gezet. Zo krijg men een beeld van overeenkomsten en verschillen in de drie tradities. Deel vier gaat over gebruiken rond geboorte, volwassen worden, huwelijk en echtscheiding, bedevaarten, religieuze ambten en ten slotte overlijden en begraven. Deel 5 over de jaarlijkse feest- en gedenkdagen en tenslotte gaan in deel 6 de schrijvers met elkaar in gesprek over wat de heilige boeken voor hen betekenen, over jihad en geloofstrijd, over geweld, over vergeving, over geloofsbeleving en over de mogelijkheid van dialoog.

Het is een boek boordevol informatie die zou kunnen bijdragen aan de vorming van een goed beeld van wat Joden, Christenen en Moslims geloven. Het is niet een wetenschappelijke studie, maar een overzicht van visies. Voor een kennismaking een bruikbaar boek. Het is te bestellen bij www.stichting-trialoog of als e-book bij bol.com.

Lia Wolters-Berghout

Constantijn en de katholieke kerk

Toen E. Pagels merkte dat zij niet langer geloofde in de dingen die christenen geacht worden te geloven, begon zij zich af te vragen waarom zij het christendom en religie niet gewoon de rug zou toe keren, zoals zoveel mensen gedaan hebben. Soms vond E. Pagels in de kerken en elders in de aanwezigheid van een eerbiedwaardige boedhistische monnik, in het zingen van de cantor tijdens een mitswa, of tijdens een wandeltocht door de bergen, iets dat onweerstaanbaar, indringend en soms zelfs angstaanjagend was, iets dat niet ontkend kan worden, en zij begon te begrijpen dat christendom meer is dan alleen geloof - dat het ook praktijk is en een weg naar transformatie. E. Pagels bezocht met haar zestienjarige dochter de nachtmis. Zij merkte, dat zij de kerstliederen met hart en ziel meezong en enthousiast luisterde naar de verhalen van de wonderbaarlijke geboorte. Zij merkte dat ze zich niet meer vastklampte aan specifieke momenten uit het verleden, maar werd megedragen op een stroom van liefde en dankbaarheid die haar voerde naar haar dochter en naar alle mensen die daar bij elkaar gekomen waren, de mensen thuis, de mensen waar dan ook, de doden en de levenden. Dit soort diensten wordt gedragen door alle generaties die ze telkens een nieuwe vorm hebben gegeven, en dit nog steeds doen, zoals het contact met de traditie ons heeft vorm gegeven en blijft vorm geven. Christenen stellen zich tegenwoordig dezelfde vraag, die Irenaeus zich stelde of al het spiritueel inzicht kan voortkomen uit menselijke ervaring, wil dat dan nog niet zeggen dat het slechts eenmenselijk bedenksel is, en anders vals? Volgens Irenaeus is het ketterij om aan te nemen dat de menselijke ervaring analoog is aan de goddelijke realiteit. Omdat de christenen wilden

begrijpen wat bedoeld werd met het woord besloten ze zich te verdiepen in de manier waarop het woord in de menselijke ervaring functioneert. Hun eigen projectie verwarden met de theologie. De eigen projectie heeft niets met God te maken. Irenaeus zegt dat Jezus Christus Gods manifestatie op aarde is en niet een uniek mens.

Jezus geboorte is volkomen anders zijnde de spirituele voortbrenging uit God, evenals zijn lichamelijke opstanding uit de dood als enige van de gehele mensheid. Alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Waarom is Jezus dan niet een van ons? God heeft de oorspronkelijke overeenkomst te niet gedaan, toen de mensheid zich overgaf aan de macht van het kwaad. De duivel maakte zich meester van de mensheid. Wij zouden veroemd geweest zijn als het Goddelijk woord niet was neergedaald uit de hemel om ons te redden, en het gebod om geheime en onwettige geschriften, gemaakt door spirituele leraren, te vernietigen. Slechts vier van de vele versies van de evangeliën worden als echt beschouwd. Irenaeus beschouwt het evangelie van Johannes als een deel van de traditie die hij meekreeg in zijn oorspronkelijke gemeente in Klein-Azië. Hij werpt zich op als pleitbezorger van dit evangelie, terwijl hij moest weten dat het in de ogen van veel christenen problematisch of zelfs verdacht was. Daarom voegde hij de evangeliën van Marcus, Mattheüs en Lucas toe. Het evangelie van Johannes was in de ogen van Irenaeus de belangrijkste want alleen Johannes brengt de goddelijke afkomst van Jezus. In de canon van de waarheid zegt Irenaeus dat er één almachtige God is die alle dingen geschapen heeft door zijn woord. God manifesteert zich in en door de wereld en woont er zelf in de gedaante van Jezus Christus.

Irenaeus stelt de vraag wie God vereert op de juiste wijze. De Joden niet, omdat zij het woord van de Heer

niet vereenzelvigen met Jezus Christus. De Joden waren onwetend van een God die in mensengedaante sprak tot Abraham en Mozes. De Joden vereren God dus tevergeefs, want Hij heeft hun priesterschap overgedragen aan hen die zijn woord wel hebben herkend. De apostelen, aan wie Jezus had geleerd het offer van het nieuwe verbond te brengen, de eucharistie. Dit is de lichtstraal die Gods macht naar de aarde leidt. Irenaeus identificeert zijn overtuiging met de consensus van wat hij 'de apostolische traditie' noemt. 'Orthodoxe' christenen, zegt hij dus, zijn degenen die het vierdelige evangelie volgen en de canon van de waarheid – later uitgewerkt tot de grote geloofsbelijdenissen – die hun zegt hoe ze het evangelie moeten interpreteren. Het is noodzakelijk te gehoorzamen aan de priesters die tot de kerk behoren – zij die de opvolging hebben ontvangen uit handen van de apostelen, maar argwanend staan tegenover hen die buiten de lijn van opvolging staan, en die zich op elke willekeurige plaats verzamelen, en hen te beschouwen als ketters met kwade bedoelingen of als afgescheidenen, opgeblazen en aanmatigend, of als huichelaars. Irenaeus besluit zijn vijfdelige Weerlegging met een oproep aan zijn medegelovigen om ketters te veroordelen en te excommuniceren. Voor Irenaeus en zijn opvolgers betekent het verschil tussen ware christenen en degenen die hij ketters noemt – en het bepalen van de weg van de 'orthodoxie' in geloof en in godsdienstoefening – dus uiteindelijk het verschil tussen hemel en hel. Irenaeus was er van overtuigd dat de aanwezigheid van de leer van Valentinus een gevaarlijke splijtzwam was, die de verkondiging van het evangelie en het gezag van de leiders van de kerk ondermijnde. Hij wilde dat ze of hun 'ketterij' zouden afzweren, of uitgesloten werden uit de kerken. In de vierde eeuw maakte de vervolging onder Constantijn plaats

voor officiële acceptatie van de christenen en de stichting van een christelijk keizerrijk. Een coalitie van bisschoppen besloot de agenda van Irenaeus te volgen en te proberen zijn ideaal van een katholieke – dat wil zeggen universele – orthodoxe kerk te verwezenlijken. De valentiniaanse tegenstanders van Irenaeus hebben nooit de bedoeling gehad hun eigen afzonderlijke weg te gaan. Tertullianus toonde zich geschokt dat in sommige filosofische kringen vrouwen en mannen deel konden uitmaken van dezelfde groep. Zij hadden waardering voor uiteenlopende standpunten binnen hun eigen kring, maar zij stonden vaak minder verdraagzaam en ruimhartig tegenover de 'simpele' gelovigen die de bisschop volgden. Sommigen, onder wie Valentinus' leerling Heracleon vatten de ongelijkheid tussen de christenen op als wat de psycholoog William James de 'varianten van religieuze ervaring' noemde. Heracleon onderscheidt twee kwalitatief verschillende bekeringservaringen. De eerste ziet verlossing als een bevrijding van de zonde en de dood: de tweede laat zien hoe iemand die 'onwetend is van God en van zijn eigen aard', ondergedompeld in destructieve activiteiten, uiteindelijk een toenemende bewustheid van – en behoefte aan – de relatie met God ontwikkelt. Jezus ontmoet een hoveling, die hem smeekt zijn ernstig zieke zoon te genezen. Jezus berispt hem om zijn gebrek aan geloof. Nadat Jezus hem gezegd heeft te geloven, zegt Hij; 'Ga heen, uw zoon leeft. Hij en zijn gehele huis werden gelovig. Dit is de eerste bekeringservaring. De tweede is bekend als het verhaal van de 'vrouw bij de bron'. Jezus vraagt haar wat te drinken. In ruil biedt Hij haar 'levend water' aan. Wanneer Jezus haar zegt haar man te roepen, laat Hij zien dat ze in het goddelijke wezen al een partner heeft, d.w.z. de relatie met God. Het Geheime Boek van Johannes zegt dat het verhaal over de geboorte van

Eva uit de zij van Adam betrekking heeft op de bewustwording van het spirituele vermogen. Zo symboliseert Eva het geschenk van het spirituele inzicht, dat ons in staat stelt de goddelijke realiteit te aanschouwen – hoe onvolmaakt ook. Toen de eerste man en vrouw hun naaktheid zagen, 'zij zagen dat zij naakt waren van spiritueel begripen (gnosis)'. Maar toen verscheen aan hen de verlichtende 'epinoia stralend van licht, en wekte hun bewustzijn'. Het geheime boek legt uit dat, hoewel God wezenlijk onbevattelijk is, de machten die god aan de mensheid openbaren bestaan uit pronia ('vooruitzien'), ennoia ('inzicht') en prognosis ('voorkennis' of 'intuïtie'). Wanneer Johannes vraagt of iedereen de verlichtende epinoia ontvangt, bevestigt de verlosser dit met de woorden: 'want die kracht zal neerdalen over ieder mens want zonder hem is niemand bij machte te staan.' De ziel die krachtig is zal in zichzelf groter worden dan de namaakgeest, omdat zij sterk is en wegstreeft van het kwaad. Paulus zegt dat hoe onvolmaakt de verhalen uit het Geheime Boek soms zijn, de inzichten voldoende zijn om iets te onthullen van het goddelijke, want zonder spirituele intuïtie, worden mensen oud maar smaken geen ontspanning, ze sterven zonder de waarheid gevonden te hebben en ze kennen de God der Waarheid niet. In het scheppingsverhaal pochte de schepper-god, dat hij de enige God was en omdat hij de macht voor zichzelf wilde houden en probeerde zijn menselijke schepselen onder de duim te houden door hun te verbieden te eten van de boom van kennis. Maar toen Adam en Eva hem ongehoorzaam waren en besloten zelf kennis te verkrijgen van de goddelijke Bron, beseftte Hij dat ze geluisterd hadden naar hun innerlijk vermogen, de verlichtende epinoia. Irenaeus verwijt zijn tegenstanders dat zij te weinig vertrouwen hebben in de traditionele

bronnen van openbaring en te veel vertrouwen in hun eigen verbeelding. Natuurlijk waren theologische argumenten niet voldoende om de visie van Irenaeus op te leggen aan de kerken overal ter wereld; dat vereiste een revolutie, de revolutie die in gang werd gezet door de Romeinse Keizer Constantijn. In zijn beroemde *Historia Ecclesia* schreef Eusebius van Caesarea, een bisschop van Palestina, die velen van zijn medechristenen overleefd had, hoe God op 28 oktober 312 op wonderbaarlijke wijze ingreep, door in de lucht het teken van Christus aan de heidense Keizer Constantijn te openbaren en zo diens steun te verkrijgen. Constantijn verleende de christenen amnestie en werd hun keizerlijke beschermheer. Hij beschermde echter uitsluitend diegenen die behoorden tot wat waarschijnlijk de best georganiseerde en grootste groep was, die hij de "wettige en heiligste katholieke kerk" noemde. Constantijn verleende vermindering van belastingen aan daarvoor in aanmerking komende geestelijken, terwijl hij dreigde de belastingen te verhogen voor iedereen die zich schuldig maakte aan het stichten van 'ketterse' kerken. Tien jaar later vaardigde hij een nieuw decreet uit waarin stond dat de privileges die zijn verleend omwille van de godsdienst slechts ten gunste mogen komen van de volgelingen van het katholieke geloof (of 'wet'). "Het is bovendien Onze wens dat kettters en afgescheidenen niet alleen worden uitgesloten van deze privileges maar gedwongen zullen worden zich te onderwerpen aan verscheidene openbare diensten". Constantijn liet beschadigde kerken herstellen en liet nieuwe bouwen. De kerk van de heilige Petrus op de Vaticaanse heuvel in Rome en de kerk van het Heilige Graf in Jeruzalem werden vanwege hem gebouwd. Aan sommige bisschoppen delegeerde Constantijn de verdeling van keizerlijke graanrantsoenen en andere levens-

behoefden om de armen te steunen, zodat zij konden voldoen aan Jezus' gebod om te zorgen voor de zieken, behoeftigen en armen. Constantijn bracht ook verandering in de status van de Joden. Constantijn vertaalde het christelijk vooroordeel tegen de joden in wettelijke beperkingen. Het werd de Joden verboden Jeruzalem binnen te gaan, afgezien van één dag per jaar waarop ze het verlies van de stad mochten betreuren, en ze mochten geen mensen tot het jodendom bekeren of bekeerlingen opnemen. Bovendien beval Constantijn 'dat elke Jood die met geweld probeerde een bekering van het Jodendom tot het Christendom tegen te gaan levend verbrand moest worden'. Om zijn eigen bondgenootschap met de leiders van de kerk te onderstrepen en de verdeelde christelijk groeperingen onder te brengen in één harmonieuze structuur, riep hij alle bisschoppen bijeen in Nicea, waar ze een standaardformule van het christelijk geloof moesten uitwerken. Hier ontstond de geloofsbelijdenis van Nicea, die een effectieve verklaring en uitwerking werd van de 'canon van de waarheid' en van de canon van zeventwintig boeken die men het

Nieuwe Testament zou gaan noemen. Samen zouden deze twee canons een grote bijdrage leveren aan wat Irenaeus voor ogen had gestaan: een wereldwijde gemeenschap van 'orthodoxe' Christenen, samengebracht in één 'katholieke en apostolische' kerk. Hoe dit alles tot stand kwam is een te complex verhaal om hier te vertellen. Wel kan hier worden vermeld dat Constantijn in de overgangperiode die volgde op 312, het Romeinse rijk onderwierp aan een grootschalige reorganisatie en de grondslagen van de keizerlijke macht verlegde. Het kwam erop neer dat hij – geleidelijk, om de positie van machtige senatoren tot een minimum te beperken – de fundamentele trouw van het rijk aan de traditionele behoeders van zijn welvaart, de goden van Rome, overhevelde naar de buitenlandse god die vereerd werd door degenen die zijn voorgangers wegens atheïsme hadden vervolgd. In 325 riep de Keizer de internationale raad van bisschoppen bijeen in Nicea.

Wordt vervolgd

Geert van Mesdag

RELIGIESTRESS ?

Kent u die uitdrukking? Religiestress. Nee? Het was nota bene genomineerd voor de verkiezing tot woord van het jaar 2012. Er gloort echter hoop. Er is goed nieuws! Tom Mikkers, de geestelijk vader van deze term, komt vrijdag 8 november naar Genève en dan kunt u deze leemte vullen.

Hij zal u graag alles wat u over deze materie wilde weten (en meer) vertellen in een lezing van de Nederlandse Protestantse Gemeente rond het Meer van Genève. Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen is van harte welkom. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door het Juliana-fonds.

Plaats: Best Western Hotel, Chavannes des Bogis

Tijd: vrijdag 8 november 2013. Ontvangst met koffie 19h30. Begin lezing 20h00.

Na afloop napraten bij een drankje en een hapje.

Website: www.religiestress.nl

Diaconale collecte November - Lalgadh Hospital Nepal

Deze maand collecteren we weer voor het ziekenhuis van Dr. Greame in Nepal. U zult uit zijn verslag kunnen lezen dat lepra een veel voorkomende ziekte is.

Lepra is een bacterie en de ziekte wordt ook wel genoemd „decease of poverty“, en dat zegt al genoeg. De bacterie tast de huid en de zenuwen direct onder de huid aan. De functie die de zenuwen hebben, het overbrengen van signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar spieren, wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel. Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor ze niet gewaarschuwd worden voor scherpe voorwerpen en hitte. Daardoor ontstaan wonden en infecties. Lepra is besmettelijk omdat het wordt doorgegeven door de lucht, dus hoesten en niezen. De meeste mensen in de westerse wereld zullen het niet krijgen omdat hun lichaam de bacterie doodt. Lepra is heel goed te genezen met medicijnen, maar de behandeling duurt lang, tussen 6 maanden en 2 jaar. Dr. Greame heeft dus geld nodig voor medicijnen maar ook voor operaties. Een heleboel mensen hebben blijvende verminkingen en moeten iedere keer weer geopereerd worden.

Frances Sandberg

Hier volgt een stuk uit het verslag van Dr. Greame.

The number of patients-both leprosy-affected and many other sick, marginalised, disabled and needy- are increasing year by year. Not just from Nepal but from over the border in India. Still lots of leprosy is around in the community, as well as many other diseases of poverty. Over the past 12 months we saw 1200 new leprosy patients, 6500 new and old leprosy-affected patients and 56.000 outpatients of all sorts.

We manage all this with 3 doctors (not counting me) and 9 nurses and a few paramedics (health workers). Thanks to you –our wonderful church family- your funds are supporting a doctor and a nurse here this year. Don` t know how we` d possibly manage without your help. And leprosy is still spreading in the community all along the south eastern Nepal and northern India border area....we can tell that by the number of leprosy affected children that come to the hospital....children as young as 6 or 7.

Dr Greame Clugston

Een kleine kanttekening Dr. Greame bedoeld met de churchfamily de Schotse kerk! Het zou wel mooi geweest zijn als wij met onze bijdrage een dokter en een verpleegster zouden kunnen financieren!! Alle beetjes helpen zullen we maar zeggen.

Van de financiële commissie – situatie per eind september

Hier een aanvullende informatie betreffende de financiële situatie van de NPG. De stand per eind september is Fr. 49'566.- (63.5% van de begroting). Dit is inclusief de opbrengst van Fr. 1444.- van de oecumenische buitendag. We lopen daarmee aardig voor op de stand van 30 september 2012. Wij moedigen onze vrienden en leden die aan het eind van het jaar hun bijdrage over plegen te maken, aan om dit tijdig te doen, voor 15 december. Daarmee vereenvoudigt u het werk van de penningmeester bij de jaarafsluiting in de eerste week van januari.

Voor de diaconale doelen, waar Frances over rapporteert elders in Kontakt, werd over de eerste 9 maanden bijna het zelfde bedrag ontvangen als een jaar eerder. De kollektes voor de kerk liggen Fr. 600.- beneden het bedrag van eind september 2012. Voor de abonnementen Kontakt kwam er ook Fr. 300.- minder binnen. Hartelijk dank aan allen die hun bijdrage reeds hebben overgemaakt. Namens de FC, Eef Vogelezang

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



November 2013

vrijdag	1 november	2 Koningen 1:1-18	Fatale val
zaterdag	2 november	2 Koningen 2:1-18	Opvolging
zondag	3 november	2 Koningen 2:19-25	Elisa treedt op
maandag	4 november	Psalm 101	Streven naar volmaaktheid
dinsdag	5 november	Lucas 18:9-17	Hoe kom je het koninkrijk binnen?
woensdag	6 november	Lucas 18:18-30	Volledige overgave
donderdag	7 november	Lucas 18:31-43	Blindheid
vrijdag	8 november	Lucas 19:1-10	Uitzicht voor Zacheüs
zaterdag	9 november	Lucas 19:11-28	Eerlijke handel
zondag	10 november	Lucas 19:29-48	Benedictus
maandag	11 november	2 Koningen 3:1-27	Lichte verbetering
dinsdag	12 november	2 Koningen 4:1-7	Noodhulp
woensdag	13 november	2 Koningen 4:8-37	Blijde moeder
donderdag	14 november	2 Koningen 4:38-44	Voedselhulp
vrijdag	15 november	Psalm 108	Mijn hart is gerust
zaterdag	16 november	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
zondag	17 november	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
maandag	18 november	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
dinsdag	19 november	Lucas 20:27-40	Geen God van doden, maar van levenden.
woensdag	20 november	Lucas 20:41-21:4	Schijn en werkelijkheid
donderdag	21 november	Lucas 21:5-19	Let op
vrijdag	22 november	Lucas 21:20-38	En toch komt het goed
zaterdag	23 november	Psalm 109	Goed en kwaad
zondag	24 november	2 Koningen 5:1-19a	Wel een wonder, geen toverij
maandag	25 november	2 Koningen 5:19b-27	Fatale leugen
dinsdag	26 november	2 Koningen 6:1-7	Drijfijzer
woensdag	27 november	2 Koningen 6:8-23	Helderziend en blind
donderdag	28 november	2 Koningen 6:24-33	Zwarte markt
vrijdag	29 november	2 Koningen 7:1-20	Verschoppelingen
zaterdag	30 november	2 Koningen 8:1-6	Terugkeer