

KERKDIENSTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 9 mei om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 23 mei om 11.00 uur - Pinksterdienst Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 13 juni om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 27 juni om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout

Kinderen van één Vader

Al op kleuterschool leerde ik het volgende lied

Kinderen van één Vader,
reikt elkaar de hand.
Waar wij mogen wonen,
in wat streek of land.
Hoe wij mogen spreken,
in wat tong of taal.
Kinderen van één Vader
zijn wij allemaal.



Het was een lied dat mij toen al raakte. Bij mijn afscheid van de kleuterschool kreeg ik een prent die nog altijd in mijn studeerkamer staat. Hij stelt Jezus voor met kinderen uit allerlei culturen die om hem heen staan of bij hem op schoot zitten. Een zwart kind, een chinees, een blanke, jongens en meisjes, van alles wat. "Laat de kinderen tot mij komen" staat er op de achterkant.

Die kinderen, heb ik altijd geweten, zijn wij allemaal, mensen van over de gehele wereld, ook al zijn we verschillend opgegroeid. Hoe verschillend ook, ten diepste zijn we kinderen van één Vader, immers we zijn allen voortgekomen uit dezelfde bron van leven, de Schepper, die aan allen het leven geschonken heeft.

Dit beeld van zuster- en broederschap van alle mensen werpt een bepaald licht op het gebod de naaste lief te hebben als onszelf. Familierelaties zijn complex. In een gezin spelen vele psychische processen een rol. De plaats die iemand in een gezin bekleedt, bijvoorbeeld, kan bij een ander gezinslid jaloezie opwekken. De oudste zus die moedert over de jongere kan daar weerstand tegen gaan ondervinden, etc. Wie de verhalen van het ontstaan van het volk Israël leest, zal zien dat ook daar ingewikkelde familierelaties bestaan. Denk maar aan Isaäk en Ismaël, aan Esau en Jakob, aan Jozef en zijn broers. Daarbij, het is in die verhalen vaak niet de oudste die de belangrijkste zegen krijgt. Harmonie tussen broers en zussen is dus ook in de Bijbel niet vanzelfsprekend. Desondanks is er een onderlinge band, een gezamenlijke basis, of je dat nu wilt of niet.

Wat wij delen met ieder mens is het mens-zijn. Met al die mensen delen we het verlangen naar het goede leven. Waar het goede leven bedreigd wordt, of waar mensen elkaar wijs maken dat het bedreigd wordt, zal men het gaan verdedigen. Waar het idee van het goede leven vertekent wordt door een wens tot overdadig leven wordt zorgen voor elkaar een kostenpost en het verzamelen van weelde een prestatie. Zo wordt het leven van broeders en zusters op aarde getekend door oorlogen en door ongelijkheid. De rijke verscheidenheid aan levensvormen wordt hierdoor een element van vervreemding.

“Kindren van één Vader,” “heb je vijanden lief,” “zegt wie u vervloeken,” zijn woorden die niet gemakkelijk zijn. Ze stellen vraagtekens bij de normale gang van zaken. Het zijn woorden die ons uitdagen vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid te kijken. “Ben ik mijn broeders hoeder?” vroeg Kaïn toen God hem aansprak op de moord op zijn broer. Jezus daagt ons uit tot verzoening. Ben ik mijn broeders hoeder?... Ja, we zijn de hoeders van onze broeders en zusters. Hebt uw naaste lief als uzelf.

Lia Wolters-Berghout

SPECIALE DIENSTEN

Herdenking van de Gevallenen

Op 4 mei vindt om 19.20 de herdenking plaats van alle gevallen, burgers en militairen, die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties in de kerk te Commugny.

Pinksteren

De Pinksterdienst zal zoals gewoonlijk een bijzondere dienst zijn met gasten uit Nederland. Dhr. Robert Bulstra zal tijdens deze dienst een toelichting geven over het project in Ghana waarvoor we collecteren.

Le jour du Christ

De evangelische beweging in Zwitserland organiseert op 13 juni een grootschalige bijeenkomst in Bern waar men duizenden mensen verwacht. Het thema is vertrouwen en hoop. Men kan kaarten, inclusief treinkaart, bestellen via www.jourduchrist.ch

Jeûne Genevois en gebedsdiensten

9 September 2010 wordt de jaarlijkse Jeûne Genevois gevierd. Omdat het dit jaar het internationale jaar van de migratie is heeft de groep “Témoigner ensemble” à Genève, een platform van immigrantenkerken en de EPG waar onze kerk ook lid van is, besloten om op deze dag een bezinningsbijeenkomst, een interculturele ontmoeting en een kerkdienst te houden. In aanloop naar dit evenement zijn er maandelijks gebedsdiensten. De thema's van deze gebedsdiensten volgen de thematiek van het jaar van de migratie. Op 19 mei is het thema “célébrer la diversité”, op 16 juni bescherming van vluchtelingen, voor 14 juli en 11 augustus, de vakantieperiode is het thema nog open, en 1 september, op de dag van de schepping, zal het accent liggen op de migratie die veroorzaakt wordt door de klimaatsproblemen. Wij kunnen als gemeente een van deze gebedsdiensten voor onze rekening nemen als er een groep is die deze dienst met mij zou willen voorbereiden. Ik nodig u van harte uit om u hiervoor aan te melden. In ieder geval bent u van harte welkom in de diensten die plaats vinden s'avonds om 19.30 (wordt misschien verplaatst naar 18.30) in de Temple de la Fusterie.

Lia Wolters-Berghout

UIT DE KERKENRAAD

Nog een nieuw kerkenraadslid

Onlangs konden we u melden dat Greet Stadt toegezegd heeft lid van de kerkenraad te worden, nu is het dubbel goed nieuws geworden, ook Paul Oortman-Gerlings gaat toetreden tot de kerkenraad. Paul woont nu ruim een jaar samen met zijn vrouw Carolijn in Frankrijk. Hij werkt voor het CERN. Paul en Carolijn waren in Nederland intensief betrokken bij de Remonstrantse Broederschap. Ze voelen zich thuis in onze gemeente en ontbreken bijna nooit in de diensten. We zijn erg blij dat Paul zich voor onze gemeente wil inzetten. Hij zal zich ontfemen over onze website, die binnen niet al te lange tijd geheel vernieuwd zal worden.

De bevestiging van Paul en Greet zal plaatsvinden tijdens de buitendag op 26 september 2010. Op 22 augustus zullen we, na vele jaren trouwe dienst, afscheid nemen van Brigitte Vos als kerkenraadslid.

Voorbeden

Een vast onderdeel van de kerkdiensten zijn de voorbeden. Op die manier leven we met elkaar en met mensen over de hele wereld mee. Om dit te bevorderen wil de kerkenraad gemeentelieden de mogelijkheid geven voorbeden aan te vragen. Dat kan door van te voren een bericht naar de predikant te sturen, maar ook door een aanvraag te schrijven in een voorbedenboek dat bij de ingang van de kerk zal komen liggen. De predikant zal voor de dienst in het boek kijken of er gebeden aangevraagd zijn en als dat zo is die gebeden integreren in de andere voorbeden. Zo kunnen de voorbeden dicht betrokken zijn op het wel en wee in onze gemeente.

Lia Wolters-Berghout

Internationale huwelijken

De CPRSI, Commission Protestante Romande Suisses-Immigrés heeft een brochure uitgegeven over huwelijken van mensen met een verschillende nationaliteit. In meer dan een derde van de huwelijken die in Zwitserland gesloten worden is dit het geval. Op de omslag staat een cartoon waar iemand een huwend paar 'bon courage' toewenst, 'c'est loin d'être simple'. De brochure gaat op praktische en juridische vragen in en geeft een aantal nuttige adressen. Het adres waar de brochure besteld kan worden is: CPRSI, c/o La Fraternité-CSP, Brigitte Zilocchi, Pl. Arlaud 2 1003 Lausanne. Tel. 021 2130353. De titel van de brochure is Mariages Binationaux.

Lia Wolters-Berghout

Oecumensische gebedskalender

Als kinderen van één Vader bidden kerken over de gehele wereld voor mensen die overal op aarde hun broeders en zusters zijn. Wilt u meer weten over de landen op de lijst en voorstellen voor gebeden vinden, ga dan naar www.oikumene.org

We bidden voor:

Week 19 Soedan en Oeganda

Week 20 Kenia en Tanzania

Week 21 Malawi en Zambia

Week 22 Botswana en Zimbabwe

Week 23 Lesotho, Namibië, Zuid-Afrika en Swaziland

Week 24 Angola en Mozambique

Lia Wolters-Berghout

Paasgeloof en Islam

De kruisiging van Jezus Christus en de wederopstanding van Hem is het meest aangrijpende uit geschiedenis van het Christendom. In deze lijdenstijd gevolgd door de opstanding doorleven de gelovigen de grootste diepgang. Dit is wat wij noemen Paasgeloof. Hierin wordt de dood overwonnen. In de vier evangeliën wordt een en ander uitvoerig en prachtig beschreven.

Beschouwen wij de Koran dan lezen we, dat Allah niet toestaat dat een profeet ter dood gebracht wordt. Isa de naam voor Jezus is dus niet

gekruisigd. In de Koran staat 'Wij hebben de masieh, Isa, de zoon van Marjam, Maria, Gods gezant gedood. - Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood. (soerat 4 . 157.) Daarmede ontbreekt ook de opstanding. De Koran vervolgt: 'Echter, dat God heeft hem tot Zich omhoog gebracht. God is machtig en wijs. (soerat 4. 158). Toen God zei: 'O 'Isa, ik laat jou sterven en Ik zal jou tot mij opheffen en jou reinigen van hen die ongelovig

zijn en Ik zal tot de opstandingsdag hen die jou volgen stellen boven hen die ongelovig zijn. (soerat 3. 55. De engelen zeiden: 'O Marjam, God kondigt jou een woord van Hem aan, wiens naam zal zijn masieh,'Isa, de zoon van Marjam. Hij zal in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals in hoog aanzien staan en behoren tot hen die in de nabijheid van God zijn. (soerat 3 . 45) 'Isa zei: 'Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd, op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik weer tot leven word opgewekt'. (soerat 19. 33

Wij hebben Isa, de zoon van Marjam gesterkt met de heilige geest.(soerat 2, 87).

Isa is niet de zoon van God. 'Hij is God als enige, God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is er aan Hem gelijkwaardig'.(soerat 112: 1-4). Allah schept, maar verwekt niet. Ook de uitstorting van de Heilige Geest kent de Koran als zodanig niet In plaats daarvan kondigt Isa een opvolger aan. 'Toen lieten Wij Onze gezanten in hun spoor volgen. Wij lieten 'Isa, de zoon van Marjam daarna volgen en gaven hem de Indjiel. En Wij legden mededogen en barmhartigheid in de harten van hen die hem volgden.' (soerat 57. 27).

Toen 'Isa, de zoon van Marjam zei:'O Israëlieten, ik ben de gezant van God bij jullie om te

bevestigen wat er van de Taura voor mijn tijd al was en om het goede nieuws te verkondigen van een gezant die na mij zal komen en van wie de naam Ahmad, Mohamed, zal zijn. (soerat 61. 6). Hij (Allah) zei: 'Met Mijn bestraffing tref Ik wie Ik wil en Mijn barmhartigheid omvat alles. Ik zal het noteren voor hen die gods vrezend zijn en de zakaat brengen en voor hen die in Onze tekenen geloven, die de gezant, de ongeletterde profeet volgen, die zij bij zich in de Taura en de Indjiel beschreven vinden. Hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke en Hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de onbetamelijke dingen. Hij neemt hun de last en de boeien af die op hen rusten. Zij nu die in hem geloven, hem bijstaan, hem helpen en het licht volgen dat met hem is neer gezonden, zij zijn het die het welgaat.' (soerat 7. 156-157).

In de gestalte van Jezus Christus raakt het menselijke het goddelijke en het goddelijke het menselijke. In de gestalte van 'Isa is alleen het menselijke aanwezig en ontbreekt het goddelijke, omdat de Koran zegt dat niemand gelijkwaardig is aan Allah.

Geert van Mesdag.

DIACONALE COLLECTE MEI - Save our Lives Ghana

Het "Save Our Lives Ghana" weeshuis in Anwiankwanta werd in 1993 gesticht door Zuster Paulina Opei. Sindsdien heeft zij veel kinderen opgevangen, die door de familie werden verstoten, nadat de moeder in het kraambed stierf. Ook AIDS-wezen vonden bij haar een onderkomen. Niet alleen biedt Paulina een echt thuis aan al deze kinderen, maar ook zet zij zich in voor basisonderwijs en vervolg-opleidingen. Op dit moment heeft de stichting "SOL-GH" ruim 80 kinderen onder haar hoede. In 2004 raakte ons gezin betrokken bij het weeshuis, omdat onze zoon Diederick er als vrijwilliger werkte. Sindsdien zijn wij zeer begaan met dit project en proberen op vele manieren te helpen. Op dit moment staan er een landbouw- en een waterproject op stapel. Hierbij wordt water in de regentijd opgevangen voor irrigatie in de droge tijd. Eind vorig jaar zijn er twee zogenaamde "family units" gebouwd naar het SOS-kinderdorpen model. In zo'n unit woont een surrogaat-moeder met 10-15 kinderen en wordt het gezinsleven een beetje teruggebracht. Er wordt ondermeer aan de inrichting van deze units gewerkt. Zo wordt er gespaard voor een koelkast (Chf 500), zodat voedsel langer en hygienisch bewaard kan worden. Het weeshuis wordt door ons meerdere malen per jaar bezocht, waardoor we goed op de hoogte blijven van alle activiteiten. Wij hopen hier nog heel lang mee door te mogen gaan !



Genève, april 2010 - Robert en Marianne Bulstra

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het
Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).

zaterdag	1 mei	Openbaring 19:1-10	
zondag	2 mei	Openbaring 19:11-21	
maandag	3 mei	Openbaring 20:1-10	
dinsdag	4 mei	Openbaring 20:11-15	Dodenherdenking
woensdag	5 mei	Openbaring 21:1-5a	Bevrijdingsdag
donderdag	6 mei	Handelingen 15:1-5	
vrijdag	7 mei	Handelingen 15:6-21	
zaterdag	8 mei	Handelingen 15:22-35	
zondag	9 mei	Psalm 107:1-22	
maandag	10 mei	Psalm 107:23-43	
dinsdag	11 mei	Exodus 20:1-17	
woensdag	12 mei	Exodus 20:18-26	
donderdag	13 mei	Lucas 24:44-53	Hemelvaartsdag
vrijdag	14 mei	Exodus 21:1-11	
zaterdag	15 mei	Exodus 21:12-25	
zondag	16 mei	Exodus 21:26-36	
maandag	17 mei	Exodus 21:37-22:8	
dinsdag	18 mei	Exodus 22:9-19	
woensdag	19 mei	Exodus 22:20-30	
donderdag	20 mei	Exodus 23:1-9	
vrijdag	21 mei	Exodus 23:10-19	
zaterdag	22 mei	Exodus 23:20-33	
zondag	23 mei	Exodus 24:1-11	Eerste Pinksterdag
maandag	24 mei	Exodus 24:12-18	Tweede Pinksterdag
dinsdag	25 mei	Psalm 68:1-11	
woensdag	26 mei	Psalm 68:12-24	
donderdag	27 mei	Psalm 68:25-36	
vrijdag	28 mei	Joël 2:18-27	
zaterdag	29 mei	Joël 3:1-5	
zondag	30 mei	Joël 4:1-8	
maandag	31 mei	Joël 4:9-21	