

## KERKDIENSTEN

GENEVE	LAUSANNE
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Chapelle de Béthusy
Zondag 12 juli om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 19 juli - GEEN DIENST
Zondag 26 juli om 11.00 Temple te Commugny Ds. Lia Wolters-Berghout Afscheid van Olga Citroen	
Zondag 9 augustus om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 16 augustus - GEEN DIENST
Zondag 23 augustus om 11.00 Temple te Commugny Ds. Lia Wolters Berghout Avondmaaldienst	
Zondag 13 september om 9.30 uur Ds. Douwe Visser	Zondag 20 september om 10.30 uur Ds. Binsbergen
Zondag 27 september om 11.00 Temple te Commugny Ds. Buunk	

### Geloof en moralisme deel 2

In het juninummer van Kontakt heb ik geschreven dat het verlangen naar kennis van goed en kwaad de goede relatie tussen de mens en God heeft verstoord. De mens liet zich verleiden te eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 3), een kennis die net als de kennis van God de mens te boven gaat. Wie zal zeggen wat goed is en wat kwaad? Wat voor de een goed is kan voor de ander kwaad zijn. In de dagelijkse praktijk spelen belangen een rol, of we dat willen of niet. Daar wil ik in dit nummer nader op in gaan.

Mensen zijn zich meestal niet bewust van die belangen. Wij vinden bijvoorbeeld dat hulpverleners belangeloos werk doen. Maar is dat ook zo? Mensen die zieken bezoeken zeggen dat het hun veel geeft. Ze kunnen niet onder woorden brengen wat, maar het schenkt hun voldoening. Rondom de gehandicaptenweek hoor ik regelmatig zeggen dat 'die mensen zo dankbaar zijn'. Het is precies die dankbaarheid waar het belang van de hulpverleners ligt: hun zorg voor anderen levert waardering op van degene voor wie men zorgt en van de omgeving. Soms zie je dat mensen die een laag zelfbeeld hebben tot over de oren in het vrijwilligerswerk zitten. Ze hebben de waardering van anderen nodig om staande te blijven. Dit soort waardering kun je niet meer verdienen als je daarvoor te oud bent of te ziek. Gevolg: een onbedoeld machtsverschil tussen zorgverlener en zorgontvanger. Sommige ouderen en zieken lijden daaronder omdat ze zich een als ander een last voor anderen beschouwen en zich overbodig voelen.

Ook mensen die 'goed doen' als een opdracht van God zijn niet zonder meer belangeloos bezig. Het

kan zijn dat men door het goede te doen in de gunst wil komen bij God en op die manier misschien wel de hemel wil verdienen. Maar zelfs bij calvinisten, die ontkennen dat het heil verkrijgbaar is door goede werken, zie je een enorme ijver voor het goede. Richard Sennett laat in zijn boek 'The Corrosion of Character, The Personal Consequences of Work in the New Capitalism' in navolging van Max Weber zien hoe de calvinistische leer van de predestinatie geleid heeft tot het arbeidsethos van de gedreven werker. Calvinijn wilde met de leer dat God tevoren heeft besloten wie er behouden zal worden en wie verworpen, zekerheid geven in het geloof tegenover de onzekerheid van onze twijfelachtige goede werken. Ons heil hangt af van Gods eeuwig raadsbesluit. Maar in plaats van zekerheid bracht deze leer juist onzekerheid, namelijk de vraag of de individuele gelovige wel uitverkoren is. Zegen op het werk werd meer en meer gezien als teken van Gods gunst en daardoor gingen mensen zich toeleggen op het werk en bejiverden ze zich om zichzelf te overtreffen. Calvinisten hebben behoefte aan bevestiging door hun werk. Daarmee verwerven ze zichzelf enige zekerheid in de onzekerheid over hun uitverkiezing. Volgens Sennett lopen deze gedreven werkers vast in de huidige maatschappij die flexibiliteit vraagt omdat ze moeite hebben hun werk te relativiseren en het te laten vallen als dat nodig is om op iets anders over te stappen. Het gaat immers, misschien onbewust, om meer dan werk alleen. Datzelfde kan je zeggen van hun inzet voor vrijwilligerswerk. Ook daar speelt bevestiging een grote rol.

Hetzelfde ethos vind je bij calvinisten als het erom gaat de wereld te verbeteren. Zij hebben een diep

besef dat er van alles fout is in de wereld. Ook bij nageslacht dat zich heeft afgewend van de zware zondeleer zie je dit terug in sociaal activisme, of in een dwangmatige strijd voor de vrijheid van denken. Zo wordt er in Nederland geijverd voor een breed scala van normen en waarden, variërend van zondagsrust tot vrijheid van meningsuiting, van herstel van gezinswaarden tot sociale rechtvaardigheid. Juist dit gedreven streven naar het goede zet mensen lijnrecht tegenover elkaar en maakt het moeilijk te accepteren dat waarden en normen in de loop van de tijd veranderen of dat die per bevolkingsgroep kunnen verschillen. 'Anderen' krijgen de schuld van 'de achteruitgang in deze tijd.' Het herhalen wat er allemaal fout is in de Islam of het telkens

weer terugkomen op het condoomverbod van de Paus in verband met aids heeft hiermee te maken, of het spreken van een hellend vlak waarop we zouden zijn terechtgekomen door mensen die de traditionele waarden laten vallen. De veroorzakers van wat men beschouwt als het kwaad moeten bestreden worden. Je kunt dus zeggen dat het streven naar het goede ook de goede relatie tussen mensen onderling verstoort. En dat terwijl de liefde volgens de Bijbel de vervulling van de wet is. Nog heel wat om over verder te denken dus in het septembernummer van Kontakt.

Lia Wolters-Berghout

## Afscheid Olga Citroen

Tijdens de kerkdienst van 26 juli 2009 nemen wij, na vele jaren, afscheid van Olga Citroen als lid van onze kerkenraad. Dit afscheid is een paar maanden uitgesteld omdat Olga bereid was, na de bevestiging van haar opvolgster, nog even aan te blijven tot Eugénie van Weede weer terug zou komen uit Nederland, zodat het in Lausanne niet zou ontbreken aan dienstdoende ouderlingen.

Jarenlang heeft Olga zich op een betrokken manier ingezet voor de kerkenraad en voor de gemeente als geheel. Voor de kerkenraadsvergaderingen daalde ze helemaal vanuit Villars sur Ollon af naar onze vergaderplaats in het hotel bij Chavannes de Bogis, een lange reis die in de winterdagen wel eens voor problemen zorgde. We hebben veel mooie dingen met elkaar meegemaakt, maar soms ook moeilijke discussies gehad, zoals dat gaat in een kerkenraad waar elkeen zijn eigen opinie mag en moet verdedigen. Vele jaren heeft Olga kerkleden opgehaald, van heinde en verre, om ze mee te nemen naar de diensten. Zowel meerrijders als de NPG waren haar daar heel dankbaar voor.

Het is voor Olga en haar collega's uit Lausanne en omgeving spijtig te zien hoe, ondanks alle inspanning, het bezoek in de Temple de Béthusy teruggelopen is. Soms breekt het werk je bij de handen af. Ondanks dat is ze zich met hart en ziel blijven inzetten.

Olga, wij zijn je erg dankbaar voor al het werk wat je voor onze NPG hebt gedaan over zoveel jaren. Wij hopen dat we jullie beide van tijd tot tijd toch nog terug mogen zien al was het maar alleen op hoogtijdagen.

Veel goeds wensen wij je voor de toekomst!

Lia Wolters-Berghout.

Hans-Willem van Tuyl

## Nieuwe cursus van het Atelier Oecuménique de Théologie

Wie geïnteresseerd is in theologie kan een intensieve cursus volgen bij het Atelier Oecuménique de Théologie in Genève (AOT). Deze tweejarige cursus is open voor ieder met of zonder voorafgaande theologische opleiding en wordt geleid door professionele theologen ondersteund door groepsleiders. Het thema deze ronde is 'Croissance en folie, folie de la croix.' Van verschillende zijden wordt gekeken naar wat het geloof in onze tijd betekent. Deelnemers die ik ken zijn heel enthousiast over dit atelier dat al 40 jaar bestaat. Het is de moeite waard voor wie zich echt in theologie wil verdiepen. Voor meer informatie zie [www.aotge.ch](http://www.aotge.ch)

Lia Wolters-Berghout

## Gesprek over de kerkdiensten in Lausanne

Op 17 mei was er in Lausanne gelegenheid na de kerkdienst te spreken over het vervolg van de diensten aldaar. Bij dit overleg waren 10 mensen aanwezig en twee personen hadden hun mening op een andere wijze doorgegeven. In het algemeen vond men het jammer dat het bezoek aan deze diensten zo achteruitgegaan is en had men goede herinneringen aan vroeger tijden. Men zag in dat de groep erg klein is geworden, misschien te klein om de diensten voort te zetten. Een aantal mensen vinden de diensten in Commugny daarom plezieriger. Wel werd door iemand gezegd dat bij eventuele opheffing van de diensten er geen kans meer is dat de diensten in Lausanne weer gaan groeien. Van de aanwezigen voelde niemand voor vervanging van de diensten door huisvieringen, alleen een van de mensen die hun visie op een andere manier kenbaar hadden gemaakt voelde daar wel voor. Iemand vroeg aandacht voor vervoer van mensen naar Commugny als dit nodig mocht zijn.

Het was een geanimeerd gesprek. Er is een verslag van gemaakt voor de kerkenraad zodat die het besprokene mee kan nemen in haar overwegingen.

Lia Wolters-Berghout

## Expositie 'Traces d'espérance'

Iets later dan verwacht zal de expositie 'Traces d'espérance' van start gaan. Deze expositie die in het kader van het Calvinjaar plaats vindt bestaat uit 28 posters die ontworpen zijn door kerken die deelnemen aan de groep 'Témoigner ensemble à Genève,' een samenwerkingsverband tussen de immigrantenkerken en de protestantse kerk van Genève. De uiteindelijk vormgeving wordt verzorgd door Barbara Robra. Voor onze gemeente hebben Gerda Kooger, Nel Buesink, Irene Schreve en Lia Wolters het eerste ontwerp gemaakt en met Barbara overlegd over de definitieve vormgeving. We hebben hiervoor onder andere gebruik gemaakt van wensen uit de kerstboom van het kerstfeest in Bégnins. Naast de posters zullen er 18 quilts te zien zijn van een groep uit Versoix onder leiding van Ann Coïdan.

Deze kleden zijn door hetzelfde thema geïnspireerd.

De expositie zal ruim drie weken duren: van 1 tot 26 juli. U kunt de posters vinden in de 'Espace Agora' van het Village Huguenot, het dorp uit de tijd van Calvin dat men in het Parc des Bastillons nabouwt. Het belooft een tentoonstelling te worden die de rijke verscheidenheid aan kerken en culturen in Genève en omgeving laat zien.

Er is nog veel meer te beleven in Genève rondom het Calvinjaar: op de geboortedag van Calvin een viering in de Cathédrale gevolgd door een nacht van waken en bidden in de Temple de la Fusterie, lezingen, exposities in het Museum van de Reformatie en de bibliotheek, theater in het park etc. Meer informatie: [www.calvin09-genève.ch](http://www.calvin09-genève.ch) en [www.calvin500.org](http://www.calvin500.org) (amerikaans)

Lia Wolters-Berghout

## Een feestelijke Pinksterdienst met de vakantie-gasten uit Nederland.

Een initiatief van Ds. Albert de Beaufort van meer dan 30 jaar geleden om meer dan twaalf echtparen, waarvan een der echtgenoten gehandicapt is, een vakantieweek in Zwitserland te bezorgen; zij zijn de gasten van de Nederlandse gemeenschap rond het meer van Genève. Ds. de Beaufort vond dat aan het begin van deze week een kerkdienst moest worden gehouden en wel op Pinksteren, opdat de Heilige Geest ook op de gasten zou neerdalen waardoor de vakantieweek gezegend zou zijn. Een Pinksterdienst geeft ieder jaar weer een zingevend aspect aan deze week,

die ieder jaar wordt voortgezet met behulp van vrijwilligers en sponsoring door de Nederlandse gemeenschap. Een stralende zon was aanwezig toen de gasten arriveerden. Zij en de overige kerkgangers werden welkom geheten door de ouderling van dienst, Hans Hogerzeil. In de dienst ging voor Ds Lia Wolters-Berghout. De muziek werd verzorgd door onze organiste Saya Hashino met medewerking Ayumu Ideue, violist; een fraaie liturgie werd samengesteld door Nel Buesink. De kerkbanken waren versierd met linten. De dominee begon aan de kinderen (er was er maar één naar voren gekomen) te vertellen, dat de kerk haar verjaardag vierde. De jongen kreeg een doosje snoepjes en ging tracteren, zoals hoort

bij een verjaardag. In de overdenking werd uitgelegd, waarom Pinksteren de verjaardag van de kerk is. De lezing handelingen 2: 1-3 vertelt van de uitstorting van de heilige Geest. Allen waren vervuld van de heilige Geest. Toen is het begonnen met mensen die door God aangeraakt zijn. En zo is het verhaal de wereld ingegaan en het gaat nog steeds verder. De heilige Geest inspireert de gelovigen. Jezus heeft beloofd met ons te zijn al de dagen van ons leven. Zijn liefde laat ons nooit los. Uit die inspirerende bron is de

## Calvijn, de Prediker

Theodorus Beza heeft een getrouw beeld nagelaten van de 25 jarige arbeid van Calvijn als prediker. Calvijn predikte iedere dag en op zondagen twee keer. Bovendien hield hij driemaal per week een theologische lezing. Hij hield zijn betoog in de kerkenraad. Hij hield elke vrijdag een bespreking, die hij congregatie noemde. Dit programma heeft hij zonder onderbreking volgehouden tot aan zijn dood. Op zondagen preekte Calvijn over het Nieuwe Testament en de Psalmen. Op de weekdays preekte hij over het oude testament. Zijn preken zijn stenografisch opgenomen, waardoor er eerst 2300 bewaard zijn gebleven. Door een stommitieit van de bibliothecarissen zijn er preken verkocht voor de prijs van oud papier en zijn er nu nog 1500 over. In zijn preken was Calvijn een man van orde in een wereld die meegesleept wordt door verandering. In het algemeen wilde Calvijn zijn preken niet publiceren; hij vond dat overbodig. Maar bij uitzondering werden in 1552 vier preken uitgegeven, die nog zeer nuttig zijn voor onze tijd. Naast zijn preken bracht hij theologische en vermanende geschriften (de Institutie en de Tractaten).

Twee en twintig preken werden uitgegeven zoals zij uit zijn mond gehoord zijn. Het schrijven van een boek in de eenzaamheid van de studeerkamer en het levendig brengen van een preek zijn twee onvergelykbare activiteiten. De pressie vanuit de handel in Calvijns preken is groot. Ik noem twee preken uit de eerste brief aan Timoteüs waarover de uitgever verklaart, dat de arme gelovigen zich nooit kunnen verheugen in dit kostbare geschenk en dat hij hen grote troost zou kunnen dienen door deze publicatie. De Preken over de Tien Geboden van de trouwe herder Johannes Calvijn zijn zo als God hem gegeven heeft ze publiekelijk uit te spreken, zonder dat hij er een woord aan toegevoegd of afgedaan heeft. Badius schrijft in zijn uitgave: 'Verscheidene preken over de

kerk voortgekomen. Met die bron kunnen wij verder op onze weg. De volledige tekst van de preek is te vinden op de website van de NPG : [www.ned-pg.ch](http://www.ned-pg.ch) .

Na afloop kregen wij koffie met van allerlei lekkernijen en konden wij babbelen met onze gasten. Velen waren onder de indruk van het mooie inspirerende verjaardagsfeest.

Geert van Mesdag

Godheid, mensheid en geboorte van onze Heer Jezus Christus'. Calvijn vindt het niet zo goed, dat wat hij simpelweg en ongekuist heeft gepreikt zonder omhaal of fraaie inkleding plotseling op papier verschijnt.

Calvijn was zonder twijfel een talentvolle prediker. De toon van Calvijn op de preekstoel is onnavolgbaar. Hij had een levendige wijze van preken. Calvijn zegt: 'Ik spreek maar het is nodig dat ik luister, onderwezen door de Geest van God, want anders zou het woord dat uit mijn mond komt mij niet van nut zijn en ook niet aan anderen; het moet mij van Boven gegeven worden en niet uit mijn eigen hoofd komen'. Calvijn bezit een scherpe kennis van zijn gehoor: 'Als ik de heilige Schrift uitleg, is het nodig dat ik mij naar mijn gehoor regel, zodat mijn gehoor profijt ontvangt uit de leer die ik verkondig. Mijn preek dient mijn gehoor een opbouw in het geloof te verschaffen'

Tenslotte nog dit over de prediking, die het wezenlijke van de reformatische activiteit vormt. De eerste kwaliteit van een prediker is nederigheid. Calvijn: 'Ik, die nu spreek, ik moet er niets van mijzelf bij doen en ik moet mij ook niet boven de anderen verheffen.

Er was nog een andere vorm van godsdiensttoefening, de congregaties, wekelijkse samenkomsten van broederlijke ontmoetingen om de zuiverheid en de eendracht in de leer te bewaren en om de Schriften te bespreken. Een zestigtal personen kwam op vrijdagmorgen in de kerk van het Auditoire bijeen. De meerderheid van de aanwezigen bestond uit goed onderlegde leken. Ik citeer hier het Gebed dat aan het begin van de congregatie werd uitgesproken. 'Wij zullen onze goede God en Vader bidden, Hem smekend dat het Hem moge behagen ons al onze zonden en schulden te vergeven, en ons door zijn heilige Geest te verlichten, om het ware begrip van zijn heilig Woord te verkrijgen, en dat Hij ons de genade geve dat wij het zuiver en trouw behandelen tot de glorie van zijn heilige naam, tot



opbouw van de kerk en tot ons heil. Dat vragen wij in de naam van zijn enige en welbeminde Zoon, onze Here Jezus Christus. Amen.'

De congregatie hield het midden tussen een bijbel studie en een universitaire les.

Schoonheid van de wereld, grootheid van God.

'Waarom is het, dat God ons de aarde voorstelt als een spiegel? Het is opdat wij er zijn glorie, zijn wijsheid, zijn deugden en oneindige macht in kunnen aanschouwen'. In Calvijn's 148<sup>e</sup> preek spreekt hij over de zondvloed. Als we bij de zee zijn merken wij dat deze hoger is dan de aarde. Door zijn verschrikkelijk oordeel heeft God ons laten zien wat er altijd van de hele aarde over zou zijn als Hij het water niet op wonderlijke wijze tegenhield. Calvijn ziet, dat het schone oppervlak van de wereld plotseling wordt verstoord; er verschijnen wolken. God trekt zich terug. God verbergt zijn gelaat voor ons en laat Zich niet meer zien; dat gebeurt wanneer de mensen in verwarring raken en wij geen reden of uitkomst zien in wat er gebeurt. Daartegenover, als God ons de genade geeft om te overwegen dat Hij alles bestuurt en wij een schone en gepaste orde zien in wat er gebeurt. God laat ons het Woord. Het is voedsel voor de zielen, een compleet levensmiddel. Een medicijn tegen angsten. Men kan niet alles zeggen, niet alles weten over God. Een deel van het mysterie blijft voor de mens voor altijd ontoegankelijk. Wij moeten niet proberen te weten te komen of God de natuur kan veranderen. Calvijn vindt dat wij ons van een dergelijke nieuwsgierigheid verre moeten houden. Ook moeten wij ons niet de vraag stellen, wat God deed voordat Hij de wereld heeft geschapen.

Calvijn predikt het respect voor het dierenrijk. Een dier is ook een schepsel van God. De mens moet elk onnodig lijden van een dier vermijden. Een os kan geen proces beginnen als hij geen voedsel krijgt, terwijl hij wel moet werken. Wij moeten de beesten menselijk behandelen, zodanig, dat wij door ons in matigheid te oefenen, onze licht doen ten opzichte van de stomme beesten die geen rede of verstand hebben.

Is het calvinisme een sociale moraal die gericht is op actie, eerezucht of een geslaagd leven?

Door hard te werken, spaarzin en creativiteit te bevorderen, dacht men de predestinatie te beïnvloeden. Calvijn vindt koophandel een nuttige zaak. Zonder handel en verkeer zal men sterven van de honger en geen kleren hebben om aan te trekken. Koophandel is een heilige roeping, die God goedkeurt, wanneer iemand zich daarin begeeft moet hij zich daarin geven alsof hij God diende. 'Wij moeten deze algemene regel aanhouden, dat rijkdom de mensen niet toekomt

op grond van hun deugd, hun wijsheid of hun inspanning, maar dat het alleen een zegen van God is.

Ten opzichte van vrouwen toont Calvijn zich erg conservatief.

Wie was er eerst? Adam of Eva. Adam is voorgegaan en Eva is uit hem voortgekomen. Gelijkheid van de vrouw zou 'alle orde en regering' verwoesten. God wil dat de vrouw zich op juiste wijze vernedert en eenvoudig blijft. God straft de losbandigheid der zeden. Geslachtsziekten zijn een straf van God voor zedeloos gedrag. Is ziekte het gevolg van zonde en gezondheid het gevolg van deugdzaam leven? In geen geval. De God van de gerechtigheid grijpt niet noodzakelijk in. Een rechtvaardig mens kent niet altijd geluk en succes concludeert Calvijn uit het voorbeeld van Job. Tegelijkertijd kan de goede hier op aarde vervloekt zijn, dat hun leven onderworpen is aan veel kwaad en dat de bozen een vrolijk leven leiden, dat het hun goed gaat en dat zij triomfantelijk leven en alles hebben wat hun hartje begeert. De 'ergernis' van het kwaad komt in het bijzonder naar voren in de preek over Job. Al de droefnissen die Job zijn overkomen betekenen niet dat God hem verlaten had, maar Hij heeft het zo gewild om het geduld van zijn dienaar op de proef te stellen. Het is God die Job bedroeft. Dit geschiedt door de duivel. Wanneer Job zo terneergeslagen is, erkent hij wel dat het God is, met Wie hij te doen heeft.

Calvijn hecht eraan, zijn zekerheid en zijn vertrouwen op God te blijven stellen: 'Het is onmogelijk dat de uitverkorenen ooit afgebracht zouden worden van de weg van het heil'. Verwerping en verkiezing komen voort uit het mysterieuze besluit van God, die bepaalde mensen kiest of veroordeelt, zonder dat wij de reden kunnen nagaan. Het latere calvinisme verzacht de predestinatie. In het grote dogmatische stuk uit de zeventiende eeuw: De leerregels van Dordrecht van 1618-1619 waarin staat te lezen dat de kinderen van gelovigen heilig zijn, niet van nature maar uit kracht van het genadeverbond waarin zij met hun ouders begrepen zijn. Calvijn maakte hiermee al een begin. De God van Calvijn straft de zonden van de vaders aan de kinderen. De wraak van God voor de bedrivers der zonden strekt zich uit tot de kinderen. Calvijn spreekt een achttal preken uit over de geschiedenis van de zondeval in Genesis. Hij verklaart over de 'boom des levens' dat deze boom een sacrament is geweest zoals nu de Doop en het Avondmaal voor ons zijn. De val betekent een vorm van excommunicatie. Tenslotte ziet Calvijn niet enkel voorbeelden in het Oude

Testament om het Christelijk geloof en het Nieuwe Testament aan te kondigen. Voorzichtigheid van Calvijn komt naar voren als het gaat over de Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest. Calvijn spreekt als dogmatisch theoloog zijn gehechtheid uit aan dit leerstuk; als prediker drukt hij zich over dit onderwerp niet zo scherp omljnd uit.

Er is over Calvijn als prediker veel meer te vertellen. In dit arbeidzame leven zijn er veel meer uitspraken van deze grote theoloog tot leven gekomen.

Geert van Mesdag

## **Van de Financiële Commissie**

De verwachting voor de hoogte van de bijdragen in de maand juni zijn hoog gespannen. De Fin Cie hoopt dat het bijsluiten van het Bulletin de versement in het juni nummer van Kontakt veel leden tot handelen zal overhalen.

Per eind mei was ons inkomensplaatje beneden de maat van 2007 toen we 40% van de bijdragen ontvangen hadden. Dit jaar is per einde mei CHF 29'225.- ontvangen, dat is nog net geen 35% van de gebudgetteerde CHF 84'000.-

Wij roepen u dringend op om uw bijdrage spoedig te willen storten en waar mogelijk naar boven aan te passen.

H. Krul (Voorzitter), E. J. Vogelezang (trésorier)

## **DIACONALE COLLECTE JULI - CONTACT JEUNES**

Deze maand collecteren we weer voor Contact-Jeunes, een organisatie die zich bezighoudt met jongeren tussen 10 en 19 jaar. Het doel is deze jongeren, die vaak geen christelijke achtergrond hebben, in contact te brengen met de bijbel. Iedere week wordt er een discussie-avond gehouden, waarbij wordt gesproken over het geloof en andere onderwerpen. De belangstelling voor deze avonden is altijd groot, er komen dan zo'n 30 tot 35 jongeren. Verder worden er een skiweek en zomerkampen georganiseerd. Er zijn twee leden die er permanent mee bezig zijn, verder bestaat deze organisatie uit leden die vrijwillig hun tijd aan dit project besteden. De organisatie wordt financieel gesteund door prive-giften en wat subsidie van het canton. Uw bijdrage hebben ze heel hard nodig.

## **DIACONALE COLLECTE AUGUSTUS - SENTINELLES**

Reeds verschillende jaren is één van onze diaconale collecte bestemd voor het uitstekende werk dat de organisatie Sentinelles, gevestigd in Prilly bij Lausanne, over de gehele wereld verricht. Deze organisatie beheert op vele locaties in de wereld tehuizen, waar jongeren (gewond, gehandicapt, verlaten) naar toe kunnen komen voor hulp. Zij worden daar opgevangen, verzorgd, eventueel met hun ouders in contact gebracht en gesteund in een schoolopleiding.

In de nieuwsbrief die door Sentinelles zes maal per jaar verzonden wordt, blijkt uit de verslagen, dat vele jonge mensen door de steun van Sentinelles weer een beetje hoop op de toekomst krijgen.

Uw bijdrage deze maand zal wederom een ondersteuning geven aan het goede werk van Sentinelles om voor die jeugd zonder toekomst, veroorzaakt door verdriet en angst, een nieuw leven van hoop en warmte op te bouwen.

Misschien vindt U het interessant om nog eens na te lezen welke goede doelen wij steunen en wat ze precies doen. Hieronder de lijst van alle internetsites:

Fondation Marion [www.carrefour-rue.ch](http://www.carrefour-rue.ch)  
Centre Social Protestant [www.csp.ch](http://www.csp.ch)  
Contact Jeunes [www.contact-jeunes.org](http://www.contact-jeunes.org)  
Stichting Theodora [www.theodora.ch](http://www.theodora.ch)

Frieds of India [www.frieds-of-india.net](http://www.frieds-of-india.net)  
Moments of Joy [www.moments-of-joy.org](http://www.moments-of-joy.org)  
Natty Petrosino [www.petrosino.org](http://www.petrosino.org)  
Sentinelles [www.sentinelles.org](http://www.sentinelles.org)

## Opbrengsten van de diaconale kollekten in de afgelopen maanden:

April	Vacantieweek NL mindervaliden	Fr. 1235.-
Mei	Projekt Theodore	Fr. 1396.50
Juni	Contact Jeunes	Fr. 772.-
Juli	Friends of India	Fr. 600.-

Frances Sandberg

## BIJBELLEESROOSTER JULI

woensdag	1 juli	1 Koningen 20:1-12
donderdag	2 juli	1 Koningen 20:13-22
vrijdag	3 juli	1 Koningen 20:23-34
zaterdag	4 juli	1 Koningen 20:35-43
zondag	5 juli	Psalm 123
maandag	6 juli	1 Koningen 21:1-16
dinsdag	7 juli	1 Koningen 21:17-29
woensdag	8 juli	1 Koningen 22:1-12
donderdag	9 juli	1 Koningen 22:13-28
vrijdag	10 juli	1 Koningen 22:29-40
zaterdag	11 juli	1 Koningen 22:41-54
zondag	12 juli	Psalm 17
maandag	13 juli	2 Koningen 1:1-8
dinsdag	14 juli	2 Koningen 1:9-18
woensdag	15 juli	2 Koningen 2:1-10
donderdag	16 juli	2 Koningen 2:11-18

vrijdag	17 juli	2 Koningen 2:19-25
zaterdag	18 juli	2 Koningen 3:1-12a
zondag	19 juli	2 Koningen 3:12b-27
maandag	20 juli	Psalm 28
dinsdag	21 juli	Marcus 6:30-44
woensdag	22 juli	Marcus 6:45-56
donderdag	23 juli	2 Koningen 4:1-7
vrijdag	24 juli	2 Koningen 4:8-17
zaterdag	25 juli	2 Koningen 4:18-37
zondag	26 juli	Jesaja 40:1-11
maandag	27 juli	Jesaja 40:12-20
dinsdag	28 juli	Jesaja 40:21-31
woensdag	29 juli	Jesaja 41:1-7
donderdag	30 juli	Jesaja 41:8-13
vrijdag	31 juli	Jesaja 41:14-20

## BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS

zaterdag	1 augustus	Jesaja 41:21-29
zondag	2 augustus	Marcus 7:1-13
maandag	3 augustus	Marcus 7:14-23
dinsdag	4 augustus	Marcus 7:24-37
woensdag	5 augustus	Jesaja 42:1-13
donderdag	6 augustus	Jesaja 42:14-25
vrijdag	7 augustus	Jesaja 43:1-7
zaterdag	8 augustus	Jesaja 43:8-13
zondag	9 augustus	Jesaja 43:14-21
maandag	10 augustus	Jesaja 43:22-28
dinsdag	11 augustus	Jesaja 44:1-8
woensdag	12 augustus	Jesaja 44:9-17
donderdag	13 augustus	Jesaja 44:18-23
vrijdag	14 augustus	Jesaja 44:24-45:7
zaterdag	15 augustus	Psalm 45
zondag	16 augustus	Jesaja 45:8-13

maandag	17 augustus	Jesaja 45:14-19
dinsdag	18 augustus	Jesaja 45:20-25
woensdag	19 augustus	Jesaja 46:1-13
donderdag	20 augustus	2 Koningen 4:38-44
vrijdag	21 augustus	Marcus 8:1-13
zaterdag	22 augustus	Marcus 8:14-26
zondag	23 augustus	Marcus 8:27-38
maandag	24 augustus	Marcus 9:1-13
dinsdag	25 augustus	Marcus 9:14-29
woensdag	26 augustus	Jesaja 47:1-15
donderdag	27 augustus	Jesaja 48:1-11
vrijdag	28 augustus	Jesaja 48:12-22
zaterdag	29 augustus	Psalm 70
zondag	30 augustus	Jesaja 49:1-7
maandag	31 augustus	Jesaja 49:8-13