

KERKDIENSTEN

GENEVE	LAUSANNE
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Chapelle de Béthusy
Zondag 14 juni om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 21 juni om 11.00 uur - Oecumenische Buitendag te Buchillon Monseigneur Bert van Meegen van de Vertegenwoordiging van het Vaticaan bij de Verenigde Naties Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 28 juni om 11.00- Temple te Commugny Ds. Lia Wolters- Berghout	
Zondag 12 juli om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 28 juli om 11.00 Temple te Commugny Ds. Lia Wolters-Berghout	

Geloof en moralisme

Veel mensen stellen geloof en moralisme op één vlak. Als je gelooft doe je dit en laat je dat. Vreemd genoeg komt dat moralisme uit heel verschillende hoeken in de kerkelijke wereld.

Aan de ene kant heb je de mensen die sterk rekening houden met een oordeel van God over hun leven. Ondanks de prediking van de genade zijn ze zich er zeer van bewust dat ze naar Gods wil moeten leven. Dat oordeel geldt elk aspect van hun leven. Het is voor hen alsof God voortdurend over hun schouder kijkt of ze wel gehoorzaam zijn. Het betekent vaak dat deze mensen volgens nauwgezette regels leven: geen geld uitgeven op zondag, geen seks voor het huwelijk, de traditionele gewoontes in acht nemen. Overigens kunnen die regels per kerkelijke cultuur sterk verschillen. In de ene kerk is het zeer oneerbiedig als vrouwen geen hoed zouden dragen tijdens de diensten, in de andere kerk doet dat er niet toe.

Een ander groep die het accent legt op de moraal zijn de mensen die niet uit de voeten kunnen met dogma's. Zij zijn zich er van bewust dat alles wat je zegt over God niet bewezen kan worden. Daar praten ze liever niet meer over. Het gaat er volgens hen vooral om dat je goed leeft. De reden van dit moralisme ligt niet in God die dit van hen vraagt en die het leven beoordeelt, maar veel meer in het idee dat de bijbel en vooral Jezus wijze lessen gegeven heeft om na te volgen. Het moralisme kan dus heel verschillende wortels hebben.

Om goed te leven is het nodig dat je kennis hebt van goed en kwaad, immers hoe zou je anders kunnen bepalen wat goed leven is. Als Nederlanders schijnen we er goed van op de

hoogte te zijn van wat goed is en wat kwaad. Er is in Nederland een sterke neiging om anderen te wijzen op de juiste weg die zij moeten gaan. Een belerende houding lijkt diep geworteld in onze volksaard, of we nu willen dat die anderen op het pad van de Verlichting gaan, of dat ze de traditionele christelijke moraal volgen, wij weten hoe het moet in de wereld: het is goed als men in Ethiopië met zonne-energie kookt; in het conflict tussen Rusland en Georgië weten wij wie de goeden en fouten zijn, de moslims moeten anders met hun vrouwen omgaan; de Amerikanen hebben dit keer de juiste persoon gekozen; de Afghanen moeten ons democratische model accepteren, en alle arme landen moeten open staan voor de levensstijl die wij hen via de ontwikkelingshulp aanreiken. Nederland kent goed en kwaad en als we het daarover niet met elkaar eens zijn proberen we de ander van onze visie te overtuigen.

Het was voor mij als rechtgeaarde Nederlander nogal verrassend om te ontdekken waar het volgens de bijbel fout gegaan is met de mensheid. In de verhalen uit het boek Genesis, de verhalen die iets zeggen over de oorsprong en de zin van het menselijk leven, staat het wonderlijke verhaal van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 3). Ik heb altijd geleerd dat de zonde in de wereld gekomen is omdat de mens aan God ongehoorzaam was door te eten van die boom. Maar de diepzinnige betekenis van de naam van die boom is nooit tot me doorgedrongen. De mens werd verleid om te worden als God door te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Blijkbaar was die kennis niet voor de mens bestemd. Blijkbaar was het leven nog paradijselijk toen er in onschuld geleefd kon worden. Je zou denken dat kennis van goed en kwaad nodig is om een goed leven te kunnen leiden, maar het verhaal toont het tegengestelde. En blijkbaar kan de mens de kennis van goed en

kwaad niet echt aan, want het eerste wat hij ontdekt is zijn eigen naaktheid. Hij staat daar niet eens in zijn hemd en is bang voor God. De relatie is verstoord. In dit verhaal maakt de kennis van goed en kwaad een einde aan het goede leven en

de vertrouwelijke relatie met God. Dat geeft te denken.

Wordt vervolgd...

Lia Wolters-Berghout

Pastorale bezoeken

Zoals u in het jaarverslag kunt lezen ben ik nog altijd bezig met een kennismaking met leden van onze gemeente. Het is heel interessant werk om zoveel mensen te mogen ontmoeten. Ik wil iedereen hartelijke bedanken voor de gastvrijheid die ik ontmoet en de openheid die men soms heeft in de gesprekken. Bijzonder om zo een stukje van uw leven te mogen delen.

Het kan natuurlijk zijn dat u heel graag een vervolggesprek met mij wil of een kennismaking op korte termijn zonder dat ik daarvan op de hoogte ben. Wacht dan niet af, maar bel me voor een afspraak. Niets is zo vervelend af te wachten als je behoefte aan iets hebt en het is ook heel vervelend het gevoel te hebben iemand veel te lang te hebben laten wachten, dus u bent van harte uitgenodigd om een gesprek desgewenst aan te vragen.

Doopdienst

Op maandag 29 juni zal er een dienst plaatsvinden, waarin Nina Lalao Rakotomalala, dochter van Sabine en Toauna, en Patek Antony Reinier Jansen, zoon van Bryomy en Paddy, gedoopt zullen worden. De dopelingen zijn beiden kleinkinderen van Hans-Willem en Eugénie van Tuyll. De viering vindt plaats buiten de gewone diensten omdat de voertaal engels zal zijn, maar u bent allen van harte uitgenodigd te komen. Aanvang 10.30 uur in Commugny.

Kerkdiensten van de NPG in de komende maanden

- Ook wij als NPG hebben wortels in de traditie van Calvijn. Daarom wil ik in de maand juni bij zijn denken stilstaan.
- Er is besloten om in de maanden juli en augustus GEEN kerkdiensten te laten plaatsvinden in de Temple de Béthusy te Lausanne

Lia Wolters-Berghout

Expositie Calvijnyaar

In het kader van het Calvijnyaar organiseert de groep 'Témoigner ensemble à Genève' de expositie 'Traces d'espérance'. In deze groep werken kerken van verschillende buitenlandse achtergronden samen met Geneefse kerken om elkaar beter te leren kennen en niet langs elkaar heen te leven. 24 Kerken hebben zich aangemeld mee te doen aan de expositie, waarin zij op een poster beeldend weergeven wat volgens hen tekenen van hoop zijn in deze tijd. De poster van onze gemeente is ontworpen door Irene Schreve, Gerda Kooger, Nel Buesink en Lia Wolters. Hiervoor werd onder andere gebruik gemaakt van een deel van de wensen die op de kerstmiddag in Bégnins in de kerstboom gehangen zijn. Barbara Robra zal ervoor zorgen dat er een lijn aangebracht wordt in al het materiaal dat door de kerken aangeleverd wordt.

De opening van de expositie zal begin juni plaatsvinden. Over de plaats is men nog in gesprek. We zullen u op de hoogte brengen zo gauw er meer bekend is. Houd u ook onze website in de gaten.

Andere activiteiten te Genève in het kader van het Calvijnyaar

Op 31 mei om 10 uur de federale viering die via de televisie te volgen is en ook op de geboortedag van Calvijn, 10 juli zal er een kerkdienst gehouden worden, gevolgd door activiteiten in het park en een wake tot de volgende morgen. De vieringen vinden plaats in de Kathedraal, de wake in Temple de la Fusterie.

Van 1 tot en met 26 juli kunt u 's avonds om 9 uur het openluchtspel 'Calvin, Genève en flammes' bijwonen op de Promenade des Bastions waarin we, volgens de folder, Calvijn ontmoeten, die twijfelt aan zichzelf en zich afvraagt welke politieke rol hij moet spelen, een man echter die gefascineerd wordt door de raadselen van het leven. "Twee uur bruisende energie, leven, emotie, spanning en humor." Het stuk wordt in het Duits en Engels ondertiteld. Kaarten te reserveren via www.resaplus.ch of 0041 (0)900 552 333.

Vanaf 17.00 uur kunt u bovendien kennismaken met een hugenotendorp uit de tijd van Calvijn. Er zullen verschillende presentaties en debatten plaatsvinden. Meer informatie:

www.calvin09-geneve.ch

Buitendag 21 juni in Buchillon

Ook dit jaar is er weer een buitendag en wel op 21 juni. De dienst zal worden geleid door Monseigneur Bert van Megen van de Vertegenwoordiging van het Vaticaan bij de Verenigde Naties en Ds. L. Wolters-Berghout. Ook op deze oecumenische dienst zal het Calvijnjaar zijn stempel drukken!

Zoals gebruikelijk zal Nesta Bakker een heerlijke rijsttafel maken. Wilt U zich opgeven voor 17 juni bij Nesta: tel.022-7840705. De kosten zijn Sfr.20.- p.p.

Ook zal er weer een volle brocantetafel zijn van Barbara Vogelesang. Mocht U nog spulletjes willen geven, wilt U dan contact met haar opnemen: tel 021-8022113 of met Gerrie Bonthond tel: 0033 450 410 356. De brocantetafel moet altijd weer aangevuld worden, dus gaat U even Uw kasten opruimen? Alles is welkom, maar vooral kleine spulletjes, dat is makkelijk te vervoeren voor de verkopers en de kopers....

Nu maar hopen op een zonnige dag en heel veel mensen!

Routebeschrijving naar Buchillon :

Komende uit Genève : afslag Aubonne (Ikea). Links afslaan, bij het derde plein naar rechts. Bij het stoplicht links afslaan (route suisse) en na ongeveer 200m bord volgen Buchillon (naar rechts). Bij splitsing rechts aanhouden, na ongeveer 300m is links de kerk. Er is genoeg parkeerplaats.

Vanuit Lausanne afslag Aubonne ,na twee pleinen rechts afslaan,v erder zie hierboven

Frances Sandberg

Een positieve paasdienst

In de tempel te Commugny werd op paaszondag een kerkdienst gehouden die geheel gewijd was aan Pasen. De voorganger was Ds Lia Wolters-Berghout, ouderling van dienst Hans-Willem van Tuyll van Serooskerken, organiste Saya Hashino en fagot Thomas Kalcher.

Een fraaie liturgie met op de laatste pagina een wereldse tekening met bloemen en gekleurde eieren, een dartel haasje en een kuikentje die ons een Vrolijk paasfeest toe wensen, met zorg vervaardigd door Nel Buesink. De dienst ving aan met muziek van orgel en fagot ,een bijzonder goede combinatie. Na welkom en mededelingen, werden de kaarsen ontstoken en zong de gemeente staande Psalm 139. 1, gevolgd door votum en groet. Daarna een lezing uit Psalm 139 afgewisseld met een lied Psalm 139. 2, gevolgd door een gebed en lied 210: 1,2,3,4. Gebed en de lezing Jesaja 25: 1-9. Dan zingen wij lied 224: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toen volgde de lezing Mattheüs 28: 1-20. Wij zingen lied 218: 1, 2, 3, 4. Dan volgt het aansteken van de paaskaars. Gezongen wordt lied 163 uit de bundel 'Tussentijds'. Daarna volgt de preek.

De dominee begon met te zeggen: 'Het is Pasen vandaag. Een positiever feest kunnen wij ons niet denken. De dood overwonnen, wat wil een nog meer!' In deze tijd van crisis komen er veel negatieve berichten over mensen die door de

crisis in moeilijkheden zijn gekomen. Genoeg ellende, we kunnen een positief feest best gebruiken. Even met onze gedachten uit de alledaagse werkelijkheid. Toch is Pasen niet alleen een feest om ons uit de alledaagse werkelijkheid te halen. Pasen gebeurt midden in de harde realiteit van een wereld vol machtsspelletjes, met moord en doodslag. Pasen en Goede Vrijdag horen bij elkaar. Zij zijn beiden één en hetzelfde feest. Psalm 22 begint met de woorden die Jezus aan het kruis uitriep: 'mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' In de psalm klinkt het danklied midden in het lijden. De psalmdichter schreeuwt zijn nood uit, maar bezingt tegelijkertijd zijn vertrouwen op God, die redt. Het danklied uit Jesaja 25 dat we gelezen hebben zingt een lofzang tot God omdat het heil komen gaat. Niet omdat het er al is, maar omdat men midden in de nood de tekenen verstaat en men hoopt op God. Een hoop die niet beschaamd zal worden. Dan wordt verhaald, dat de twee Maria's op de Paasmorgen naar het graf van Jesus gingen en van de ontmoeting met de engel. Zij zijn bang door alles wat ze meemaken. De engel kan wel zeggen dat ze niet bevreesd moeten zijn, maar wie in aanraking komt met het grote mysterie van Gods macht over leven en dood, wie zou dan niet ontsteld zijn? Ze waren zonder hoop, ze werden vrouwen die de goede boodschap gaan prediken. Om hoop te krijgen in het diepste verdriet, om te geloven in het

onmogelijke, om mogelijkheden te zien waar voldongen feiten zijn, om te geloven in het leven aan het graf van een dode, daar is hemelse kracht voor nodig. De twee Maria's gaan op weg, hoe ontzet ze ook zijn, om de goede boodschap te gaan verkondigen. Op dat moment ontmoeten ze Jezus. Jezus herhaalt wat de engel gezegd heeft. Ze moeten de boodschap aan de discipelen vertellen en hen naar Galilea sturen. Daar zal Jezus hen ontmoeten. Het goede nieuws van de overwinning van de liefde op de dood moet verder verteld worden.

Tegelijkertijd gaan de machtsspelletjes door en het gekonkel. De hogepriesters willen niet weten dat de liefde van God in Jezus sterker is dan de macht van de dood, zij hebben immers voor zijn dood gekozen. De hemelse boodschap laat zich niet stoppen door de tegenwerking. De elf leerlingen gingen op weg naar de berg waar Jezus hen had onderricht. Ze hechtten waarde aan zijn boodschap, ze geloofden erin en vertrouwden erop. De boodschap van het lege graf had ook hen geleid uit het huis van de rouw en het verdriet naar de plaats waar Jezus zijn regels van liefde had onderwezen en zijn zaligsprekingen had gesproken: Gelukkig de treurende want zij zullen getroost worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van God. Zij ontmoetten Jezus die hen zijn hemelse boodschap gaf: 'Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde'. 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb. Zie, Ik ben met u tot de voleinding der wereld'.

En wij, met welke Paasboodschap gaan wij op weg? De Paasboodschap gaat niet over een sprookjesachtig verhaal en een werkelijkheid van rozengeur en maneschijn, maar over het leven met zijn diepe dalen, met haat en geweld, met moord en doodslag. Het is niet een verhaal om even de zorgen te vergeten, maar een verhaal om ons op weg te helpen en niet bij de pakken te blijven zitten. De machten van het kwaad gaan ten gronde, maar de weerloze overmacht van de liefde blijft. Niet de dood, niet de duisternis, niet het lijden blijft tot in eeuwigheid, maar Gods liefde voor de wereld, ook al betekent dat niet dat alle problemen voor ons weggenomen worden. Die horen bij het leven. Maar in dat alles zijn we nooit zonder God, zonder de liefde van Hem die ons het leven gegeven heeft. Die liefde zal ons nooit loslaten hoe diep het dal ook is waar we doorheen gaan. Die liefde mag ons in beweging brengen, ons leven bepalen. Ze vraagt ons de liefde te beamen. Pasen leert ons dat wie zijn

leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van de Heer, die zal het behouden.

We moeten het feest blijven vieren tegen het cynisme in. We mogen ons verheugen om Gods grote daden. We mogen letten op tekenen van onverwachte mogelijkheden die gegeven worden.

We zongen: Hij heeft gezegd: Gij mens kom uit,
Open uw dode oren;
Kom uit het graf dat u ontsluit,
Kom uit en wordt geboren! (Gez.210)
Amen.

Daarna leest de predikant een gedicht van Hans Bouma voor. Er volgt een gebed en de collecte. Het slotlied en de zegen en tot slot orgel en fagot muziek.

Het opstandingsverhaal beperkt zich niet tot de gebeurtenissen op de Paasdagen. Dominee Wolters wijdt er een tweetal preken aan. Verdriet kan het zicht op de werkelijkheid vertroebelen. Je ziet niet meer wat er om je heen gebeurt, zo vol ben je van je eigen verdriet. Dat is het enige wat voor je telt. Zo ging het de twee leerlingen van Jezus, Kleopas en zijn vriend, toen ze van Jeruzalem naar Emmaüs liepen. Men vergelijkt een periode van diepe rouw met een doolhof. Je probeert iets om er uit te komen, en iedere keer gaat het mis. Zo praten de twee er aan één stuk over en merken niet eens dat Jezus bij hen komt lopen. Jezus vraagt waar zij het over hebben. Hogelijk verbaasd vertellen zij het hele verhaal uitgebreid. Jezus breekt hun gesloten cirkel open. Ze komen blijkbaar weer in beweging als Jezus hen uitlegt waarom de Messias moest lijden. Hij neemt met hen de hele schrift door van Mozes tot de profeten. Ze luisteren en er gebeurt iets met hen. Er is blijkbaar iets dat hen raakt. Ze herkennen Jezus nog niet, maar ontdekken een spoor van hoop in hun diepe duisternis. In het dorp aangekomen vragen zij Jezus bij hun te blijven. Hij doet het en zit met hen aan tafel. Hij pakt het brood, spreekt de zegen uit, en geeft het hun. De gast gedraagt zich als gastheer, de meester, die het brood breekt. Dan herkennen ze Hem. Hij is er en Hij is er niet, want op het moment dat hun ogen geopend werden werd Hij onttrokken aan hun blik. Het gebeurt soms in het leven, op de meest onverwachte momenten, dat er een moment iets is, waardoor jedaat je ineens iets ziet of ervaart van datgene wat niet te zien of te ervaren is. Het is een ervaring die niet is vast te houden, niet uit te leggen aan anderen, maar het is een diepe bron in het leven, zelfs op momenten van diepe duisternis. Het verdriet wordt doorbroken, de teleurstelling omgekeerd, plotseling, totaal onverwacht, niet omdat je op het

juiste moment de juiste inzichten had, misschien juist niet, maar omdat je aageraakt wordt door de Heer. Het verandert de twee leerlingen radicaal. Ze gaan terug naar Jeruzalem en voegen zich weer bij de leerlingen en horen ook daar het goede nieuws. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is er en laat zijn leerlingen niet los. Amen.

De dominee begon te zeggen, dat het een raar verhaal is waar het Christelijk geloof mee begonnen is. Wat was het dat mensen aanzette de hele wereld rond te reizen en de boodschap van Jezus te gaan verkondigen? De ervaring van het lege graf en van zijn aanwezigheid, dat heeft alles veranderd. Daardoor wisten ze dat Hij met hen zou zijn tot aan de voleinding der wereld. Ook ten tijde van de kruisiging en direct daarna was het moeilijk te begrijpen wat een opstanding uit de dood betekent. We willen van alles precies weten hoe het zit. Niemand kan opstaan uit de dood, dus Jezus ook niet. Anderen zeggen: 'Het is is echt gebeurt, want de Bijbel getuigt ervan'. Maar geloven gaat niet over vaststaande waarheden. Geloven is vertrouwen, hopen, een innerlijk weten dat niet controleerbaar of meetbaar is. Geloven is ruimte hebben in de geest voor meer dan het gewone. Begrijpen wij de bron van het leven? De Paasverhalen in de Bijbel geven de noodzakelijke openheid al aan. Ze geven geen bewijsvoering van de opstanding nog een exact verslag van de feiten die Jezus uit het graf hebben doen komen. Jezus verschijnt plotseling, maar is dan weer weg. Hij is er en Hij is er niet. Petrus wordt zijn verraad niet aangerekend, maar wordt geroepen als herder van de lammeren en schapen van Jezus, als eerste pastor, letterlijk. Hij krijgt een nieuwe verantwoordelijkheid en een nieuwe kans. Hij wordt als het ware een nieuw mens. Petrus moet Jezus volgen op zijn weg van liefde en verzoening, ook al zal dat hem later het leven kosten. De leerlingen vragen: 'Gaat het koninkrijk nu komen?' Jezus antwoordt: 'Het is niet jullie zaak te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen plaatsvinden' Jezus belooft

vervolgens de Heilige Geest en met de kracht van de Geest zullen ze zijn getuigen zijn tot aan de einden der aarde. Jezus maakt een nieuw begin met zijn leerlingen. Een nieuwe toekomst ligt open, een toekomst waarin ieder bevrijd is van de last van het verleden en op weg kan gaan in het spoor van de liefde. Dat is Pasen. Verder blijft er veel verborgen. Paulus probeert in zijn brief aan de Galaten iets te verstaan van de geweldige impact die Pasen heeft: 'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zullen leven,..'. Vrijheid, bevrijd zijn van al wat een mens kan belasten, dat is de consequentie van Pasen. 'Broeders en zusters, u bent geroepen tot vrijheid. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkander in de liefde,..'

Gaan in het spoor van Jezus is bevrijd zijn van moralisme, dogmatisme en egoïsme en ruimte hebben in de geest, voor God en voor elkaar. Het is leven van de liefde, met een hart voor ieder op je weg. Gaan in het spoor van Jezus is geen leven zonder botsingen en conflicten, want de liefde brengt je conflict met belangen en belangen kunnen tegengesteld zijn, maar je zoekt elkaars ondergang niet. U bent geroepen tot vrijheid, het lijkt wel alsof het een opdracht is. Misschien is het dat ook, want vrijheid is niet eenvoudig. Wij binden ons telkens weer aan zekerheden, aan vaste patronen, aan zaken waarvan we denken dat die ons moeten beschermen tegen de ondergang. Pasen leert ons dat zelfs de dood het leven ten diepste niet kan bedreigen. Zelfs de dood maakt niet los van de bron van het leven, van Gods liefde. Een grotere vrijheid is niet denkbaar. Leef dan als vrije mens om God en elkaar te kunnen liefhebben. Leef als mensen na. Amen.

De dominee stelde voor na de dienst het eerste en zesde couplet van het Wilhemus te zingen vanwege de naderende feesten, Koninginnedag, dodenherdenking, en bevrijdingsdag.

Geert van Mesdag

Van de Financiële Commissie

Per eind april is ons inkomensplaatje te vergelijken met de twee voorgaande jaren rond deze tijd. Wij hebben 33% van de bijdragen ontvangen dank zij onze trouwe vroege bijdragers en een enkel lid dat nog over 2008 een bijdrage overmaakte. Dit zal niet toereikend zijn om het begrote bedrag voor het tekort van CHF 14'000 weg te werken. Wij houden u in de komende maanden op de hoogte van de ontwikkeling van onze financiën. In September, na de zomeractiviteiten van Pinksteren en de Oecumenische gezinsdag, zullen we u benaderen met concrete plannen voor het verlagen van het tekort. Wij rekenen op de inzet van een brede kring om het tekort dit jaar uit de weg te helpen. Heel veel dank aan onze trouwe gevers.

Deze maand vragen wij uw aandacht voor de abbogelden van Kontakt die nog niet zijn ontvangen en sluiten een girobiljet bij voor de leden die een betaling willen doen.

H. Krul (Voorzitter), E. J. Vogelezang (trésorier)

DIACONALE COLLECTE JUNI - Malawi ziekenhuis

Verleden jaar hebben we gecollecteerd voor het ziekenhuis in Malawi. Een van de armste landen in Afrika. De gemeente heeft twee verlosbedden kunnen geven tot grote vreugde van de artsen. Een bedankbrief en foto's kregen we opgestuurd. Graag zouden we ze nog een keer willen helpen met linnen. Hieronder eerst nog een keer het verhaal van verleden jaar om U nog eens aan de artsen voor te stellen, daarna een aanvraag voor linnen.

Lieve mensen in Zwitserland

Heel graag wil ik me voorstellen. Ik ben Naomi de Jonge-Vink en samen met mijn man Erik wonen wij in Malawi, Oost Afrika. Malawi behoort tot een van de tien armste landen van de wereld. Hier werken wij beiden in het Nkhoma Mission Hospital; Erik coordineert en is verantwoordelijk voor verschillende programma's in het ziekenhuis. Beiden zijn we arts.

Het Nkhoma Mission Hospital heeft 200 bedden en 5 verschillende zalen: vrouwen, mannen, kinderen, chirurgie, verloskunde. Jaarlijks worden er 30000 patienten behandeld, 12000 worden in het ziekenhuis opgenomen, 1500 worden geopereerd en er zijn 2000 bevallingen. De gemeenschap in en rond Nkhoma heeft een inkomen van 1\$ per dag! Dit is de reden dat het ziekenhuis totaal afhankelijk is van fondsen uit het buitenland. We hebben dringend nieuwe verlosbedden nodig. Een bed kost 900€ en we hebben er op zijn minst twee nodig. Op het ogenblik knappen we de vrouwen en mannenzaal een beetje op. Heel graag zouden we daar nieuwe bedden willen hebben. Deze bedden kosten 200€ per stuk.

Heel hartelijk dank ik U dat U eventueel aan ons zou willen denken.

Op dit moment kampen we met een groot tekort aan linnen. We gebruiken linnen in de OK of b.v. voor een bevalling. In het regenseizoen droogt het linnen niet goed genoeg en kunnen bepaalde operaties niet doorgaan of moeten we een bevalling doen zonder een "delivery pack". Linnen kost hier 5E per meter en we zouden makkelijk tientallen-100 meter nodig hebben (ook om OK jassen van te maken).

Naomi de Jonge-Vink

Frances Sandberg

BIJBELLEESROOSTER JUNI

maandag	1 juni	2 Johannes	dinsdag	16 juni	Romeinen 9:14-29
dinsdag	2 juni	1 Koningen 16:23-34	woensdag	17 juni	Romeinen 9:30-10:13
woensdag	3 juni	1 Koningen 17:1-16	donderdag	18 juni	Romeinen 10:14-21
donderdag	4 juni	1 Koningen 17:17-24	vrijdag	19 juni	Romeinen 11:1-6
vrijdag	5 juni	Psalm 29	zaterdag	20 juni	Romeinen 11:7-24
zaterdag	6 juni	Romeinen 8:1-11	zondag	21 juni	Romeinen 11:25-36
zondag	7 juni	Romeinen 8:12-17	maandag	22 juni	Marcus 6:1-6
maandag	8 juni	Romeinen 8:18-30	dinsdag	23 juni	Marcus 6:7-13
dinsdag	9 juni	Romeinen 8:31-39	woensdag	24 juni	Marcus 6:14-29
woensdag	10 juni	Marcus 4:21-34	donderdag	25 juni	1 Koningen 18:1-15
donderdag	11 juni	Marcus 4:35-41	vrijdag	26 juni	1 Koningen 18:16-29
vrijdag	12 juni	Marcus 5:1-20	zaterdag	27 juni	1 Koningen 18:30-46
zaterdag	13 juni	Marcus 5:21-34	zondag	28 juni	Psalm 30
zondag	14 juni	Marcus 5:35-43	maandag	29 juni	1 Koningen 19:1-9a
maandag	15 juni	Romeinen 9:1-13	dinsdag	30 juni	1 Koningen 19:9b-21