

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins

Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen

Muziek

De gemeente gaat staan

Votum en groet

Psalm 139: 1, 2 en 8 Heer die mij ziet

De gemeente gaat zitten

Inleiding

Psalm 8: 1 Frans, 3 en 6 NI

Kyriegebed, na elke bede zingen we Kyrië Eleison

Heer, om een wereld waarin dingen komen en gaan
waarin niets hetzelfde blijft
waarin datgene waaraan we gehecht waren voorbij gaat
roepen we u aan

Heer, om een wereld waarin mensen zoeken naar zin
naar houvast en zeker weten
maar waarin zoveel mensen leven in onzekerheid
zoveel mensen hun houvast en vertrouwen verliezen
roepen wij u aan

Heer, om een wereld waarin mensen
elkaar bestrijden
waarin mensen hun zekerheden voor de enige waarheid houden
waarin idealen en geloof
leidt tot geweld, tot vijandschap, tot verdeeldheid
roepen wij u aan

Heer ontferm u over ons
en vergeef ons onze zonden
door Jezus Christus
Onze Heer
Amen.

Gez 868: 1 Engels, 2 Nederlands, 3 Frans

Gebed

Heer die niet te vatten is in woorden
die niet af te beelden is in beelden
schenk ons uw Geest
die ons leidt en ons de weg wijst
zodat we leven mogen in uw spoor
mogen geloven, hopen en liefhebben in uw naam.
Amen.

Lezing Mattheüs 5: 13-16

Gez. 981: 1 NI, 2Eng, 3 Fr en 5 NI Zolang er mensen zijn

Lezing. Efeziërs 3: 14-21

Gez. 974: 1 en 2 Maak ons uw liefde

Preek

Gemeente van de Heer,

Voor deze dienst heb ik twee teksten uitgekozen die belangrijk waren aan het begin van mijn loopbaan en die misschien wel richtinggevend geweest zijn voor mijn manier van werken. Voor ik theologie ging studeren heb ik belijdenis gedaan in de Gereformeerde Kerk van mijn geboortedorp Oud-Beijerland. Ik kreeg toen de tekst uit Mattheüs 5 mee in de vertaling die toen gebruikelijk was: Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Aan de andere tekst werd ik herinnerd door het dienstboek van de PKN, de tekst uit Epheze 3. De tekst die uit deze brief geciteerd wordt in het gebed dat we straks samen zeggen komt uit hetzelfde stuk waarover ik mijn allereerste intredepreek gehouden heb in Nagele en Tollebeek. Als jonge vrouw die wel theologie gestudeerd had, maar nog zoveel vragen heeft wordt je ineens predikant, leg je een gelofte voor het leven af en wordt je geacht herder en leraar te zijn. Terwijl je zo goed beseft dat de woorden die je zal moeten spreken jouw verstand verre te boven gaat. Alle kennis te boven gaat staat er in de tekst, want we hebben te maken met het geheimenis van God, dat niet te vatten is in woorden, in preken, in formuleringen. Deze tekst bevatte voor mij een soort wegwijzer: de liefde van Christus. Wie geworteld en gegrondvest blijft in de liefde zal met "alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid." Je kunt de dimensies van het leven leren verstaan en Gods liefde leren kennen als je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Het gaat niet om een verstandelijke kennis, om een analyse van God, van mensen, het gaat er niet om dat je onder woorden kunt brengen wie God is en dat je de hele wereld doorgrondt en daarover een stevige mening hebt, het gaat om de relatie. Het denken, de theologische kennis, het zijn maar hulpmiddelen, die je niet moet verwaarlozen, want hulpmiddelen heb je hard nodig. Maar het kennen van God, het kennen van de medemens, van de wereld waarin je leeft, van de gemeente komt pas in het omgaan met God en met elkaar. Je leert je buurman of buurvrouw niet kennen door het lezen van een sociologische studie over Zwitsers, maar je leert je naaste pas kennen in de omgang met hen. En een studie van een cultuur die anders is dan de jouwe kan misschien wat verheldering geven. Het doorgronden van alle dimensies van het bestaan vraagt niet alleen studie, maar vooral doen, oog hebben voor de behoefte van de mensen om je heen, je hart open stellen voor wat nodig is. Het gaat er niet om eeuwige beginselen over te brengen, maar om te leven vanuit Gods liefde in woord en daad. Zo zoek je je weg als beginnend predikant. En omdat mensen steeds anders zijn, omstandigheden anders zijn heb ik me altijd een beginnend predikant gevoeld tot de tijd dat ineens het emeritaat naderde.

In het gebed dat we straks zeggen staat: Aan u die door de kracht die in ons werkt bij machte is veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan u komt de eer toe, in de kerk en in

Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Ik denk niet dat deze tekst in mijn eerste preek een rol gespeeld zal hebben. Het is wel wat ik in de loop van de jaren ervaren heb. Op een keer wilde ik in het ziekenhuis een psalm lezen met een mevrouw die niet lang meer te leven had. Terwijl ik de psalm die ik thuis voor haar uitgekozen had opzocht, viel mijn oog op de titel die het Nederlands Bijbelgenootschap gezet had boven Psalm 88: een gebed in dodelijke ziekte. Die ben ik toen spontaan gaan lezen. Toen ik halverwege de Psalm was schrok ik behoorlijk, want ik begreep hem op dat moment als gebed om genezing, wat niet erg waarschijnlijk was bij deze mevrouw. Tot mijn verbazing vroeg ze mij bij het volgende bezoek die psalm weer te lezen. Pas toen ik er later over nadacht begreep ik dat zij het gebed om genezing hoorde als teken van hoop op genezing straks als ze bij God zou zijn. Zij had woorden van troost gehoord die ik nog niet begrepen had. Vele malen heb ik het gevoel gehad dat woorden van hoop en van troost te kort schieten, maar dat er toch een kracht gewerkt heeft, een kracht die in ons werkt, die mensen geeft wat ze nodig hebben. De Geest van Christus werkt op haar eigen manier en er gebeurt oneindig veel meer dan wij kunnen vragen of denken. De liefde van Christus die alle verstand te boven gaat raakt mensen op manieren waar wij geen besef van hebben. Het zijn niet onze woorden en onze daden die beslissend zijn, maar op een genadevolle wijze gaat de Heer zijn weg met de mensen in wat wij doen en zeggen. Wij zijn slechts discipelen, leerlingen die luisteren of we er iets van mogen verstaan, maar het is de Geest die in ons werkt die ons op het spoor zet, niet alleen de dominee, of de kerk.

In dat spoor mogen we verder gaan nu onze wegen uiteen gaan. Onze roeping blijft: Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat hoeven we niet te doen door heel geweldige mensen te zijn die boven onze krachten een soort heiligen moeten zijn, maar dat mogen we doen in vertrouwen op de kracht van de Geest die in ons werkt meer dan we kunnen vragen of denken. Amen.

Muziek

gedicht: Marinus van den Berg, Elke dag is een uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging om
goed te zijn voor jezelf,
om jezelf op te bouwen.
Elke dag is een uitnodiging
om jezelf te oefenen
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.
Elke dag is een uitnodiging
om je te verwonderen
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging
om intenser te leven dan nodig is,
om meer te horen dan gisteren.
Elke dag is een uitnodiging

om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld van liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om zin te geven aan dit leven.
Wie op de uitnodiging ingaat
zal steeds meer van het leven houden,
ook al weet je dat je zult sterven.
Wie zich laat uitnodigen,
leert over grenzen heen te zien.

(Uit: Een nieuw begin van Marinus van den Berg.)

Gez. 838: 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt

Afscheid Ds. Lia Wolters-Berghout
afscheids woorden en gebed door de voorzitter van de kerkenraad dhr. Hans Hogerzeil

Ds. Lia Wolters-Berghout,
Vandaag eindigt uw dienstwerk
als predikante van de Nederlandse Protestantse Gemeente rondom het Meer van Genève.
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de Heilige Schrift aanvaardt
als bron van de prediking
en als regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.

Wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in Christus' kerk hebt vervuld.
Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig
de kerk zult blijven dienen
met de u geschonken gaven van hoofd en hart.

Laten we bidden:

Wij danken u God voor de toewijding van onze predikante
die nu afscheid neemt van haar dienstwerk.
Voor haar volharding en trouw prijzen wij U, bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen.
Aan u die door de kracht die in ons werkt bij machte is
veel meer te doen dan wij vragen of denken,
aan u komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.
Amen

(naar het dienstboek van de PKN)

toespra(a)k(en)

**Gez. 363: 1 Dat 's Heren zegen op u daal' (Mél. ps 134) + hymn ? Engels +psalm 134:3
Frans**

Dankwoord door Ds. Lia Wolters-Berghout

Aanbieding eerste exemplaar "Een bijzondere gemeente" aan de voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. H. Hogerzeil.

Gebed:

Heer wij danken u

voor uw liefde

voor uw goedheid die we dag in dag uit mogen ervaren.

Wij danken u voor de tijd die we samen hebben mogen delen in de gemeente.

Voor de ontmoetingen, voor bemoedigingen en voor uitdagingen, voor vreugde en verdriet.

Wij danken u voor een nieuwe toekomst

en wij bidden u zegen ons op de weg die wij zullen gaan.

Wees met ons

wat de toekomst ook brengen moge.

Wij bidden u voor de mensen die er niet bij kunnen zijn vandaag, omdat ze op reis zijn of omdat ze ziek zijn.

Hier in u blijven wij verbonden, waar we ons ook bevinden.

Wij bidden u voor Drs. Frans Bouwen

die zich voorbereidt om predikant te worden.

Inspireer hem door uw Geest.

Wij bidden voor de vele gemeenten over de hele wereld die worstelen om hun voortbestaan en we bidden voor de kerken die zodanig groeien

dat ze het nauwelijks aankunnen om de nieuwe leden op een goede manier te begeleiden.

Heer wij bidden u

voor de mensen aan het einde van hun carrière

dat ze mogen genieten van de nieuwe tijd die voor hen ligt.

En wij bidden voor de mensen

die het einde van hun loopbaan niet in goede gezondheid hebben kunnen bereiken.

Heer wees met allen

die afhankelijk worden van de zorg van anderen.

stil gebed

Onze Vader.

Collecte

gebed

De gemeente gaat staan

Gez. 634: 1 Frans, 2 Nederlands 3 Engels U zij de glorie

Zegen

Muziek