

KERKDIENTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 10 oktober om 9.30 Ds. Lia Wolters Berghout	Zondag 24 oktober om 11.00 - Avondmaal dienst Ds. Lia Wolters Berghout
Zondag 14 november om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 28 november om 11.00 Ds. Lia Wolters-Berghout Herdenking overledenen

Avondmaal

Op 24 oktober vieren we het Avondmaal tijdens de kerkdienst in Commugny. Het Avondmaal lijkt een eenvoudige gebeurtenis, we delen met elkaar een stukje brood en een slokje wijn. Toen ik één van mijn dochters voor het eerst meenam naar een Avondmaalsdienst en uitgelegd had dat het feest was in de kerk schamperde ze bij thuiskomst "wat een feest." De werkelijke reikwijdte van dat feest heeft ze pas later leren kennen.

Avondmaal is feest, net als Goede Vrijdag goed is. Dat is één van de vele paradoxen in de theologie. We gedenken de dood van Christus en toch is het feest. Dat komt omdat die dood van Christus geen teken van ondergang van het goede of de goede bedoelingen is, maar omdat ze teken is van Gods goedheid. In Joh. 15: 13 zegt Jezus "Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden." En Paulus gaat nog verder: God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, vijanden noemt hij 'ons' zelfs in vers 10. 'Selfgiving love' is de mooie Engelse uitdrukking hiervoor, want het gaat er immers niet aan om God en Jezus tegenover elkaar uit te spelen alsof God bloed van Jezus moest zien om zich te verzoenen met de mensen en zijn toorn te stillen. Het is Gods liefde die het meest zichtbaar is aan het kruis waar hij zichzelf geeft en de mensen in het diepste van het lijden nabij is, waar hij zelfs hun godverlatenheid deelt. Het verhaal van Pasen leert ons dat die liefde niet ten onder gegaan is in de dood, maar juist een nieuw begin geschapen heeft, een nieuwe opening voor leven in overvloed. Dat vieren we bij het Avondmaal.

Uit dat nieuwe begin is een geloofsgemeenschap voortgekomen, mensen die met elkaar verzoend zijn en als broeders en zusters samen optrekken, elkaar bemoedigen, elkaar steunen en de vreugde van het evangelie met elkaar delen. Ook dat vieren we aan het Avondmaal. Het samen zijn aan tafel of in de kring of onderweg om brood en wijn te ontvangen symboliseert de gemeenschap die ontstaan is, waar ieder gelijk is, waar allen mensen zijn met hun goede kanten en hun fouten, allen afhankelijk van de vergeving.

Het derde element dat present gesteld wordt in het Avondmaal is de beeldspraak uit het boek Openbaring van Johannes. Daar wordt de goede toekomst waar God de mensen voor bestemd heeft uitgebeeld als het bruiloftsmaal van het lam. Ook in gelijkenissen komt het beeld van de maaltijd een aantal keren terug. Dagelijks zien we om ons heen dat er nog veel onvrede en onverzoenlijkheid is, ook in de geloofsgemeenschap. Het Avondmaal is een teken van hoop dat het anders kan en anders wordt. Dan wordt het nog eens echt feest.

Het Avondmaal is één van de twee sacramenten die onze kerk kent, de katholieke kerk kent er zeven. Doop en Avondmaal zijn de enige twee die duidelijk opdacht van Jezus zijn. In het protestantisme ligt het accent in de uitleg van de betekenis van sacrament meer op het verwijzende karakter ervan dan in de katholieke kerk. In de katholieke kerk bewerkt de toediening van een sacrament het heil. In verzet tegen de macht over het heil die dat legt bij de priesters, heeft de reformatie dat idee verlaten. De handeling van een dominee kan niet geïdentificeerd worden met een handeling van God. Daardoor is het in de protestantse traditie minder gemakkelijk te definiëren wat een sacrament dan wel is. Het is een teken, maar niet zomaar een symbool. In de protestantse traditie is men het teken en zegel gaan noemen. Een sacrament is een teken en een bevestiging van Gods liefde en genade. Gods liefde en genade wordt niet opgeroepen door de toediening van het sacrament, maar het sacrament is een 'bewijs' van datgene wat er al is, namelijk de liefde van God.

Lia Wolters-Berghout

Cultuur en educatie

Lausanne: Le conte des 7 jours

Het verhaal van de 7 dagen laat scheppingsverhalen horen uit verschillende culturen ingekaderd in het verhaal uit Genesis. Elke dag wordt verbonden met een ontroerend, vreemd of humoristisch scheppingsverhaal zoals dat ergens op de wereld verteld wordt. Het het verhaal uit Genesis blijkt bijzonder te zijn omdat het woord daar als basis gezien wordt van de hele schepping. U kunt de verhalen beluisteren op donderdag 11 november om 19.00 uur, vrijdag 12 november om 20.00 uur en zondag 14 november om 17.00 uur in de Espace Culturel des Terreaux in de Eglise des Terreaux aan de gelijknamige straat in Lausanne. Meer informatie op www.terreaux.org.

Genève: Appréhender nos sociétés pluriculturelles

Deze cursus gebaseerd op culturele en religieuze antropologie wordt gegeven door Philippe Chanson, theoloog en cultureel antropoloog en Ariane Dupont van de educatieve dienst van de Eglise Protestante de Genève. Deze cursus wil vanuit theologische en antropologisch perspectief kijken naar de problematiek van het samenleven van verschillende culturen. Er zijn twee modules. De eerste (9 okt., 6 nov., en 27 nov.), vanuit culturele antropologie gaat over cultuur, identiteit en interculturele invloed, de tweede (12 febr., 12 mrt en 9 apr.) gebaseerd op religieuze antropologie over het heilige, geloven en God. Kosten: 40,- voor de hele cursus. Plaats: Université Mail, hoek Boulevard Carl Vogt en Boulevard Georges Favon. Meer informatie: philippe.chanson@unige.ch

Genève: Voilà la retraite, au secours?

16, 17 en 18 November kunt u drie dagen bijwonen over het thema pensioen in de cité Seniors, 62 rue de Lausanne- 28 Rue Amat. Het pensioen geeft mensen tijd om eindelijk toe te komen aan hun dromen, maar het is ook een grote verandering in het leven. De eerste dag heeft als thema: Oû en est notre retraite?, de tweede Y-a-t'il une vie après le travail en de derde: Le monde avant soi. Meer informatie : citeseniors@ville-ge.ch of in de folders van de Cité bij de uitgang van de kerkdiensten.

Thuis: Un espace pour Dieu... un projet pour le peuple.

Van oktober 2010 tot april 2011 kunt u deelnemen aan een schriftelijke Bijbelstudie van de Office Protestant de la Formation over de visie van de priesters van Israël. Behandelt worden gedeeltes uit de boeken genesis en exodus en vooral uit leviticus. Informatie en aanmelden: www.protestant-formation.ch

Wilt u ook graag een interessant programma doorgeven aan gemeenteleden, schrijf dan een stukje voor Kontakt en/of voor onze website!

Lia Wolters-Berghout

Oproep

Kerst nadert met rasse schreden. We zijn nog steeds op zoek naar iemand die de zang tijdens de kerstnachtdienst in Villars muzikaal kan begeleiden. Speelt u piano, of iets anders dat geschikt is om bij te zingen en heeft u zin om een witte kerst in de bergen te vieren meldt u dan aan bij een van de kerkenraadsleden. Weet u iemand anders die bereid is ons te helpen, ook dat zou fantastisch zijn.

Lia Wolters-Berghout

Genesis

Oud worden is het eindelijk vermogen
Ver af te zijn van plannen en getallen;
Een eidelijke verheldering van ogen
Voordat het donker van de nacht gaat vallen.

Het is een opengaan van vergezichten,
Een bijna gehavend genezen;
Een aan de rand der tijdloosheid wezen.
Og in de avond gij de zee ziet lichten.

Het is, allengs, een onomstotelijk weten
Dat gij vernieuwd zult wezen en herschepen
Wanneer men van u schrijven zal 'ontslapen'.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.

Ida Gerhardt

Spiritualiteit

Spiritualis is een vertaling van het Griekse woord pneumatikos, dat 'door de geest vervuld' betekent. De bekende monnik en auteur Anselm Grün leeft vanuit de christelijke spiritualiteit, dat is leven vanuit de bron van de heilige geest. Anderen leven vanuit de goddelijke bron, of de bron van de liefde, de bron van de goddelijke energie. Spiritualiteit betekent, dat je leeft uit de bron van de heilige geest, voor een christen tevens de geest van Jezus. Wie uit deze bron put zal niet vlug vermoeid raken, want die bron is onuitputtelijk.

In dit artikel zal niet worden stilgestaan bij de verschillen van spiritualiteit, maar bij de wegen die de verschillende vormen gemeenschappelijk hebben. Een belangrijke weg om bij de innerlijke bron te komen is het gebed. Anselm Grün vertelt: Als mens die bidt, ben ik niet gebonden aan bepaalde woorden. In een gebed spreek ik als uit wat me op het hart ligt. Er hoeft geen ordening in de zinnen. Ik kan hard of zacht praten. Een goede oefening is, om een keer een halfuur hardop te praten, Hem alles wat me bezig houdt te vertellen. Als ik mijn eigen woorden hoor, voel ik of ze kloppen of niet, of ik gewoon wat voor mij uit zit te kletsen of dat ik mijn eigen waarheid ter sprake breng. Soms is het ook voldoende om zwijgend mijn gedachten en gevoelens voor God neer te leggen, in het vertrouwen dat ik een antwoord zal krijgen, hetzij in stille impulsen van mijn hart of in de innerlijke vrede die uit het gebed ontstaat. Ook het zwijgend voorleggen van mijn werkelijkheid is bidden. Beslissend is het dialogische karakter van het gebed. Hij bidt altijd tot God als een persoon.

In de ontmoeting met God ervaart hij dat Zijn Geest binnen dringt in de noden, in de vertwijfeling, in de angst en de depressies. Het gebed brengt de mens terug naar de bron van de geest die onder al deze emoties ligt. Naast het hiervoor beschreven gebed kennen we het vraaggebed. De vraag aan God dat het leven zal lukken. Het bidden voor andere mensen, voor een ernstige zieke. Al biddend mogen alle wensen aan Hem voorgelegd worden, ter vervulling. Vertrouwen moet er zijn, dat God zelf weet wat in ieder geval het beste is. Het blijft een grote uitdaging om het geloof in God vast te houden, juist wanneer het tegenovergestelde van wat gevraagd wordt gebeurt. Ook kennen we het gebed met voorgegeven woorden. Voorbeelden hiervan zijn: Het Rozenkransgebed; het Psalmgebed en het Onze Vader. In dit gebed gaat het er in de eerste plaats dat God in het leven van de mensen ervaarbaar mag worden. En dat deze wereld omgevormd mag worden. Daarna wordt pas gevraagd om dingen die de mensen ter harte gaan: het dagelijks brood dat nodig is om te leven. Gevraagd wordt om vergeving voor onze tekorten; er wordt ook uitdrukking gegeven aan onze bereidheid om mensen die ons pijn hebben gedaan te vergeven. Het bidden van het Onze Vader heeft dus consequenties voor ons dagelijks leven. We kunnen niet bidden zonder de bereidheid elkaar te vergeven. Het gebed wil tot uitdrukking komen in ons samenleven. Een andere vorm van benadering van spiritualiteit is meditatie. Gebed en meditatie horen bij elkaar. Er is echter verschil. Meditatie is een bepaalde techniek, waarin men stil wordt en zich geestelijk op God concentreert. De methode werkt zo: de aandacht wordt gericht op de adem die

verbonden wordt met een woord. In het Jezusgebed of hartgebed wordt de inademing verbonden met 'Heer Jezus Christus' en de uitademing met 'Zoon van God, ontferm U over ons'. Dit is de samenvatting van het hele evangelie, het geloof dat God in Jezus mens is geworden en in de verlossing. In dit woord zal de geest van Jezus in onze gedachten en gevoelens binnendringen en ze meer en meer omvormen. Meditatie van het Jezusgebed veranderen de emoties. De ergernis verdampt en de ontevredenheid verandert in innerlijke vrede. Een tweede weg is die waarbij de gedachten en gevoelens genegeerd worden. Het woord verbonden met de adem voert ons naar de innerlijke stille ruimte, waar gevoelens en gedachten geen toegang hebben. Deze innerlijke ruimte is geen lege ruimte, maar een ruimte gevuld met de liefde en barmhartigheid van Jezus. Er zit in ons zelf een ruimte, waartoe alles buiten ons geen toegang heeft. Dat schenkt ons de vrijheid midden in ons handelen en het geeft ons innerlijke rust. Een andere weg waarlangs spiritualiteit ons naar de innerlijke bron brengt zijn de rituelen. Onderscheiden worden persoonlijke en kerkelijke rituelen. Wanneer wij ons een ritueel gunnen, een kort gebed, een gebaar of een meditatie, dat is dat moment voor ons heilig. Het ritueel brengt ons in contact met de heilige ruimte in onszelf, waar de wereld geen vat op heeft. Het ritueel roept in ons de herinnering wakker dat ik altijd en overal omgeven ben door Gods helende en liefdevolle nabijheid. Rituelen openen de hemel boven ons en ons dagelijks leven. Wanneer wij 's morgens bijvoorbeeld beginnen met een kort zegenritueel heffen wij onze handen om te zegenen. De kamers en werkruimtes worden niet meer gevuld met het laatste conflict maar met de zegen van God. De rituelen creëren een heilig moment, dat de terreur van alledag ontstijgt. Een ander effect van rituelen: ze sluiten en openen een deur. Veel mensen die vanuit hun werk naar huis gaan, hebben de deur van hun werk niet gesloten. Ze nemen de problemen van hun werk mee naar huis en staan niet open voor wat hun thuis te wachten staat. Zij vermengen alles wat ze thuis doen met de ergernissen van het werk. De mens kan allen aanwezig zijn voor zijn familie, wanneer hij de deur van zijn werk heeft gesloten. Naast persoonlijke rituelen bestaan ook kerkelijke rituelen. Het doopritueel laat ons het geheim van het kind zien en ons eigen geheim, dat wij als kind van God zonder voorbehoud worden aanvaard. Dat zijn geest in ons stroomt en ons behoudt voor uitdroging en leegheid. Een ander ritueel is het heilig avondmaal. Het is het vieren

van de eenheid met God. Spiritualiteit wordt ook gevoed door het lezen in de bijbel en het mediteren daarover. Men kiest er woorden uit als leidraad voor de dag. De woorden kunnen dan het hart binnendringen en krijgen zo hun uitwerking. Het is niet de bedoeling om er alleen verstandelijk over na te denken. Via deze woorden kan Gods geest in het hart doordringen. Jezus zegt ergens ook welk effect zijn woorden op ons hebben, wanneer we ze diep tot ons laten doordringen. 'Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat ik jullie verkondigd heb' (Joh. 15,3). De woorden van Jezus willen vreugde schenken.' Dit alles heb ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken' (Joh. 15,11). Mediteren over de heilige schrift is een middel om het leven op een nieuwe manier te beleven en er beter mee om te gaan. Een wezenlijk element van christelijke spiritualiteit is de ascese. Tegenwoordig heeft dit woord een negatieve bijmaak. Het verwijst naar afzien, naar een negatieve benadering van levensvreugde. Griekse filosofen wilden zich trainen in een geestelijke houding, vooral in een houding van innerlijke vrijheid. De menswording gaat altijd gepaard met strijd. Gevochten moet worden voor het leven en niet tegen het leven. In het gevecht voor het leven moeten we wel serieus de confrontatie aangaan met onze hartstochten, bedreigingen, onze hang naar verslavingen, de neiging om ons te laten gaan en geleefd te worden, in plaats van te leven. Onze tijd zou deze krachtige spiritualiteit goed kunnen gebruiken. Wanneer spiritualiteit te sprake komt denken veel mensen, vooral degenen die zich bezig houden met oosterse spiritualiteit, aan de mystieke spiritualiteit. Binnen de christelijke mystiek onderscheiden we twee belangrijke richtingen: eenheidsmystiek en de liefdesmystiek. In de eenheidsmystiek gaat het om de ervaring van het loutere zijn. In het loutere zwijgen word ik één met God en tegelijkertijd één met het moment, één met mijzelf en met alles wat is. In de liefdesmystiek gaat het om de liefde tot Jezus of tot God. Begijnen zijn vrouwengroepen die leefden in vrijheid met elkaar. Zij vormden geen kloosterorde en zagen Jezus als bruidegom. De vrouwelijke mystica spreken in erotische taal over hun ervaringen. Eén worden met de geliefde betekent nooit opgaan in of versmelten met, naar een 'zoete omarming' of 'een geestelijke kus'. Het hartstochtelijk verlangen naar de éénwording met God kan wel altijd in de mens zijn. Friedrich Nietzsche schreef: 'Waar verlangen en vertwijfeling samengaan is mystiek'. Mystiek ontstaat juist in situaties van vertwijfeling. De mens dreigt weg te zinken en de bodemloosheid

van zijn existentie. Hij verbindt zijn vertwijfelend met hartstochtelijk verlangen, dan vindt de sprong in God plaats, in de geheel andere God die ons opvangt wanneer de mens midden in zijn vertwijfelend zich toch aan Hem toevertrouwt en zich durft te laten vallen in Gods onbegrijpelijkheid. Mystiek kun je niet voor je zelf opeisen. Mystiek is steeds weer uit de vertwijfelend springen, boven het eigen ik uit, in het geheim van de onbegrijpelijke God.

Amselm Grün zegt: 'Ik wil vijf effecten van de bron beschrijven die mijn dagelijks leven kunnen veranderen'

1. De bron verfrist. Wanneer ik uit de bron van de heilige geest put, krijg ik frisse en nieuwe ideeën. Ik word niet zo snel moe. Ik vertrouw erop dat er innovatieve gedachten in mij zijn die mij nieuwe wegen wijzen.
2. De bron heelt. Via de bron van de geest kom ik in aanraking met de zelfhelende krachten in mij. Ieder van ons heeft die helende bron in zich, maar vaak zijn we ervan afgesneden. Jezus heeft mensen weer in contact gebracht met hun eigen innerlijke bron. Daarin ligt voor mij ook de kern van de zielzorg dat ik mensen niets opdring, maar dat ik ze in contact

breng hun eigen helende bron, waarvan ze zijn afgesneden.

3. De bron maakt sterk. Ze geeft me kracht voor het dagelijks leven. Wanneer ik put uit deze bron raak ik nooit uitgeput. Misschien word ik moe, maar niet uitgeput, niet verscheurd, niet ontevreden.
4. De bron bevrucht. Wanneer ik leef uit de innerlijke bron, dan bloeit er om me heen iets op. Mijn leven gaat vloeien. Het draagt vrucht voor mezelf en anderen, een duurzame vrucht die voedt en vreugde brengt.
5. De bron reinigt. Mijn emoties worden steeds opnieuw besmeurd door de ontevredenheid en het gemopper om me heen. Ik moet me staande houden, stil worden, zodat het troebele gereinigd wordt. Het Jezusgebed is voor mij een belangrijke plek waar ik ervaar dat mijn emoties gereinigd worden. Wanneer ik mijn teleurstellingen en ergernis in het Jezusgebed neerleg, dan wordt de troebelheid langzaam gereinigd en zie ik weer helder waar het werkelijk om gaat.

Geert van Mesdag

VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE

De tussenstand over de ontvangen bijdragen per 31 augustus is Fr. 45'600.-. Grosso modo de zelfde situatie als in 2009. Dit betekent dat we nog Fr. 40'000 moeten ontvangen in de komende 4 maanden om de begroting te halen. Dat is een behoorlijk zware opgave waar we net als in 2009 uw aller inzet voor nodig hebben. Uw aandacht voor onze achterstand is van harte aanbevolen. Wij rekenen op een élan dat dat van vorig jaar evenaart. We houden u in de komende maanden op de hoogte.

U herinnert zich misschien dat we een tekort hebben geaccepteerd in de begroting van Fr. 15'900.-. Laten we met elkaar zorgen dat het tekort niet groter wordt.

De uitgaven volgen het grote patroon.

Met vriendelijke groet,
Herman Krul (voorzitter), Eef Vogelezang (trésorier)

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



Ondergetekende heeft vergeten het September bijbelrooster in het vorige nummer te plaatsen. Mijn excuses!
Alsnog het voorgaande en het aktuele Oktober rooster.
Eugénie Karsten Ahad

woensdag	1 september	Filemon 15-25	vrijdag	1 oktober	Efeziërs 4:17-24
donderdag	2 september	Deuteronomium 29:1-14	zaterdag	2 oktober	Lucas 16:19-31
vrijdag	3 september	Deuteronomium 29:15-28	zondag	3 oktober	Lucas 17:1-10
zaterdag	4 september	Deuteronomium 30:1-10	maandag	4 oktober	Baruch 3:9-23 of Job 28:1-11
zondag	5 september	Deuteronomium 30:11-20	dinsdag	5 oktober	Baruch 3:24-31 of Job 28:12-20
maandag	6 september	Deuteronomium 31:1-8	woensdag	6 oktober	Baruch 3:32-4:4 of Job 28:21-28
dinsdag	7 september	Jeremia 11:1-8	donderdag	7 oktober	Baruch 4:5-16 of Klaagliederen 1:1-9
woensdag	8 september	Jeremia 11:9-17	vrijdag	8 oktober	Baruch 4:17-29 of Psalm 30
donderdag	9 september	Jeremia 12:1-6	zaterdag	9 oktober	Baruch 4:30-37 of Ezechiël 25:1-7
vrijdag	10 september	Jeremia 12:7-13	zondag	10 oktober	Baruch 5:1-9 of Jesaja 40:1-11
zaterdag	11 september	Jeremia 12:14-17	maandag	11 oktober	Lucas 17:11-19
zondag	12 september	Lucas 15:1-10	dinsdag	12 oktober	Lucas 17:20-37
maandag	13 september	Lucas 15:11-32	woensdag	13 oktober	Efeziërs 4:25-5:2
dinsdag	14 september	Efeziërs 1:1-6	donderdag	14 oktober	Efeziërs 5:3-20
woensdag	15 september	Efeziërs 1:7-14	vrijdag	15 oktober	Efeziërs 5:21-33
donderdag	16 september	Efeziërs 1:15-23	zaterdag	16 oktober	Efeziërs 6:1-9
vrijdag	17 september	Efeziërs 2:1-10	zondag	17 oktober	Lucas 18:1-8
zaterdag	18 september	Efeziërs 2:11-22	maandag	18 oktober	Lucas 18:9-17
zondag	19 september	Efeziërs 3:1-13	dinsdag	19 oktober	Efeziërs 6:10-17
maandag	20 september	Efeziërs 3:14-20	woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:18-24
dinsdag	21 september	Lucas 16:1-9	donderdag	21 oktober	Jeremia 13:1-14
woensdag	22 september	Lucas 16:10-18	vrijdag	22 oktober	Jeremia 13:15-27
donderdag	23 september	Baruch 1:1-9 of Psalm 137	zaterdag	23 oktober	Jeremia 14:1-10
vrijdag	24 september	Baruch 1:10-22 of Daniël 9:1-8	zondag	24 oktober	Jeremia 14:11-22
zaterdag	25 september	Baruch 2:1-10 of Daniël 9:9-14	maandag	25 oktober	Johannes 4:43-54
zondag	26 september	Baruch 2:11-26 of Psalm 6	dinsdag	26 oktober	Johannes 5:1-13
maandag	27 september	Baruch 2:27-35 of Daniël 9:15-19	woensdag	27 oktober	Johannes 5:14-23
dinsdag	28 september	Baruch 3:1-8 of Klaagliederen 5:1-22	donderdag	28 oktober	Johannes 5:24-29
woensdag	29 september	Efeziërs 4:1-6	vrijdag	29 oktober	Johannes 5:30-38
donderdag	30 september	Efeziërs 4:7-16	zaterdag	30 oktober	Johannes 5:39-47
			zondag	31 oktober	Psalm 38

DIACONALE COLLECTE OCTOBER : HAITI

Enige maanden geleden hebben wij U voorgesteld om een collecte te houden voor een doel in Haiti. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want om een doel te vinden waar onze bijdrage werkelijk op de juiste plek komt was moeilijk te vinden. Maar we hebben iets gevonden. C.L.E.U.S. (comité Local d'Entreaide et d'Union Sociale) met de zetel in Commugny. Cleus was de naam van de vader van de presidente die bij de aardbeving om het leven is gekomen. Het doel is de boeren en hun kinderen te helpen. Op Haiti wordt 51% van het voedsel geïmporteerd, rijst zelfs 80%. Een budget voor landbouw bestaat niet op Haiti, dus het is duidelijk dat de boeren geholpen moeten worden.

Dat kunnen we doen op de volgende manier: De boeren koeien en zaden geven zodat zij hun eigen land kunnen bewerken en een bron van inkosten hebben voor hun familie. De koeien worden geïmporteerd uit de Dominikaanse Republiek. Het bestuur heeft ter plekke vrijwilligers die in de gaten houden of de boeren zich aan de regels van het Comité houden. Controle en dat is heel belangrijk!

Om U een idee te geven van de kosten: een koe kost 300fr., een geit 75fr en zaad (voor 5 vierkante m.) 4.70fr. We kunnen met dit doel voor relatief kleine bedragen steun geven. Bovendien weten we 100% zeker dat het op de juiste plek komt.

De Entre Aide collecte heeft CHF 610.00 opgebracht, hartelijk dank aan alle gevers!

Frances Sandberg