

KERKDIENSTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 16 december om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Kerstviering in Begnins	
Maandag 24 december om 21.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Kersdienst in Villars	
	Dinsdag 25 december om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Kerstdienst
Zondag 13 januari om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 27 januari om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 10 februari om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 24 februari om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout

Door het donker hier gekomen

Door het donker hier gekomen,
aangetrokken door het licht,
willen wij het kind bezingen
dat op aarde vrede sticht.

In dit kind staat het te lezen
hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren,
voor het menselijk geslacht!

In dit kind is vlees geworden
hoe God ook het donker door
heel zijn schepping trouw blijft.
Deze ster wijst ons het spoor!

Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.

En met allen die gegaan zijn
met de dromen van oudsher,
zoeken wij naar nieuwe wegen
bij het lichten van de ster.

Zolang wij nog durven dromen,
Uitzien naar wat toekomst biedt,
Zullen wij ons laten leiden
Door dit kind, dit licht, dit lied.



Uit :Sytze de Vries, *De mens in het kind, Gedachten en gedichten rond Kerst.*



De Protestantse Gemeente rondom het Meer van Genève wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuw Jaar.

UIT DE PASTORIE

Kerstvieringen

Ik hoor veel mensen zeggen dat het jaar nog maar nauwelijks begonnen is en het is alweer voorbij. Nou ja, bijna dan. We gaan eerst nog een aantal feestelijke dagen tegemoet in december. De Nederlandse vereniging begint met Sinterklaas, dat slaan wij over. Maar kerst vieren we uitbundig.

Het begint met de kerstviering in Bégnins in de Salle Fleurie op zondag 16 december. Let op, dit is de derde zondag van december en niet de tweede zoals gebruikelijk. Ontvangst met koffie, een feestelijke dienst, de traditionele brocante en soep van Nesta. Voor de kinderen zijn er een aparte activiteiten. Er zullen veel kerstgedichten gelezen worden. Is er misschien een (klein)kind van u dat een zelf gekozen kerstgedicht zou willen voordragen? Laat het me weten!

Dan volgt de kerstavondviering in Villars-sur-Olon, in de kapel van Aiglon College, het witte kerkje in het centrum van het dorp. De dienst begint dit jaar iets eerder, namelijk om 21.30 uur omdat de pianiste daarna nog een andere dienst heeft. Na afloop is er de gebruikelijke warme wijn in de sneeuw.

Tenslotte de kerstviering in Commugny op eerste kerstdag om 11 uur. Ook dat zal een feestelijke dienst zijn.

Ik zie er naar uit velen van u tijdens deze dagen te ontmoeten.

Belijdenis

Op 14 november 2012 heeft Arie Groenendijk openbare geloofsbelijdenis gedaan temidden van een afvaardiging van de kerkenraad en de gemeente. We wensen Arie hiermee van harte geluk en zijn verheugd dat hij deze stap heeft gezet en zo zijn doop bevestigd heeft als lid van onze geloofsgemeenschap.

Oecumenische Gebedsdienst voor de eenheid van de Christenen

Waarschijnlijk wordt op 22 of 23 januari in het Oecumenisch Centrum, Route de Ferney te Genève door de « Rassemblement des Eglises et Communautés Chrésiennes Genève » de jaarlijkse gebedsdienst voor de eenheid gehouden.

Onlangs was de voorzitter van de Rassemblement, Bogdan Ionescu bij ons te gast in de dienst in Genève. Het zou kunnen dat wij als NPG en de Schotse Kerk een rol zullen spelen in deze dienst, maar nu ik dit schrijf is nog niets definitief bekend. Let op verdere aankondigingen dus.

Oecumenisch gebedsrooster

In januari staan landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op het gebedsrooster. Voor de dienst in Genève zijn dat Saoedië Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, De Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Yemen, Iran en Irak. Voor de dienst in Commugny Algerije, Libië, Marokko en Tunesië.

Lia Wolters-Berghout

In memoriam - Wiep Baron van Pallandt Geboren 2 mei 1926 - Overleden 31 oktober 2012

Op 31 oktober jl. ging Wiep na een kort ziekbed van ons heen. Voor velen die hem nog niet lang geleden hadden ontmoet moet het een grote schok geweest zijn. Wiep was een geziene figuur in de Nederlandse samenleving rond het meer van Genève. Hij was 52 jaar getrouwd met Willemien. Hij was een enthousiast lid van het Besloten Gezelschap 'Het Zwaantje'. Door zijn innemende manier van doen, zijn humor en zijn interessante verhalen had hij een wezenlijke inbreng in dit gezelschap. Als gelovig mens was hij samen met Willemien actief lid van de van der Vorm gesprekskring. Daar nam hij met veel belangstelling aan de discussies deel. Zijn inbreng werd door de leden van de gesprekskring op prijs gesteld. Hij was ook een trouw bezoeker van de Nederlandse kerk. Wiep studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Hij werd juridisch adviseur bij buitenlandse zaken en vervolgens ambassadeur. Dit beroep oefende hij uit in onder andere Singapore, Bonn, Montevideo, Tunis en Rome. Zijn werk werd gewaardeerd, zo blijkt uit de onderscheidingen die hem verleend werden: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Drager van het ereteken voor Orde en Vrede met Vier Gespen en buitenlandse onderscheidingen. Als militair diende Wiep tussen 1946 en 1949 in Indië tijdens de politieke actie. Dit was gevaarlijk en zijn leven was in gevaar. Hij besloot bijbelse catechisatie te volgen. In 1947 werd hij bevestigd in de protestants Nederlandse gemeenschap van Java.

Op 7 november werd een afscheiddienst gehouden in de kerk te Commugny waarin voorging Ds Bernard Buunk. Hij zei ondermeer dat Wiep geen geheim gemaakt heeft van zijn overtuiging. Hij was gelovig. Iedere gelovige is een ambassadeur van God. De drie dochters van Wiep spraken ieder over het leven met hun vader. Het was een waardige en mooie dienst. Na afloop van de dienst werden wij uitgenodigd bij Mevrouw Dona voor een ontvangst met koffie, broodjes, wijn en allerlei warme heerlijkheden. Heel veel dank aan Mevrouw Dona.

Wij hebben allen veel vriendschap van Wiep ondervonden. We blijven achter met gevoelens van dankbaarheid dat Wiep zolang in ons midden mocht zijn. Wij zullen goede herinneringen aan hem blijven bewaren.

Dat zijn ziel moge blijven stralen onder Gods eeuwige hoede.

Geert van Mesdag

Het Kontakt bestaat 50 jaar !?

Het is u wellicht opgevallen dat op de voorzijde van Kontakt staat: 50^{ste} jaargang. De kerkenraad wilde hieraan aandacht besteden, maar het bleek al snel dat het allemaal niet zo eenvoudig was.

Henk Brunekreeft is met veel energie en enthousiasme in het verleden gedoken en heeft het onderstaande artikel geschreven over de bewogen geschiedenis van ons blad. Wij bedanken Henk ten zeerste voor zijn inspanning en wensen u veel leesplezier.

Theo Bakker

Kontakt over Kontakt



Sommigen onder U denken waarschijnlijk dat ik "Kontakt" net zo oud of jong ben als de NPG. Jammer genoeg voor mij is dat niet waar. De eerste jaren heette ik **Allerlei**. Nummer 1 en 2 van Allerlei zijn tot nu toe spoorloos verdwenen. Wanneer n° 1 verscheen weet ik helaas niet. N° 3 is uitgegeven in december 1953. Het was lang niet zo mooi als ik nu ben. Allerlei en ik zijn vele jaren met een stencil machine door vrijwilligers gedrukt. Mijn naam veranderde van **Allerlei naar Kontakt** in december 1959.

Waarom de Nederlandse Protestantse Gemeente (NPG) mij Kontakt noemde:

- o Het onderling "**kontakt**" tussen de gemeenteleden te versterken en hen van alles op de hoogte te stellen wat er in de gemeente gebeurt.

- Alle Nederlandse geloofsgenoten die zich voor korte of langere in Genève vestigen met elkaar en in het bijzonder met de NPG in "**kontakt**" te brengen.
- Met ons oecumenisch nieuws in Kontakt de Protestante Nederlanders te Genève met de kerken thuis in NL in "**kontakt**" te houden.
- Iedereen die mij leest eraan te herinneren dat men ook in zo'n prettige stad als Genève is een vast "**kontakt**" met de kerk nodig heeft, wil ons levens scheepje niet stuurloos op de golven rond drijven.

U zult mij (Kontakt) van vandaag niet herkennen in de afbeelding hierboven. De uitvoering is diverse malen gewijzigd. De eerste grote verandering was dat in 1978 de stencil machine werd gepensioneerd. Van die tijd af is Kontakt altijd buiten de deur gedrukt. In 1983 tot 1993 werd het formaat gewijzigd naar A5. In 1994 ging men terug naar het bekende A4 formaat. Het laatste jaar is het opnieuw naar A5 gewijzigd.

Vele malen met Kerst was ik prachtig versierd en werd zelfs gedrukt met een speciale omslag. Slechts eenmaal was ik niet goed genoeg om als speciaal nummer uit te komen. Men besloot om een speciaal nummer uit te geven met de naam **Le Beaufort enchainé** in juni 1992. Hoewel het eerste nummer een groot succes was, is er geen tweede nummer uitgegeven. Weet U waarom? Er is tot nu toe geen tweede predikant met de naam de Beaufort met emeritaat gegaan.

Een van de allereerste redactieleden was Mevr. J.Zoetewij en thans Mevr. E.D.Karsten-Ahad. Zolang ik besta zijn alle veranderingen steeds weer gemaakt om de kosten van mij in de hand te houden, want ook ik heb zo mijn kosten van ongeveer 50 frank per jaar per abonnee.

Alleen ik weet hoeveel personen op één of andere manier aan mij gewerkt hebben. Dat zijn er heel wat geweest sinds december 1959. Of het nu redactieleden, administratie of het verzenden van mij, het is altijd door vrijwilligers gedaan. **Daar neem ik als Kontakt mijn petje voor af.**

Als bijna 53 jaar oud, vraag ik mezelf wel eens: ben ik nog bij de tijd of zelfs nog wel nodig. Heb ik weer eens zo'n somber moment dan lees ik mezelf maar weer eens. Wat lees ik dan zo al. Waar kerkdiensten zijn. Overdenking van de maand. Andere vormen van geloof. Wat betekend de liturgie. Geboren, gedoopt, gehuwd, overleden. Financiën betreffende de NPG. Diaconale collectes en nog veel meer. Met een gerust hart kan ik dan weer zeggen: Ja ik ben nog steeds het Kontakt dat probeert contact met Nederlandse gelovigen te onderhouden in de regio rond het Lac Léman. Dus niet zeuren maar opgeruimd doorgaan, want ik ben nog lang niet gepensioneerd of afgedankt.

Een andere kant van mij is dat ik ook gebruikt kan worden om iets op te zoeken want er staat best veel in mij. Waarschijnlijk heette ik daarom vroeger Allerlei. Wist U bijvoorbeeld dat er in de 50er en 60er jaren een aantal malen voor de Nederlandse Protestante gemeente in West Berlijn gecollecteerd is. Sinds 1963 er regelmatig een dienst was in Lausanne. In januari 1964 een nieuw orgel in gebruik werd genomen in het Auditoire de Calvijn. In 1967 voor het eerst een vrouwelijke predikant voorging. Er een periode was dat gedurende de zomermaanden iedere zondag een dienst was in het Auditoire. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar weet U wat ik nu echt verdrietig vindt? Er missen nogal wat nummers van mij in het archief. Vooral heb ik grote gaten in de 60er jaren. Mocht U oude exemplaren van mij hebben of op de zolder of in een doos vinden, gooi mij dan niet bij het oud papier maar neem a.u.b. contact op met één van de kerkenraad leden. Die helpen U er graag vanaf en U maakt mij gelukkig als mijn archief weer wat completer

geworden is. Geloof het of niet maar er zijn nog steeds mensen die zo nu en dan iets opzoeken in mijn archief.

Ik heb nu meer dan genoeg over mezelf gepraat. Mocht U meer over of van mij willen weten vraag dan een Kerkenraadlid waar ik bewaard wordt. Zij helpen U graag.

Kontakt (H.Br)

Geloven vroeger en nu

Indertijd publiceerde ik in Kontakt een artikel onder de titel 'Godsdienstvrijheid'. Ten tijde van Willem de Zwijger werd hard gevochten om vrijheid van religie te verkrijgen. De burger was verplicht de confessie van het staatshoofd te volgen, zodat de eenheid van de staat berustte op de eenheid van de godsdienst. Er ontstond een nieuw staatsidee waarbij de staat de burger wil bevrijden van de verplichting om één bepaalde confessie te volgen. Alhoewel de macht van de kerk daardoor afnam bleef zij nog groot. Men geloofde in de harde hand van de Heer. Ziekten, natuurrampen werden ervaren als straf van de Heer voor de zondige mens. Kortom God was tot en met de middeleeuwen bij gebrek aan alternatief de verklaring voor alles wat niet werd begrepen. Het kerkelijke gezag trad in Zijn plaats terzake van deze onbegrepen verklaringen. Ook de wetenschap ontwikkelde zich. Galilei durfde te beweren dat de aarde om de zon draait en niet andersom. De burgemeester van Amsterdam Jan Six was getrouwd met een dochter van de bekende geneesheer Dr Tulp. Zij kreeg tien of elf kinderen, waarvan slechts twee meerderjarig werden. De medische wetenschap was ondanks de beroemde geneesheer/vader nog niet vergevorderd. In de loop der tijd nam de kennis toe. Naarmate er meer antwoorden door de wetenschap gegeven konden worden op allerlei vragen, veranderde het geloven. Antwoorden die men alleen van God meende te kunnen krijgen, ontving

men door de voortschrijdende wetenschap. Dat wij tegenwoordig weten dat boze geesten en duivels niet bestaan en de hel en verdoemenis een gepasseerd station is, danken wij aan de wetenschap. Wij hoeven dus minder op gezag te geloven dan vroeger. De gelovigen weten tegenwoordig dat het niet zo is, als dat wij vroeger dachten. Maar weten wij dan wel hoe het dan wel is? Religie gebaseerd op openbaring en kerkelijk gezag was lange tijd het doelwit van radicale denkers maar daar bleef het niet bij. Met de verlichting is de meest dramatische stap op de weg naar secularisatie en rationalisering van de Europese geschiedenis gezet. De verlichting is één van de belangrijkste veranderingen in de historie van de mens. De verlichting zette de aanval in op de wortels van de Europese cultuur en het sacrale, de magie, het koningschap en de hiërarchie. De verlichting wierp alle rechtvaardiging voor de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man, het kerkelijk gezag en de slavernij omver, en stelde daarvoor in de plaats de beginselen van universaliteit, gelijkheid en democratie. Het ontzeggen van de eigenschappen van goedheid, liefde, intelligentie en voorzienigheid als eigenschappen van God, vernietigt niet slechts alle religie, maar ze is ook destructief voor het openbare leven. Vanaf de tijd van Constantijn de Grote tot omstreeks 1650 was de filosofie de dienstmaagd van de theologie. Toen de dienstmaagd

verhouding met de theologie losser werd en zich oploste werd de filosofie een zelfstandige wetenschap die altijd tegenover de theologie en de kerken kon komen te staan. Radicale verlichting probeert bestaande structuren weg te vagen en verwerpt de schepping en het ingrijpen van een almachtige God en ontkent het bestaan van wonderen en het toekennen van beloningen en straf in het hiernamaals, verachtte alle vormen van kerkelijk gezag en weigerde het bestaan te aanvaarden van een door God gegeven sociale hiërarchie. Dit alles heeft het gevolg gehad dat de invloed van de kerk in het leven van de mensen aanzienlijk verminderde. Toen na de tweede wereld oorlog de gruwelen van Auschwitz en andere concentratiekampen in Duitsland en ook in Indonesië bekend werden, en de mensheid geschokt was dat God dit niet verhinderd had, kreeg de kerk een nieuwe dreun. In de oorlog was het kerkbezoek in Nederland hoog. Men was bang voor de bezetter en vreesde voor het onzekere gebeuren dat op de weg van de Nederlander kon komen. Men zocht toen steun in het geloof. Ik heb dat nog net bewust ervaren. Het was het positieve en vreugde brengend gebeuren van de oorlog. Daarna ging het kerkbezoek bergafwaards. Dat zou wel eens kunnen komen omdat de evolutie van de mens een moderne mens gebracht heeft op een punt waarop hij niet meer geloven wil op gezag van anderen. Toch zoeken de moderne mensen naar het mysterie van het bestaan. Zij vragen zich af wat is de zin van het bestaan? Waarom zijn we hier? Waarom gaan we dood? Is er na dit leven nog een leven? Treden wij later wellicht in een andere vorm weer op de aarde terug? Hoe ziet de moderne mens God? Wie is God, er zijn geen gebieden, noch aspecten van het leven, noch gebeurtenissen in de geschiedenis, die buiten het bereik van God vallen en waarmee Hij niets

te maken heeft. Als Schepper en Onderhouder van alles wat leeft en bestaat, is Hij overal aanwezig. Het terrein van zijn handelen is de totaliteit van onze werkelijkheid. Het feit dat God de totaliteit van het gebeuren bestiert, betekent echter in geen geval dat het ten koste gaat van de menselijke verantwoordelijkheid en de menselijke vrijheid. God en de mens nemen ieder voor honderd procent deel aan het gebeuren in de wereld in een samenspel, een partnerschap. Wij zijn de medewerkers van God zegt Paulus in een brief aan de Korintiërs. De mens is geschapen naar het evenbeeld van God : Genesis 1: 26.

De mens is rentmeester over de aarde. Hij is de representant van God die namens Hem handelt. De mens heeft voor honderd procent de vrijheid om binnen het kader van het partnerschap te handelen in verantwoordelijkheid tegenover zijn Partner. De Godsvoorstelling is veranderd van de Almachtige God die heerser is, in een die een partnerschap heeft met de mens. De mens zoekt naar antwoorden op levensvragen: leven en sterven, angst en liefde. In de oorlog werden de kerken steeds voller gedreven door de angst die de oorlog veroorzaakte. De preken waren er opgericht steun te geven om Godsvertrouwen te krijgen om de gevaren van de oorlog te kunnen verwerken. Daarna dachten wij zelf met het geloof te kunnen spelen. De moderne mens, zo denk ik, verlangt in een moderne preek iets over de levensvragen te vernemen. Wij mensen inclusief de voorganger cirkelen om een groot geheim, dat ons gegeven wordt: God. Hiervoor komen de mensen naar de kerk. De moderne mens is op zoek naar voedsel voor zijn ziel. Geloof is vertrouwen, het vertrouwen om met een gerust hart verder te gaan.

Geert van Mesdag

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



DECEMBER 2012

za. 1	Openbaring 3:1-6	Schone schijn	ma. 17	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
zo. 2	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht	di. 18	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
ma. 3	Openbaring 3:14-22	Lauwheid	wo. 19	Lucas 1:1-25	Priesterzegen
di. 4	2 Tessalonicenzen 3:1-5	Bid ...	do. 20	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
wo. 5	2 Tessalonicenzen 3:6-18	... en werk	vr. 21	Lucas 1:39-56	Magnificat
do. 6	Zacharia 9:1-8	Verdediging	za. 22	Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
vr. 7	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede	zo. 23	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
za. 8	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt	ma. 24	Lucas 2:1-14	Bijzonder gewoon
zo. 9	Zacharia 10:6-12	Het komt goed	di. 25	<i>1^e Kerstdag</i> Lucas 2:15-21	Kraambezoek
ma. 10	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken	wo. 26	<i>2e Kerstdag</i> 1 Johannes 1:1-2:2	Licht
di. 11	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan	do. 27	1 Johannes 2:3-11	Oud en nieuw
wo. 12	Psalm 126	Een droom wordt werkelijkheid	vr. 28	1 Johannes 2:12-17	Tijdelijk of blijvend
do. 13	Zacharia 12:1-8	Kracht van God	za. 29	Lucas 2:22-35	Teken van vrede - voor wie het ziet
vr. 14	Zacharia 12:9-13:1	Wasgelegenheid	zo. 30	Lucas 2:36-40	Profetes in actie
za. 15	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie	ma. 31	Lucas 2:41-52	Thuis

Op het moment dat Kontakt December 2012/Januari 2013 wordt voorbereid, is het Bijbelleesrooster van 2013 nog niet bekend. U kunt het vanaf januari zelf proberen via : <http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/>

Einde jaar update van de Financiële Commissie

Gelukkig komen de bijdragen regelmatig binnen. Toch lijkt het er op dat we het gebudgeteerde bedrag aan totale bijdragen niet geheel zullen halen voor 2012.

Wij dringen er op aan allen die in einde jaar hun bijdragen plegen over te maken de NPG niet te vergeten. We hopen zelfs op een kleine extra bijdrage van leden of sympathisanten. Gaarne uiterlijk in de maand december over maken.

Met dank voor uw steun aan de NPG,
De Financiële Commissie

Diaconale collecte December 2012 – La Maison van Terre des Hommes

In Zwitserland staat een huis.....verscholen in de bergen bij Saint Maurice (Vaud). „La Maison“, een bijzonder huis vol leven, vreugde en vrolijkheid. Maar vaak heerst er ook een serene rust.

- 50 kinderen van gemiddeld 2 tot 15 jaar uit alle windstreken wonen er en ze zijn of waren ernstig of levensbedreigend ziek. Een hartoperatie, een slokdarmoperatie (verbrand door chloor of caustic soda) of Noma, een infectie die tot ernstige gezichtdeformatie leidt.....(de „verborgen“ ziekte van Afrika).
- 200 Kinderen per jaar komen er (ze blijven 3 tot 6 maanden) -op reis naar het leven („a journey to life“, „voyage vers la vie“).
- Kinderen die in hun eigen land niet geholpen kunnen worden, en anders gewoon dood gaan. Ze komen er voor de operatie en blijven daarna een aantal weken of maanden om te revalideren. Soms komen ze terug voor nog een operatie.
- Kinderen die net zoveel recht op leven hebben als onze kinderen of kleinkinderen.

„La Maison“ van „ Terre des Hommes“: dit keer zo heel dichtbij! Totaal afhankelijk van giften, dus ook de Uwe !

Laten we deze kerst een groot aantal kinderen de kans geven hun reis naar het leven te maken!

Margriet van Lier & Frances Sandberg

Diaconie Januari 2013 - Stichting Theodora

Nadat we nu verschillende keren hebben gecollecteerd voor goede doelen in verre landen : India, Nepal, is het nu weer de beurt aan een doel hier dicht bij huis n.l. Stichting Theodora.

Deze stichting is hier in Vaud opgericht in 1993 door de broers Poulie in nagedachtenis aan hun moeder Theodora.

Het doel van deze stichting is het verdriet van kinderen die in een ziekenhuis liggen, vaak langdurig, een beetje te verlichten. Voor een kind is een opname in een ziekenhuis vaak traumatisch en daar worden de „clowns“ ingezet. Clown is een beetje een oneerbiedig woord, omdat het speciaal opgeleide artiesten zijn. Bij een bezoek richten ze zich op één kind die dan in het middelpunt van het bezoek staat. In Zwitserland alleen al zijn er 52 „docteurs Rêves“ zoals ze genoemd worden, die in 35 ziekenhuizen en 12 gespecialiseerde inrichtingen, 77'000 kinderen per jaar bezoeken. Voor de ziekenhuizen zijn er geen kosten aan verbonden en dat dankzij Uw gulle gift.

Even een nog een klein detail: de moeder van de heren Poulie is een hollandse!

Een prachtig doel en mocht U meer willen weten kijkt U dan op www.theodora.ch

Frances Sandberg

Bedankbrief

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Tschernobyl-Kinder,
Es freut mich mitteilen zu können, dass unsere diesjährigen 22 Kinder gut zu Hause in Belarus eingetroffen sind.

Die Busfahrer Igor und Vadim kamen schon am Samstag abend in Leysin an und luden gleich Koffer und Taschen in den Bus ein, sodass sie am Sonntag gegen 07:30 Uhr (16 september 2012) gleich nach dem Morgenessen, abreisen konnten.

Die Reise ging von Leysin nach Brig, wo die 18 Kinder, die dort bei Gastfamilien gewesen waren, abgeholt wurden.

Zusammen mit ihren insgesamt 5 Begleiterinnen fuhren die Kinder dann weiter in Richtung Bern, Zürich, St.Gallen, Bregenz, München, Salzburg, Wien. An der Grenze zu Tschechien, auf österreichischer Seite, übernachteten sie wieder in dem schönen Hotel, von dem sie schon auf der Herfahrt geschwärmt hatten (zu einem für uns ermässigten Freundschafts-Preis). Weiter ging es nach Tschechien, Brno, Cesky und Polen, Katowice, Radou, Llublin.

Nach der Belarussischen Grenze bei Brest fuhren sie weiter nach Minsk, wo der Bus gegen 8 Uhr morgens ankam. Dort warteten bereits Mütter und andere Familienangehörige, die gespannt ihre glücklichen Kinder (inzwischen sonnengebräunt und an Gewicht zugenommen) mit Jubel und einigen Freudentränen (ebenfalls über die vielen mitgebrachte Geschenke) in Empfang nahmen. Während die Begleiterinnen zu Hause in Minsk blieben, fuhren die Kinder mit ihren Angehörigen weiter. Fast alle nahmen den normalen Städtebus zurück in ihre verschiedenen Orte ins etwa 350 km entfernte Gomel Gebiet. Am Dienstagabend sollten dann alle nach ihrem grossen, erlebnisreichen Aufenthalt bei uns, wieder zu Hause eingetroffen sein.

Diese Reise mit drei-wöchigem Aufenthalt bei uns im schönen Luftkurort Leysin wird unseren kleinen Gästen sicherlich in unvergesslicher Erinnerung bleiben.

Aber was noch wichtiger ist: dieser Erholungsaufenthalt vom 26. August bis 16. September 2012 wird ihre angeschlagene Gesundheit, ihr geschwächtes Immunsystem, hoffentlich gestärkt haben. Bereits hiermit möchte Ich allen Freunden danken, die so wunderbar, grosszügig und liebenswürdig zum Erfolg des Aufenthaltes „unserer“ kleinen Gäste aus den radioaktiv verseuchten Orten im Gomel-Gebiet beigetragen haben.

Herzlichst, Eure Karin

PREDIKANTE EN KERKENRAADSLEDEN		
Ds. C. Wolters-Berghout, Predikante	271, Chemin des Reinnets Avouzon F - 01170 Crozet	wolters@live.fr Thuis: (0033) 4 50 40 06 06 Mobile: (0033) 6 30 11 08 22
Dhr. Th. B. Bakker Vice-voorzitter en Scriba	Ch. du Champ-Carre 32 1256 Troinex	theobakker@bluewin.ch 022-784 07 05 / 079 408 13 00
Dhr. Mark Bruning	Ch. de la Vigne 1A 1134 Chigny	021 807 14 32
Mevr. G. Havinga-Busscher	34, av.de Champel 1206 Genève	havibus@bluewin.ch 022 - 347 54 26
Dhr. H.V. Hogerzeil Voorzitter	9, ch. du Prince 1299 Crans-près-Céligny	hans.hogerzeil@bluewin.ch 022 361 64 23
Dhr. P.D. Oortman-Gerlings	181, ch. des Grands-Prés F - 01630 Sergy	pdoortman@gmail.com (0033) 4 50 28 07 33
Mevr. F. Sandberg - Mak van Waay	La Bûcherie Sus-les-Devens 1167 Lussy-sur-Morges	j.sandberg@bluewin.ch 021 803 21 58
Mevr. M. Stadt - van Dijk	Ch. des Roches 17 1009 Pully	greet.stadt@bluewin.ch 021 711 10 20
Mevr. S. E. van Weede - van Nievelt	Ch. de Bellevue 32 1005 Lausanne	eugenie@vanweede.com 021 312 14 70
Dhr. H. van Zoonen	Ch. Maurice Ravel 4 1290 Versoix	vanzoonen@bluewin.ch 022 755 63 39