

KERKDIENSTEN

| GENEVE | COMMUGNY |
|--|---|
| Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre | Temple Saint-Christophe |
| Zondag 9 juni om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout | Zondag 23 juni om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Kunst in de kerk |
| Zondag 14 juli om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout | Zondag 28 juli om 11.00 uur Ds. D. Visser Kunst in de Kerk |

Visie op de Bijbel - 2

Zoals ik in het vorige artikel over visie op de Bijbel al aangaf, de Bijbel is niet een boek dat door God gedictieerd is. Het is zelfs niet eens één boek, maar een verzameling van boeken, met elk een eigen karakter, een eigen geschiedenis en een eigen historische achtergrond.

De (protestantse) Bijbel bestaat uit 66 boeken die ingedeeld worden in twee 'Testamenten'. Het eerste (Oude) Testament gaat over de oerverhalen van de mensheid en het ontstaan van het volk Israël, de geschiedenis van dat volk en profetische kritiek op die geschiedenis. Het tweede Testament (het Nieuwe) begint met de geboorte van Jezus en vertelt op vier manieren zijn optreden, zijn lijden en sterven. Daarna ligt het accent op het ontstaan van de eerste gemeentes en de verschillende visies op christelijk geloof en christelijke toekomstverwachting in de geschiedbeschrijving van de jonge kerk en de brieven van apostelen aan de gemeentes. Het Nieuwe Testament wordt afgesloten door een geschrift uit de apocalyptische traditie, waarin de vervolgde christenen hoop gegeven worden op de ondergang van het kwaad en de komst van Gods toekomst.

In de 19e eeuw ontstond er steeds meer belangstelling voor de geschiedenis van de dingen. De vraag hoe iets tot stand is gekomen en wat er in het verleden gebeurd is werd steeds belangrijker. Men ging historisch onderzoek doen naar het leven van Jezus en naar het ontstaan van de Bijbel. Door dit onderzoek zijn we ons er meer bewust van geworden dat de Bijbel in een bepaalde tijd is ontstaan, soms uit andere bronnen en verschillende tradities. Er is ook oog gekomen voor ontwikkelingen van visies op bepaalde Bijbelse thema's in de Bijbel zelf en verscheidenheid van meningen die in de Bijbel naast elkaar staan. Daarnaast werd het duidelijk dat er discussies geweest zijn wat betreft boeken die als 'canoniek', richtinggevend, beschouwd mochten worden en welke niet. Met andere woorden, welke boeken in de Bijbel terecht gekomen zijn en welke niet. In volgende artikelen zal ik verder op deze zaken ingaan.

Wat betekent dit voor de Bijbel als Woord van God? Volgens sommige stromingen binnen het christelijk geloof is deze manier van omgaan met de Bijbel heiligschennis. Zo wordt volgens hen het gezag van de Bijbel aangetast. Anderen zijn in Bijbeluitleg juist gaan zoeken naar de betekenis van de teksten in een bepaalde tijd. Volgens hen is het belangrijk om te weten dat de boodschap in een bepaalde situatie tot mensen van toen gesproken werd. Dat helpt om beter te begrijpen wat de woorden voor ons nu kunnen betekenen. Er zijn Bijbeluitleggers die een groot accent leggen op de manier waarop Bijbelteksten verwoord zijn. De schrijver of de redacteur van een Bijbelboek zou die woorden exact zo gekozen

hebben omdat ze dan in de oren van de hoorders van toen een precieze boodschap overgebracht zouden hebben. De hoorders kenden immers die woorden en kenden ook teksten en verzen waarin die woorden eerder gebruikt werden. Zij vinden de lezing van de Bijbel in de oorspronkelijke taal daarom belangrijk, want met een vertaling gaat een hoop van de oorspronkelijke woorden verloren. Weer anderen voelen door het historisch karakter van de Bijbel zich vrij om zich niet aan alles te houden wat erin staat, of om teksten die altijd op een bepaalde manier uitgelegd zijn op een andere manier te begrijpen, bijvoorbeeld de teksten over het spreken van de vrouw in de kerk. Ook zijn er mensen die zich laten inspireren door Evangelieën die niet in de Bijbel opgenomen zijn.

Zo wordt er in onze tijd op veel verschillende manieren met de Bijbel omgegaan. Voor lang niet elke christen is de Bijbel de enige bron van wijsheid en geloof. Dat maakt het geloofsgesprek interessant, maar soms ook lastig, vooral als een bepaalde manier van geloven verketterd wordt, bijvoorbeeld door dat men anderen als te vrijzinnig beschouwd, of als te rigide of te ouderwets. Een gesprek over de manier waarop verschillende stromingen binnen het christendom de Bijbel lezen kan alleen plaatsvinden als men ervan uit gaat dat de ander vanuit zijn benadering de Bijbel ook serieus neemt.

Lia Wolters-Berghout

UIT DE PASTORIE

Afscheid van kerkenraadsleden Greetje Havinga en Greet Stadt

In de dienst van 23 juni nemen we afscheid van Greetje Havinga en van Greet Stadt als kerkenraadsleden. Greetje is vele jaren in de kerkenraad actief geweest. Zij zorgde voor vervangende predikanten, voor de reservering van de gebouwen en vertegenwoordigde onze gemeente in de Auditoire Commissie. Ook was zij een trouwe bezoeker van mensen in het ziekenhuis of thuis. Zij heeft te kennen gegeven het iets rustiger aan te gaan doen.

Greet was nog niet zo lang in ons midden, maar direct vanaf het begin actief bij de gemeente betrokken. Zij verzorgde de ledenadministratie en de verzending van Kontakt, een taak die door iemand buiten de kerkenraad, Koos van der Maas, overgenomen gaat worden. Greet gaat binnenkort terug naar Nederland.

Beide dames waren overigens overal te vinden waar hand – en spandiensten verricht moesten worden. Greetje en Greet, hartelijk dank voor jullie geweldige inzet.

Kunst in de kerk

Er is nog een reden om de 23e juni naar de kerk te komen. Het wordt een bijzondere dienst omkleed met kunst van eigen makelij. Er is een hoop creativiteit in de gemeente. Nee, niet van het niveau van Van Gogh of Rembrandt, maar daarom niet minder interessant om eens aan het licht te brengen wat normaal niet in musea te zien is. Aarzel dus niet om u aan te sluiten bij de exposanten. De daarvoor ter beschikking gestelde kunstwerken worden schriftelijk per opbod te koop aangeboden ten bate van onze gemeente. Neem dus uw portemonnee mee voor het goede doel. Wie een mooie tekst heeft kan daarmee ook in de dienst

terecht. Doet u mee? Graag contact opnemen met Lia Wolters-Berghout of met Wilhelmiën Sloves of Gerrie Bonthond. En echt, u hoeft geen Rodin te zijn of Picasso of Delfts Blauw te produceren. Het gaat om de creativiteit.

De gesprekskringen

| Datum | Kring | Plaats | tijd | Onderwerp |
|---------|----------------------|---|-----------|--|
| 5 juni | Woensdagmiddag-kring | Troinex, Ch. Du Champ-Carré 32 | 14.00 uur | Gelijkenissen |
| 6 juni | Genèvekring | Promenade de Saint Antoine 16, Genève | 20.00 uur | Karen Armstrong, Compassie |
| 13 juni | Mystiekring | Lully sur Morges, Ch. de Chantemerle 30 | 10.00 uur | Jean-Yves Leloup, L'Évangile de Jean |
| 19 juni | Koogerkring | Veyrier, Chemin de la Grande-Gorge 12a, | 16.30 uur | Barbeque |
| 26 juni | Van der Vorm kring | Wordt nog bekend gemaakt | 20.00 uur | Jan Offringa, Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven. |

Wilt u ook meedoen met een kring? Laat het me weten!

Voorbeden van de website van Kerken in Actie:

Voorbede voor onschuldige mensen in gevangenschap

Heer, ook in Nederland zitten mensen opgesloten, afgesloten van buiten. Binnen is het verstikkend. Hoe lang nog zitten zij onschuldig gevangen, hoe lang nog wachten zij op recht, op bevrijding? Hoe lang nog worden zij vergeten, niet gehoord, niet gezien? U kunt bevrijden. Zie hen met nieuwe ogen, noem hun naam. Wees hen nabij in hun nood, hun eenzaamheid, hun onmenselijk bestaan. Help ons deze mensen te zien en er voor hen te zijn en dit onrecht te bestrijden.

Achtergrondinformatie

Dit gebed is een bewerking van het gebed dat wordt gebeden in het Detentiecentrum in Zeist. Meestal zitten rond de 350 personen gevangen in Zeist, onder wie tijdelijk een kleine groep vreemdelingen met strafblad. De grootste groep betreft vreemdelingenbewaring, mensen die illegaal in Nederland verblijven en uitgezet gaan worden. Zij hebben niets misdaan, maar kunnen vaak niet uitgezet worden omdat hun land van herkomst hen niet terug wil nemen.

Voor beide groepen is het van belang dat christenen en kerken hen niet vergeten. Kerken rondom Zeist sturen regelmatig een bloemengroet naar deze gevangenen. Zij bidden in hun eigen kerken voor hen en maken hun gemeenteleden bewust van het probleem dat er in Nederland mensen zonder strafblad in de cel zitten en wat dat betekent voor deze onschuldige mensen, die overall ongewenst zijn.

Lia Wolters-Berghout

Nieuwe kerkenraadsleden nodig – wijzigingen in de kerkorde

Al geruime tijd is onze kerkenraad bezig te zoeken naar nieuwe kerkenraadsleden. Voor onze gemeente is het van groot belang die te vinden om de voortgang van haar bestuur te garanderen. Een aantal kerkenraadsleden zijn afgetreden of staan op het punt af te treden, bijvoorbeeld vanwege terugkeer naar Nederland. Anderen zijn door hun werk of overige verplichtingen vaak afwezig. De regel in onze kerkorde dat kerkenraadsleden belijdende leden van onze gemeente moeten zijn sluit een aantal mogelijk goede kandidaten uit als kandidaat kerkenraadslid. Vanwege de urgentie van het aanvullen van onze kerkenraad heeft de raad de noodzaak gevoeld betreffende artikelen tegen het licht te houden en zich de vraag te stellen of deze beperking in de huidige omstandigheden onze gemeente dient of juist haar welzijn in de weg staat.

Doel van de eis van de kerkenorde

De eis dat kerkenraadsleden belijdende leden zijn is ontstaan om ervoor te zorgen dat de gemeente geleid wordt door gelovige mensen, zodat ze vanuit hun geloof richting kunnen geven aan de gemeente. Om daarvoor een formeel criterium te hebben heeft men ingesteld dat kerkenraadsleden belijdende leden moeten zijn. Zo is er een objectieve maatstaf waaraan kerkenraadsleden moeten voldoen. Nadeel van deze regel is dat er geen garantie is dat een belijdend lid na het moment van zijn belijdenis geen ontwikkeling heeft doorgemaakt die hem heeft vervreemd van zijn toenmalige belijdenis. Bovendien wil het niet zeggen dat mensen die om de één of andere reden geen openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd, geen gelovige mensen zouden zijn. Op grond van het bovenstaande kan men dus vragen stellen bij de waarde van een dergelijk objectief criterium.

Kerkorde van de PKN

Onze kerkorde is geschreven naar het model van de kerkorde van de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk, nu opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Ook in een aantal gemeenten van de PKN speelt het probleem van het vinden van geschikte belijdende leden om toe te treden tot de kerkenraad. De nieuwe kerkorde van de PKN heeft echter een artikel opgenomen in ordinantie 3 over de ambten van ouderling en diaken waarin staat dat doopleden eerst voor verkiezing in aanmerking komen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen. (Ordinantie 3-2-7b). Met andere woorden, hun motivatie om kerkenraadslid te worden kan na daarover met hen gesproken te hebben, beschouwd worden als een vorm van geloofsbelijdenis.

Wijzigingen in de kerkorde

De kerkenraad van de NPG heeft besloten indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, dit artikel te verwerken in onze eigen kerkorde. De kerkenraad stelt daarom de volgende wijzigingen in de kerkorde voor:

2.7: Een ambt in de gemeente kan uitsluitend worden vervuld door hen die daartoe naar de orde der kerk geroepen zijn, belijdenis van het geloof hebben afgelegd of dooplid zijn en in het ambt bevestigd zijn onder aanroeping van de Geest.

11.1 eerste regel: De belijdende leden en doopleden van de gemeente kunnen worden geroepen tot het ambt van ouderling of diaken.

12 In artikel twaalf wordt het begrip niet belijdende leden vervangen door belangstellenden en doopleden.

12.5 2e lid: Zij die in het register van belijdende leden en doopleden ingeschreven zijn, ontlene daaraan ... (het recht om te stemmen) ... , tezamen met het recht om als ambtsdrager gekozen te worden.

U kunt deze regels vergelijken met de huidige kerkorde die u op de website kunt vinden. In grote lijnen komt het erop neer op de betreffende plaatsen het woord doopleden is toegevoegd.

Als er geen gegronde bezwaren tegen deze wijzigingen wordt ingediend zal de nieuwe kerkorde van kracht worden vanaf 1 juli 2013.

Geloof

Het gaat in de kerk om geloof, dat staat buiten kijf. In onze veelzijdige gemeente weten we heel goed dat geloof meer is dan een aantal vragen beantwoorden en dat mensen hier heel verschillend mee om gaan. Geloven is een levenslang proces van leven met vragen naar God, zoeken naar de weg om te leven vanuit de liefde die we van hem ontvangen en soms misschien een moment waarop we God ervaren als bron van ons eigen leven, een ongrijpbaar moment waarop we ons door iets onzegbaars aangeraakt weten. Geloven is dus vooral een werkwoord. Het is onderweg zijn in vertrouwen op God. Daarvan is een openbare geloofsbelijdenis een teken. Met het opnemen van de mogelijkheid om doopleden toe te laten tot het ambt in onze kerkorde erkennen we als gemeente dat er ook andere tekenen zijn van het gaan op deze geloofsweg.

Namens de kerkenraad,
Lia Wolters-Berghout

De Preek

Preek van de kerkdienst van 28 april 2013 ter gelegenheid van het afscheid van Ds. Bernard Buunk.

Gemeente van Jezus Christus,

Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Er is een tijd van beginnen en een tijd van ophouden. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Het was zo in de tijd van de Prediker en lang daarvoor en het is nog steeds zo. De dominee gaat voorbij en de leden van de gemeente gaan voorbij. En nu je 80 jaar bent geworden, Bernard, heb je ervoor gekozen wat de Nederlandse Gemeente betreft en een groot deel

van je werk voor de Zwitserse kerken te besluiten dat de tijd van ophouden gekomen is. Alles gaat voorbij, echt voorbij. Dus al het gezwoeg van de mensen heeft niet zoveel zin concludeert de prediker.

Jammer, maar dat geldt ook voor ons werk als predikanten. Het is slechts een drupje in de oceaan van de tijd. Dat maakt je bescheiden. Maar er is wel iets dat blijft. Iets dat een dragende kracht is in de tijd, dat we niet kunnen doorgronden, waar we veel over gepreekt hebben, waar we van willen getuigen, daartoe zijn we geroepen, dat is datgene wat God doet. "Alles wat God doet, zo heb ik

vastgesteld, doet hij voor altijd," schreef Prediker. In die tijd van komen en gaan van groei en verval, van opgaan en ondergaan is het Gods liefde die blijft. Gods liefde kent geen grenzen, niet in de tijd en ook niet in de ruimte. Er zijn geen mensen waar de liefde van God niet naar uit ging, naar uit gaat en naar uit zal gaan. Hoe tijdelijk, hoe slecht, hoe vroom, hoe geweldig die mens ook is. Wat hij ook van zijn tijd maakt. Dat is de dragende kracht in het leven van al die tijdelijke mensen die komen en gaan, van al die dominees die voorbij gaan, van ons allemaal. Om het in een beeld van het Nieuwe Testament te zeggen: er is een herder die met ons mee trekt. Op de reis door de tijd zijn we nooit alleen. Die herder nodigt ons uit om voort te trekken van plaats tot plaats, om onze weg te gaan. Hij zorgt ervoor dat we niet in de leegte en de zinloosheid omkomen, maar dat ons leven gevoed wordt en dat we op weg geholpen worden waar we vast lopen.

Jezus was het beeld van die herder. Hij was die herder. Hij was Immanuel, God met de mensen. Zelfs in de diepste godverlatenheid, was hij God met de mensen en riep met hen "Mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?!" In de eindigheid en de zinloosheid, in de schreeuw naar het waarom, zelfs daar is God. Alles heeft zijn tijd, en wij zijn niet meer dan een druppel in die tijd. Maar in die oceaan van tijd is er een stroom van liefde, een stroom van goedheid die de druppels mee wil nemen in zijn baan. Die ze uitnodigt op zijn weg te gaan. "Ik ben de goede herder," zei Jezus, "Ik ken mijn schapen en de schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader."

Ook voor Jezus was er een tijd van komen en een tijd van gaan. Hij is niet meer met ons zoals hij met zijn

discipelen was, hij is ons op een andere wijze nabij. Het evangelie van Johannes vertelt dat Jezus na zijn opstanding Petrus en in hem de gemeente, de opdracht geeft zijn lammeren te hoeden, ondanks Petrus' verraad en zijn lafheid. God roept feilbare en eindige mensen om zijn werk op aarde zichtbaar te maken. Om herders te zijn, zoals Jezus die zijn schapen kende, zoals God die zijnen kent. In de kerk gebruiken we nog altijd het woord pastoraat herderschap, voor deze roeping van de gemeente, en in het bijzonder van de predikant. De gemeente wordt uitgenodigd te gaan in het spoor van de goede herder. Geroepen om Gods liefde en barmhartigheid gestalte te geven. Dat heb jij Bernard ook geprobeerd in jouw loopbaan. Ben je dan een huurling als je zegt nu doe ik een stap terug als predikant?

Jezus zei: "Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet komen." Nee, je bent geen huurling als je een stap terug doet. Ook aan het werk van een herder komt een einde.

Een mens, ook een predikant is er niet voor de eeuwigheid. De enige eigenaar van de kudde, de enige Eeuwige, is God. Wij in de gemeente zijn slechts tijdelijke volgers, tijdelijke herders aan wie God zijn kudde heeft toevertrouwd. Alles heeft zijn tijd. Dat gold zelfs voor het herderschap van Jezus op aarde. Alles heeft zijn tijd. Maar in die tijd zijn we nooit los van God, nooit verstoken van zijn liefde. Er zullen weer nieuwe herders zijn en nieuwe kuddes. In dat vertrouwen vierten we samen Avondmaal, de maaltijd van de gemeenschap met God en met elkaar.

Amen.

Verslag van de predikant over 2012

Lieve mensen,

We zijn een fantastische gemeente. Laat ik maar eens beginnen dat te zeggen. Ik hoor weliswaar een aantal mensen met grote zorg over onze gemeente spreken en misschien komen er ook wel zorgen in de toekomst, maar op dit moment, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben gezien de leeftijdsopbouw en het verspreidde woongebied van de leden, is het een bloeiende gemeente. U zult in dit jaarverslag deze stelling onderbouwd vinden. Het aantal kerkbezoeken is stabiel, we zijn met veel mensen verbonden via Kontakt en de website, mensen weten ons te vinden als het nodig is en ik denk dat vele kerken jaloers op ons zouden zijn als ze wisten hoeveel mensen de gesprekskringen bezoeken en hoe trouw men daarin op de meeste kringen is. Zelfs zouden veel kerken jaloers zijn op onze financiële positie, want wie heeft er nu een werkfonds waar men gebruik van kan maken als de inkomsten tegenvallen! Kort samengevat: ik ben trots op u en ik vind het een voorrecht dat u afgelopen jaar besloten heeft dat ik nog een termijn in uw midden mag werken.

In dit verslag wil ik u eerst vertellen over het werk dat ik in uw gemeente doe, hoe ik mijn tijd besteed en daarna wat dieper ingaan op verschillende onderdelen daarvan en de situatie in de gemeente. Dit jaar wil ik wat extra stil staan bij de kerkdiensten.

Mijn werk in de gemeente

(de grafieken / dias waar naar verwezen wordt in het verslag zijn op de website te vinden).

Op de dia kunt u zien dat ik het grootste deel van mijn tijd besteed aan de kerkdiensten en het kleinste deel aan vergaderen. De overige tijd is gelijkelijk verdeeld over pastoraat, gesprekskringen en overige werkzaamheden. Bij dat laatste moet u denken aan het schrijven van artikelen voor Kontakt, of van een jaarverslag als dit, aan aandacht voor de website, aan e-mail, post en telefoonverkeer, studie, etc. Als u de werkverdeling per week zou zien, zou u ontdekken dat de ene week veel tijd vraagt voor kringen – er zijn vijf kringen, dus er is één week, de eerste week van de maand, dat ik altijd twee kringen heb – en dat er andere weken zijn waarin veel ruimte is voor pastoraat of waarin ik druk ben met kerkdiensten. Ik houd dat nauwkeurig bij om zo zicht te houden op mijn tijdsbesteding en om scheefgroei te voorkomen.

De kerkdiensten

Hierdoor kan ik u ook laten zien hoe mijn werktijd verdeeld is over de voorbereiding en het houden van de verschillende kerkdiensten. Het aantal gewone diensten is het grootst, dus die vragen het grootste aandeel. Gevolgd door de bijzondere diensten, zoals de Paasvieringen, de Pinksterdienst, de Buitendag, de dienst met de gesprekskringen en de Kerstvieringen. U ziet dat de kleur van de huwelijksdiensten ontbreekt in de schijf. Er was in 2012 geen enkel echtpaar dat bij onze gemeente een huwelijksviering heeft aangevraagd. Wel waren er twee uitvaartdiensten waarin ik ben voorgegaan en drie doopdiensten. Een uitvaartdienst van één lid van onze gemeente werd door Ds. Buunk verzorgd, waar we hem heel erkentelijk voor zijn. Tijdens de dienst op Goede Vrijdag werd het lijdensevangelie gelezen door verschillende personen, die elk één of meerdere rollen in het verhaal op zich genomen hebben. Hartelijk dank aan alle lezers en ook aan de lectoren die in de

andere diensten hun bijdrage leveren. De Pinksterdienst met de gasten uit Nederland was weer een speciale beleving. Er waren die zondag 87 mensen in de kerk, inclusief de gasten en hun begeleiders. De Buitendag werd op 25 september te Bégnins gehouden. Gastsprekers was Jaap Breetvelt over onze missionaire roeping anno 2012. Er waren 60 personen in de kerkdienst. Daarna was er natuurlijk de brocante en de heerlijke maaltijd bereid door Nesta en haar team. Gedurende de maaltijd hebben we een moment stilgestaan bij de diamanten bruiloft van Albert en Leonie van Daalen.

Voor het eerst werd er dit jaar een kringendienst gehouden. Tijdens deze dienst op 28 oktober konden de gesprekskringen zich presenteren. Uit de vele positieve reacties viel op te maken hoe weinig de kringen van elkaar wisten. Naar aanleiding daarvan is het kringenwerk een vast onderdeel in Kontakt geworden. Na de dienst ontstonden er onder het genot van door de kringleden meegebracht gebak en broodjes geanimeerde gesprekken. Er waren 42 mensen aanwezig. We willen vaker dergelijke bijzondere diensten houden. Zo staat er voor 2013 een dienst op het programma waar we de creativiteit van gemeenteleden centraal willen stellen onder de titel 'kunst in onze kerk'.

Op 11 november was Bogdan Ionescu, secretaris van de Rassemblement des Eglises et des Communautés Chrésiennes (RECCG) à Genève te gast in onze dienst. Op deze manier wil de RECCG contact onderhouden met haar leden. Tijdens de dienst daarna hebben we de mensen herdacht die het jaar daarvoor overleden zijn en voor hen een lichtje aangestoken. Ieder kreeg daarna de kans een kaarsje aan te steken om iemand te gedenken.

Een maand later in december was het één en al feestelijke diensten met de kerstviering in Bégnins met de brocante, de kerstnachtsdienst in Villars sur Ollon en de kerstmorgen in Commugny.

Aan al die diensten en activiteiten hebben heel wat vrijwilligers meegewerkt. Ieder hartelijk dank daarvoor.

Soms hoor ik mensen zeggen dat het achteruit loopt met de kerkdiensten.

Waarschijnlijk vergelijken ze het huidige aantal bezoekers met een tijd lang geleden. Afgelopen jaren hebben we tellingen gehouden. U ziet dat het gemiddelde aantal bezoekers in Genève jaarlijks een klein beetje stijgt. Commugny schommelt wat, maar komt nu op een gemiddelde van twee hoger dan vorig jaar. De Buitendag had even veel bezoekers als vorig jaar, de kerstviering is teruggezaakt naar het niveau van 2010 en de dienst in Villars sur Ollon is terug gestegen naar het niveau van dat jaar. In de volgende grafieken ziet u dat een gemiddelde niet veel zegt.

Het aantal bezoekers varieert enorm. Het laagste aantal bezoekers in Genève was in 2010 toen het heel erg sneeuwde. Er waren toen 11 personen aanwezig. In 2012 was 13 het laagste aantal en hoogste 45 tijdens een doopdienst. U ziet aan de groene lijn gewoonlijk het aantal tussen de 20 en de 25 schommelde in 2012.

Ook in Commugny zien we pieken en dalen. De dalen die in 2011 en 2012 samenvallen zijn de diensten op Goede Vrijdag. De pieken natuurlijk de Pinksterdienst met de gasten uit Nederland. In 2012 was er nog een piek, namelijk de dienst waarna de gemeentevergadering werd gehouden. Verder ziet u dat het aantal bezoekers schommelt tussen de 30 en de 43. De kerkenraad wil onderzoeken of er mogelijk een aantal mensen niet naar de diensten kunnen komen vanwege moeilijkheden met vervoer. Mocht dat zo zijn dan zal er naar een oplossing gezocht worden. Ook zal er gekeken worden naar een mogelijkheid om

een proef te houden met een kerkdienst in Montreux en daarmee de behoefte aan diensten daar te peilen.

Het zijn natuurlijk allemaal maar getallen. Waar het vooral om gaat is de beleving. In het algemeen zijn de reacties op de diensten positief. Toch hoor je soms ook geluiden van mensen die nieuw gekomen zijn uit Nederland dat we wat achter blijven in de aansluiting bij de ontwikkelingen daar. Er zal dus naar een goede balans gezocht moeten worden tussen de behoefte van onze eigen gemeente en de vernieuwing van de liturgie, met name op het gebied van de gezangen. Veel mooie nieuwe liederen die in Nederland tot het kerkelijk erfgoed zijn gaan behoren zijn bij ons nog onbekend. Zij zouden onze diensten kunnen verrijken.

De kringen

Naast de kerkdiensten zijn de kringen het belangrijkste ontmoetingspunt voor onze gemeente. In totaal zijn er ongeveer 65 deelnemers aan de kringen, waarvan een aantal mensen aan twee kringen deelnemen, met name de leden van de woensdagmiddagkring, die gegroeid is onder andere door de kringendienst. De Genèvekring is weer gegroeid en behoort nu met de Koogerkring tot de grootste kringen. De Van der Vormkring is wat kleiner geworden door diverse oorzaken. Het is nog niet de kleinste kring, maar doordat leden veel op reis zijn en doordat andere leden met ziekte te kampen hebben blijft er soms maar een kleine groep over. Hoe klein ook, we hebben wel altijd interessante gesprekken en als u nog op zoek bent naar een kring, het is de moeite van het deelnemen waard. Na een periode van Bijbelstudie behandelen we nu het boek van Jan Offringa, Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven waarin eerst een analyse gemaakt wordt van de ontwikkelingen in het denken van onze tijd en de redenen waarom veel mensen aan het geloof twijfelen en vervolgens een aantal onderwerpen uit de christelijke traditie besproken worden en daar een moderne visie op gegeven wordt.

In de Genèvekring zijn we gestart met het bespreken van het boek van Karen Armstrong over Compassie. In de Koogerkring bespraken we het Bijbelboek Prediker en een aantal 'losse' onderwerpen, zoals een inleiding die Henk Verweij heeft gehouden over een wetenschappelijke visie op het ontstaan van de wereld. In de mystiekring hebben we het boek van Jean-Yves Leloup over het Onze Vader uitgelezen en zijn we na de vakantie begonnen aan een boek van dezelfde schrijver over het Evangelie van Johannes. De Woensdagmiddagkring houdt zich bezig met de gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Daar proberen we door nauwkeurige exegetische wat meer begrip van de teksten te krijgen.

Gemeenteavond

Op 19 april heeft Prof. Dr. Erik Meijboom een lezing gehouden voor onze gemeenteavond over het werk van Terre des Hommes. Hij vertelde hoe kinderen met ernstige hartziekten die geen andere kans op genezing hebben hier in Zwitserland geopereerd en opgevangen worden tot ze weer naar huis kunnen. Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van het verhaal en een aantal van hen zet zich nu in om kinderen van het opvanghuis naar het ziekenhuis te brengen, om kleding en andere spullen voor de kinderen te verzamelen of een andere vorm van vrijwilligerswerk in La Maison. De kinderen worden daar in een geheel eigen 'Afrikaanse' sfeer opgevangen. Een DVD over dit werk is aan onze gemeente beschikbaar gesteld, dus die kunt u alsnog bekijken. Ook zijn er soms open dagen waar u naar toe kunt gaan. U hebt iets gemist als u er niet bij was die avond!

Pastoraat

Belangrijk werk van een predikant is het pastoraat. Daar wordt een groot deel van mijn tijd aan besteed op drie manieren: in de eerste plaats door mensen thuis of in het ziekenhuis te bezoeken. Mensen hebben behoefte om wat zij meemaken op een vertrouwelijke manier met iemand te bespreken. Ik bezoek zowel leden van onze gemeente als mensen daarbuiten in het kader van het Julianafonds. Daarnaast zijn er de contacten via de telefoon. Door de grote afstanden is dat een goed middel om dingen met elkaar te bespreken. Mensen maken daar regelmatig gebruik van. Minder gewend is men nog aan pastoraat via de e-mail. Toch gebeurt dat ook. Mensen schrijven over iets wat hen overkomen is of sturen me een reactie op bijvoorbeeld een uitnodiging en dan vindt er een kortstondige uitwisseling plaats. Het belangrijkste echter blijft het bezoekwerk en in mooie landen als Zwitserland en Frankrijk is het geen straf om daarvoor een stukje te moeten rijden.

De publiciteit

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, afgelopen jaar heeft Kontakt een nieuw uiterlijk gekregen. Het formaat is wat handzamer geworden en ook voor de onkosten en de verzending heeft de voordelen. In het algemeen zijn de reacties op deze verandering positief. Dank aan Eugénie Karsten voor de goede vormgeving. Verder is veel in Kontakt hetzelfde gebleven. Gelukkig schrijft Geert van Mesdag nog altijd zijn interessante artikelen, ondanks de ziekte van Joke. We zijn hem daarvoor heel erkentelijk. Een enkele keer verschijnt er ook een artikel naast dat van Geert en mij van een andere hand. Dat wordt erg op prijs gesteld en ik nodig u hierbij nogmaals uit om in de pen te klimmen en iets moois te schrijven voor Kontakt.

Afgelopen jaar hebben bijna 1000 mensen onze website bezocht. 65% daarvan waren mensen die voor het eerst onze site bezochten. Soms nemen mensen via de website contact met mij op om een vraag te stellen over onze gemeente. De website is nog in ontwikkeling. Daarmee zal de komende tijd doorgedaan worden, bijvoorbeeld door het toevoegen van een blog, zodat we beter over de sfeer in de gemeente kunnen communiceren.

Een andere vorm van publiciteit vond plaats door het interview dat de journalist Dirk Visser met mij heeft gehouden. Zijn artikel over onze gemeente is verschenen in het decembernummer van het blad Kerkinformatie van de PKN. Zo hebben we onze gemeente ook in Nederland voor het voetlicht gebracht.

De kerkenraad

Maandelijks vergaderen we als kerkenraad om de organisatie van de gemeente ter hand te nemen. De belangrijkste taken van kerkenraadsleden zijn het meedenken over het beleid in de gemeente, de organisatie van de activiteiten en het assisteren bij de kerkdiensten en daarvoor namens de kerkenraad verantwoordelijkheid dragen. Daarbij komen soms enkele andere taken. Zo is Hans Hogerzeil voorzitter, Theo Bakker scribe, Greet Stadt verzorgt de ledenadministratie en het verzenden van Kontakt en Frances Sandberg zorgt voor de diakonale projecten waarvoor we collecteren en Greetje Havinga voor het reserveren van de gebouwen en voor de vervanging van de eigen predikant als die afwezig is. We zijn heel blij dat Mark Bruning zijn intrede in de kerkenraad heeft gedaan. We zijn nog dringend op zoek naar meer kerkenraadsleden. Greetje Havinga en Frances hebben aangegeven op

den duur de kerkenraad te willen verlaten na vele jaren daarvan deel uitgemaakt te hebben. Greetje gaat dat ook werkelijk doen in juni aanstaande. Ook Greet Stadt zal dan vertrekken in verband met terugkeer naar Nederland. Het zoeken heeft afgelopen jaar verder geen nieuwe leden opgeleverd. De vraag is des te dringender omdat een aantal kerkenraadsleden vanwege hun werk of andere verplichtingen veel afwezig zijn. Aan u allen dus de vraag met ons mee te denken. De benoeming van Mark heeft al aangetoond dat we genoodzaakt zijn pragmatisch met de kerkorde om te gaan wat dit punt betreft. De kerkenraad zal zich op dit punt verder bezinnen.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: Koos van der Maas zal de ledenadministratie en het verzenden van Kontakt overnemen van Greet en zich ook met de website gaan bezighouden.

Contact met andere kerken

Onze gemeente is lid van T moigner Ensemble   Gen ve, de gemeenschap van immigrantenkerken. Zij hebben in september tijdens de Je ne G nevois een studie- en gebedsdag georganiseerd over HIV/AIDS, een onderwerp waar vooral onze Afrikaanse broeders en zusters mee te maken hebben. Ik mocht die dag het middaggebed verzorgen. U kunt video opnames hiervan op de website vinden.

Financi n

Over de financi n zullen Eef Vogelezang en Frances Sandberg wat betreft de diaconie, straks meer vertellen. Ik wil alleen noemen dat we heel blij zijn met alle bijdragen die we krijgen van gemeenteleden, van het Julianafonds en de Dick van Nieveltstichting. Alle gevers hartelijk dank en allen die zich ingezet hebben om het geld te innen en te beheren ook hartelijk dank: de financiële commissie: Herman Krul en Eef Vogelezang, de Brocante Commissie de Families Vogelezang en Bonthont en ieder ander die op de een of andere manier meegewerkt heeft.

Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken, waaronder de koffieschenkers en de co rdinatoren daarvan Eline Westerhuis en Aat Verweij, de kinderoppassers (ook nieuw afgelopen jaar) Greetje Havinga en Paula Bakker, en iedereen die zich zichtbaar en onzichtbaar ingezet heeft voor de gemeente. Hartelijk dank...

Lia Wolters-Berghout, April 2013.

Kindergebeden

Weer heeft een van mijn kleinzonen eerste communie gedaan en weer waren er schattige gebedjes.

Lieve God, bedankt voor alle goede dingen. Zorgt U goed voor mijn oma in de hemel? Bedankt dat ik nog twee van mijn opa`s en een oma heb. Amen

Lieve Mamma, ik hoop dat je je daar boven fijn voelt. Ik vergeet je nooit, niet als ik lig te slapen, niet als ik tv aan het kijken ben en ook niet als ik ski. Ik vergeet je nooit en je blijft altijd in mijn hart.

Lieve Heer, als ik ga slapen houdt U dan de wacht, over mij an alle andere kinderen in deze nacht.

Jezus, Jezus wil dat we samen in vrede leven. Jezus wil dat we geen ruzie maken en geen oorlog voeren. Dat betekent voor mij dat ik met mijn vrienden geen ruzie moet maken en dat we leuk moeten spelen. Ook heeft Jezus ons geleerd dat je iets

voor elkaar moet over hebben. Dat betekent voor mij iets voor andere kinderen doen zoals geld inzamelen. En we moeten leven zoals Jezus het zegt.

Lieve God, ik hou erg van bloemetjes en wil U vragen of U voor water kunt zorgen zodat ze kunnen groeien en mooi bloeien. Maar ik hou ook van de zon omdat ik dan lekker in blote schouders buiten kan spelen. Wilt U zorgen dat er zon is? Lieve God wilt U op ons letten als we buiten spelen.

Lieve God, voor mijn doop gaf je mij al hoop. Jij kent geen dief, U bent super lief. Sommige mensen hebben het moeilijk, maar dan help je ze. Elke keer als ik moet slapen, hoor ik U weer gapen. Dank U wel dat ik in de wereld mocht komen. Amen.

Frances Sandberg

Willem-Alexander, Koning bij de Gratie Gods

Bij de beëdiging en inhuldiging van de Koning trad geen predikant op. De religie bleef echter niet geheel verborgen. De Koning heeft onder meer gezworen de vrijheid en de rechten der Nederlanders met al Zijn vermogen te zullen verdedigen. Hieronder wordt verstaan alle vrijheden die een Nederlander toekomt: de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en de vrijheid van andere vormen van zingeving. Traditioneel zijn de Oranjes vanaf Willem van Oranje Hervormd. Deze traditie is bepalend, ook nu. Ons volkslied getuigt van vroomheid en vertelt ons dat bij iedere stap die de Oranjes doen zij begeleid en gesteund worden door de Eeuwige.

Geert van Mesdag

Franciscus - vervolg

Toen Franciscus zich tot Paus Innocentius III wendde om voor zijn gemeenschap de pauselijke toestemming te vragen zou de paus geantwoord hebben: 'Ga heen broeder, ga tot de zwijnen, want daar hebt ge blijkbaar meer gemeen dan met de mensen. Wentel U samen met hen in de drek, geef hun uw orderegels en richt tot hen uw prediking'. Franciscus boog, ging naar buiten wantelde zich met de zwijnen in de drek en keerde met vuil bedekt tot de paus terug met de woorden: 'Heer ik heb gedaan wat U bevolen hebt, vervul Gij nu ook mijn bede'. Ontwapend door deze deemoedige gehoorzaamheid zou de paus zijn wens hebben ingewilligd. Volgens een andere lezing zou de paus Franciscus hem hebben weggezonden en pas de volgende dag na een droom, waarin hij een onbekende monnik zag, die

met zijn schouders de ineenstortende kerk van het Lateraan stutte, het verzoek van Franciscus hebben toegestaan.

In Innocentius III en Franciscus stond Katholicisme met Katholicisme in de scherpste tegenstelling. De vertegenwoordiger van het kerkelijk imperialisme en de alles verzakende, oneindig deemoedige Franciscus. De imposante paus gaf Franciscus mondelinge goedkeuring tot preken, want de juridische denkende paus achtte zich daaraan niet gebonden. De nieuwe gemeenschap van Franciscus maakte de volgende jaren een onverwachte ontwikkeling door. Clara kwam tot hem, die hij niet kon toestaan al predikend het land door te trekken. Clara was het ouderlijk huis ontvlucht. Zij werd door Franciscus voorlopig ondergebracht bij de Benedictijnse nonnen. Door deze

ontwikkeling werd hij gedwongen terug te keren tot het kloosterleven. Een organisatie werd door de snelle aanwas der broeders noodzakelijk. De organisatie leidde ertoe, dat een gemeenschap ontstond die een orde werd met een vaststaande regel. De orde groeide uit tot een massabeweging, wat zichtbaar afbreuk deed aan haar geestdriftige bezieling. Franciscus wees voor zijn gemeenschap de geleerdheid uitdrukkelijk af. Men moet geen wetenschappelijke kennis verkondigen, het gehele streven moet gericht zijn op het bezit van de geest van de Heer. De wetenschappelijke belangstelling, die uit een andere wereld komt dan de wereld waarin Franciscus leefde deed onweersstaanbaar haar intrede binnen de broederschap van Franciscus. Een en ander dreef de nieuwe gemeenschap in de richting van de geestelijk vruchtbare Franciscaner orde, die niet overeenkomt met het oorspronkelijk streven van de stichter. De geschetste veranderingen in de schepping van Franciscus maakte nieuwe onderhandelingen met de Curie noodzakelijk. Met kardinaal Ugolino (Paus Gregorius IX) worden de onderhandelingen gevoerd. De kardinaal was de heilige van harte toegedaan. Hij was een muziekminnaar en bevorderde harmonie tussen personen en meningen. De hoedster der traditie kon in de nieuwe gemeenschap geen welkom verschijnsel zien. Vele kerkelijke grondstellingen werden door Franciscus met zijn evangelische navolging op losse schroeven gezet. Zijn bezitloos, wereldlijk monnikendom dreigde de hele kerk uit haar voegen te rukken. Er ontstond binnen de orde een sterke stroming, die zich sedert 1217 tegen de onverbiddelijke verwerping van het bezit en de onthouding van wetenschappelijke studie had gekeerd. De kardinaal trachtte deze stroming met alle middelen te bevorderen. Voor de kerk was de franciscaanse beweging

gewichtiger dan Franciscus. De schepping van Franciscus heeft door de onderhandelingen met de Curie geen principiële vervalsing, maar wel een ingrijpende verzwakking ondergaan. Franciscus is een anti-kerkelijke houding verweten. Hij heeft die houding juist in werkelijkheid vermeden. Hij voelde het verschil in geaardheid tussen zijn geest en de geest der Kerk. Zonder het te willen bevond hij zich in tegenspraak met de Kerk. Er ligt in de religiositeit iets zeer anti-clericaals, doordat hij meer een leerling van God dan een leerling van de Kerk was. Bij de kruistochten ging de Kerk uit op geweldadige verovering van het Heilige land, terwijl Franciscus als enige geweldloze kruisvaarder de vreedzame bekering der Saracenen in overeenstemming met het Evangelie achtte. Bij alle onderworpenheid aan de Kerk poogde Franciscus toch zich te verzetten tegen de door de Curie voorgestane ontwikkeling in de orde. Franciscus beroept zich nog eenmaal op de directe openbaring Gods die zijn werk in het leven heeft geroepen. Uiteindelijk boog hij voor de wil der Curie, die hem terzijde schoof. De deemoed gebood hem te aanvaarden wat hij niet kon begrijpen en de boze niet verder te weerstaan, zoals Jezus in de moeilijk uitlegbare woorden der Bergrede heeft geeist. Juist deze onderworpen houding getuigt van waarachtige religieuze grootheid. Door haar ontwapende Franciscus het wantrouwen, dat de Kerk tegen hem koesterde. Hij gedroeg zich in deze christelijker dan zijn pauselijke tegenspeler. Aldus gaf de deemoedige en zelfvergeten onderwerping aan een onvolkomen en zondige kerkregering de arme van Assisi een autoriteit in de Roomse Kerk, groter dan die van de wereldheerser Innocentius III. Na deze smartelijke ervaringen trok Franciscus zich geheel terug, maar niet als een verbitterd mens met een hart vol wrok. Franciscus bezat een overtuigende eenheid van gedachte en

daad; juist daarin bestond de onweerstaanbare macht van zijn voorbeeld. Hoe meer de verwerkelijking in de orde de overhand nam, des te onverbiddelijker voerde Franciscus zijn eigen versterving op. Zijn ascetisch levensgedrag nam toe. Hij strooide as over zijn eten en koud water. Doktoren waren ontzet toen zij zijn uitgemergelde lichaam zagen. Een Franciscus zonder ascese zou geen Franciscus zijn. Franciscus gehoorzaamde aan het woord van Jezus om bij het vasten geen zuur gezicht te zetten. Bij zijn grimmigste boetedoening was hij vol van zonnige vrolijkheid. In de onuitputtelijke vreugde ligt een der diepste geheimen van Franciscus. De enthousiaste vreugde van Franciscus vindt men ook terug in de verhouding van Franciscus met de natuur. Hij beminde de dieren en de planten, omdat zij scheppingen van zijn Hemelse Vader waren. Hij preekte zelfs voor de vogels. De verheven verbroedering van Franciscus met al het geschapene vindt in de geschiedenis van het Christendom haar gelijke niet. Nog nooit had een Christen iets dergelijks gedaan. Deze onvoldoende gewaardeerde verhouding tot de natuur heeft Franciscus blijvend uitdrukking gegeven in het beroemde Zonnelied:

'Allerhoogste, almachtige, genadige Heer!

U zij alle lof, roem en eer en iedere zegening.

Alleen U Allerhoogste komen die toe en geen mens is waardig Uw naam te noemen.

Geloofd zij Gij, Heer, met al Uwe schepselen,

vooral onze edele broeder zon;

Hij scheidt de dag en door hem geeft Gij ons licht.

Schoon is hij, stralend met grote glans,

Uw beeld weerspiegelt hij, o Allerhoogste!

Geloofd zij Gij, o God, door onze zusters maan en sterren,
Gij hebt ze aan de hemel gesteld, zo helder, zo verheven en schoon.

Geloofd zij Gij door onze broeder wind,
door de lucht, door de wolken, door goed en door alle weder waarmee Gij Uw schepselen onderstand geeft.

Geloofd zij Gij, Heer, door onze zuster water,
dat zo nuttig is, bescheiden, kostelijk en zuiver.

Geloofd zij Gij, o God, door onze broeder vuur,
waarmee Gij de nacht verlicht,
Hij is schoon en vrolijk, krachtig en machtig.

Geloofd zij Gij, o God, door onze zuster, moeder Aarde,
die ons draagt en voedt
en allerlei vruchten voortbrengt en ook bonte bloemen en kruiden.

De verhouding tot de natuur wortelt in zijn deemoed, die hem verbood zich boven enig ander schepsel te stellen. Hij vatte het onderscheid tussen mens en dier niet principiëel op maar slechts gradueel. De nieuwe vreugde in de natuur, waarmee Franciscus de hele schepping omvatte sproot voort uit de bijzondere aard van zijn religiositeit. Hij noemde alle wezens broeder. Na de dood van Franciscus zonk zijn opvatting over de natuur in de vergetelheid en verschenen enkele begenadigde mensen, die een mystiek contact met het geschapene hadden, zoals de mystica Rosa van Lima (1586-1617), die onder de somberste omstandigheden en onbegrijpelijke vrolijkheid duetten met de muggen zong. Franciscus' nieuwe verhouding tot de natuur verliest zich in de diepten der mystiek. Zijn verhouding tot Jezus wordt genoemd de Christusmystiek en het huwelijk met vrouw

armoede was een mystieke bruiloft. Voor Franciscus is echte mystiek verborgen leven met God en geen theologische leer met bespiegelingen over reiniging, verlichting en volmaaktheid. Hij was mysticus, die tot grootste vertegenwoordigers der mystiek van alle tijden behoort. Franciscus dacht met het hart.

Het hoogtepunt van Franciscus' mystieke ervaringen is de gebeurtenis op de Monte Alverna. In September 1224 is De Gekruisigde aan Franciscus verschenen, vermoedelijk in de gestalte van een engel en heeft hem met gloeiende stralen de wondtekenen aan handen, voeten en in de zijde toegebracht. Na deze gebeurtenis had Franciscus dezelfde merktekenen als Jezus. Aan het aanbrengen van de merktekenen kan niet worden getwijfeld. Het kan echter niet rationeel verklaard worden. Spoedig nadat hij de merktekenen ontvangen had werd hij blind. Het innerlijke licht doofde het uiterlijke. Als gevolg van zijn strenge ascese was hij al geruime tijd ziek. Franciscus voelde zich zo innig met God verenigd, dat hij even tevreden was met de dood als met het leven. De uitspraak van Franciscus luidde: 'Welkom, broeder dood'. Op

onberijpelijke wijze heeft hij het magere geraamte, dat alle mensen in verlamme ontzetting brengt, in zijn broederlijke gevoelens opgenomen en daarmee het moeilijke doodsprobleem wel niet opgelost- dat kan geen mens- maar vanuit zijn religiositeit aanvaard. Bij hem geen innerlijke afweer, zelfs de dood drukt hij nog liefhebbend aan zijn borst. Franciscus wenste naakt op de kale grond gelegd te worden, opdat hij in zijn laatste uur naakt met het naakte kon strijden. Daarna beval hij de broeders om het lied van broeder dood te zingen. Ze zongen de laatste strofe van het Zonnelied:

Geloofd zij Gij, Heer, door onze broeder, de stoffelijke dood,
dien geen levende wezen kan ontvluchten.

Wee hun, die in doodzonde sterven!
Zalig zijn zij, die in Uw heilige wil berusten;
want de tweede dood kan hen niet schaden.

Op 3 oktober 1226 begroette Franciscus de dood.

Geert van Mesdag

Diaconale collecte Juni: Contact Jeunes

Deze maand collecteren we weer voor Contact-Jeunes, een organisatie die zich bezighoudt met jongeren tussen 10 en 19 jaar. Het doel is deze jongeren, die vaak geen christelijke achtergrond hebben, in contact te brengen met de bijbel. Iedere week wordt er een discussie-avond gehouden, waarbij wordt gesproken over het geloof en andere onderwerpen. De belangstelling voor deze avonden is altijd groot, er komen dan zo'n 30 tot 35 jongeren. Verder worden er een skiweek en zomerkampen georganiseerd. Er zijn twee leden die er permanent mee bezig zijn, verder bestaat deze organisatie uit leden die vrijwillig hun tijd aan dit project besteden. Een van deze permanente leden is David Havinga. Een heel goed doel vlak bij ons. De organisatie wordt financieel gesteund door prive-giften en wat subsidie van het canton. Laten we hem steunen dit goede werk te kunnen doen! Uw bijdrage hebben ze heel hard nodig.

Frances Sandberg

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het
Nederlands Bijbelgenootschap
(www.bijbelgenootschap.nl).



Juni

| | | | |
|-----------|---------|-------------------|--|
| zaterdag | 1 juni | Lucas 7:1-10 | Zeggingskracht |
| zondag | 2 juni | Galaten 1:1-12 | Geen ander evangelie |
| maandag | 3 juni | Galaten 1:13-24 | Paulus over zijn roeping |
| dinsdag | 4 juni | Psalm 21 | Koningslied |
| woensdag | 5 juni | Spreuken 10:1-11 | Kracht-termen |
| donderdag | 6 juni | Spreuken 10:12-22 | Spreken is modder, zwijgen is goud. |
| vrijdag | 7 juni | Spreuken 10:23-32 | Tegen-stellingen |
| zaterdag | 8 juni | Psalm 26 | Schone handen |
| zondag | 9 juni | Lucas 7:11-17 | De zoon komt terug |
| maandag | 10 juni | Lucas 7:18-35 | Meedoen of niet |
| dinsdag | 11 juni | Lucas 7:36-50 | Voetwassing |
| woensdag | 12 juni | Lucas 8:1-15 | Zaaien |
| donderdag | 13 juni | Lucas 8:16-21 | Familieverhaal |
| vrijdag | 14 juni | Psalm 52 | Ontmaskering |
| zaterdag | 15 juni | Galaten 2:1-10 | Ruimte |
| zondag | 16 juni | Galaten 2:11-21 | Paulus versus Petrus |
| maandag | 17 juni | Galaten 3:1-14 | Tact? |
| dinsdag | 18 juni | Galaten 3:15-29 | Nalatenschap |
| woensdag | 19 juni | Spreuken 11:1-11 | Eerlijk duurt het langst |
| donderdag | 20 juni | Spreuken 11:12-21 | Positief of negatief |
| vrijdag | 21 juni | Spreuken 11:22-31 | Geven |
| zaterdag | 22 juni | Psalm 53 | Gezocht: verstand |
| zondag | 23 juni | Lucas 8:22-39 | Bezeten (van angst) |
| maandag | 24 juni | Lucas 8:40-56 | Opgewekt |
| dinsdag | 25 juni | Lucas 9:1-17 | Levensmiddelen |
| woensdag | 26 juni | Galaten 4:1-11 | Rechten van het kind |
| donderdag | 27 juni | Galaten 4:12-20 | Paulus' barensweeën |
| vrijdag | 28 juni | Galaten 4:21-31 | Beeld-verhaal |
| zaterdag | 29 juni | Galaten 5:1-12 | Scherpte |
| zondag | 30 juni | Galaten 5:13-26 | Vruchtbaarheid |