

## KERKDIENTEN

<b>GENEVE</b> Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	<b>COMMUGNY</b> Temple Saint-Christophe
Begnins - Zondag 11 december om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout - Kerstviering	
Villars-sur-Ollon - Zondag 24 december om 21.45 uur Ds. Lia Wolters-Berghout - Kerstdienst	
	Zondag 25 december om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout - Kerstdienst
Zondag 8 januari om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 22 januari om 11.00 Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 12 februari om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 26 februari om 11.00 - Avondmaalsdienst Ds. Lia Wolters-Berghout

### **Wat doen we in de kerk ? Een kleine cursus liturgiek.**

Vieren! Dat doen we in de kerk. We vieren feest omdat we geloven dat het kwade niet overwint, omdat we nooit los zijn van Gods liefde. Elke zondag vieren we dat God zich het lot van mensen aantrekt. Dat God in Jezus tot ons gekomen is. Dat Jezus ons getoond heeft hoe diep de liefde van God gaat, zelfs tot in de dood. Elke zondag vieren we dat door de Paaskaars aan te steken, de kaars die ons herinnert aan Pasen.

Naast de zondagse vieringen zijn er de grote feesten. Zij geven structuur aan het kerkelijk jaar. In de kerk leven we van feest naar feest. Het kerkelijk jaar begint niet op Nieuwjaarsdag, maar bij het begin van de openbaring van Gods liefde in Christus. Het begint dus met advent. Advent is een tijd van verwachting en inkeer. Het is de tijd van verlangen naar licht in de duisternis. In vertrouwen op de komst van Gods liefde kijken we naar onszelf, onze beperkte mogelijkheden, ons 'dwalen als schapen die geen herder hebben.' In de kerkdiensten wordt deze tijd van inkeer gesymboliseerd door de kleur paars.

Het vertrouwen wordt niet beschaamd, want na advent volgt Kerst: God zendt zijn Zoon, niet om de wereld te veroordelen, maar om haar te behouden (naar Johannes 3). God met ons, Immanuel. Niet op de rand van een munt, of om onze macht te bevestigen is God met ons, maar om een koninkrijk te brengen dat niet van deze wereld is, een koninkrijk waarin de koning zijn volgelingen niet dwingt, maar liefdevol voorgaat. Jezus gaat ons voor op de weg van de vrede. Reden om uitbundig feest te vieren. De kerk kleedt zich in de kleur wit, de kleur van heiligen voor Gods troon zoals dat in Openbaring verbeeld wordt. Deze kleur blijven we dragen tot en met

het feest van Epifanie, het feest waarop we gedenken dat toen Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd de Heilige Geest op hem neerdaalde en de stem uit de hemel klonk die Jezus aanwees als 'geliefde zoon.'

Tussen de feesttijden en de tijden van inkeer dragen we groene kleding in de kerk. Het zaad dat gezaaid werd, de goede boodschap van de feesten, moet groeien. Groen is de kleur van groeiend geloof.

Niet lang na kerst, afhankelijk van de datum van Pasen, die bepaald wordt door de eerste volle maan in de lente - een overblijfsel uit voorchristelijke tijd- volgt opnieuw een periode van bezinning en inkeer. Opnieuw de kleur paars dus in de veertigdagentijd, de tijd die voorafgaat aan Pasen. Die veertig dagen zijn als een reis door de woestijn onderweg naar het beloofde land. Geloof en ongelof, hoop en wanhoop wisselen elkaar af in het leven, kijk maar naar de reis van veertig jaar die de Israëlieten door de woestijn moesten maken voor ze in het land Kanaän aankwamen. Soms lijkt ongelof het te winnen. De komst van de zoon van God loopt uit op het kruis. Hij aan wie al wat is zijn bestaan dankt wordt niet erkend (Joh. 1) en zelfs omgebracht. De veertigdagentijd loopt uit op de Goede Week die begint met palmzondag en eindigt met Pasen. Die week wordt 'goed' genoemd vanwege Gods goedheid die de mens tot in de diepste diepte van het lijden nabij is. Zonder Pasen zou het een kwade week zijn, waarin de mens Gods diepste liefde doodt. Maar die liefde kent geen grenzen, zelfs niet de grens van de dood. Reden te over om opnieuw uitbundig feest te vieren. In de paasnacht wordt de kleur paars door het feestelijke wit vervangen dat vijftig dagen gedragen wordt, tot Pinksteren. Het is de tijd dat Christus als opgestane te midden van zijn

volgelingen verscheen tot aan hemelvaart. Hemelvaart is een feestdag in de kerk omdat het niet gaat om het weggaan van Jezus op een wonderlijke manier, maar om het besef dat er een band is tussen de hemel en de aarde. Het besef dat het aardse in de hemel vertegenwoordigd is.

Pinksteren, oorspronkelijk een oogstfeest, werd het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De eerste 'oogst' werd 'binnengehaald.' Velen kwamen tot geloof door het getuigenis van de apostelen. De eerste gemeentes begonnen samen te komen. De ontdekkingsreis van de betekenis van het geloof ging beginnen. Die dag kleedt de kerk zich in het rood. De kleur van het vuur van de Geest. In een aantal tradities volgt na

Pinksteren de zondag van de drie-eenheid om de drie manieren waarop God in liefde present is te vieren. Die zondag is de kleur voor de laatste keer in het kerkelijk jaar wit.

Dan volgt een lange 'groene tijd' tot advent. Het geloof moet rijpen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar die genoemd wordt 'Christus koning.' In de liturgie gaat het in de herfst over de eindtijd. En op de laatste zondag van het kerkelijk jaar loopt dit uit op het gedenken van de mensen die overleden zijn, vanuit het geloof dat niet de dood koning is, maar Christus.

Lia Wolters-Berghout

## Kerstdiensten

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde op de volgende data :

- 11 december om 11 uur in Bégnins (met een kerstspel ingestudeerd door een aantal gemeenteleden, een Brocante en soep van Nesta!)
- 24 december om 21.30 uur in Villars sur Ollon (Met warme wijn in de sneeuw na de dienst!)
- 25 december om 11 uur in Commugny

Op het moment dat ik dit schrijf is onze jaarlijkse zoektocht naar muzikale begeleiding in Villars nog niet ten einde. Bespeelt u een instrument, Piano of iets anders, en heeft in zin in om bijvoorbeeld na een dag skiën, onze dienst te begeleiden, meld u dan aan.

Lia Wolters-Berghout

## Van de brocante tafel

### Druk

Ik maak mij druk  
da's oliedom  
ik vraag mij dan  
ook af : waarom?

alles wat geschiedt  
geschiedt  
of ik mij nu druk maak  
of niet.

ontleend aan Toon Hermans



Nou, ik heb mij bijzonder druk gemaakt voor zondag 25 september. Komen er genoeg mensen naar de buitendag? Zijn er genoeg spulletjes en boeken etc., etc.? Het is een geweldige dag geworden, prachtig weer, fijne kerkdienst, een heerlijke maaltijd, èn een goede opbrengst van de verkoop van brocante en boeken, een bedrag van Fr. 1570.-. Niet niets! Hartelijk dank aan alle gevers van spulletjes en aan alle kopers!

We gaan dus op naar de kerstmiddag, de tijd vliegt voorbij, maar ik maak mij echt niet druk!  
Mocht u spulletjes hebben aan te bieden dan kunt u bellen naar mevr. Gerrie Bonthond (tel. 0033450-41 03 56) of naar mij Barbara Vogelezang (Tel. 021-802 21 13).  
Names de brocante commissie,  
Barbara Vogelezang

## Kinderoppas

U heeft het vast al gemerkt, in de diensten, met name in Commugny, komen jonge kinderen. Voor sommigen roept dit heimwee op naar de tijd dat er vele jonge gezinnen naar de kerk kwamen, anderen zijn gewoon blij met hun aanwezigheid. Kinderen horen erbij. Maar een preek duurt voor hen wel erg lang. Daarom willen we hen de gelegenheid geven naar buiten of naar de zaal waar we koffiedrinken te gaan onder begeleiding van een gemeentelid. De ouders kunnen dan rustig in de kerk blijven. Het voorstel is een rooster te maken van gemeenteleden die tijdens de preek met de kinderen willen optrekken en eventueel hen een verhaal willen vertellen. Als er geen kinderen in de kerk zijn hoeven ze niets te doen, zijn er wel kinderen, dan kunnen ze het begin van de dienst meemaken en daarna de kinderen meenemen. Onze vraag aan u is dus of u bereid bent op dit rooster te staan om zo nu en dan de kinderen die in de kerk zijn te begeleiden tijdens de tweede helft van de dienst. U kunt zich aanmelden bij Lia Wolters-Berghout of bij een van de kerkenraadsleden.

Ook voor de kerstmorgen in Bégins zoeken we nog medewerkers voor de kinderen. Ook daarvoor kunt u zich bij ons aanmelden.

Lia Wolters-Berghout.



## UIT DE PASTORIE

### Genèvekring zoekt nieuwe leden

De Genèvekring van de Nederlandse Protestantse Gemeente, zo genoemd omdat de deelnemers in of rond Genève wonen, is wat aan de slanke kant aan het worden. Niet dat ze wegwijnt, maar toch, ze is door verhuizing van een aantal leden flink magerder. Ze kan dus best wat groei gebruiken.

De Genèvekring komt één keer per maand samen bij één van de leden thuis. Na ontvangst met koffie en heerlijke verwenningen volgt een gesprek over geloof en samenleving. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf uitgekozen. Op dit moment bespreken we gedeeltes uit de Bijbel over de gelijkenissen van Jezus. De deelnemers hebben een verschillende geloofsachtergrond. Niet iedere deelnemer is lid van de gemeente. Dat maakt de gesprekken boeiend en verrassend. Soms wordt er zelfs nog onder de 'verre d'amitié' na afloop nagepraat over het onderwerp. Ik zou de kring willen typeren als vriendschappelijk, geïnteresseerd in elkaars visie en zoekend naar waarden waar het om gaat in het leven. De moeite waard om aan deel te nemen.

Zin gekregen om mee te doen? Neem dat contact op met Herman van Eck of met Lia Wolters-Berghout, die de gesprekken leidt. Je bent van harte welkom!

## Gebedsweek voor de eenheid van de christenen 15 - 22 januari 2012

Elk jaar wordt er in januari een gebedsweek voor de eenheid van de christenen gehouden. Geïnspireerd op het gebed van Jezus: "Opdat zij allen één zijn" bidden christenen over de hele wereld om eenheid. In Genève wordt er op 18 januari om 19.00 uur een gebedsdienst gehouden in de kapel van het Oecumenisch Centrum aan de Route de Ferney 150, Grand Saconnex. Let op de aankondigingen in uw eigen woonplaats, want op vele plaatsen kunt u die week meebidden voor de eenheid.

De geschiedenis van deze gebedsweek gaat meer dan een eeuw terug. De Amerikaanse Priester Wattson nam in 1908 het initiatief voor een octaaf voor de eenheid. Hij koos als begindatum 18 januari, de dag van de Heilige Stoel en de einddatum viel op de dag van de bekering van Paulus. Dit geeft al aan dat voor hem de hoop op christelijke eenheid gelegen was in de terugkeer van alle christenen tot de Moederkerk, de Rooms Katholieke. Al gauw werd het initiatief door de paus goedgekeurd en vond de gebedsweek over de hele (katholieke) wereld plaats. In de jaren 30 ontstond zo hier en daar contact met de Anglicaanse Kerk tijdens de gebedsweek en werd de naam veranderd in 'wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen.'

Ook heeft de gebedsweek protestantse wortels. In 1921 was er een conferentie van 'Faith and Order,' een voorloper van de Wereldraad van Kerken, die een octaaf voor het gebed om de eenheid in de week voorafgaande aan Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. In 1941 is dat naar januari verschoven om samen te vallen met het gebed van de Katholieken. Tussen 1955 en 1960 ontstond er gezamenlijk materiaal voor de week, eerst nog buiten de leiding van de kerk om, maar later door de nieuwe openheid na het Tweede Vaticaans Concilie ontstond er een officiële gezamenlijke werkgroep. Sinds 1973 wordt materiaal ieder jaar door een ander land voorbereid en vanaf 2004 wordt het gezamenlijk gepubliceerd. Het samen bidden heeft de kerken in ieder geval een stapje dichterbij elkaar gebracht.

### Foto Buitendag

Tijdens de Buitendag op 25 september is er een foto gemaakt van onze gemeente. Met deze foto hebben we meegedaan aan de fotowedstrijd georganiseerd door Woord en Dienst en de Linked-in groep van predikanten. Op deze manier wilden de organisatoren laten zien dat er meer over de kerk te vertellen is dan dat zij leegloopt. De kerkenraad vond dat een goed idee en wilde de wereld ook tonen dat er in Zwitserland een Nederlandse Gemeente is. Paul Oortman Gerlings heeft de foto gemaakt en ingestuurd onder de titel 'Gemeente over de grens.' We zijn niet in de prijzen gevallen, maar we hebben wel de fotopagina in Woord en Dienst gehaald. Alle inzendingen kunt u bewonderen op [www.gezichtenvandekerk.nl](http://www.gezichtenvandekerk.nl) inclusief de winnende foto van Assen.

Lia Wolters-Berghout



## Wij wachten vol verlangen

Wij wachten vol verlangen,  
zien vurig naar U uit  
tot Gij, met licht omvangen  
ons uitroept tot uw bruid.

Kom onze harten winnen,  
hergeef de hoop haar gloed  
en treed ons leven binnen  
als hemels eigen groet.

Geboren uit den hoge,  
getogen in de tijd,  
barmhartig en bewogen,  
door louter licht geleid,

zo blijft Ge doorgegeven,  
wordt nog Uw stem gehoord,  
Uw roep onder de mensen,  
als lichtend liefdeswoord.

Dat woord doorstraalt mijn dagen  
ook als de hoop verdoft,  
want boven al mijn klagen  
zingt heel mijn hart uw lof.

De aarde is verzadigd  
van tranen en van bloed,  
maar Gij zult haar genezen,  
maakt heel de schepping goed.

Uit Sytze de Vries, *De mens in het kind, Gedachten en gedichten rond Kerst*. Zoetermeer 2007.

## VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE

### **Gave voor de kerkcollecte ook aftrekbaar voor belasting ?**

Deze vraag is gesteld geworden in Genève. Er is eventueel een mouw aan te passen maar dan alleen voor leden die in het kanton Genève woonachtig zijn. Wij verzoeken de leden die hier belangstelling voor hebben zich aan te melden bij de penningmeester (Tel. 021-802 21 13). Wij kunnen dan, eventueel op individuele basis, een regeling treffen.



## Een berichtje over de financiën

Per 31 oktober 2011 zijn de ontvangen bijdragen gestegen naar Fr. 61'000.-. Dit is Fr. 3000.- minder dan een jaar geleden. Wij roepen alle leden en meelevenden die hun bijdrage aan het eind van het jaar overmaken op om dit tijdig te willen doen. Wij hebben uw giften hard nodig om er voor te zorgen dat het tekort niet uitstijgt boven dat wat was gebudgetteerd. Hier en daar een extra gift zou fantastisch zijn. Wij sluiten daarom een giro overschrijvingsbiljet in dit nummer bij.

Ook de abonnementbetalingen voor Kontakt lopen nog iets achter. De opbrengsten van kollekten voor diaconie en kerk zijn hoger dan op 31 oktober 2010, met name voor de diaconie. De projecten spreken

Namens de FC, Eef Vogelezang

## DIACONALE COLLECTE DECEMBER : Save our lives Ghana

U bent allemaal al bekend met het weeshuis van Robert en Marianne Bulstra in Ghana . Een weeshuis met 68 bewoners inclusief de surrogaat moeders. Er zijn veel weeskinderen in Ghana en waarom? Moeders die in het kraambed sterven en dus wordt de baby te vondeling gelegd en veel ouders die sterven aan aids.

Het concept is dat er 10-15 kinderen in een familiehuis wonen met twee care-takers die de kinderen verzorgen en voor ze koken. Inmiddels is een derde „family unit“ gebouwd (verleden jaar hebben daarvoor gecollecteerd).

Maar er is een ramp gebeurd: in de nacht van 30 juni op 1 juli is het hoofdhuis volledig verwoest door een brand. Als door een wonder is niemand van de 31 bewoners gewond geraakt. Wel zijn alle bezittingen verloren gegaan alsmede het kantoor met de volledige administratie. Een nederlands echtpaar heeft de 18 kleuters en babies na de brand in hun huis opgenomen en hiervoor moesten de nodige zaken worden aangeschaft. Er is begonnen met plannen maken om het hoofdhuis te herbouwen. Gelukkig komen er donaties binnen op basis waarvan wordt verwacht dat tegen het einde van het jaar begonnen kan worden met het werk.

Het is U duidelijk waarvoor wij willen collecteren n.l. ons steentje bijdragen een nieuw huis te kunnen bouwen.

## DIACONALE COLLECTE JANUARI : Stichting Theodora

Nadat we nu verschillende keren hebben gecollecteerd voor goede doelen in verre landen : Haiti, India, Nepal en Malawi, is het nu weer de beurt aan een doel hier dicht bij huis n.l. Stichting Theodora.

Deze stichting is hier in de Vaud opgericht in 1993 door de broers Poulie in nagedachtenis aan hun moeder Theodora.

Het doel van deze stichting is het verdriet van kinderen die in een ziekenhuis liggen, vaak langdurig, een beetje te verlichten. Voor een kind is een opname in een ziekenhuis vaak traumatisch en daar worden de „clowns“ ingezet. Clown is een beetje een oneerbiedig woord, omdat het speciaal opgeleide artiesten zijn. Bij een bezoek richten ze zich op één kind die dan in het middelpunt van het bezoek staat. In Zwitserland alleen al zijn er 52 „docteurs Rêves“ zoals ze genoemd worden, die in 35 ziekenhuizen en 12 gespecialiseerde inrichtingen, 77 .000 kinderen per jaar bezoeken. Voor de ziekenhuizen zijn er geen kosten aan verbonden en dat dankzij Uw gulle gift.

Een prachtig doel en mocht U meer willen weten kijkt U dan op [www.theodora.ch](http://www.theodora.ch)

Opbrengst Diaconie:

September Tschernobil kinderen fr.1000.-

Oktober Flying Medical Service fr. 480.-

Frances Sandberg

## BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het  
Nederlands Bijbelgenootschap ([www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)).

### December 2011

do. 1	Rechters 8:10-27	Geweld-daden	za. 17	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
vr. 2	Rechters 8:28-9:6	Onbeheerst	zo. 18	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
za. 3	Rechters 9:7-21	Fabel met moraal	ma. 19	Numeri 22:2-14	Wie bepaalt?
zo. 4	Rechters 9:22-41	Geweldsspiraal	di. 20	Numeri 22:15-35	Ezelsogen
ma. 5	Rechters 9:42-57	In het heetst van de strijd	wo. 21	Numeri 22:36-23:12	Er wordt niet gevloekt
di. 6	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk	do. 22	Numeri 23:13-26	Poging twee
wo. 7	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost	vr. 23	Numeri 23:27-24:9	Profeet tegen wil en dank
do. 8	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen	za. 24	Numeri 24:10-25	Rijzende ster
vr. 9	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw	zo. 25	<i>Eerste Kerstdag</i> Jesaja 8:23b-9:6	Licht in de duisternis
za. 10	Rechters 10:1-18	Redding is niet vanzelfsprekend	ma. 26	<i>Tweede Kerstdag</i> Johannes 1:1-18	Mens geworden
zo. 11	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald	di. 27	Jesaja 50:4-11	God is nabij
ma. 12	Rechters 11:12-27	Met open vizier	wo. 28	Jesaja 51:1-11	Vastigheid
di. 13	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer	do. 29	Jesaja 51:12-23	Bescherming
wo. 14	Rechters 12:1-15	Sjibbolet	vr. 30	Jesaja 52:1-12	Goed nieuws
do. 15	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?	za. 31	Numeri 6:22-27	Veel heil en zegen

### Januari 2012

zo. 1	Psalm 67	Gelukkig nieuwjaar gewenst	di. 17	1 Korintiërs 7:12-24	Trouw aan je roeping
ma. 2	1 Korintiërs 1:1-17	(Van) wie ben jij?	wo. 18	1 Korintiërs 7:25-40	Hechttingsprobleem?
di. 3	1 Korintiërs 1:18-31	Wat is wijsheid?	do. 19	1 Korintiërs 8:1-13	Christelijke vrijheid
wo. 4	1 Korintiërs 2:1-16	Gods wijsheid	vr. 20	1 Korintiërs 9:1-14	Leven van het evangelie
do. 5	1 Korintiërs 3:1-15	Groeien en laten groeien	za. 21	1 Korintiërs 9:15-27	Vrij
vr. 6	1 Korintiërs 3:16-4:5	Beoordelingsvermogen	zo. 22	Psalm 63	Lied van verlangen
za. 7	1 Korintiërs 4:6-21	Geen persoonsverheerlijking	ma. 23	Handelingen 8:4-25	Onbetaalbare gaven
zo. 8	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht over ontucht	di. 24	Handelingen 8:26-40	Leesles
ma. 9	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht	wo. 25	Handelingen 9:1-19a	Wordt vervolgd ...
di. 10	1 Korintiërs 6:12-20	De ware tempeldienst	do. 26	Handelingen 9:19b-31	Aansluiting
wo. 11	Psalm 66:1-9	Wereldwijde uitnodiging	vr. 27	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen
do. 12	Psalm 66:10-20	Getuigenis	za. 28	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed
vr. 13	Johannes 1:19-34	Identiteitsbewijs	zo. 29	Deuteronomium 12:29-13:6	Hart en ziel
za. 14	Johannes 1:35-51	Herinnering aan de Jakobs ladder	ma. 30	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER
zo. 15	Johannes 2:1-11	Feestvreugde	di. 31	Deuteronomium 14:1-21	Heilig dieet
ma. 16	1 Korintiërs 7:1-11	Zelfbeheersing			

