

## KERKDIENSTEN

<b>COMMUGNY – 11.00 uur</b> <b>Temple Saint-Christophe</b>
Goede Vrijdag 14 april om 19:00 uur – Ds. Frans Bouwen
Zondag 16 april 2017 om 11:00 uur - Paasdienst – Ds. Frans Bouwen
<i>Voor de dienst in Commugny kunt u rond half elf van de trein in Coppet gehaald worden(contact M. Bruning, Scriba).</i>
De verdere diensten in 2017 zullen worden gehouden op: 14 mei (samen met Ds Buunk), 4 juni (Pinksteren), 10 september (Buitendag), 15 oktober, 12 november, 25 december

### De Zevende Brief van Frans aan de NPG rondom het Meer van Genève

Gemeente van Christus!

Mijn vorige brief eindigde ik met een opmerking die Rik Nibbering in zijn stukje van Kontakt maakte, namelijk dat het geloof je kan of mag 'voeden'. En zoals we allemaal weten gaat elk schepsel er aan als we niet op tijd gevoed worden, ons voedsel niet tot ons kunnen nemen. Als je dit bedenkt dan zou je toch denken dat 'geloof' helemaal niet te vergelijken valt met 'voeding' of 'voedsel'. Het geloof is niet gelijk aan een goede entrecote danwel een heerlijke portion des filets de perche. Nee, in letterlijke zin - geloof als voeding of voedsel - is het moeilijk te begrijpen, maar figuurlijk kunnen we er wel wat mee. Ook dichtelijk. Je kan gevoed en gesterkt, zelfs getroost of geraakt worden, door bijvoorbeeld prachtige indringende muziek zoals wij in de Lijdenstijd ten gehore brengen onder andere van de grote J.S.Bach. Ook kan een mooi gedicht, gedachte, toneelstuk of zelfs een dierbare herinnering je voeden. En dit alles is dan niet letterlijk genomen. Maar met 'geloof' als voeding is er echter wel iets bijzonders aan de hand, want geloof kan zowel letterlijk als ook figuurlijk ons tot voeding zijn of worden. We kunnen dit wellicht illustreren aan de hand van het Heilig Avondmaal, dat ik deze maand voor het eerst als jullie

predikant met jullie mag vieren. Daar breken wij letterlijk het brood, dat wel degelijk voedsel en voeding is en dat wellicht het oudste voedsel van de wereld en van de Schepping is, maar dat breken doen we 'in geloof'. In Genesis 1 en 2 waar het gedicht van de Schepping staat mocht en kon de mens in die tuin van Eden alles eten en drinken, en daardoor goed gevoed raken als die mens dan maar niet aan die ene boom van goed en kwaad zou komen. Dat was God's eigen boom. En daar ging het verkeerd; want de mens wilde als (een) God zijn, die mens wilde meer dan beschikbare voeding en kwam na het eten van de vrucht van die ene boom alleen te staan, met zijn eigen natuur in de natuur.

Hij, en zij, moesten op de akker buiten die tuin van Eden gaan werken met gewassen en granen. Dat was 'cultuur', hetgeen in wezen is, volgens de Leidse godsdienstvergelijkende wetenschapper en Fries dichter prof. Fokke Sierksma: 'werking van de mens aan de natuur'. De granen brachten brood voort en de wijndruif wijn. Brood en wijn had je nodig, en de aarde moest beheerd en bewaard worden. Hierbij is het heel bijzonder om te realiseren dat zowel de kiem of zaad van de graankorrel als van de wijndruif evenals de mens negen maanden nodig

hebben om van zaad tot vrucht te worden! Daarom is met name in het Jodendom brood en wijn tevens tot belangrijkste symbool geworden voor het leven, voor de existentie van het leven. Brood en wijn als lichaam met bloed. Prachtig is ook dat Jezus brood en wijn gebruikt om de nagedachtenis aan zijn leven - inclusief zijn lijden, sterven en Opstanding - te gedenken tijdens het Heilig Avondmaal. Daar is een ieder die leeft, en daarmee gekend is bij God, voor uitgenodigd. Daar zijn we samen in gedachten, daar zijn we verbonden met elkaar. Het Heilig Avondmaal is uniek, staat afgezonderd, apart, is 'heilig', waar ook ons Nederlandse woordje heil, helend vandaan komt. Het Laatste Avondmaal is eigenlijk één van de Heilige Avondmalen. Terug naar 'geloof' als 'voeding', 'voedsel', waarbij we moeten bedenken dat geloof geen wetenschap is, maar: geloof. Het geloof *wordt gevoed* en *voedt* tegelijkertijd. Het wordt gevoed door een levende onzichtbare God, die als Een en Enige een doorgaande verbinding, oftewel Verbond, heeft willen aangaan met ons

over de gehele bewoonde wereld; het wordt gevoed door wat de eveneens doorgaande kenmerken van deze Heer zijn: eenheid betrachten, liefde uitdragen, barmhartigheid tonen, gerechtigheid doen, bevrijding bewerk-stelligen, bescherming bieden. Het geloof voedt ons echter ook om die kenmerken in ons dagelijks bestaan zichtbaar, zo niet 'happaar' te maken.

Deze brief schrijf ik jullie op 7 maart 2017 te Voorburg, de dag waarop in het jaar 321 keizer Constantijn de Grote per decreet de *Dies Solis* (dag van de zon), de tegenwoordige zondag, tot officiële rustdag laat uitroepen in het West-Romeinse Rijk.

Dat het jullie in alle opzichten goed mag gaan, en dat zij die het door wat dan ook moeilijk hebben mogen weten dat God jullie voeding geeft in zijn Liefde, jullie vasthoudt hoe dan ook en waar dan ook!

Frans Bouwen

## **Bijbelkringen**

*Genève Kring* op maandag 10 april om 20.00 uur bij de Heer en Mevrouw KRUL, Chemin du Cerisier 8, CORSIER. We gaan door op de inleiding van Rick Nibbering met als vraagstelling: 'wat zie je als de zin van het leven?' vanuit geloofs, agnostisch- en ethisch perspectief en vanuit de werkelijkheid van je dagelijkse bestaan.

*Kooger Kring* op dinsdag 11 april om 14.00 uur in de cave van de Auberge Communale te PRANGINS. We gaan door met het 'Onze Vader' en bespreken 'En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven'.

'*Entre Nous*' Kring op woensdag 12 april om 10.30 uur bij mevrouw Wiepke HUBERT VAN BLIJENBURGH, rue de la Printanière 42, BELLEVUE. Het gespreksthema is aan de hand van de vraag 'welk leerproces en welke balans is nodig om je levensweg te leren aanvaarden?'.

*Mystiek Kring* op donderdag 13 april om 10.00 uur bij de heer en mevrouw VOGELZANG, Chemin de Chantemerle 30, LULLY. We lezen van het nieuwste boek van Huub Oosterhuis (samengesteld door Kees Kok) getiteld 'Alles voor Allen', en daarvan uit Hoofdstuk 'God' de pagina's 17-31.

## Bij Lijdenstijd 2000

een Mens spreekt in verwondering  
een taal - steeds ongehoord -  
van leven, liefde, Konings' lach,  
maar niemand die Hem hoort

een Mens gaat bij verlatenheid  
als stom, alleen, vooraan,  
en lijden, leegte, Vaders' stem  
vervagen Hem tot waan

een dag, in tijd onwerkelijk,  
verloopt in uren door:  
gekruisigd, Hij, als Mens, daar op -  
de lach wordt droevig koor

een dag ontwaakt in duisternis:  
een Koning staat versteld;  
Zijn mensen willen toch geen Mens  
Die hun zo godd'lijk telt?

een Mens lijdt weg in marteling:  
die beker ging voorbij,  
een wereld bidt verbaasd zich af  
"was Deze toch niet: Hij?"

Geschreven door Frans Bouwen,  
20 april 2000



## Jaarverslag predikant 2016

In de zomer van 2015 werd ik gebeld door de kerkenraad van de NPG; ik was op dat moment bij mijn zwager en schoonzus in Aruba. Mijn zwager is daar na zijn pensionering internist-oncoloog voor korte tijd. De NPG vroeg of ik eventueel interesse zou hebben voor een deeltijd predikantschap binnen een nieuwe opzet van de NPG. De tropische hitte gecombineerd met deze mededeling maakte mij nog heter, zij het van enthousiasme! Een NPG beroepings-commissie bestaande uit Mark Bruning, Hans Hogerzeil, Gerda Kooger, Frances Sandberg, Martine Teuscher, Eef Vogelesang,

Eugénie van Weede en Hans van Zoonen ging officieel te werk en zo mocht ik in januari 2016 een eerste kennismaking aangaan met de kerkenraad en beroepingscommissie van de NPG gevolgd door het voorgaan tijdens een kerkdienst met een ontmoeting erna met de gemeente. Ik herkende on-middellijk de omgang, achtergrond en verwachtingspatronen die door som-mige gemeenteleden en kerkenraads-leden naar voren werden gebracht. Immers, ruim 11 jaren had ik eerst als vrijgezel en daarna gehuwd en met mijn gezin geleefd, gewoond en gewerkt in het gebied rond het meer van Genève, in de jaren 80 en 90; gewoond in de stad Genève onder

andere bij dr. W.A.Visser 't Hooft en later in Prangins, gewerkt bij de vluchtelingenafdeling en internationale zaken afdeling van de toenmalige Wereldraad van Kerken; onze tweelingdochters waren te Prangins en Nyon op Zwitserse scholen geweest en ik was ooit zelfs lid van de vrijwillige brandweer van Prangins geweest! Die 11 jaren werden in de jaren 80 onderbroken door een intensief vicariaat – een hulppredikantschap in die tijden – in de Haagse Kloosterkerk waar mijn goede vriend Carel ter Linden predikant was. De NPG kende ik nog uit die jaren met name toen de zo geliefde dominee Albert de Beaufort op zijn eigen wijze rondging en voorging. Het was dus ergens een weerzien in 2015/2016, een ontdekken van een cirkel die rond werd, zij het zonder mijn lieve vrouw Karin die na 23 jaren kanker in de zomer van 2015 overleden is; na haar overlijden ging ik bewust op zoek naar een deeltijd predikantschap, niet wetende dat ooit de NPG mij in 2015 en 2016 zou benaderen. Na goed overleg en rijp beraad besloot de NPG met zijn kerkenraad mij te beroepen. Met volledige overtuiging en toegepaste bescheidenheid heb ik dit beroep heel graag aangenomen, waar overigens mijn familie geheel achter stond en staat. Ik moest echter nog wel in het ambt bevestigd worden alvorens mijn intrede te kunnen te doen. Gelukkig hebben we dit samen met de kerken-raad en het moderamen van de PKN in Nederland in goede banen kunnen leiden, waardoor er tevens een nieuwe officiële band is ontstaan tussen de NPG en de PKN naast de al bestaande band met de Zwitserse Protestantse Kerk. Het kon voor mij niet anders dan dat ds Carel ter Linden als emeritus predikant mij in het ambt zou bevestigen waarna ik mijn intrede binnen de NPG kon doen. Dit gebeurde op zeer feestelijke en goed georganiseerde wijze op 20 november 2016 in het prachtige kerkje van

Commugny. Ik was echter al als een soort 'illegale predikant' begonnen te werken telkens naar afspraak voor zeven dagen per maand vanaf september 2016. Ik kon dit alleen maar goed aanvangen dankzij de inzet en betrokkenheid van de kerkenraad en dankzij het advies van en de overdracht door mijn voorgangster ds Lia Wolters-Berghout die met welverdiend emeritaat is gegaan in de zomer van 2016.

De gemeente heeft heel wat meegemaakt in het jaar 2016: een nieuwe opzet werd geboren, een predikant ging dus met emeritaat, een nieuwe predikant kwam, de deuren van het Auditoire gingen na 60 jaren gebruik dicht maar nieuwe deuren van de kerk in Commugny openden zich, dit alles om goede praktische redenen, maar toch; de gemeente zag zich qua leeftijd ook ouder worden en een zekere 'fatigue' werd ik gewaar, hetgeen meer dan begrijpelijk is. Maar: dankzij de eerder genoemde inzet en betrokkenheid van de kerkenraad zag ik ook dat de NPG begreep dat kerk zijn, gemeente zijn geen vrijblijvende zaak is of een bepaald hobby-terrein voor slechts weinigen. Het kerk, gemeente zijn is een blijvend geroepen zijn om in de wereld van het eigen bestaan en daarbuiten te leren verstaan waar het de Levende Heer om blijft gaan, ook al veranderen we zelf, zijn wij in wezen de tijden die we zijn, gaat alles sneller en anders, en mogen we ook weer nieuwe mensen aanspreken om mee te gaan in het gemeente zijn.

### **Pastoralia**

In 2016 heb ik elke maand zeven dagen met de NPG gewerkt. Het actieve pastoraat door middel van persoonlijke pastorale kennismakingsbezoeken met zoveel mogelijk bekende, minder bekende en nog wat onbekende aan de NPG verbonden

mensen heb ik als eerste prioriteit gesteld. Vanwege de nogal grote afstanden die per huurautootje afgelegd moesten worden kon ik niet meer dan een aantal mensen per dag bezoeken. Dat moest naast de tijd die voor het Kringwerk bedoeld was. In totaal zijn in 2016 zo'n 40 bezoeken gebracht, waaronder 4 in ziekenhuizen, de PV van Nederland bij de VN te Genève, en de Nederlandse Business Round Table's voorzitter aldaar. Een predikant is ook in deeltijd een pastor die bedoeld is (be)hoeder en herder te zijn. Daarom heb ik gepoogd telkens voldoende ruimte en tijd in te bouwen om zorgvuldig en betrokken de bezoeken te kunnen afleggen, want alleen een luisterend oor kan zien wat er in het hart klopt! Vele signalen van pastorale aard werden gegeven en opgevangen. Om er enkele te noemen: bij ouderen veel bestaande of groeiende eenzaamheid naast zorgen om heden en toekomst ook in fysieke en mentale zin; het moeite hebben om de snelheid van alles in de huidige tijd te kunnen volgen; sommige percepties van een God die in de vroege jeugd mee-gegeven zijn en thans angstbeelden oproepen of een wantrouwen tegen alles wat met geloof en kerk te maken heeft; het willen ervaren van geloof en religie op een strikt eigen individuele wijze waarbij men veelal een vastlopen in grote vragen ervaart; het zoeken naar wegen van geloof, hoop en liefde die concreet ook wat kunnen opleveren; onder jonge(re) mensen bestaat een behoefte om te ontdekken wat in onze tijd een christelijk geloven inhoudelijk kan zijn, en wat dit betekent in een wereld van gewoon dagelijks hard werken binnen een seculiere context. Ook heb ik geprobeerd wat kinderen van oudere gemeenteleden waar nodig en gewenst op te zoeken en wat bij te staan. Het is bemoedigend te zien dat mede door deze bezoeken mensen zich weer, of meer, of anders, of als nieuw

betrokken weten bij het reilen en zeilen van onze gemeente. Tenslotte kan gemeld worden dat aan het einde van 2016 ook eerste gedachten zijn ontstaan om een 'Entre Nous' Kring op te richten. Deze specifieke pastorale gesprekskring is met name bedoeld voor een aantal vrouwen die op verschillende wijze en door verschillende omstandigheden in hun leven vormen van eenzaamheid ervaren. In januari 2017 zijn we met deze Kring van start gegaan.

### **Liturgia**

'Liturgia' is de rubriek waarin alles kan spelen dat met de eredienst en liturgie te maken heeft. Naast de feestelijke ambtsbevestiging en intrededienst op 20 november 2016 waarin de tekst uit 1 Corinthiërs 15 over de vraag naar de Opstanding gekozen was heb ik vanaf september een aantal 'gewone' erediensten mogen leiden in het prachtige kerkje van Commugny... 'un des lieux de culte les plus aimés de notre région. Dédié à Saint-Christophe, ce temple a été construit au Ve siècle et semble avoir coïncidé avec la donation de la Terre de Commugny à l'abbaye de Saint-Maurice. On aime y aller pour se recueillir, pour écouter de la musique, pour se marier. La beauté de son architecture et l'intimité de ses voûtes, son excellente acoustique aussi, en font un lieu à l'échelle humaine où silence, parole et musique vont tout droit au cœur', schrijft de Paroisse de Terre-Sainte Céligny, la Côte, er over. Die erediensten werden gehouden in goede samenwerking met de kerkenraad en onze organiste Saya Hashino die buitengewone professionele talenten kent. Haar orgelspel is van grote en hoge kwaliteit waar-mee de gemeente rijkelijk gezegend is. Met name Mark Bruning, Nel Buesink en haar man Henk hebben enorm geholpen door mij te begeleiden bij het klaarmaken van de liturgieën voor de verschillende diensten, en Koos van

der Maas houdt me bij de les waar het de te kiezen liederen uit het Liedboek betreft. Een ander vreugdevol feestelijk moment was de Kerstviering te Begnins waar maar liefst een heel NPG team tot in de puntjes gedekte tafels, koffietafel-benodigdheden en een bricolage-braderie hadden georganiseerd. De viering was voor mij een nieuwe ervaring. Het moest en mocht informeel, en zodoende had ik wat schilderijen van Rembrandt die met het Kerstevangelie te maken hadden geselecteerd. We liepen liturgisch langs de schilderijen en gebruikten teksten uit de nederlandstalige Statenvertaling zoals die in Rembrandt's tijd werd gebruikt en geciteerd alsmede gebruikten we een boekje van dr. W.A. Visser 't Hooft over Rembrandt en de Bijbel. Saya Hashino was bijzonder prachtig te horen aan de piano samen met professioneel violist Melik Kaptan. We eindigden met de afbeelding van Rembrandt waar hij de vlucht naar Egypte van Jezus met zijn ouders weergaf, op een ezel. Besloten werd tijdens de erediensten tot Pasen 2017 wat verhalen uit de Bijbel op te zoeken rondom een ezel. Gekozen werd voor het offer van Izaak, voor Bileam en voor de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op het buitenblad van de liturgie heeft Nel Buesink het iedere keer voor elkaar gekregen om een afbeelding van een schilderij of ets van Rembrandt te plaatsen. De Kerstdienst zelf was nogal 'en petit comité' aangezien vele gemeenteleden met Kerstverlof afwezig waren. Wel was interessant om te zien dat nieuwe jonge gezinnen de Kerstdienst bijwoonden met hun kleine kinderen. Aan het einde van de eredienst werd met vreugde geannonceerd dat Geert van Mesdag in januari een nieuw boekje, 'Ora et Labora' getiteld, aan de gemeente zou overhandigen. Het boekje bevat een ware selectie van vele artikelen die door de jaren met name in 'Kontakt'

zijn verschenen. Ik eindig deze rubriek met de opmerking dat het ons ook gelukt is om voortaan vanaf 2016 telkens voordat de eredienst begint de klokken te laten luiden! Alle diensten en vieringen waren verrijkende gebeurtenissen, met name ook altijd merkbaar na afloop tijdens het genoeglijk koffie drinken.

### **Apostolaria**

Dit woordje 'apostolaria' bestaat alleen maar in het oud Portugees, begreep ik, maar het is een rubriek waar veel onder kan vallen. 'Apostolaria' (= apostolaat) is een woord, waarmee ik probeer weer te geven dat ook de NPG een uit-zendende en uitstralende taak mag hebben. Letterlijk, zoals bij de apostelen, betekent apostolaat een weggezonden worden in het vertrouwen dat de Geest van de Heer met jou, met ons, meegaat om tekenen van gerechtigheid, ontferming/compassie, bescherming en bevrijding (naar het Liedboek Psalm 116 vers 3) op te richten, zichtbaar te maken. Het doel daarvan blijft het christelijk geloof - en niet het christendom! - te verspreiden in een anders geworden, maar wel onze tijd. Dat verspreiden is geen opleggen of opeisen, maar juist een telkens opnieuw presenteren. Het gaat om de presentie van het nog steeds actuele gedachtengoed verbonden aan Christus. In 2016 na alle werk door Lia hiertoe werd het apostolaire werk dat de NPG al (jaren) doet voortgezet en daar waar nodig of gewenst van nieuwe betekenis en inhoud voorzien. Dan noem ik de volgende initiatieven:

### Kringwerk.

Ondersteuning en (bege-)leiding van het Kringwerk. We hadden er drie, maar hebben er nu vier: de *Genève Kring* bij Leonie en Albert van Daalen thuis, in de avond. Na kennismaking zijn we onder leiding van Gerhard Kistemaker in Erasmus gedoken

waaruit een discussie over 'genade/gunst' ontstond. Daar vandaan kwamen gespreks-onderwerpen op die met de grote vragen van het leven te maken hebben. Die werden wat gekoppeld aan geloof, agnosticisme en ethiek. Verschillende deelnemers leidden dit op enthousiaste wijze in. Aan het einde van 2016 opperde ik de voortgang van deze Kring 'een goed inhoudelijk gesprek' te laten zijn over een zelf te kiezen onderwerp dat vanuit drie contexten onder de loep wordt genomen:

context 1 is die van 'gelooven/ niet of anders geloven/ agnosticisme/ atheïsme/ ideologie';

context 2 is die van 'wijsbegeerte/ 'humanities'/ ethiek', en

context 3 die van 'bestaanszekerheid/ werk/ geen werk/ publiek-privaat'.

Een week van tevoren wordt voor elke context één uitgenodigde gevraagd zijn of haar visie te geven, of een stelling, of een vraag. De gezelligheid van deze Kring na afloop in doorgaande sfeer van grote huiselijke gastvrijheid vervult een belangrijke taak. Het is voor de diepgang en continuering echter wel van groot belang – zo bleek – dat men zoveel mogelijk moeite doet om aanwezig te kunnen zijn.

De *Kooger Kring* vindt in de middag plaats en kent een grote bezetting. Na kennismaking zijn we aan de slag gegaan met een stap voor stap bespreking en behandeling van het 'Onze Vader'. De gezelligheid na afloop in doorgaande sfeer van huiselijke gastvrijheid vervult ook hier een belangrijke taak.

En dat geldt ook voor de *Mystiek Kring* die telkens bij Barbara en Eef Vogelesang wordt gehouden. Eef opent de Kring met een kort en zinvol meditatief moment waarna we na wederzijdse kennismaking doorgingen met het lezen van een boekje over de Benedictijnse leefregels. Vanaf 2017 gaan we over op het boekje 'Alles voor

Allen' samengesteld door de heren Kok en Oosterhuis.

Een nieuwe Kring werd geboren in 2017: de '*Entre Nous*' Kring. Zoals gezegd: deze specifieke pastorale gesprekskring is met name bedoeld voor een aantal vrouwen die op verschillende wijze en door verschillende omstandigheden in hun leven vormen van eenzaamheid ervaren.

#### 'Kontakt'.

Met de redacteurs van 'Kontakt' is het heel goed samenwerken: Eugénie Karsten en Koos van der Maas. 'Kontakt' is een belangrijk verbindingsblad. Ik heb geprobeerd elke maand met name een nieuw of jong(er) iemand uit of verbonden aan de gemeente zich te laten presenteren, hetgeen tot nu toe geslaagd is. Verdere zelfde voortgang lijkt me gewenst maar hoeft wellicht wat toekomstige vernieuwing zowel naar inhoud als planning en vormgeving. Als team werken we daar aan. Eén van de reguliere waardevolle bij-dragen is van de hand van ons gemeentelid Geert van Mesdag, die in januari 2017 een boekje aanbood, getiteld 'Ora et Labora' met daarin een selectie van verschenen artikelen door de jaren heen. Een geweldige opgave, een geweldig resultaat!

#### Brief van Frans.

Elke maand rond de zevende, dat is ongeveer in het midden van de weken dat ik in Nederland woon en werk, schrijf ik een brief aan de NPG met wat diepergaande gedachten die ook pastoraal betrokken en wat persoonlijker gericht willen zijn. Daar ben ik in 2016 mee begonnen en de eerste brieven zijn reeds verschenen in 'Kontakt'. Ik koos daarbij eerst voor een beetje moeilijke Paulinische benadering en hoop dat sommige gedachten tot verder gesprek en discussie geleid hebben of kunnen leiden.

[Website](#). Heel belangrijk in deze tijd is om een goed toegankelijke website te hebben en verder te ontwikkelen. Die van de NPG ziet er al heel goed uit! Zelf ben ik door gewoonweg tijds-gebrek in 2016 er nog niet aan toe-gekomen hier mij over te buigen. Graag wil ik dit met betrokken en geïnteresseerde gemeenteleden doen. Technisch ben ik absoluut een nul, maar suggesties en ideeën kan ik wel naar voren brengen.

### **Diakonia**

Diakonia is de dienst aan elkaar, naar elkaar en voor elkaar, thuis, in binnen- en buitenland. Deze dienende taak komt tot uiting in de gerichte besteding van collectes, de inzet binnen de gemeente, het bijdragen aan 'Entre Aide', en in de betrokkenheid bij een aantal projecten in het buitenland. Hier past ook een oprecht groot woord van DANK. Ik zag: van koffietafel tot kerkenraad, van kringwerk tot liturgie, van Kontakt tot allerlei:...er zijn binnen de gemeente vele mensen die al vaak jarenlang zich trouw en geëngageerd inzetten voor alle werk in en aan onze gemeente. Het is niet te doen om die vele betrokkenen allemaal in persoon te noemen, want het gevaar is dan dat ik iemand per abuis niet zou noemen. Nee, beter is het ALLEN te bedanken die zich ingezet hebben, veel of minder veel, weinig of meer, om te bedanken ALLEN die zich blijven inzetten. Uit de dienst aan, naar en voor elkaar geven wij op multi-inzetbare wijze uiting aan het feit dat wij als gemeente elkaar nodig hebben. Daarmee mogen wij niet in eigen naam, maar in God's naam, in 't groot en in 't klein, mee doorgaan! Verdere specifieke nadere invulling van het diaconaat heb ik nog niet kunnen geven.

### **Vergaderingen**

De enige officiële vergaderingen waarvoor ik de afgelopen periode tijd en ruimte kon vrijmaken waren de

maandelijkse vergaderingen van de NPG-Kerkenraad, eerst in Chavannes-de-Bogis, en daarna in de Auberge Communale de Prangins. Telkens werd van de predikant gevraagd aan het begin van elke vergadering stil te staan bij een passage uit de Bijbel of uit een gedicht, waarna een gebed veelal volgde om een zegen te vragen voor het werk van de gemeente en de kerkenraad. De kerkenraads-vergaderingen heb ik als plezierig ervaren, alhoewel er wel behoefte is aan enige verjonging binnen de samenstelling van de kerkenraad, hetgeen de kerkenraad zelf ook vindt. Als predikant ben ik zorgvuldig bezig om te polsen binnen de NPG of die verjonging werkelijkheid zou kunnen worden.

### **Reis, Voorbereiding/Uitwerking, Verblijfplaats en Bereikbaarheid**

Regelmatig reis ik naar en van het Lac Léman gebied het liefst per trein via Parijs. Dat geeft veel tijd om NPG-werk te doen qua voorbereiding en uitwerking. Gedeeltelijk moet dit voorbereidende werk ook al in Voorburg te Nederland, waar ik woon, plaatsvinden, omdat ik daar mijn studeerkamer heb en zaken ruim op tijd voor onder andere de eredienst klaar moeten zijn. In vergelijking met het vliegtuig scheelt het reizen per trein van deur tot deur maar anderhalf uur. Op dit moment is mijn maandelijkse verblijfplaats telkens voor 7 aaneengesloten dagen in de Auberge Communale de Prangins, waar ik als oud inwoner een behoorlijke korting krijg en op uiterst aangename wijze word behandeld. Ik voel mij daar echt (weer) thuis! Met mijn huurautootje kan ik dichtbij parkeren met uitzonderlijk vergunning van de politie van Prangins, nog een voormalige buurman van mij uit de jaren negentig van de vorige eeuw werkt! Qua bereikbaarheid blijf ik mijn Nederlandse mobiele telefoon hanteren met een speciale Europese bundel met lokale tarieven:



+31(0)651845980. De e-mail is [fbouwen@xs4all.nl](mailto:fbouwen@xs4all.nl)

...en zo groet ik jullie allen aan het einde van mijn eerste jaarverslag met grote dank!

### **Pasen 2017**

Met Pasen wordt de opstanding van Christus gevierd. Enkele dagen tevoren op Goede Vrijdag sterft een halfdood gemartelde Jezus aan het kruis. Zijn leerlingen blijven getroumatiseerd achter met de voor altijd onbeantwoorde vraag, hoe God hun Messias zo in de steek had kunnen laten. Dan vertellen enkele vrouwen dat zij het graf leeg hadden aangetroffen en dat Jezus dus was opgestaan. In de bijbel zelf blijkt dat de leerlingen van Jezus het opstandingsverhaal onzin vonden. Volgens Lucas 24:11 beschouwden zij de eerste berichten van enkele vrouwen over de opstanding als 'kletspraat'.

Zij geloofden het niet, zo overtuigt en teleurgesteld als zij waren door de kruisdood van hun Heer. In het boekje 'Ora et Labor' hoofdstuk 26 Pasen heb ik de opstandingsverhalen van de vier evangelisten beschreven. Deze beschrijvingen verschillen op diverse punten, waardoor je zou kunnen denken dat ze later verzonnen zijn. Er is echter niemand geweest die bij de opstanding aanwezig was. Behalve de bewakers waren er geen getuigen. Het evangelie van Mattheüs 28:11-15 vertelt het volgende: 'Terwijl de vrouwen onderweg waren gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: Zeg maar: 'Zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk

Frans Bouwen, TGV Lyria, F, 17 maart 2017

weggehaald terwijl wij sliepen'.

'En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen we hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven'. Ze namen het geld aan en deden zoals hun opgedragen was. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Het opstandings-gebeuren is dus een geheim van God zelf, dat verborgen blijft in de vroegte van de paasmorgen, Het is duidelijk dat de gekruisigde Jezus niet op eigen kracht uit het graf is opgestaan. Zou hij op eigen kracht zijn opgestaan dan zou dit betekend hebben dat hij beschikte over een verborgen levenskracht. Als mens Jezus was Gods Zoon niet onsterfelijk en ging Hij echt dood. Hij kon niet op eigen kracht uit de dood opstaan. Hij werd uit de dood opgewekt door God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Al in het vroegste paasgeloof is de opwekking van Jezus nauw verbonden met zijn verhoging door God in de hemel, d.w.z. tot op het niveau van God zelf (zie Handelingen 2:33). Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Filippenzen 2:9 « Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat ». Alle verschijningen geschieden vanuit 'de hemel' ze zijn openbaringen van God de Zoon, die herkend wordt als de zelfde Jezus die voor zijn kruisdood rondging. Jezus' hemelvaart (Lucas 24-25) en (Handelingen 1-9) is de laatste van die verschijningen. Het nauwe verband in het vroege paasgeloof tussen Jezus'

opwekking en verhoging laat zien, dat de eerste christenen Jezus' kruis en opstanding zo goed mogelijk probeerden te begrijpen vanuit het Oude Testament. Evenals Jezus grepen zij terug op de vierde profetie over 'de lijdende dienaar' die volgens de profeet groots en hoog verheven zal zijn (Jesaja 52:13) en op de Psalmen, waarin gesproken wordt over de verhoogde koning aan Gods rechterhand (zie o.a. Psalm 16:11 en 110: 1).

Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van Pasen. Wat brengt de opwekking van Jezus als toevoeging aan het verhaal van het leven van Jezus en zijn levensboodschap. Nadat de leerlingen langzamerhand van hun schrik en droefheid bekomen waren, kwamen ze tot de verbazingwekkende conclusie, dat Jezus dus niet mislukt was, zoals ze aanvankelijk gedacht hadden. Het nulpunt van zijn kruisdood bleek in zekere zin slechts een halteplaats te zijn. Een dieptepunt waar Jezus' weg van liefde door de kruisiging in terecht gekomen was. Maar God heeft die weg van liefde en dienstbaarheid weer gestalte gegeven door Jezus op te wekken. Jezus was tot het einde toe trouw gebleven aan zijn roeping. Hij was niet ten onder gegaan door angst of geweld; zijn lichaam was gebroken, maar niet de kracht van zijn liefde voor mensen. Zijn weg van ongebroken liefde, vriendschap en toenadering, had God op overduidelijke wijze gestalte gegeven door de opwekking van zijn Zoon. Pasen wijst ons niet alleen terug naar Jezus aardse leven als blijvende spiegel van ons dagelijkse bestaan, maar ook vooruit naar de toekomst die God voor ons heeft weggelegd. De opwekking van Jezus is voorteken en belofte van Gods Koninkrijk, van de nieuwe werkelijkheid zonder pijn en verdriet die ooit ten volle zal doorbreken. De eerste christenen leefden veel intenser met die verwachting dan wij, omdat ze

erop rekenden dat Jezus nog tijdens hun leven zou terugkeren om zijn Koninkrijk definitief te vestigen. Na twintig eeuwen is het bijna niet aan te nemen, dat het Koninkrijk nog komt en hoe het er dan uit zal zien. Maar is de oorspronkelijke betekenis en kracht van Pasen niet voldoende sterk om op de komst van het Koninkrijk van God te blijven hopen.

De vraag is wat is de betekenis van de opstanding van Jezus voor mensen van vandaag.

Vele bijbelse uitdrukkingen, zoals het 'ten derden dage', zijn ons niet meer vertrouwd. Datzelfde geldt voor uitdrukkingen als 'opgenomen worden in de hemel', en 'een dode die verrijst uit zijn graf'. Wij staan ver van die voorstellingswereld af. Juist die afstand maakt het ons echter mogelijk ons een beeld te vormen van de betekenis van deze beelden, en van de ontwikkelingen en verschuivingen binnen de aan de opstandingsverhalen ten grondslag liggende geloofsvoorstellingen. Ds Carel ter Linden zegt ons, dat dit de enige begaanbare weg is: wij zullen de opstandingsverhalen moeten verstaan als verkondigende verhalen, los van de voorstellingswereld waarmee zij onvermijdelijk zijn verweven. Christus is opgestaan is een strijdbare getuigenis van mensen die het met de moed der hoop wagen op te komen voor het recht en de humaniteit, die de strijd tegen onrecht en onderdrukking aangaan en weigeren te geloven dat die laatste het zullen winnen. Het is dus niet anders dan een appel om, ieder naar zijn mogelijkheden, ons in ons leven door de geest van de opgestane te laten leiden. Daaraan wordt kenbaar of het mensen met dat geloof ernst is. 'Aan de vruchten kent men de boom zou Jezus zeggen' zegt Ds Carel ter Linden.

Voor Ds Carel ter Linden hebben de laatste woorden die Jezus volgens de evangelist Lucas aan het kruis sprak, nieuwe betekenis gekregen. 'Vader, in

uw handen beveel ik mijn geest'. Het zijn woorden uit een van de psalmen. Jezus legt zijn geest in Gods handen. Jezus zelf sterft, zijn lichaam zal daarna zijn begraven of door dieren zijn verscheurd, wie zal het zeggen. Zijn lichaam begeeft het, zijn denken en voelen, het wordt uitgewist. Maar zijn geest, niet wat er in zijn leven van God naar hem en van hem naar God en de mensen is uitgegaan.

'Jezus leeft,' zingt de kerk met Pasen. Dat zingen wij met grote vrijmoedigheid, in wezen van een dode! Maar wij geloven: al wat deze mens ons gegeven heeft, al wat daarin in Gods geest is gezegd en gedaan, dat blijft bij ons, dat zal in eeuwigheid niet verloren gaan. Nee, meer nog: het zal niet

alleen niet verloren gaan, het zal in alle eeuwigheid gelden. Als Paulus en de schrijver van de Hebreënbrieff zeggen dat Jezus nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader -opnieuw zoeken zij, hoe letterlijk zij dat ook namen, onbewust een beeld om iets onbeschrijflijks toch te beschrijven – dan zeggen zij daarmee dat de geschiedenis van de mensen zich beweegt in de richting van die wereld, die Jezus in al zijn woorden en daden voor ogen had. Dat God om zo te zeggen niets meer doet buiten dit mensenkind om.

Ik wens U een vrolijk paasfeest toe.

Geert van Mesdag  
E-mail vanmesdag@bluewin.ch

## **Pesach tweemaal gevierd**

De slaven in Egypte vierden Pesach, het feest van de bevrijding uit de slavernij, waarna zij door de waterloze Schelfzee trokken. Pesach mogen alleen viere mannen en jongens die besneden zijn en dus tot het godsvolk behoren. Oorspronkelijk was de besnijdenis een overgangsrite naar de volwassenheid, een teken waarmee een jongeling werd opgenomen in de kring van mannen. In Israël is het geworden tot een ritueel waarmee je na je geboorte wordt opgenomen in de kring van het godsvolk. De Heer zei tot Jozua: 'Maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw'. Hij besneed hen bij de Voorhuiden heuvel. Hij besneed hen omdat alle weerbare mannen na de tocht in de woestijn waren gestorven. De mannen die na de uittocht in de woestijn waren geboren waren niet besneden. Nadat zij allemaal waren besneden, moesten zij in hun tenten blijven tot ze waren genezen. En de Heer zei tegen Jozua: 'Vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld,' en Jozua noemde die plaats Gilgal. Zo heet die plaats tot op de dag van vandaag. Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. Al één dag na het pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän.

Geert van Mesdag  
E-mail vanmesdag@bluewin.ch

## Aangenaam....

Montreux, 16 februari 2017

Ds. Frans Bouwen op huisbezoek, ontspannen, vriendschappelijk, diepgaand.

Toen hij hoorde hoe ik mijn dagelijks brood verdiende,  
"interessant, wil je er een stukje over schrijven?"

In 1980 begon ik als graanhandelaar bij een grote Amerikaanse Multinational. De laatste 25 jaar ben ik makelaar in granen. De taak van een makelaar in granen is vergelijkbaar met een makelaar in onroerend goed: klanten informeren over de markt en onderhandelen tussen koper en verkoper.

Ik ben trots op mijn vak, want voedsel is nog belangrijker dan energie en transport. En wij zeggen wel eens dat de graanhandel en alles wat daar bij komt kijken, één van de oudste beroepen is. Denk aan Jozef in de bijbel met zijn graanopslag.

De wereld produceert onder andere per jaar circa:

- o 1 miljard ton mais (175usd/ton)
- o 750 miljoen ton tarwe (370usd/ton)
- o 330 miljoen ton soyabonen (380usd/ton)
- o 185 miljoen ton plantaardige olie, w.v. ca 65 miljoen ton palm olie (720usd/ton), 55 miljoen ton soya olie (775usd/ton), 26 miljoen ton raapzaad olie, 17 miljoen ton zonnebloem olie
- o 1 miljard ton mengvoeder w.v. 19% in China, 17% in Europa, 16% in USA, 7% in Brazilië, 41% overigen w.v. 45% kip, 26% varken, 20% rund, 4% vis en 5% overig

Amerika (N+Z) en Europe (O+W) produceren veel meer dan nodig voor eigen behoefte, terwijl Afrika, Azië en het Midden-Oosten onvoldoende graan hebben, om zichzelf te voeden. Bijvoorbeeld: Saudi-Arabië (de grootste gerst importeur) Egypte (de grootste tarwe importeur), Noord-Afrikaanse landen en China (de grootste sojabonen importeur). De wereldgraanhandel lost dat probleem op en daarbij spelen makelaars een serieuze rol. Het behoeft geen toelichting dat deze handel in grondstoffen voor ons voedsel een hoge mate van geo-politieke lading kent.

Na de Tweede Wereld oorlog werd het Marshall plan werd uitgerold. Reden? Europa zelfvoorzienend te maken qua voedsel, met het doel de wereldvrede te bevorderden.

De financiële steun aan de boeren was vele jaren de grootste kostenpost van de Europese Commissie. Het schoot uiteindelijk zijn doel voorbij: Europa produceerde veel meer dan het consumeerde en de duurbetaalde voorraden stapelden zich op. Wie kent niet het begrip 'boterberg'? Het doel was mooi, maar dit blijft een schoolvoorbeeld van fout overheidsingrijpen. Het landbouwbeleid is drastisch aangepast.

Nog zo'n voorbeeld, Noord Amerika is de grootste producent van mais, ca. 400 miljoen ton per jaar en ik vind het nog steeds stuitend, dat meer dan 40% daarvan verdwijnt als ethanol in de autobrandstof. Niet omdat het goedkoper is dan benzine, maar omdat de overheid 10% bijmenging verplicht stelt. Waarom? Voor het milieu!

En dat is niet slechts in Amerika. Over de hele wereld steunen overheden met geld of met wetten, de omzetting van voedsel in brandstof, hetgeen de voedselprijzen opdrijft.....

De meeste grote graanhandelaars hebben een belangrijke vestiging in Zwitserland: Cargill, ADM, Louis Dreyfus, Bunge, Glencore, Cofco. De belangrijkste reden is niet het belastingklimaat, maar de politieke stabiliteit en vooral de neutraliteit. En dat is dan weer cruciaal vanwege de geo-politieke spanning rond voedsel.

Overigens kan ik u gerust stellen. De doemscenario's van de Club van Rome in de jaren 70, zijn niet uitgekomen. Gemiddeld zijn de oogsten voldoende, om de sterk groeiende wereldbevolking te voeden. En is er zelfs voldoende graan (zetmelen) om eiwit (vlees, vis) te produceren. Voor de productie van 1 kg vlees/vis is ca. 7kg graan(product) nodig.

Voorwaar het overdenken waard bij het breken van uw dagelijks brood.

Jacques Jongeneel

### **Adreswijziging**

Verhuisd naar Nederland :  
Mevrouw A.V. de Beaufort-van Sminia  
Van Limburg Stirumweg 2  
8453 JE Oranjewoud  
0031 513 63 60 73

### **Diaconie in 2016**

Tijdens de Gemeente vergadering werd er geen rapport uitgebracht van de opbrengsten van de collectes voor de diaconien in het afgelopen jaar. Die vindt U nu hieronder. De KR is dankbaar voor de aandacht van de gemeenteleden en de vrijgevendheid voor deze doelen.

Diaconale doeleinden in 2016 in Zwitserse Franken

Fondation Theadora	884.60
Entr'aide Hollandaise	351.00
Friends of India	541.00
Semaine des handicapés hollandais	450.00
kinderen uit Tschernobyl in Zwitserland	824.00
Fondacion Mamisa	1067.00
Suwa Seta	548.00
Lalgadd lepra ziekenhuis, Nepal*	1430.00
(* incl. anonieme gift Fr. 1000.-)	
Eprafas NL (gevangenen bezoek in buitenland)	863.55
Paroisse Rwandais (via EERV)	1170.00
<b>Totaal 2016</b>	<b>8'129.15</b>

## Diaconale collecte April – weeshuis Ghana

### Geachte lezer,

In het leven lopen de zaken soms anders dan men zich dat voorstelt. Dat voor u beste lezer, is natuurlijk geen opzienbarende onthulling, maar toch...!

Toen Paulina Opei, de oprichtster van 'Save Our Lives – Ghana' (SOL-GH), de organisatie die wij met onze gelijknamige stichting vanuit Zwitserland ondersteunen, met de beste intenties in 1993 begon pasgeboren baby's, die door sterfte van de moeder of veronachtzaming van familieleden alleen in het ziekenhuis achterbleven, in haar twee kamer appartement op te nemen, kon niemand vermoeden dat jaren later, met voortschrijdend inzicht de filosofie voor de opvang van weeskinderen volledig zou worden herzien. In de loop van twintig jaar groeide SOL-GH uit tot een modelweeshuis – een tehuis – met bijna 100 kinderen. Als missie stonden huisvesting, verzorging en scholing van kwetsbare- en weeskinderen in een beschermde omgeving hoog in het vaandel. De kinderen een optimale kans geven om zich te ontplooiën en zich voor te bereiden op zelfstandigheid; dat was en is nog steeds het streven, maar toen..?

UNICEF, de organisatie die zich inzet voor de bescherming van de kinderrechten, en de verbetering van levensomstandigheden voor kinderen en families, streeft er in de laatste jaren naar om in samenwerking met landelijke overheden weeskinderen te re-integreren in oorspronkelijke families of leef-gemeenschappen. Het bovengenoemde 'voortschrijdend inzicht' is dat enerzijds de weeshuizen simpel gezegd een slechte sub-stitutie zijn voor het

gezinsleven, en dat anderzijds een groot deel van weeskinderen in de strikte zin van het woord geen wees zijn maar nog een levende ouder of familieleden hebben die voor de kinderen zouden kunnen zorgen. Dat dit niet gebeurt, stelt UNICEF na onderzoek<sup>1</sup> in 36 verschillende landen vast, ligt veelal aan de leef-omstandigheden van de families met als belangrijkste factoren het familiebezit (gebouwen, land en vee), het inkomens- en opleidings-niveau van de ouders en de ouderlijke band met het kind. Kort samengevat; de nu gangbare gedachte is dat de huidige kindgerichte steun verlegd moet worden naar ondersteuning van het gezin omdat daarmee betere condities geschapen worden voor re-integratie van het kind en het zo noodzakelijk geachte gezinsleven.<sup>1</sup>  
Bron: [UNICEF perscenter - Orphans](#)

Het een en ander heeft ertoe geleid dat na evaluatie door de Ghanese overheid meerdere weeshuizen hun certificering hebben verloren en nu worden gesloten. Enkele goed-geleide organisaties, waaronder SOL-GH krijgen een nieuwe – aangepaste rol en worden in de nabije toekomst ingezet als 'transitie huis'. Dat houdt in dat kleine kinderen (baby's) waarvoor door DSW (Ghanese Ministerie van Sociale Zaken) niet onmiddellijk een familie of pleeggezin gevonden kan worden, in eerste instantie in SOL-GH zullen worden ondergebracht. En dat voor een periode van maximaal twee jaar. In die periode wordt er door DSW gezocht naar familieleden of pleeggezinnen waar de kinderen passen en welkom zijn. Ook in SOL-GH is dit proces gaande en is de verwachting dat in de komende twee jaar het kinder-bestand van ongeveer tachtig naar zo'n twintig à

dertig kinderen zal worden afgebouwd.

Het spreekt voor zich dat voor SOL-GH deze overheidspolitiek significante gevolgen heeft en alle facetten van het beleid zal beïnvloeden. De organisatie en taakstelling zullen moeten worden aan-gepasst aan de nieuwe realiteit. SOL-GH beschikt over een goede flexibele infrastructuur aan land en gebouwen die zich makkelijk laat aanpassen. De verwachtingen zijn een geleidelijk roltransformatie, een transitie van Weeshuis naar deels Opvangcentrum en deels Boarding-school. Dat betekent in eerste instantie de dagelijkse zorg van meer baby's en minder peuters en pubers. Verder een nieuwe ondersteunende taak gericht op de families of pleeggezinnen met SOL-GH-kinderen (family based care). De voortzetting en uitbouw van de onderwijzende taak (primary school) met mogelijk zicht op de oprichting van een Boarding School. En de exploitatie en optimalisering van het bestaande landbouwbedrijf.

De financiële lasten zullen ongetwijfeld veranderen. Voor 2017 is vooralsnog gerekend met een toename van de kosten met 21%, in grote mate beïnvloedt door de hoge loon- en prijsinflatie (17%+). De kosten voor levensonderhoud zullen dalen met het afnemende kinderbestand, daarentegen gaan de kosten voor gezinshulp (family based care) en onderwijzend personeel omhoog. Tevens wordt er rekening gehouden met de aanname van meer leerkrachten veroorzaakt door de uitbreiding van de school. Het totale budget 2017 voor SOL-GH bedraagt afgerond CHF 110'000 p/j.

Na een lange periode van overleg is uiteindelijk besloten voortgang te maken met de uitbreiding van de school. Er blijft een grote behoefte

bestaan aan professionele lokale scholing. Aan deze behoefte voldoen ziet SOL-GH als één van zijn primaire taken. Er zullen derhalve twee nieuwe klaslokalen worden gebouwd die voor 60% door SOL-GH (Switzerland) zullen worden gefinancierd. De begrote bouwkosten bedragen CHF 30'000 exclusief de inrichting en lesmateriaal. Na voltooiing van het derde schoolgebouw in de tweede helft van dit jaar beschikt SOL-GH over zes klaslokalen, voldoende voor de exploitatie van een volledige lagere school. Naar verwachting zal het aantal externe kinderen geleidelijk de overhand nemen. De doelstelling blijft dat de school zich door middel van schoolgelden zelf financiert.

Waarom deze, toch weer zo uitgebreide brief. Het is eenvoudig moeilijk u om financiële steun te vragen zonder uitleg te geven over de omstandigheden en problematiek die wij ter plekke ondervinden - alles weten, is hopelijk alles beter begrijpen. Als bestuur van SOL-GH (Switzerland) reizen wij tweemaal per jaar naar Ghana, voor het laatst in Oktober vorig jaar. Alle onze reiskosten worden privé betaald, alle inkomende fondsen in onze stichting worden direct aangewend voor de kinderen in Ghana. Na iedere reis brengen wij verslag uit en sturen een nieuwsbrief aan al onze sponsors en donors. Onze boeken worden gecontroleerd door de accountant alsook het overkoepelende orgaan voor Zwitserse Stichtingen, en zijn tot nu toe altijd goedgekeurd. Mocht u meer inzage willen in onze activiteiten of boekhouding, aarzelt u niet contact met ons op te nemen. Hierbij danken wij u voor uw belangstelling en hopen dat u ons doel wilt blijven steunen.

Met hartelijke groet,  
Gerhard Kistemaker, Robert Bulstra en Hans van Wulfften Palthe



Wij bevelen ook deze collecte van harte bij u aan!

Frances Sandberg



### **Nieuws van de koffietafel**

Een vers van Toon Hermans:  
Met vertrouwen en geloven  
kom je elke zorg te boven.  
Angst en twijfel zijn een last  
hoop is leven dat staat vast.



We zijn het eens met Toon 'angst en twijfel zijn een last'. Het was zondag 12 maart een prachtige dienst, jong en oud. Jong en oud die het avondmaal mochten vieren, en daarna een feestelijke koffie om bij te praten. Dank aan allen die daar steeds aan meehelpten. Koffie meebrengen, cakes of koekjes bakken, koppen afwassen en alles weer opruimen. Zonder al deze hulp zou het zorgen zijn, maar met elkaar is alles mogelijk!

Barbara Vogelezang



## BIJBELLEESROOSTER APRIL 2017

<https://www.bijbelgenootschap.nl/wp-content/uploads/2015/12/Bijbelrooster-2016-LR.pdf>

za 1	Johannes 11:1-27	Ongeneeslijk ziek?	zo 16	Johannes 20:1-18	Vasthouden en loslaten
zo 2	Johannes 11:28-54	Open graf	ma 17	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
ma 3	Johannes 11:55-12:11	Feestmaal	di 18	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
di 4	Psalm 129	Niet gebroken	wo 19	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
wo 5	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend	do 20	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
do 6	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II	vr 21	Romeinen 8:12-25	Kinderen
vr 7	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen	za 22	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
za 8	Psalm 73	Schijn bedriegt	zo 23	Johannes 20:19-31	Ooggetuigen
zo 9	Johannes 12:12-19	Inhuldiging	ma 24	1 Petrus 1:1-12	Verrassende erfenis
ma 10	Johannes 12:20-36	Boerenwijheid	di 25	1 Petrus 1:13-25	Wees heilig
di 11	Johannes 12:37-50	Kijk en luister	wo 26	1 Petrus 2:1-10	Stenen
wo 12	Psalm 140	Roep om bevrijding	do 27	1 Petrus 2:11-17	Vrije vreemdelingen
do 13	Johannes 13:1-38	Voorbeeldgedrag	vr 28	1 Petrus 2:18-25	Verdraagzaamheid
vr 14	Johannes 18-19	Lijdensverhaal	za 29	1 Petrus 3:1-12	Onderlinge omgang tussen mannen en vrouwen
za 15	Jesaja 12:1-6	Loflied	zo 30	Johannes 21:1-14	Extra vissen

