

KERKDIENSTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 8 juli om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 22 juli om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout - Doopdienst
Zondag 12 augustus om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 26 augustus om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Avondmaalsdienst
Zondag 9 september om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 23 september om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Buitendag in Begnins

Wijs en aards

Wijs en mild in de oude dag
misschien wel een wens,
niet altijd werkelijkheid.

We kunnen ook anders zijn.
Anders geworden in de loop
van ons leven.
In de oude dag komen we oog in oog
met onze aardsheid,
onze broosheid.

We stuiten op grenzen:
de grenzen van onze idealen,
de grenzen van ons lichaam.
Die grenzen kunnen ons bedroeven.

We kunnen het daar moeilijk mee hebben.
Het is niet eenvoudig
onze aardsheid te aanvaarden.

Misschien is wijsheid:
onze aardsheid onder ogen zien,
omgaan met onze wonden,
erkennen dat we broos zijn,
niet volmaakt.

Wijsheid is
groeien in menselijkheid,
met aanvaarding van onze kwetsbaarheid.

Uit: Marinus van den Berg, Bidden bij het ouder worden.

Het werk van het Julianafonds: Geestelijke Verzorging van Nederlanders rondom het Meer van Genève

U heeft misschien wel gehoord van geestelijke verzorging in de krijgsmacht, bij de koopvaardij, in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor mensen die willen praten over ingrijpende ervaringen in hun leven of over spirituele vragen. Vanuit een luisterende houding sluit de geestelijk verzorger zo dicht mogelijk aan bij de eigen levensvisie van de gesprekspartner en kan in verwarrende tijden begeleiding bieden. Uiteraard werkt een geestelijk verzorger vanuit een eigen geloof en een eigen spiritualiteit, maar het is niet de bedoeling dat geloof aan anderen over te brengen of op te dringen. Het gaat om aandacht voor de persoon die het gesprek heeft aangevraagd zodat die onder woorden kan brengen wat hem of haar op dat moment bezig houdt.

Wist u dat dergelijke geestelijke verzorging ook beschikbaar is voor Nederlanders rondom het Meer van Genève? Het Julianafonds stimuleert dit werk en ondersteunt het financieel, en de Nederlandse Protestantse Gemeente stelt tijd van haar predikant ter beschikking. Zij heeft ervaring als geestelijk verzorger in de ouderenzorg in Nederland, waar zij gesprekken voerde met mensen met uiteenlopende levensovertuigingen. Hier in Zwitserland en Frankrijk bezoekt zij als geestelijk verzorger mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. Vaak zijn het mensen die in een isolement geraakt zijn door ziekte, armoede, werkloosheid of psychische problemen en bijvoorbeeld ouderen en mensen die het verlies van een geliefde moeten verwerken na een overlijden of na een scheiding. Het doel van deze bezoeken is mensen de gelegenheid te geven om met iemand over hun beleving te praten en een luisterend oor te bieden.

Kent u mensen in uw omgeving die behoefte hebben aan een deze ondersteuning, maak hen dan attent op de beschikbare geestelijke verzorging. Via wolters@live.fr of door te bellen naar 0033 450 400606 of 0033 6 30110822 kunt u contact aanvragen.

Het Julianafonds ondersteunen voor dit werk kan ook. U kunt daarvoor het rekeningnummer bij de UBS in Morges gebruiken: 243-337546.40Q t.n.v. Geert van Mesdag, rubrique Julianafonds of gironummer 17-234659-3 t.n.v. Geert van Mesdag o.v.v. Julianafonds. Meer informatie bij Geert van Mesdag, tel. 021 8011584 of bij ondergetekende.

Lia Wolters-Berghout

NIEUWTJES

Bijbel in 475 talen

Op de wereld worden ongeveer 6500 talen gesproken. Zeven talen kregen in 2011 voor het eerst een Nieuw Testament en in 13 talen kon voor het eerst een Bijbelboek worden gelezen. Dat blijkt uit de cijfers van *United Bible Society* (UBS). In totaal bestaat de Bijbel nu in 475 talen, het Nieuwe Testament in nog eens 1240 talen en een Bijbelgedeelte (meestal één van de evangeliën) in 823 talen. Het totaal aantal (gedeeltelijke) Bijbelvertalingen komt hiermee op 2538, een toename van 30 talen in twee jaar. (Bron: Persbericht NBG, overgenomen uit Woord en Dienst)

Paasgroeten

In de Paasgroeten-actie werden dit jaar ruim 80.000 kaarten verstuurd naar gevangenen. Een kwart daarvan was bestemd voor gedetineerden in Nederland, driekwart van de kaarten ging naar gevangenen, mensenrechtenactivisten en organisaties in het buitenland. *Kerk in Actie* organiseert deze actie ieder jaar samen met *Epafras*, het *justitiepastaat*, *Amnestie International* en *Boekencentrum Uitgevers*. (Bron: KiA-nieuwsbrief Express, overgenomen uit Woord en Dienst)

Eindtijdverwachting

Veertien procent van de wereldbevolking gelooft dat nog tijdens hun leven de eindtijd aanbreekt zo blijkt uit onderzoek van Ipsos Global Affairs voor Reuters: "Mensen hebben verschillende beelden van de eindtijd, variërend van de Jongste Dag tot een natuurramp." Of God nu ingrijpt of dat de milieuproblematiek ons de nek omdraait:

bijna een op de zeven wereldburgers gelooft dat het einde der tijden nabij is. Het onderzoek is uitgevoerd onder 16.262 mensen uit twintig verschillende landen. Bron: www.kerknieuws.nl, overgenomen uit Woord en Dienst)

Ecumenical Patriarch honoured with "Freedom Award"

Queen Beatrix of the Netherlands and prime minister Mark Rutte have presented this award to him in a ceremony on 12 May in Middelburg, the Netherlands.

Bartholomew I was nominated for this award for his immense contribution to dialogues among Christianity, Islam and Judaism in his native Turkey, and elsewhere. His call to the churches to work for environmental progress has earned him the title of "the green Patriarch".

The [Four Freedoms Awards](http://www.oikumene.org) are presented to personalities whose achievements have demonstrated a commitment to the principles which United States president Franklin Roosevelt proclaimed as essential to democracy in his historic speech to Congress on 6 January 1941: freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want and freedom from fear. (Bron: www.oikumene.org)

Heeft u ook een interessant kerknieuwtje gelezen, plaats het in Kontakt!

Lia Wolters-Berghout

Jeûne Genevois

Tijdens de Jeûne Genevois op 6 september 2012 organiseert het overleg van immigrantenkerken waar onze gemeente ook lid van is, « Témoigner ensemble à Genève », een studie bijeenkomst over HIV-Aids. Veel van de Afrikaanse collega kerken hebben hiermee te maken. Het is moeilijk dit vaak aan seksualiteit gelieerde onderwerp te bespreken. Het thema van de dag is "Kom zoals je bent, praat erover." Behalve voorlichting over de infectieziekte zal er ook Bijbelstudie gedaan worden onder andere over de betekenis van genezing en heelheid. Op verschillende momenten zijn er gebedsbijeenkomsten in de kapel van het Oecumenisch Centrum waar de bijeenkomst plaats vindt. Uw predikante zal één van die diensten lijden. Aan het eind van de dag gaat men in optocht naar de kerk van Saint Gervais, waar om 18.00 uur de oecumenische Jeûne Genevois viering plaatsvindt. U bent van harte welkom.

Lia Wolters-Berghout

Boekenkennis

The Shack, geschreven door William P. Young
(Titel van de Nederlandse vertaling: De ontmoeting)

Je zou The Shack een theologische roman kunnen noemen, want theologisch gedachtegoed wordt op een spannende en meeslepende manier verwerkt in het verhaal van Mack.

Mack heeft zijn dochttertje verloren door een misdrijf en maakt zichzelf en God verwijten dat zijn Missy niet gespaard is gebleven. Alles verandert als Mack ingaat op een uitnodiging van God om terug te keren naar de hut waar Missy vermoord is. Daar ontmoet hij God, die aan hem verschijnt als een zwarte vrouw om hem van zijn

vastgeroeste beelden af te helpen, als Jezus, en als Sarayu, wat wind betekent. Deze drie die samen één zijn, confronteren Mack met zichzelf en met zijn ideeën over God. Thema's als voorbestemming en vrijheid, liefde en pijn, schuld, onschuld en vergeving komen aan de orde in de gesprekken en ervaringen die Mack heeft met de drie. Op een keer, bijvoorbeeld, neemt Sarayu Mack mee om een tuin te wieden. De tuin is een chaos, maar wel een prachtige chaos. God blijkt van die chaos te houden. Sarayu wiedt het diepere onkruid en Mack het oppervlakkige vuil om er later iets anders te kunnen planten. Als ze klaar zijn wordt het Mack duidelijk dat die tuin zijn eigen ziel is en dat er nu plaats in hem is om zijn verdriet een plaats te geven. Op een fijngevoelige manier worden zo de theologische thema's in de roman verwerkt.

Het boek getuigt van een diepe liefde van God die de mensen hun vrijheid gunt en dus niet alles in de wereld voorkomt, maar wel uit is op de verlossing van ieder. De meeste thema's worden op een diepgaande manier in het verhaal uitgebeeld. Een enkele keer lijkt het iets te gemakkelijk, bijvoorbeeld als het over vergeving gaat. Daar gaat het verhaal net iets te snel. De tijdsduur van het verhaal omspannt een weekend... of toch niet? Misschien was het één van de tijdsspelletjes van Sarayu.

Meer over dit boek kunt u vinden op www.theshackbook.com.
Het lezen meer dan waard.

Lia Wolters-Berghout

Wilt u ook een boek met ons delen, u wordt van harte uitgenodigd uw stukje in Kontakt te plaatsen.

Oecumenisch gebedsrooster

Wereldwijd wordt er elke zondag gebeden voor bepaalde landen en wij als Nederlandse Kerk rondom het Meer van Genève sluiten ons in onze diensten bij deze gebeden aan.

Op 8 juli bidden we voor Colombia, Ecuador en Venezuela.

Op 22 juli voor Belize, Guatemala, Honduras en Mexico

Op 12 augustus voor Nieuw Zeeland en Australië

Op 26 augustus voor Estland, Letland en Litouwen

When the Lord calls Aboriginal men and women out of this world to do his work, he does not take away their culture or language and their true identity as Aboriginal people. He blesses them and gives them his word of commission to go into the world and preach the Gospel... and he wants his disciples to communicate his words in the context of their own culture, so that the people can understand and make their response to the gospel in their own understanding... I believe that the role of the church is to help people develop without losing their true identity - both as individuals and ... as a people.

Djiniyini Gondarra in *In God's Hands, Common Prayer for the World* red. Hugh McCullum en Terry MacArthur.

God, onzichtbaar voor de mens.

Na enige artikelen te hebben geschreven over wat sommige theologen over God hebben gezegd, van een God die niet bestaat tot een God, die bestaat maar wiens beeltenis voor ons verborgen blijft, heb ik, om zelf tot een eventueel beeld van God te vinden, gezocht in de Bijbel.

Als men het scheppingsverhaal leest valt het op, dat God werkzaam is met de schepping maar achterwege laat te verhalen wie of wat Hij is. Het enige wat vermeld wordt is, dat Gods geest over het water zweefde. In het scheppingsverhaal blijft het beeld van God voor ons verborgen. De Heer zag, dat de mensen slecht waren: alles wat ze uitdachten was even slecht. Hij wilde de mensen van de aarde weg vagen. De Eeuwige sloot een verbond met Noach, die een ark bouwde, en die vulde hij met een mannetje en een wijfje van iedere diersoort. Daarna liet de Heer het regenen, er kwam een ware zondvloed, dat al het leven op aarde weg spoelde. Daarna kreeg de Heer vreselijke spijt. Hij beloofde nooit meer leven te doden. Terach verwekte Abram. Terach was beeldhouwer en maakte godenbeeldjes, die Abram moet verkopen op de markt. Allemaal rommel door mijn vader zelf gemaakt. Ik ben op zoek naar de God die mijn vader gemaakt heeft. En God zei: 'Abram, ga uit je land' en hij ging. In de communicatie laat God zich horen, maar niet zien. In Genesis 18 vers 1t/m15 staat dat de Heer bij Abram op bezoek komt. Mozes wordt aangeropen door de Eeuwige, zeggende ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. God sprak met Mozes als een vriend met een vriend. Toch bleef God (onzichtbaar) voor Mozes verborgen. Toen Mozes aan de Eeuwige vroeg naar zijn naam, antwoordde de Eeuwige: 'Ik ben die ik ben. Zeg maar tegen de Israëlieten: "Ik

ben" heeft mij gezonden, de God van jullie vaders, van Abraham, Isaak en Jacob.' De tien geboden brengen Mozes en de zijnen bijeen. Exodus 24 -12/18. De Eeuwige zei tegen Mozes: 'Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten'. Mozes bleef veertig dagen en veertig nachten op de berg. God sprak er met hem zoals gezegd zoals een vriend spreekt met zijn vriend. Het volk was het wachten op Mozes moe. Misschien is Mozes wel dood. Mozes riep steeds: 'De onzienlijke gaat ons voor'. Maar zou dit wel zo zijn, wij zien er zo bitter weinig van. Wij willen een God die wij kunnen zien, een God zoals ook anderen die hebben. Aäron maakt een stier van goud overeenkomstig het verzoek van het volk. Het feest van de onthulling van het gouden kalf vindt plaats op het moment dat Mozes de berg afdalt met de tien woorden die God zelf in de stenen tafelen heeft gegrift. De God die in de hoge woont kan nooit als een stier uitgebeeld worden en als zodanig met een stier worden vereenzelvigd. Mozes smijt uit kwaadheid en diepe teleurstelling de stenen tafelen aan gruzelementen. Mozes voorziet een wereld waarin het hoge gebod van gerechtigheid en liefde aan gruzelementen ligt. Mozes ruikt onraad. De volgende dag klimt Mozes de berg op. Hij spreekt wederom met God, zoals een vriend met zijn vriend. 'Mozes, ik ben bitter teleurgesteld in jouw volk'. zegt God. Mozes stelt een ultimatum aan God. Of U vergeeft de Israëlieten het kwaad dat zij bedreven, of U schrapt mijn naam uit het boek dat Gij geschreven hebt. God vraagt Mozes de berg op te komen met twee nieuwe stenen tafelen. Hij zal dan opnieuw de Tien woorden geven. God sluit opnieuw een verbond met Mozes. In wat er verder in het oude testament verhaald wordt, daarin blijft God verborgen. In

het nieuwe testament is de enige God uit het oude testament met zijn zoon Jezus verrijkt. God blijft verborgen maar in Jezus komt hij als mens bij het volk. Zijn Goddelijke boodschappen in de vijf toespraken, waaronder de Bergrede, de Gemeenterede, de Uitzendingsrede en de Rede over de laatste dingen. Deze voordrachten waren zeker door God geïnspireerd. Met de komst van Jezus vertoonde God zich niet. God blijft dus verborgen. In de bijbel wordt de figuur van God nergens in een beeld gebracht. Hij is en blijft dus verborgen. Hij heeft zelfs geen naam. God is de aanduiding voor één van de goden. Zoals mens de aanduiding is voor één van de mensen. Een mens wordt Klaas of meneer Klasen genoemd. Hij heeft dus een naam. God wordt aangeduid met wat Hij is. Hij heet geen naam nodig. Hij is immers uniek. In de bijbel communiceert God als persoon. We kunnen Hem moeilijk een persoon noemen. Een persoon is een tijdgebonden verschijning. God is niet tijdgebonden. Hij bestaat tenminste al zolang de mens bestaat. Immers Hij heeft de mens geschapen. Bovendien communiceert Hij met alle mensen van de wereld; dus in al de verschillende talen die er bestaan. 'God is en blijft onzichtbaar voor ons oog en ondoorgrondelijk voor ons verstand'. zegt Prof.Dr. Gijs Dingemans. Het is van belang dat wij in de communicatie met God, God zien en benaderen als persoon, al liggen de eigenschappen als persoon op een oneindig hoger niveau bij God. Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat wij met het gebed dat hij ons geleerd heeft de Eeuwige als persoon moeten benaderen. God wil relaties en niet alleen tussen Hem en de mens, maar ook tussen de mensen onderling. Wij mensen hebben relaties nodig met God en andere mensen om zinvol te kunnen leven. 'De mens zonder Gods steun en leiding zie ik als een hulpeloos wezen. Die steun en leiding heeft de mens absoluut nodig. Ik geloof dat de

menselijke waardigheid een geschenk van God is' zo schreef ik in mijn geloofsbelijdenis. Heeft God ons ook nodig? Nee strikt genomen heeft God ons niet nodig. Want al is God niet van ons afhankelijk. Hij heeft in vrijheid voor ons gekozen vanuit het diepste van zijn hart. Juist dat is de mooiste keuze die je kunt doen: uit vrijheid voor iemand kiezen, zonder eigen belang, niet omdat je die ander nodig hebt voor jezelf, maar omdat je om die ander geeft. Hier komen wij bij het begrip liefde. God kiest voor ons, niet omdat Hij van ons afhankelijk is, maar omdat Hij van ons houdt. Ik denk dat we God kunnen en moeten zien als metgezel, die met ons onderweg is tijdens ons hele leven. Daarnaast moeten wij proberen te leven, volgens de uitspraken en verhalen van Jezus Christus. Jezus heeft het Woord van God heel dicht bij ons gebracht. In het oude testament vinden we al de werkzaamheid van de heilige geest. De geest wordt bijzonder actief rond Jezus. Als Jezus gedoopt wordt daalt de Heilige Geest als een duif op Hem neer. De Geest komt nog dichterbij, als de betekenis van Jezus 'aankomt' in ons hart, en dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is altijd de Geest van Jezus, want in Hem heeft God laten zien wat zijn diepste bedoelingen zijn. Er zijn theologen die zeggen, dat God niet bestaat o.a. Bonhoeffer en Klaas Hendrikse. God is voor ons onzienlijk. Dat hij zich niet als verschijning manifesteert blijft een mysterie. God is onze Vader, die ons gemaakt heeft. Zijn tweede kant is de openbaring door zijn zoon Jezus Christus. De derde en laatste kant is God als Heilige Geest, die in de harten van de mensen is afgedaald. De drie-eenheid is dus één met een drievoudig karakter. In het gebed richt men zich tot God de Vader. Het leven tracht men te leven in navolging van wat Jezus onderwezen heeft. De Heilige Geest geeft de inspiratie die nodig is om het hoogste gebod, dat van de volmaakte liefde voor God de Vader en de

volmaakte liefde voor de naaste, op te volgen. In God die, alhoewel onzienlijk, duidelijk laat zien ons mensen van ganser harte lief te hebben, mogen en moeten wij vertrouwen hebben. Wij moeten deze God in ons leven een

plaats proberen te geven willen wij niet hulpeloos in de wereld blijven bestaan.

Geert van Mesdag.

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



Juli 2012

zo. 1	Jesaja 1:21-31	Zuivering	di. 17	Marcus 6:30-44	Massabijeenkomst
ma. 2	Jesaja 2:1-5	Verenigde naties	wo. 18	Marcus 6:45-56	Oversteek
di. 3	Jesaja 2:6-22	Berg je!	do. 19	Jesaja 30:1-5	Bondgenootschap
wo. 4	Jesaja 3:1-12	Chaos	vr. 20	Jesaja 30:6-18	De HEER wacht
do. 5	Jesaja 3: 13-4:1	Wanverhouding	za. 21	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
vr. 6	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing	zo. 22	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
za. 7	Spreuken 21:1-10	Eerlijk duurt het langst	ma. 23	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
zo. 8	Spreuken 21:11-21	Verstand en gevoel	di. 24	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
ma. 9	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!	wo. 25	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
di. 10	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam	do. 26	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
wo. 11	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen	vr. 27	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
do. 12	Spreuken 23:1-12	Anti-materialisme	za. 28	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
vr. 13	Spreuken 23:13-25	Laat je onderwijzen	zo. 29	Johannes 6:1-21	Brood en water
za. 14	Spreuken 23:26-35	De kater komt later	ma. 30	Johannes 6:22-40	Het echte brood
zo. 15	Marcus 6:1-13	Aanstoot	di. 31	Johannes 6:41-59	Geestelijk voedsel
ma. 16	Marcus 6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest			

Augustus 2012

wo. 1	Johannes 6:60-71	Scheiding	vr. 17	2 Koningen 17:34-41	De HEER is de enige God
do. 2	Jesaja 30: 19-26	Wegwijzer	za. 18	2 Koningen 18:1-12	Opleving
vr. 3	Jesaja 30:27 -33	De HEER strijdt voor Israel	zo. 19	Jesaja 35:1-10	Paradijselijk
za. 4	Marcus 7:1-23	Wet en traditie	ma. 20	2 Koningen 18:13-25	Bedreiging
zo. 5	Marcus 7:24-37	Open	di. 21	2 Koningen 18:26-37	Grove taal
ma. 6	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?	wo. 22	2 Koningen 19:1-13	Houd moed
di. 7	Jesaja 32:1-8	Verandering	do. 23	2 Koningen 19:14-28	Open brief
wo. 8	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven	vr. 24	2 Koningen 19:29-37	Jesaja's profetie komt uit
do. 9	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade	za. 25	2 Koningen 20:1-11	Genezing
vr. 10	Jesaja 33:13 -24	Bevrijdingsdag	zo. 26	2 Koningen 20:12-21	Expositie
za. 11	Jesaja 34:1-17	Edom verwoest	ma. 27	Marcus 8:1-13	Teken
zo. 12	2 Koningen 16:1-9	Hulpbehoevend	di. 28	Marcus 8:14-26	Blind en ziende
ma. 13	2 Koningen 16:10-20	Illegale kopie	wo. 29	Marcus 8:27-38	Wie is Jezus?
di. 14	2 Koningen 17:1-12	Reden voor ballingschap	do. 30	Spreuken 24:1-12	Wijsheid boven alles
wo. 15	2 Koningen 17:13-23	Niet geluisterd naar herhaalde waarschuwingen	vr. 31	Spreuken 24:13-22	Zoete woorden?
do. 16	2 Koningen 17:24-33	Godsdienstonderwijs			

Diaconale collecte Juli : Contact Jeunes

Deze maand collecteren we weer voor Contact-Jeunes, een organisatie die zich bezighoudt met jongeren tussen 10 en 19 jaar. Het doel is deze jongeren, die vaak geen christelijke achtergrond hebben, in contact te brengen met de bijbel. Iedere week wordt er een discussie-avond gehouden, waarbij wordt gesproken over het geloof en andere onderwerpen. De belangstelling voor deze avonden is altijd groot, er komen dan zo'n 30 tot 35 jongeren. Verder worden er een skiweek en zomerkampen georganiseerd. Er zijn twee leden die er permanent mee bezig zijn, verder bestaat deze organisatie uit leden die vrijwillig hun tijd aan dit project besteden. Een van deze permanente leden is David Havinga. Een heel goed doel vlak bij ons. De organisatie wordt financieel gesteund door prive-giften en wat subsidie van het canton. Laten we hem steunen dit goede werk te kunnen doen! Uw bijdrage hebben ze heel hard nodig.

Diaconale collecte Augustus: « Friends of India »

Al verschillende keren hebben we gecollecteerd voor Friends of India. De president Pam Walsch, bij velen onder ons bekend, zet zich honderd procent in voor de armste in India. We hebben al een keer mee gedaan met de actie „give a cow“, want met een koe kan een vrouw een inkomen krijgen en zorgen voor haar gezin. Het jaar daarna heette de actie „KK4K“, Klean Kitchens for Kids. We weten allemaal dat „klean“ met een c geschreven wordt maar toch heet het „klean“. In de meeste dagverblijven voor kinderen wordt gekookt op primitieve houtkachels met als gevolg rook. Ongezond voor de kinderen maar ook voor de vrouwen die koken.

Wat er ook nog op het programma staat is de „Richard Walsh Music School“. Opgericht door de inmiddels overleden man van Pam Walsh. Een muziekschool voor blinde

kinderen. Op deze school krijgen 100 slechtziende en blinde kinderen speciaal onderwijs , maar vooral in muziek. Slechtziende kinderen hebben heel vaak een goed muziekaal gevoel en op deze school wordt dat ontwikkeld. Door giften hebben ze inmiddels 50 instrumenten. De kinderen geven muziekschouwelingen en op deze manier komt er ook een beetje geld binnen.

Nu is er het volgende plan: Kinderen die de muziekschool hebben afgemaakt, een beurs te geven om nog drie jaar verder te studeren. Voor Fr. 1650,- zijn alle kosten gedekt voor één student voor drie jaar! De wens van Pam Walsh is ieder jaar een sponsorship voor drie studenten te krijgen. Zou het ons lukken voor één student de fr.1650.- bij elkaar te krijgen? Moet lukken!

Frances Sandberg