

## KERKDIENSTEN

<b>GENEVE</b>	<b>COMMUGNY</b>
Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 14 april om 9.30 uur	Zondag 28 april om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Avondmaal en Afscheid Ds. Buunk, gevolgd door de Gemeentevergadering
Zondag 12 mei om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 19 mei om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Pinksterdienst met gasten uit Nederland

Een prachtig Australisch lied wil ik met u delen.  
Het is geschreven door Norman C. Habel.

### Healing is flowing

Healing is flowing, deep in the waters,  
healing from Eden, flowing from old;  
all through creation, God sends forth waters,  
oceans of healing, for all the world.

Healing is rising, fresh with the morning,  
healing is rising, bursting with grace;  
Christ, as you surge from deep in creation,  
Heal earth's deep wounds and rise in this place.

Healing is breathing, life from the Spirit,  
healing is breathing, making flesh whole;  
breath of the Spirit, blow through our churches,  
come, heal our people, body and soul.

Healing is offered, leaves from the life tree,  
healing is offered nations at war;  
come, wounded Healer, torn by the violence,  
break down the walls, bring peace to our shore.

Healing is flowing, free with Christ's body,  
healing is flowing, free with Christ's blood;  
may this deep power pulse through our bodies,  
heal the word's wounds, still bleeding an red.

Ik wens u allen kracht uit deze stromende bron.

Lia Wolters-Berghout

## **UIT DE PASTORIE**

### **Et si croire avait du goût ?**

Wie geïnteresseerd is in een grondige verdieping van zijn theologische kennis kan van september 2013 tot juni 2015 meedoen aan de volgende cyclus van het Atelier Œcuménique de Théologie in Genève met als titel: Et si croire avait du goût ? Op maandagmiddagen of maandagavonden en een paar keer op zaterdag wordt men door een deskundig team van protestantse en katholieke docenten begeleid om kennis van geloof en Bijbel te verdiepen. Meer weten? Informatie op [www.aotge.ch](http://www.aotge.ch).

### **Ds. Bernard Buunk**

Afgelopen maand maart hebben we feestelijk de 80<sup>e</sup> verjaardag van ds. Bernard Buunk gevierd. Veel 'zwanen' en andere Nederlanders, maar ook collega's van de EPG en leden van zijn voormalige gemeentes waren daarbij aanwezig.

Ds. Buunk heeft in de afgelopen jaren veel voor onze gemeente betekend. Hij is zelfs enige tijd samen met ds. Anneke Geense onze predikant geweest. Vorig jaar nog heeft hij mij vervangen tijdens mijn vakantie en is hij voorgegaan in de dienst ter nagedachtenis aan dhr. W. van Palland.

Nu hij 80 jaar geworden is, wil hij stoppen met deze extra activiteiten voor onze gemeente. Wij gunnen hem van harte wat meer rust en kijken dankbaar terug op wat hij voor ons gedaan heeft. Daarom willen we hem in ons midden in het zonnetje zetten in de kerkdienst van 28 april 2013, de zondag van de gemeentevergadering. Hij zal dan samen met mij voorgaan in een Avondmaalsdienst dienst. "Fijn dat we dan Avondmaal vieren" zei hij, "ik vind dat een prachtig teken van gemeenschap en verbondenheid." Die verbondenheid met hem zullen we niet opgeven, daarom is het geen afscheidsdienst, maar een 'afrodingsdienst.'

Lia Wolters-Berghout

## De gesprekskringen

Datum	Kring	Plaats*	tijd	Onderwerp
3 april	Woensdagmiddag-kring	Troinex, Ch. Du Champ-Carré 32	14.00 uur	Gelijkenissen
4 april	Genèvekring	Jussy, Chemin Petit-Sionnet 30	20.00 uur	Karen Armstrong, <i>Compassie</i>
<b>18 april</b> Let op, een week later dan normaal	Mystiekring	Lully sur Morges, Ch. de Chantemerle 30	10.00 uur	Jean-Yves Leloup, L'Evangile de Jean
17 april	Koogerkring <b>Open voor andere leden van de gemeente !</b>	Oecumenisch Centrum, Route de Ferney 150, Genève	13.30 uur	<b>De islam</b> <b>Gast spreker:</b> <b>Clare Amos,</b> <b>medewerker</b> <b>Wereldraad van kerken</b>
24 april	Van der Vorm kring	Sus-les-Devens 2, Lussy sur Morges	20.00 uur	Jan Offringa, <i>Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven.</i>

In de Koogerkring bespreken we op dit moment diverse onderwerpen. Vragen over radicale en gematigde Islam heeft ons ertoe gebracht iemand uit te nodigen die daar meer van weet: Dr. Clare Amos.

Clare Amos werkt bij de Wereldraad van Kerken bij de afdeling dialoog met andere godsdiensten (Interfaith Dialogue). Zij zal spreken over recente ontwikkelingen in de Islam, gematigde tegenover radicale stromingen, kansen voor dialoog, etc.

Dr. Amos heeft gestudeerd aan de Universiteit van Cambridge en de Ecole Biblique et Archeologique Francaise in Jeruzalem. Meer dan 10 jaar woonde ze in Jeruzalem en Libanon waar ze betrokken was bij de interreligieuze dialoog, zelfs in de moeilijke jaren van de burgeroorlog in Libanon. Ze heeft voor de "Middle East Council of Churches" en de "Near East School of Theology" gewerkt. Op 10 december 2012 ontving zij een Lambeth Doctorate in Divinity, toegekend door de Aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams.

Omdat er misschien meer mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp is deze kringbijeenkomst open voor andere leden van de gemeente. Graag aanmelden bij Jaap Kooger of ondergetekende.

Lia Wolters-Berghout

### Update betreffende het Auditoire

Onder leiding van de Schotten zal het auditoire worden gerenoveerd. Dit betreft o.a. het volgende:

- het orgel zal worden vernieuwd
- moderne lichte stoelen zullen de huidige stoelen vervangen. De stoelen en het orgel zullen ongeveer de zelfde kleur hebben

- tevens zullen de muren etc een opknopbeurt krijgen

Het is indrukwekkend om te constateren dat dit allemaal kan worden gefinancierd. De belangrijkste geld verschaffers zijn o.a. de Schotse kerk, EPG en canton, Willsdorf foundation, Lotto, etc. Het is prettig om te weten dat men niet een speciale geld bijdrage van de NPG verwacht.



Herman Krul

## **Naastenliefde roept om daadkracht**

In Lucas 10:25-37 staat geschreven de door Jezus vertelde gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Een gewonde hulpeloze man ligt aan de kant van de weg. Er passeren drie personen; twee daarvan, een wetgeleerde en een Leviet, wenden het hoofd af van de hulpeloze en vervolgen hun weg zonder zich om de hulpeloze te bekommeren. De derde verzorgt de wonden van het slachtoffer en bezorgd hem onderdak. Nadat Jezus het verhaal verteld heeft, vraagt hij aan de drie bovengenoemde passanten: 'Wie van deze drie is volgens U de naaste geworden van de hulpeloze gewonde?' De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tot hem: „Doet U dan voortaan net zo“. Hoe past deze gelijkenis in de wereld van vandaag? Er bestaat dankzij het initiatief van enkele met meedogen vervulde personen sinds vele jaren een vereniging 'Société Romande d'Entraide Hollandaise'. De met meedogen vervulde personen verschaffen aan de société de financiële middelen, waarmee deze bijstand kunnen bieden aan hulpbehoevenden teneinde die in hun kommersiële bestaan tegemoet te komen. Deze groep van mensen neemt de plaats in van de derde, de Barmhartige Samaritaan uit het bijbelverhaal. Deze mensen zijn de naasten geworden van de hulpbehoevenden. Nu wordt de groep hulpbehoevenden steeds groter, terwijl de groep Samaritanen kleiner wordt door sterfte, en terug keer naar Holland.

De tweede groep wordt gevormd uit de eerste twee passanten uit het verhaal van de Barmhartigen Samaritaan en wordt gevonden onder de mensen die geen meedogen kennen terzake van hulpbehoevenden. Het is ieders vrije keuze om hulpbehoevenden te steunen. Toch wordt in navolging van Jezus Christus de vraag gesteld: 'Wie van de twee groepen zijn volgens U de naasten geworden van de hulpbehoevenden.' Dan klinkt het antwoord uit de tweede groep. 'De mensen die medelijden met de hulpbehoevenden hebben getoond'. De Heilige Geest antwoordt in navolging van Jezus hierop: 'Doet U dan voortaan net zo.' De mensen uit de tweede groep die hieraan gevolg willen geven en dus daadkracht aan hun liefde

voor hun naasten geven. Die mensen ervaren de vreugde en de voldoening iets voor de hulpbehoevenden te betekenen. Moge zij helpen de „Soci t  Romande d’Entraide Hollandaise” instand te houden, zodat deze tot in lengte van dagen haar barmhartige werk kan voortzetten.

Steun aan de Soci t  kan door lidmaatschap: CHF 600.-- per jaar en door giften.

Geert van Mesdag

Gegevens Soci t  Romande d’Entraide Hollandaise  
Pennigmeester Albert Sandberg  
Tr fles Investment S.A.  
Grand-Rue 39  
1260 Nyon  
Tel. 022 362 32 24  
Mobil 079 404 52 80  
e-mail sandberg@trefles.ch  
CCP 17-214662-8

### **Diaconale collecte April - Natty Petrosino**

In plaats van mijn verhaal over Natty, stuur ik U de kerstbrief, dan kunt U precies lezen hoe haar leven eruit ziet.

Natty had another very busy year, starting out in March with her first of six trips to the northern province of Formosa. One of the Indio villages in that area had been hit by a tornado in December 2011. Natty, together with the aborigine workmen, repaired the damaged roofs and replaced the ones of the school and sanitary station that had been carried away by this violent storm. On this trip, as well as on the five subsequent ones, she took a truck full of food, clothes, toiletries, medicines, mattresses, blankets and household items ( all donations given to her in Bahia Blanca and Buenos Aires) as well as wooden pallets. These are regularly donated to Natty by a supermarket and she decided to use them instead of conventional bricks for the construction of houses. These wooden homes can be easily be taken apart and transported, suiting the wandering habits of the Indios, who are traditionally nomads.

The trips to the north of Argentina are arduous and tiring (some 3000km one way). They are often made even more difficult by flooded roads and extreme temperatures, which can climb to 55 C. Natty`s work in these still very primitive villages is not restricted to constructing homes; she delivers babies, drives sick people to the hospital, vaccinates the inhabitants of whole villages against yellow fever and other diseases (as well as dogs against scabies), provides first aid to the locals and, last but not least, gives lots of moral support to the schoolteachers and health-care workers.

Besides her work in the north of the country, Natty also took various trips to the south, into Mendoza and Patagonia, helping the indigenous populations there. In the latter region, people still struggled with the disaster brought about by the 2011 eruption of Chili`s volcano Puyehue, which resulted in ashes being blown into large parts of Patagonia`s northern region. In some areas the ground was covered up to a depth of half a meter, making agriculture impossible. This, together with a serious drought and a unusual heat wave, brought a lot of suffering to all inhabitants.

To the greatest joy of all of us who know what exceptional work Natty is doing, she will receive yet another international award. It is the Jaime Brunet prize from the Public University of Navarra in Spain, given in recognition of long-term work in the promotion of human rights. The ceremony will take place in May 2013. Moreover, as in 2009 and 2011, Natty has been nominated for the 2013 Nobel Peace Prize and is again among the 220 candidates.

Het lijkt mij dit verhaal duidelijk genoeg is! Denkt U er ook aan dat Natty ver in de tachtig is!!

Frances Sandberg

## BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap ([www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)).



### April

maandag	1 april	Lucas 24:13-35	Onderweg
dinsdag	2 april	Lucas 24:36-53	Pasen en Hemelvaart
woensdag	3 april	Psalm 3	Beschermheer
donderdag	4 april	2 Samuel 16:15-17:14	Goede raad is duur
vrijdag	5 april	2 Samuel 17:15-23	Communicatielijnen
zaterdag	6 april	2 Samuel 17:24-18:18	Verslagen
zondag	7 april	2 Samuel 18:19-19:9a	Verslagenheid
maandag	8 april	2 Samuel 19:9b-24	Terugkeer van en naar de koning
dinsdag	9 april	2 Samuel 19:25-41a	Ontmoetingen
woensdag	10 april	2 Samuel 19:41b-20:13	Tweespalt
donderdag	11 april	2 Samuel 20:14-26	Oplossing
vrijdag	12 april	2 Samuel 21:1-14	Trouw tot in de dood
zaterdag	13 april	2 Samuel 21:15-22	Wie doodde Goliath?
zondag	14 april	2 Samuel 22:1-20	Sterke vesting
maandag	15 april	2 Samuel 22:21-51	Trouwe helper
dinsdag	16 april	1 Korintiërs 15:1-11	Getuigen
woensdag	17 april	1 Korintiërs 15:12-19	Ongeloof maakt zinloos
donderdag	18 april	1 Korintiërs 15:20-28	Overwinning
vrijdag	19 april	1 Korintiërs 15:29-34	Echt leven ...
zaterdag	20 april	1 Korintiërs 15:35-49	... komt tot bloei.
zondag	21 april	1 Korintiërs 15:50-58	Zin in/van het leven
maandag	22 april	2 Samuel 23:1-7	Slotpsalm
dinsdag	23 april	2 Samuël 23:8-39	Helden of waaghalzen?
woensdag	24 april	2 Samuel 24:1-14	Misrekening
donderdag	25 april	2 Samuël 24:15-25	Slachtoffers
vrijdag	26 april	Psalm 5	Gebed om recht
zaterdag	27 april	Hebreeën 1:1-14	Bijbeluitleg
zondag	28 april	Hebreeën 2:1-18	Grote Broer
maandag	29 april	Hebreeën 3:1-19	Leer van de geschiedenis
dinsdag	30 april	Hebreeën 4:1-13	Rust zoeken