

KERKDIENTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast Cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
Zondag 14 juli om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 28 juli om 11.00 uur Ds. D. Visser Avondmaal
Zondag 11 augustus om 9.30 uur Ds. J. Roeseleers	Zondag 25 augustus om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 8 september om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 29 september om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout Buitendag in Prangins

Visie op de Bijbel – 3

In de teksten van de Bijbel vind je sporen van hun ontstaansgeschiedenis. Verhalen werden soms lange tijd mondeling overgeleverd en pas later op schrift gesteld. We moeten die mondelinge overleveringen minder wantrouwen dan wat er in onze tijd allemaal verteld wordt. Als een verhaal een heilig karakter had werd het vrij nauwkeurig doorverteld. Bovendien heeft in onze tijd de beeldcultuur voorrang gekregen boven de cultuur van het vertellen en luisteren. Wij lezen veel en hoeven daarvan niet alles te onthouden omdat we het zo weer terug kunnen lezen. Bovendien is de hoeveelheid informatie die op ons af komt vele malen groter dan in een cultuur waar de mondeling vertelde verhalen de hoofdbron van informatie zijn.

Dat wil niet zeggen dat er geen verschillende verhaaltradities aan de basis van onze Bijbel liggen. Voordat het Oude Testament op schrift gesteld werden waren er zo lijkt het twee verschillende namen voor God in de omloop: JHWH, nooit uitgesproken, maar weergegeven door het woord Adonai, Heer, en El of het meervoud daarvan Elohiem, wat in onze taal vertaald wordt door God. Duidelijk is dat te zien in het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2, of eigenlijk moet ik zeggen de scheppingsverhalen.

Het eerste scheppingsverhaal vertelt ons van God die elke dag woorden sprak om een deel van de schepping tot stand te brengen en aan het eind van de dag zag dat het goed was wat Hij geschapen had. In vers 11 van hoofdstuk 1 wordt verteld dat de vegetatie geschapen werd: "God zei: 'Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vrucht dragen met zaad erin.' En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten, vruchten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was." Maar dan lezen we ineens nadat de hele schepping is afgerond en God op de zevende dag rustte van zijn scheppingswerk: "In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken (Genesis 2:4b en 5)." Daarna volgt het verhaal van de schepping van de mensen uit stof en uit aarde. Dat terwijl de mens volgens het verhaal het hoofdstuk daarvoor op de 6^e scheppingsdag al als man en vrouw naar Gods beeld geschapen was. Wil dat zeggen dat de eerste schepping over gedaan moest worden vanwege

gebrek aan een goede planning? (Wel planten, maar nog geen regen?) Dat is natuurlijk niet de boodschap van het Bijbelverhaal. Net zoals in het Nieuwe testament 4 verschillende verhaaltradities over Jezus naast elkaar staan, staan ook hier twee tradities, die elkaar zelfs tegen te lijken spreken rustig naast elkaar. In het tweede scheppingsverhaal zie je dat de godsnaam veranderd is. Niet meer zomaar God, maar God, de Heer. Gaat het dan over andere goden? Nee, dat niet, want er is maar één Schepper. Maar wel staan er twee visies, twee tradities broederlijk naast elkaar zonder dat er over gevochten hoeft te worden wat nu echt de waarheid is. Daar zouden we nog veel van kunnen leren! Het duidt erop dat er in die tijd een ander waarheidsbegrip gehanteerd werd dan dat wij vandaag kennen. Dat is een interessante les voor onze eigen omgang met dit verhaal!

Lia Wolters-Berghout

UIT DE PASTORIE

Nieuw Liedboek in gebruik genomen.

“Al eeuwen door is de christelijke kerk een zingende kerk geweest,” zo begint de inleiding van het *Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk*. In 1973 is het *Liedboek voor de kerken* verschenen, waar ook onze gemeente uit zingt. Na die tijd is er veel materiaal ontwikkeld dat dit liedboek aangevuld heeft. Allang werd er nagedacht over een nieuw gezangenboek. Het samengaan van de Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse kerken in de PKN gaf aanleiding om er echt aan te gaan werken. Op 25 mei 2013 werd het liedboek gepresenteerd.

De interkerkelijke Stichting voor het Kerklied waarin de PKN, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, en de Remonstrantse Broederschap samenwerken kreeg de opdracht tot het vormen van een nieuw kerkelijk liedboek. Later sloten de Nederlands Gereformeerde, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Verenigde Protestantse Kerk in België en de Evangelisch-Lutherse Kerk in België er bij aan. Wie enigszins op de hoogte is van de kerkelijke kaart van Nederland ziet dat vrijzinnige en orthodoxe kerken hebben samengewerkt aan de totstandkoming van deze bundel. “Wat nu voor u ligt is een boek dat we in ons taalgebied nog niet hadden. Het overstijgt in zijn verscheidenheid tegenstellingen tussen de uiteenlopende liedculturen en bergt een onuitputtelijke bron van gebruiksmogelijkheden in zich,” aldus Klaas Holwerda in de inleiding. Wie door het liedboek bladert, zal dat zeker beamen. Je kunt er hoog kerkelijke muziek vinden, maar ook bijv. Negro Spirituals en natuurlijk heel veel liederen uit het liedboek van 1973. Alle 150 psalmen zijn overgenomen, maar daarnaast zijn er verschillende andere psalmbewerkingen te vinden en antifonen, liederen die gezongen worden als inleiding of afsluiting van het lezen of zingen van een psalm.

Het liedboek is niet alleen bedoeld om in de kerk te gebruiken. Er staan verschillende liederen in die thuis gezongen kunnen worden bijvoorbeeld bij de maaltijd. Het boek is ingedeeld in verschillende hoofdstukken: ‘Psalmen’, ‘Cantica’, ‘Bijbelse Vertellieder’, ‘Getijden van de dag’, ‘De Eerste Dag’ (liederen die aansluiten bij de liturgie, zoals openingsliederen, kyrië en gloria etc.) ‘Getijden van het jaar’, ‘Leven’, en ‘Samen Leven’. In totaal meer dan 1016 liederen, want van verschillende nummers bestaan er meerdere versies (a,b,c etc.) Gelukkig aan het

eind een aantal registers om niet te verdwalen en nog uitgebreidere registers zijn te raadplegen via internet! Het boek bevat overigens niet alleen liederen, maar ook een aantal gedichten en gebeden. Ter inspiratie de tekst van één van de 'levensliederen' gez. 830:

Leven is wachten

levenslied
melodie A:



Le-ven is wach-ten da-gen en nach-ten
den-ken en dro-men of het zal ko-men
dat gro-te ge-luk.

Leven is vragen	Leven is lijden
wachten verdragen	niet te vermijden
zwoegen en zwijgen	onmacht verduren
antwoorden krijgen	eindeloos turen
waarom je niet vroeg.	naar komend licht.

melodie B:



Le-ven is dwa-len ou-de ver-ha-len
speu-ren en zoe-ken stof-fi-ge boe-ken
de spo-ren van God.

Leven is kijken
elkaar verrijken
opnieuw beginnen
leren beminnen
spontaan als een kind.

melodie A+B:



Le-ven is op-staan el-kaar te-ge-moet gaan
't hart om te ge-ven en kwaad te ver-ge-ven
het le-ven is goed.

tekst Henk Jong
melodie Jan

De gesprekskringen

Zomermaaltijden, barbecues, een aantal kringen sluiten op een vrolijke manier het seizoen 2012-2013 af. Anderen houden eenvoudigweg een laatste kringavond of middag. In september gaan we daarna weer volop verder. De Koogerkring zal een aantal losse onderwerpen gaan bespreken die de leden bezig houden plus een vast onderwerp dat als het goed is in juni gekozen is. De Genèvekring zal op zijn bijeenkomst in juli een keuze gaan maken voor het onderwerp na de vakantie. De Van der Vormkring, de Mystiekring en de woensdagmiddagkring gaan verder met de boeken of onderwerpen waar zij mee bezig waren.

De woensdagmiddagkring zal haar coördinator Greet Stadt gaan missen het volgend seizoen. Zij en haar man Ab keren terug naar Nederland.

Hieronder de bijeenkomsten in juli:

Datum	Kring	Plaats	tijd	Onderwerp
3 juli	Woensdagmiddag kring	Chemin des Roches 17, Pully	12.00 uur i.v.m. met lunch	Gelijkenissen Afscheid van Greet
4 juli	Genèvekring	Chemin du Cerisier 8, Corsier	20.00 uur	Karen Armstrong, <i>Compassie</i>
11 juli	Mystiekring	Lully sur Morges, Ch. de Chantemerle 30	12.00 uur	zomermaaltijd

Onze kerk zichtbaar in Montreux

Tijdens de discussies in de kerkenraad over de toekomst van onze kerk bleek het van belang om te kijken hoe we onze kerk zouden kunnen verbreden. Voorwaarde daarvoor is dat we zichtbaar zijn voor mensen die belangstelling zouden kunnen hebben voor onze gemeente. We willen dat doen door in het najaar een keer een dienst in Montreux te houden waarvoor we zoveel mogelijk Nederlanders uitnodigen. Denkt u vast na of u mensen in de omgeving van Montreux (Lausanne, Villars, Bex...) kent die belangstelling zouden kunnen hebben? Zodra de datum bekend is zullen we die bekend maken.

Overigens, u bent ook van harte uitgenodigd om reclame te maken voor onze andere kerkdiensten natuurlijk!

Gebedsvoorstel van Kerkinactie ([www.kerkinactie/mee doen/met gebed](http://www.kerkinactie/mee-doen-met-gebed)).

Voor de voorbeden tijdens de kerkdiensten maken we gebruik van de voorstellen van Kerkinactie. Hieronder vind u een voorbeeld van zo'n vraag om gebed:

Overstromingen Midden-Europa

Heer, we bidden u voor de mensen in het oosten van Duitsland en in Hongarije die momenteel geconfronteerd worden met grote wateroverlast. We danken U voor alle hulpverleners en vrijwilligers die zich inzetten om de dijken te verstevigen en mensen in veiligheid te brengen. We bidden U voor hen, geef hen kracht en

wijsheid bij hun werk. We bidden u ook voor de diegenen die slachtoffer zijn geworden van de hoge waterstanden, geef hen vrede en moed om door te gaan en hun leven weer op te pakken.

Lia Wolters-Berghout

BOEKBESPREKING: HEILIG VUURG (een historische roman)

Ondertitel: Nooit had Henri de la Mare kunnen vermoeden dat Jean Calvin zo'n schaduw over zijn leven zou werpen . . .

Auteur: Frans Willem Verbaas; Uitgeverij Mozaïk, Zoetermeer, 2009

Iemand gaf mij deze roman door, in de hoop dat ik een geïnteresseerde zou vinden voor zo'n verhaal van 475 jaar geleden. Tot mijn eigen verbazing heb ik het in één adem uitgelezen. De schrijver heeft zijn roman gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van de geschiedenis van de jonge republiek van Genève en haar keus voor de nieuwe religie (het protestantisme). De roerige jaren van de keus van de stadsraad voor of tegen het regime van Calvijn en andere franse predikanten. De hoofdfiguren zijn historisch en de schrijver geeft de confrontatie weer tussen twee predikanten binnen de kerk van Genève, een confrontatie waar in brieven van Calvijn melding wordt gemaakt. De geschiedenis zet tegenover elkaar Henri De la Mare afkomstig uit Rouen, opgeleid aan het Collège Montaigu in Parijs in de godgeleerdheid, die in 1534 naar Genève komt en de keus maakt voor de 'nieuwe religie', en Calvijn die twee jaar later wordt aangetrokken.

De auteur, Frans Willem Verbaas, heeft zich dicht bij de historische gegevens willen houden. Hij zegt in een interview dat alleen de wijze waarop Henri De la Mare van Rouen in Genève belandt en de hechte vriendschap die hij beschrijft tussen de echtgenote van Calvijn en die van De la Mare aan zijn schrijversfantasie zijn ontsproten. Het laatste idee geeft meer ruimte om wat persoonlijks over Calvijn in de roman mee te nemen, het overlijden als baby van een zoontje en de zware ziekte van zijn vrouw Idelette, die Calvijn als weduwnaar achter laat. Frans Willem Verbaas, predikant binnen de protestante kerk van Nederland, publicist en romanschrijver, zegt door het schrijven van deze roman meer respect voor Calvijn te hebben verkregen, met name voor zijn overtuiging dat leer en leven in overeenstemming moeten zijn, en voor zijn energie om aan de problemen van zijn taak het hoofd te bieden. Calvijn had veel liever een geleerde boekschrijver willen blijven dan een veelgeplaagde hoofdpredikant van een stad als Genève. Voor u en mij, vertrouwd met de stad van heden, is het alleraardigst de straten, poorten, stegen en bruggen in de geschiedenis van 1540 geplaatst te zien, en in de context van de ruwe zeden van de 16de eeuw.

In 1536 is Calvijn op doorreis in Genève en op sterke aandrang van Guillaume Farel accepteerd hij om er te blijven om de zaak van de hervorming te ondersteunen. Calvijn stelt orde op zaken en organiseert het consistoire. Hij verplicht alle predikanten om samen met hem op donderdagmorgen de schriften te bestuderen. Het consistoire is ook het orgaan dat de tucht handhaaft in de jonge protestantse kerk en in de stad. Het stadsbestuur deelt de straffen uit. Twee jaar later zijn Farel en Calvijn niet bereid de rite van het Heilig Avondmaal te volgen die in Bern en Zurich zijn vastgesteld en het stadsbestuur besluit hen af te zetten en te verbannen. In 1541 keert Calvijn terug op de Geneefse kansel als er weer nieuwe bestuurders zijn die zijn optreden verkiezen boven de staat van anarchie die zij aan zijn vertrek

toeschrijven. Nu staat Calvijn aanzienlijk steviger in zijn schoenen en hij besluit tot een purificatie van het team van predikanten. De preken en opvattingen van de la Mare worden door Calvijn beneden de maat geacht en hem wordt zijn parodie van St. Servais ontnomen. Hij krijgt de parodie Jussy toegewezen, toen een gehucht met een ruïne als kerkje en een vervallen pastorie.

Henri De la Mare, bijgestaan door zijn vrouw, heeft veel te verduren en tracht alle tegenslagen en de tegenwerking te verwerken. In het bijzonder is hij het niet eens met de leer van de dubbele predestinatie die Calvijn in deze jaren uitwerkt in prediking en geschrift. Er zijn daarover een paar confrontaties in het consistoire waarbij Henri de la Mare niet op kan tegen de erudiete en scherpe intelligentie van Calvijn. Na een depressieve periode wordt de la Mare door een bevriend arts uitgenodigd om aan een feest deel te nemen ten huize van een vooraanstaand burger om het overwinnen van 3 jaar pestplag te vieren. Op dit feest wordt gedanst en worden ook een paar ruwe kwinkslagen geuit over het regime van de fransozen (de franse predikanten). Het consistoire grijpt in en bestraft via het stadsbestuur de organisator en enkele heren die zich te buiten zijn gegaan aan kritische opmerkingen t.a.v. Jean Calvijn. De er bij aanwezige predikant (De la Mare) wordt verbannen uit de Geneefse kerkgemeenschap. Hij vindt een nieuwe parodie in het Pays de Gex waar de hoogede heren van Bern het voor het zeggen hebben.

De schrijver bedenkt een laatste nachtelijke ontmoeting van Calvijn en De la Mare op de brug over de Rhône. Hierbij projecteert de auteur angst in de ogen van Calvijn, angst om in deze recalcitrante stad het overwicht te verliezen dat hij van essentieel belang acht voor het welslagen van zijn opdracht, van zijn roeping. Een gedachte gezien met de ogen van De la Mare.

Eef Vogelezang

Diaconale collecte Juli: Friends of India

Om nog even Uw geheugen op te frissen. Deze organisatie werd opgericht in 2001 door Pam Walsh OBE, zij werd geïnspireerd door Sir Peter Ustinov's Global Harmony Foundation. Friends of India is total afhankelijk van vrijwillige donaties. De doelen van deze organisatie zijn de volgende: ouders bemoedigen hun dochters naar school te sturen, infrastructuur van de scholen te verbeteren, gezondheidszorg, maar vooral programma's om vrouwen te helpen zichzelf te ontwikkelen.

De organisatie doet zijn werk in India met locale partners. U zult misschien weten dat Pam Walsh hier woont en velen van ons kennen haar en weten hoe hard ze werkt hier en in India. Deze maand hebben we een heel bijzonder doel, „The mercy Home“. Een tehuis voor geestelijk en soms ook lichamelijk gehandicapte vrouwen en meisjes. Er wonen 80 vrouwen in dit tehuis. Ze wonen in een prettig ruim gebouw, maar de vrouwen moeten vaak opgesloten worden omdat ze weglopen. Het gevaar is niet alleen weglopen maar ook worden ze gekidnapped en U heeft wel in de krant kunnen lezen wat er gebeurd. Dit is al erg genoeg, maar wat nog erger is, ze worden gebruikt als donor van organen....

Wat Pam wil is een muur bouwen om het gebouw om het hele complex zodat ze veilig zijn en ook rustig kunnen rondlopen. De muur moet CHF 12'000.- kosten en het zou mooi zijn als we letterlijk ons steentje kunnen bijdragen.

Frances Sandberg

Diaconale collecte Augustus: De Stichting MaMiSa op Curaçao

Wat is er gebeurd met ons collectegeld?

Een jaar of drie geleden hebben wij een maand lang gecollecteerd voor de oprichtingskosten van de Stichting MaMiSa. Deze stichting was toen net opgericht door de Nederlands/Curaçao'se huisarts Marion Van den Aardweg, die na een lange huisarts carrière op Curaçao en Enschede, op haar 55e terugkeerde naar haar geboorteland om daar een project op te zetten om arme tiener-moeders en hun kinderen op te vangen.



Loes en ik zijn vorige maand bij Marion op bezoek geweest en hebben ook het project bezocht, wat sinds eind 2011 van start is gegaan. Marion en haar echtgenoot Pieter van den Burgh hebben zelf een stuk land gekocht en een projecthuis gebouwd, en hebben dat aan de stichting ter beschikking gesteld. Sinds September zijn er elf kansarme moeders ingeschreven, die elke dag komen voor een vol dagprogramma, gericht op kinderopvoeding, werk, voeding, kleine tuinbouw en milieu, en sport/spel. 's Ochtends zijn de moeders er alleen (ze worden met een busje opgehaald), en 's middags zijn de kinderen er bij (die zijn 's ochtends naar school of kinderopvang). De moeders en kinderen slapen "thuis". Het probleem wat Marion wil oplossen is dat deze tienermoeders zelf nooit goed zijn opgevoed en daarom ook zelf hun kinderen niet kunnen opvoeden. De moeders komen allemaal uit gebroken gezinnen, zonder vader, zonder inkomen, vaak geslagen en verkracht of totaal aan hun lot overgelaten. Als ze dan op hun vijftiende hun eerste kind krijgen komt er natuurlijk niets van terecht want ze hebben zelf geen goede eigen contactervaringen en geen rolmodel. Die kinderen belanden dus in een eindeloze vicieuze cirkel, want ze lopen zelf een grote kans ook weer jong moeder te worden en dan ook weer geen raad te weren met hun kind. Behalve Marion als vrijwilliger werken er nu drie voltijd-professionals, Zus (de manager) en Sulai en Juleisa (maatschappelijk werksters). Sommige delen van het programma worden door vrijwilligers gedaan. Bijvoorbeeld: leren naaien op een naaimachine, en dan kleine quilts maken ("teedoekies") die verkocht kunnen worden, waarmee de moeders een piepklein beetje "eigen geld" kunnen verdienen. Ook hingen er kleine crucifixen aan de muur, die door de moeders waren gemaakt (de meesten zijn katholiek of evangelistisch). Het MaMiSa project was ook door

twee selectie rondes gekomen waarna Marion en Zus vier dagen naar Nederland werden uitgenodigd om hun project te presenteren in de finale van de "Kroonappel" projecten, als een van de twee projecten uit de Antillen. Ze wonnen niet maar kregen uiteindelijk wel een extra subsidie van 2500 euro - het beste bewijs dat het project ook door anderen wordt herkend en gewaardeerd. Ik doe er een foto bij van Marion met twee stafleden, en het zelfgemaakte crucifix. Ik denk dat we kunnen concluderen dat onze kleine "start-up" bijdrage goed is besteed. Marion vertelde dat het grote aantal en de diversiteit van de sponsors haar enorm heeft geholpen om de nodige lokale steun en toestemmingen voor het project te krijgen.

Hans Hogerzeil

Elaine Pagels

In het maart 2013 nummer van kontakt beschreef ik wat Prof. Elaine Pagels verteld heeft over hoe het beeld van Christus en zijn leer is ontstaan. Dit verhaal gaat over de strijdige evangeliën Johannes en Thomas. Elaine Pagels beschouwde Johannes als de meest spirituele van de vier evangeliën (Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes), want in Johannes is Jezus niet alleen een man maar ook een mysterieuze, bovenmenselijke tegenwoordigheid. Hij vertelt zijn discipelen 'elkander lief te hebben'. E. Pagels stond niet stil bij de verontrustende onderstromen. Johannes wisselt zijn verzekering van Gods liefde af met de waarschuwing, dat wie niet gelooft reeds veroordeelt is tot de eeuwige dood. Johannes zegt dat Jezus sprak over joden alsof ze hem vreemd waren, en nakomelingen van de duivel. Een goede vriend 16 jaar oud verongelukte. Mijn evangelistische broeders leefden mee, maar zeiden dat hij voor eeuwig verdoemd was, omdat hij jood was en niet 'wedergeboren'. Daarop keerde Pagels de kerk de rug toe. Zij ging Grieks studeren. Zij begon in te zien dat veel van de heidense geschriften ook in religieuze literatuur zijn geschreven. Zij besloot op zoek te gaan naar het echte Christendom. In 1945 werd bij Nag Hammadi een verzameling teksten uit het begin van

de jaartelling gevonden. De geschriften bestaan uit aan Jezus en zijn discipelen toegeschreven uitspraken en dialogen. Het onderzoeken van deze teksten is een spirituele uitdaging. Uit het evangelie van Thomas zegt Jezus 'Als u voortbrengt wat in u is, zal dat wat u voortbrengt u verlossen. Als ge niet voortbrengt wat zich in u bevindt, zal dat wat u niet voortbrengt u vernietigen. De kracht van deze uitspraak is dat hij ons niet zegt wat we moeten geloven maar ons uitdaagt te ontdekken wat in ons zelf verborgen ligt; en met een schok van herkenning beseft Pagels dat dit perspectief mij een vanzelfsprekende waarheid toescheen.

Het evangelie van Johannes vergelijkend met dat van Thomas heeft duidelijk gemaakt waar het evangelie van Johannes voor is maar ook waar het tegen is.

Thomas verkondigt dat Gods licht niet alleen schijnt in Jezus maar, in aanleg in ieder mens. Het evangelie van Thomas moedigt ons aan niet zozeer in Jezus te geloven, zoals Johannes verlangt, als wel God te kennen via ons eigen door God gegeven vermogen, omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Het evangelie van Johannes is een van de fundamente van een verenigde kerk. Thomas met de nadruk op ieders

individuele zoektocht is dit niet. Het verhaal van Johannes geeft opvallende verschillen met dat van Marcus, Mattheüs en Lucas. Het weggagen van de geldwisselaars uit de tempel was volgens Marcus, Mattheüs en Lucas Zijn laatste openbaar optreden. Deze aanval op de geldwisselaars was voor de hogepriester aanleiding om Jezus te arresteren. Johannes plaatst dit verhaal aan het begin van zijn evangelie. Jezus' missie was bedoeld om de eredienst van God te zuiveren. Aan het eind van zijn evangelie voegt Johannes het verhaal toe van de opwekking van Lazarus uit de dood; iets waarvan de joodse autoriteiten zo schrokken, dat ze besloten Jezus en Lazarus te doden. Marcus, Mattheüs en Lucas beschrijven Jezus als mens. Johannes zegt, Jezus God is in mensengedaante. De Joden beschuldigden Jezus ervan "dat Gij een mens, Uzelf tot God maakt". Marcus, Mattheüs en Lucas gebruikten termen als zoon van God in hun tijd voor menselijke functies. Indien het evangelie van Thomas opgenomen was in de canon van het Nieuwe Testament zouden de christenen de eerste drie evangeliën waarschijnlijk heel anders gelezen hebben. Thomas en Johannes vertegenwoordigen verschillende groepen van Jezus' volgelingen. Thomas en Johannes wijzen niet op het einde der tijden doch juist op het begin. Johannes begint met het Woord. Thomas met het oerlicht, dat in ieder mens aanwezig is. Beiden identificeren Jezus met het goddelijke licht dat 'in de beginne' ontstond. Dit oerlicht verbindt Jezus met het totale universum. Marcus, Mattheüs en Lucas zien Jezus als Gods menselijke vertegenwoordiger. Johannes en Thomas zien Hem als Gods licht zelf in mensengedaante. Johannes zegt dat Gods licht is uniek in Jezus. Thomas zegt dat het in ieder mens is, want de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Petrus verkondigt, dat Jezus als enige van de gehele

mensheid is teruggestuurd, nadat hij gestorven was en dat dit het bewijs is dat God hem tot Here en Messias gemaakt heeft. Omdat het evangelie van Thomas afwijkt van het bekendere patroon van Johannes wil Pagels eerst naar Thomas kijken. Niemand weet wie de evangeliën van Thomas en Johannes geschreven hebben. Er zijn uitspraken die vermoeden dat er maar heel weinig mensen zijn die tot God komen. Dit zijn de uitverkorenen. God bepaalt, wie in staat is hem te kennen. Men noemt dit de traditionele leer der goddelijke uitverkiezing. Thomas suggereert, dat ieder die geschapen is beschikt over een aangeboren vermogen om God te kennen. Jezus vraagt: 'Wie ben ik?' Petrus antwoordt: 'Gij zijt de Christus.' Mattheüs voegt er aan toe, dat Jezus Petrus zegende om zijn inzicht. Thomas vertelt het verhaal op een andere wijze. Op de vraag van Jezus komen drie antwoorden: eerst van Petrus, dat niet afwijkt van dat in de evangeliën van Marcus en Mattheüs: U bent als een rechtvaardige engel, messias. Vervolgens antwoordt Mattheüs: U bent als een wijze filosoof, een uitdrukking waarmee misschien het Hebreeuwse woord Rabbi (leraar) is bedoeld. Thomas antwoordt; 'Meester mijn mond is niet in staat te zeggen op wie U lijkt.' Jezus antwoordt: 'Ik ben jouw meester niet.' Jezus neemt Thomas apart en onthult alleen aan hem dingen, die zo geheim zijn, dat ze niet opgeschreven kunnen worden. Jezus sprak drie woorden tegen Thomas. Thomas zei tot zijn metgezellen, die vroegen wat Jezus zei: Als ik, Thomas, één van de woorden zeg, die Hij tegen mij sprak zullen jullie stenen nemen en naar mij werpen en vuur zal uit de stenen komen en jullie zullen verbranden. Zowel het evangelie van Johannes als dat van Thomas openbaart, dat het Koninkrijk Gods is aangebroken. Marcus ziet dat in de toekomst gebeuren. Als de mensen

vragen: 'Wanneer zal het Koninkrijk Gods komen?' zegt de Jezus van Thomas; 'Het komt niet door het te verwachten; zij zullen niet zeggen: 'zie hier' of 'zie daar'. Maar het Koninkrijk van de Vader is uitgespreid over de aarde en de mensen zien het niet. Op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun: 'Het Koninkrijk Gods komt niet zo. Want zie, het Koninkrijk Gods is bij U' Jezus zegt tegen zijn discipelen: 'Let erop, dat niemand jullie misleidt door te zeggen, zie hier of zie daar, want de Zoon des Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem'. De evangeliën van Johannes en Thomas vertegenwoordigen een groep mensen, die Jezus' boodschap volkomen anders opvatte. Ze zeggen, dat Jezus zijn discipelen niet waarschuwde voor het einde der tijden, maar wijst op het begin. Johannes begint met "het Woord was bij God en het Woord is God". Johannes verwijst naar Genesis. God zei: 'Er zij licht' en er was licht. Johannes identificeert Jezus met het Woord dat God sprak en ook met het goddelijke licht. Thomas stelt de vraag: 'Hebben jullie dan al het begin ontdekt, dat jullie het einde vragen. Daar waar het begin is, is ook het einde. Hij die aan het begin staat, zal het einde kennen en de dood niet smaken, d.w.z. hij zal terugkeren naar de lichtende staat van de schepping voor de zondeval. Johannes en Thomas indentificeren het licht dat bestond voor het begin van de schepping. Dit licht schijnt nog steeds in alles wat we zien en aanraden. Thomas zegt dat Jezus dit gezegd heeft. Jezus zei: 'Ik ben het licht, dat boven allen is. Ik ben het Al. Het Al is uit mij voortgekomen. En het Al is tot Mij gekomen. Kloof een stuk hout en Ik ben daar, til een steen op en jullie zullen Mij daar vinden'. Johannes en Thomas staan lijnrecht tegenover elkaar, wanneer het gaat om de cruciale vraag hoe we dat licht kunnen

vinden. Thomas geeft geen antwoord. Hij geeft slechts aanwijzingen. De Jezus van Thomas daagt zijn toehoorders uit zelf de weg te vinden. Jezus zei: 'Laat hij, die zoekt niet ophouden met zoeken, totdat hij vindt en als hij vindt zal hij verontrust worden, en als hij verontrust is, zal hij zich verwonderen en zal hij over het Al heersen. Jezus bemoedigt de zoekenden zeggend: 'Als jullie verwerven wat in jezelf is, zal wat je hebt je redden. Als je het niet hebt, zal dat, wat je niet hebt, je doden'. De discipelen bleven vragen stellen 'Wilt u dat wij vasten?' En hoe zullen wij bidden en aalmoezen geven? In het evangelie van Thomas geeft Jezus geen instructie zoals Mattheüs en Lucas. Thomas antwoordt op de vragen: 'Lieg niet en doe niet wat je verfoeit, want voor de hemel zijn alle dingen openbaar'. M.a.w. het vermogen om de waarheid te ontdekken bevindt zich in je. De discipelen dringen aan, dat Jezus hun zegt, wie Hij is, opdat zij in Hem mogen geloven. Daarop zegt Jezus, dat wij er zelf achter moeten komen. Toch geeft de Jezus van Thomas een paar aanwijzingen. Het Koninkrijk Gods is binnen in jullie en buiten jullie. Als jullie jezelf kennen zullen jullie ook gekend worden en zullen jullie weten dat jullie zonen zijn van de levende Vader. Maar als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn; dan zijn jullie armoede. 'Hoe kunnen wij ons zelf kennen? 'Wij moeten eerst uitvinden, waar wij vandaan zijn gekomen. Wij moeten teruggaan om onze plaats in het begin in te nemen. Daarna zegt Jezus iets opmerkelijks: 'Gelukkig is hij die was, voordat hij werd'. Hoe kunnen we teruggaan tot voor onze geboorte, tot voor de schepping van de mens, tot voor de schepping van het universum? Volgens Genesis was er in de beginne allereerst het oerlicht. Volgens Thomas betekent dit dat God door Adam (de mensheid) naar zijn beeld en gelijkenis te scheppen, ons

schiep naar het beeld van het oerlicht. Deze Adam van Licht, hoewel menselijk van gestalte, is tegelijkertijd op de mysterieuze manier ook goddelijk. Jezus zegt hier dus, dat wij een spirituele bron in ons zelf hebben, juist omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Irenaeus, de christelijke bisschop van Lyon (ca 180), waarschuwt zijn kudde de 'ketteren' die zo spreken, en die de mensheid (anthropos) de God van alle dingen noemen en hem ook licht en gezegend en eeuwig noemen, te verachten. Irenaeus verwerpt een centraal thema van de joodse mystieke traditie, dat het beeld van God verborgen is in ieder mens, zodat wij onzichtbaar verbonden zijn met God en met de gehele mensheid. En als zij de discipelen vragen: 'Waar komen jullie vandaan?' zeg dan tegen hen: 'Wij zijn gekomen uit het Licht, daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan; het (was er) en het heeft zich in hun beeld geopenbaard. 'Als zij jullie vragen: Wie zijn jullie?' zeg: 'Wij zijn de zonen en wij zijn de uitverkorenen van de levende Vader'. Zo zei Jezus, volgens Thomas: 'Laat hij die zoekt niet ophouden totdat hij vindt en als hij vindt zal hij verontrust worden en als hij verontrust is zal hij zich verwonderen'. Tenslotte onthult Jezus aan Thomas dat 'wie uit mijn mond drinkt, zal worden als ik en ikzelf zal worden als hij: en het verborgene zal hem worden geopenbaard. Dat is, naar Pagels denkt, de symbolische betekenis van de toeschrijving van dit evangelie aan Thomas, wiens naam 'tweeling' betekent. Door de confrontatie met de levende Jezus aan te gaan, zoals Thomas suggereert kan men zichzelf en Jezus als een soort eenige tweeling gaan zien. In het boek Thomas de tegenstrever staat een oud geschrift dat behoort tot de Syrische thomastraditieën dat eveneens bij Nag Hammadi werd ontdekt, en daar spreekt de levende Jezus Thomas (en dus de lezer) als volgt toe: Onderzoek

jezelf aangezien je mijn tweelingbroer bent en mijn ware metgezel, en leer jezelf kennen. Aangezien je mijn tweelingbroer genoemd zult worden hoewel je dat nog niet begrijpt zul je 'degene die zichzelf kent' worden genoemd. Want wie zichzelf niet kent weet niets, maar wie zichzelf kent heeft tegelijkertijd de diepten van alle dingen leren kennen. Toen Pagels na het lezen van Thomas terugkeerde naar het evangelie van Johannes viel het gebruik van dezelfde woorden op. Ook beginnen zij allebei met een geheime leer. Maar Johannes vat deze leer zo volstrekt anders op dan Thomas, dat de vraag gesteld kan worden of Johannes zijn evangelie misschien geschreven heeft om dat wat Thomas verkondigt te weerleggen. In het evangelie van Johannes wordt benadrukt dat Jezus - en alleen Jezus - Gods woord belichaamt en daarom spreekt op goddelijk gezag. Als auteur van het Johannesevangelie wordt aangenomen dat het gaat om de broer van Jacobus, zoon van Zebedeus. Het zou ook geschreven kunnen zijn door de discipel die Jezus liefhad. Er zijn honderden artikelen verschenen met de vraag wie de auteur van het evangelie is. De auteur van het Johannes evangelie aanvaardt het gezag van Petrus, maar zegt tegelijkertijd dat de geliefde discipel boven Petrus staat. Niemand kende Jezus zo goed als de discipel die Jezus liefhad. De zorg voor de moeder van Jezus wordt aan de discipel die Jezus lief had toevertrouwd. Johannes gaat ervan uit dat Jezus God is in mensengedaante. De Joden wilden Jezus doden, omdat Hij zichzelf tot God maakte. De Joden erkennen niet dat een mens goddelijke kracht bezit. Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Jezus zegt dat Hij alleen de verlossing brengt: 'Allen die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Ik ben de deur; als iemand door mij

binnenkomt, zal hij behouden worden. Jezus troost de kring van zijn discipelen dus dat zij, hoewel zij gehaat worden door 'de wereld', als enigen tot God behoren. Johannes waarschuwt de twijfelaars dat Jezus, in zijn rol van goddelijke rechter, degenen die zijn goede nieuws afwijzen zal veroordelen. Wie Hem (Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld, wie niet in Hem gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren zoon van God. Hoe zou iemand die de boodschap van Johannes of van Marcus, Thomas of een van de anderen hoorde, kunnen uitmaken wat hij moest geloven? Verschillende christelijke groepen bekrachtigden hun leer door zich te verbinden aan een bepaalde apostel of discipel. Het evangelie van Johannes en dat van Thomas stemmen in het begin overeen wat betreft Gods tegenwoordigheid in Jezus. Johannes vertelt aan het eind drie anecdotes over Thomas om aan te tonen dat de thomaschristenen ongelijk hebben. Johannes wijst de Thomas bewering, dat we rechtstreeks toegang hebben tot God door het Goddelijke beeld in ons af. Het goddelijk licht dringt niet door volgens Johannes in de duisternis waarin de wereld gedompeld is. Omdat het goddelijk licht dus niet beschikbaar was voor de mensen in de wereld, is uiteindelijk het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond in de gedaante van Jezus van Nazareth, zodat sommige mensen nu, net als Johannes kunnen zeggen 'wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders. Tegen een ieder die net als Thomas, zegt dat wij zijn (of kunnen worden) als Jezus, zegt Johannes uitdrukkelijk 'nee'. Jezus is uniek, eniggeboren. Jezus is God in mensengedaante. Volgens Johannes heeft de mensheid geen aangeboren vermogen om God te

kennen. Het evangelie van Johannes heeft de meerderheid der christenen weten te bewegen om het hem na te zeggen, dat we de goddelijke waarheid alleen vinden door te geloven in Jezus. Dit is de essentie van de boodschap van Johannes. Het contrast tussen de boodschap van Johannes en die van Thomas: De Jezus van Thomas houdt elke discipel voor dat hij het innerlijk licht moet ontdekken. De Jezus van Johannes zegt daarentegen: 'Ik ben het licht der wereld'. In Thomas onthult Jezus aan de discipelen "omdat jullie uit het Koninkrijk Gods komen, zullen jullie daar ook weer terugkeren". Johannes: "om dichter bij God te komen moeten we geboren worden uit water en geest wedergeboren door het geloof in Jezus". Het spirituele leven dat men ontvangt door de doop vraagt om bovennatuurlijke voeding; daarom zegt de Jezus van Johannes: "Tenzij jij het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt jij geen leven in u zelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage, Want mijn vlees is ware spijs en mij bloed is ware drank". Johannes zegt dat Thomas een ongelovige Thomas is, omdat hij zeker wil zijn, dat de opgestane Jezus inderdaad Jezus is. Hij herkent Hem en roept uit: 'Mijn Here en mijn God'. De ontdekking van het evangelie van Thomas laat zien dat andere vroege christenen een heel andere opvatting van 'de goede boodschap' hadden. Want wat Johannes als religieus ontoereikend afwijst - de overtuiging dat het goddelijke zich als 'licht' in ieder mens bevindt - heeft veel weg van de verborgen 'goede boodschap' die het evangelie van Thomas verkondigt.

Geert van Mesdag

BIJBELLEESROOSTERS

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het
Nederlands Bijbelgenootschap
(www.bijbelgenootschap.nl).



JULI

maandag	1 juli	Lucas 9:18-27	woensdag	17 juli	Genesis 12:10-20
dinsdag	2 juli	Lucas 9:28-43a	donderdag	18 juli	Genesis 13:1-18
woensdag	3 juli	Lucas 9:43b-50	vrijdag	19 juli	Genesis 14:1-16
donderdag	4 juli	Lucas 9:51-62	zaterdag	20 juli	Genesis 14:17-24
vrijdag	5 juli	Lucas 10:1-16	zondag	21 juli	Genesis 15:1-11
zaterdag	6 juli	Galaten 6:1-10	maandag	22 juli	Genesis 15:12-21
zondag	7 juli	Galaten 6:11-18	dinsdag	23 juli	Genesis 16:1-16
maandag	8 juli	Psalm 56	woensdag	24 juli	Genesis 17:1-14
dinsdag	9 juli	Spreuken 12:1-14	donderdag	25 juli	Genesis 17:15-27
woensdag	10 juli	Spreuken 12:15-28	vrijdag	26 juli	Genesis 18:1-15
donderdag	11 juli	Spreuken 13:1-12	zaterdag	27 juli	Genesis 18:16-33
vrijdag	12 juli	Spreuken 13:13-25	zondag	28 juli	Lucas 11:1-13
zaterdag	13 juli	Lucas 10:17-24	maandag	29 juli	Lucas 11:14-28
zondag	14 juli	Lucas 10:25-37	dinsdag	30 juli	Psalm 58
maandag	15 juli	Lucas 10:38-42	woensdag	31 juli	Lucas 11:29-36
dinsdag	16 juli	Genesis 12:1-9			

Augustus

donderdag	1 aug.	Lucas 11:37-54	zaterdag	17 aug.	Lucas 12:41-53
vrijdag	2 aug.	Psalm 59	zondag	18 aug.	Lucas 12:54-13:9
zaterdag	3 aug.	Lucas 12:1-12	maandag	19 aug.	Lucas 13:10-21
zondag	4 aug.	Lucas 12:13-32	dinsdag	20 aug.	Psalm 60
maandag	5 aug.	Lucas 12:33-40	woensdag	21 aug.	Genesis 22:1-14
dinsdag	6 aug.	Genesis 19:1-11	donderdag	22 aug.	Genesis 22:15-24
woensdag	7 aug.	Genesis 19:12-29	vrijdag	23 aug.	Genesis 23:1-20
donderdag	8 aug.	Genesis 19:30-38	zaterdag	24 aug.	Psalm 61
vrijdag	9 aug.	Genesis 20:1-18	zondag	25 aug.	Lucas 13:22-35
zaterdag	10 aug.	Hebreeën 10:19-39	maandag	26 aug.	Lucas 14:1-11
zondag	11 aug.	Hebreeën 11:1-12	dinsdag	27 aug.	Lucas 14:12-24
maandag	12 aug.	Hebreeën 11:13-22	woensdag	28 aug.	Amos 1:1-10
dinsdag	13 aug.	Hebreeën 11:23-40	donderdag	29 aug.	Amos 1:11-2:5
woensdag	14 aug.	Hebreeën 12:1-13	vrijdag	30 aug.	Amos 2:6-16
donderdag	15 aug.	Genesis 21:1-21	zaterdag	31 aug.	Hebreeën 12:14-29
vrijdag	16 aug.	Genesis 21:22-34			

Nederlandse Protestantse Gemeente Rondom het Lac Leman

Notulen van de Gemeentevergadering 28 april 2013

De gemeentevergadering werd gehouden op zondag 28 april 2013 te Commugny.

Voorzitter: Theo Bakker - Scriba: Mark Bruning.

Aanwezig 31 leden.

Agenda: 1) Opening

2) Bespreking en goedkeuring notulen gemeente vergadering van 25 maart 2012

3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.

4) Verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout

5) Diaconaal verslag

6) Verslag van de Financiële Commissie

7) Verslag van de Controle Commissie

8) Rondvraag

9) Sluiting

1) Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Op de vraag van de voorzitter geeft de vergadering aan dat er geen veranderingen nodig zijn in de voor gestelde agenda.

2) Notulen vorige vergadering.

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.

De voorzitter geeft aan dat er het afgelopen jaar geen mutaties hebben plaatsgevonden in de kerkenraad of de bestaande commissies. Dit jaar zullen er veranderingen zijn welke u terug kunt vinden in het verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout.

4) Verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout

Het volledige verslag van de predikante is verscheen in het juni nummer van Kontakt. Voor de tweede maal wordt bij de presentatie gebruik gemaakt van computer slides, wat wederom zeer op prijs wordt gesteld.

De voorzitter bedankt Ds. Lia Wolters-Berghout voor al het verrichte werk en de uitstekende verslag legging, inclusief de gepresenteerde statistische gegevens.

De vergadering ontvangt het uitgebreide verslag met applaus en stemt in zonder vragen.

5) Diakonaal verslag.

Frances Sandberg licht toe dat de gaven in vergelijking met het vorig jaar vrijwel gelijk zijn gebleven. Het is zelfs ietwat toegenomen. Naast een aantal vaste doelen, worden ook nieuwe doelen in overweging genomen. Het streven is om een gelijk aantal doelen nabij en veraf te steunen. Van alle doelen weten wij dat het geld goed terecht komt. Een nieuw doel is Lepopo in Zuid Afrika. Het wordt gerund door Nederlanders waar wij twee jaren geleden geld aan gegeven hebben om waterputten te slaan. De huidige focus van deze stichting is om de oudere jeugd een 6 weken lange praktische opleiding te geven inclusief gebruik van computers.

Suggesties voor nieuwe doelen zijn altijd welkom en worden serieus in overweging genomen. Er zijn verder geen vragen. De Voorzitter bedankt Francis voor haar niet aflatende inzet.

6) Verslag Financiële Commissie

Eef Vogelezang geeft aan dat het tekort over 2012 Fr 3,176 hoger was dan geraamd en kwam uit op Fr 22,226. Dit tekort is afgeboekt tegen het werkfonds. De kosten waren Fr 1,100 hoger dan begroot wat voornamelijk terug te voeren is tot hogere huur in 2012 en een laat ontvangen rekening betrekking hebbende op 2011. De inkomsten waren 2,076 lager dan geraamd.

Er is wederom een bijzondere bijdrage ontvangen van het Juliana fonds alsmede het Dick van Nievelt Fonds.

Inkomsten ter gelegenheid van doop, huwelijksgiften en overlijdensgiften waren hoger, terwijl minder werd ontvangen voor Kontakt. Onder de streep dus Fr 3,176 minder dan begroot.

Voor het komende jaar wordt een tekort verwacht van Fr 22,500. Bij praktisch gelijk blijvende kosten is ook geschat dat de inkomsten teruglopen, een realiteit waar wij rekening mee moeten houden.

De balans geeft de verwerking van het tekort weer door de verlaging van het werkfonds. Er is sprake van een structureel tekort over de laatste jaren, dat gefinancierd wordt door het werkfonds.

Eef toont vervolgens een overzicht van de bijdragen van gemeenteleden. Er waren afgelopen jaar 63 bijdragende leden, tegen 71 het jaar ervoor, die Fr 77'992 hebben bijgedragen, ongeveer Fr 4'000 minder dan in 2010.

Het werkfonds heeft per eind 2012 een bedrag van Fr 245,799 in kas tegen over Fr 270,875 eind 2012.

De Voorzitter bedankt de FC voor al het werk dat door de commissie wordt verricht.

Herman Krul wijst er op dat het meeste werk wordt gedaan door Eef, die hiervoor alle waardering verdient. Herman benadrukt nogmaals dat wij ons ervan bewust moeten zijn dat wij met een structureel financieringstekort werken.

De Voorzitter geeft aan dat de financiële situatie de volle aandacht heeft van de kerkenraad. De keuze van het tijdstip waarop over dit onderwerp verder met de gemeente moet worden gecommuniceerd is erg belangrijk, omdat anders de kracht van de boodschap verloren gaat. De telkens wederkerende bijdrage van het Juliana Fonds wordt zeer op prijs gesteld

7) Verslag van de Controle Commissie

Jan Sandberg en Nico Havinga hebben de boeken zoals bijgehouden door Eef Vogelesang gecontroleerd en in orde bevonden. Dit is bij brief van 5 maart, 2013 aan de Kerken Raad medegedeeld. Zij stellen de vergadering dan ook voor de Financiële Commissie decharge te verlenen over het jaar 2012, en tevens de Controle Commissie decharge te verlenen over de zelfde periode. De vergadering stemt met beide voorstellen in.

De Voorzitter vraagt aan de huidige leden van de Controle Commissie of zij in het komende jaar hun taak willen blijven vervullen, wat beiden beamen.

De Controle Commissie voor 2013 bestaat dus uit de heren Sandberg en Havinga. De voorzitter bedankt beiden voor deze bereidheid en het werk dat zij hebben gedaan onder applaus van de aanwezigen.

8) Rond Vraag

Voor aan de rondvraag te beginnen wijst de Voorzitter nogmaals op de noodzaak dat nieuwe leden voor de kerkenraad worden gevonden. Dit is van groot belang voor het functioneren van de gemeente.

Brigitte en Hans Willem bedanken een ieder die op wat voor manier dan ook het afgelopen jaar bijgedragen heeft aan het welzijn van de gemeente en niet te vergeten Nesta en Eugenie.

Leoni vraagt of het mogelijk is om tijdig geïnformeerd te worden over manifestaties, zodat met de verkeers drukte rekening gehouden kan worden.

9) Sluiting

Daar er geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, sluit de vergadering om 14.00 en wenst iedereen een behouden thuiskomst.

Theo Bakker, Voorzitter, en Mark Bruning, Scriba

Van de Financiële Commissie

Wij vragen uw aandacht voor het overmaken van uw bijdragen en/of de betaling van uw abonnementsgeld voor Kontakt. Een bulletin de versement is in dit Kontakt ingesloten.

Per 31 mei was reeds Fr. 28'400.- ontvangen aan bijdragen en Fr. 800.- voor Kontakt. Dat is ongeveer gelijk aan de bedragen van een jaar geleden, iets minder voor het Kontakt abonnement. Op de gemeentevergadering is een lijstje getoond van de aantallen bijdragers in 2012 voor verschillende categorien. Dat geven we hier ook weer om u behulpzaam te zijn bij het vaststellen van uw bijdrage of gift.

Tot Fr. 300.-	12 bijdragers	Fr. 1'480
Fr. 301.- tot 1000.-	25 bijdragers	Fr. 16'000
Fr. 1050.- tot 2450.-	18 bijdragers	Fr. 27'510
Fr. 2500.- en meer	7 bijdragers	Fr. 30'402
Buitendag/ Kerstviering		Fr. 2'600
Totaal	65 bijdragen	Fr. 77'992

Hartelijk dank voor uw donatie en aan iedereen die reeds hun bijdrage overmaakten of dit maandelijks overmaken.

Namens de FC, Eef Vogelezang