

Buitendag 25 september 2011

Bijna is het zover. Dan vieren we onze jaarlijkse Buitendag met een kerkdienst, een brocante en een maaltijd. De kerkdienst wordt gehouden in de Katholieke Kapel tegenover de feestzaal waar we de brocante en de maaltijd zullen hebben. Vorig jaar zijn we ook in dit prachtige driehoekige kerkje met zijn bijzondere lichtval geweest. Alleen daar zitten is al de moeite waard.

Lugarde van Kersavond van Focolare

Maar we gaan er meer doen. Om het oecumenische karakter van de Buitendag te waarborgen hebben we Lugarde van Kersavond uitgenodigd om in de dienst mee te doen en ons bekend te maken met de Focolarebeweging. Binnen deze beweging is 20 jaar geleden de economie van gemeenschap gestart, een andere manier van omgaan met economie in het licht van broeder/zusterschap. In de kerkdienst hoort u er meer over. Hieronder vindt u meer informatie over de Focolarebeweging zoals die op de website van Focolare Nederland gepresenteerd wordt.

Maaltijd (aanmelden s.v.p.)

Na de reflectie ontspanning in de feestzaal. Wilt u zich bij Theo en Nesta Bakker opgeven voor de maaltijd, zodat Nesta een idee heeft hoeveel lekkers ze moet koken? Nodig zoveel mogelijk vrienden en bekenden uit, iedereen is welkom!

Mail: theobakker@bluewin.ch Telefoon: 022 784 07 05.

Lia Wolters-Berghout

Routebeschrijving Centre Communal de Fleuri:

Op de snelweg neemt u de afslag Gland en volgt u de borden richting Bégnins. In het centrum van Bégnins neemt u de straat tussen het postkantoor en het benzinstation. Aan deze straat vindt u de kapel en aan de zijstraat links de Salle Fleuri, waar u uw auto op de grote parkeerplaats kunt parkeren. Adres: [Chemin de Fleuri, Bégnins, Suisse](#)

De Focolarebeweging

(Tekst overgenomen van www.focolare.nl waar u nog veel meer kunt lezen)

Wie zijn wij?

De Focolarebeweging is een van de kerkelijke bewegingen die in de afgelopen decennia zijn ontstaan binnen de rooms-katholieke kerk. Veel hiervan zijn 'lekenbewegingen': ze zijn begonnen door leken en hebben in hun lekenkarakter behouden.

Ontstaan

Dat geldt ook voor de Focolarebeweging, ontstaan in de Noord-Italiaanse stad Trente in 1943. Tijdens de bombardementen nam een groep meisjes onder leiding

van Chiara Lubich in de schuilkelders het evangelie ter hand en legden zich vervolgens met grote radicaliteit toe op het concreet maken van telkens een zin uit de bijbel.

Mogen allen één zijn

Een passage sprak hen bijzonder aan. 'Vader, mogen allen een zijn' (Joh. 17,21). Zonder dat dit voorzien was, ontstond er een beweging met een eigen spiritualiteit die 'gemeenschap', 'eenheid' en 'dialoog' als kernwoorden heeft.

Vuurhaard

De mensen uit Trente noemde de beginnende beweging 'Focolare': vuurhaard, de plaats waar men de kracht van het samenzijn ervaart en de ervaringen van alledag worden uitgewisseld. In 1962 kreeg de Focolarebeweging de officiële erkenning van de katholieke kerk.

Doel

Het doel van de Focolarebeweging is bij te dragen aan eenheid, broederschap en dialoog, zowel in de onderlinge verhoudingen van gezin, werk en school, als op kerkelijk en maatschappelijk gebied.

Dialogen

Kenmerkend is dan ook de inzet voor de dialoog:

- * binnen de rooms-katholieke kerk
- * met christenen van alle denominaties
- * met gelovigen van andere godsdiensten
- * met mensen zonder gelovige overtuiging

Verspreiding

Al snel kwamen mensen van buiten Italië in contact met de jonge beweging: eerst in andere Europese landen (sinds 1952), vervolgens in Amerika (sinds 1958), Afrika (sinds 1963), Azië (sinds 1966) en Australië (sinds 1967).

Omvang

Momenteel heeft de Focolarebeweging wereldwijd meer dan twee miljoen aanhangers in circa 180 landen. Van hen zijn ongeveer 140.000 vast met de beweging verbonden in een van de 22 geledingen, zoals die voor gezinnen, jongeren, tieners, kinderen, priesters, volwassenen.

Focolares

Vaste steunpunten van de beweging in veel landen zijn de 'focolares', kleine leefgemeenschappen van 4 à 5 mannen of vrouwen.

Leiding

De beweging kent een tweehoofdige leiding van een (vrouwelijke) presidente en een (mannelijke) co-president, terzijde gestaan door een raad. Het bestuurscentrum is gevestigd in Rocca di Papa nabij Rome. In Castelgandolfo heeft Focolare een internationaal ontmoetingscentrum, dat ruimte biedt tot aan 2000 personen.