

KERKDIENSTEN

GENEVE Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	COMMUGNY Temple Saint-Christophe
Zondag 14 november om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 28 november om 11.00 in COPPET Ds. Lia Wolters-Berghout Herdenking overledenen
Tannay Salle Communal Zondag 12 december 11.00 Ds Lia Wolters-Berghout Kerstviering	Zaterdag 25 december om 11.00 Ds. Lia wolters-Berghout Kerstdienst
Villars sur Ollon Vrijdag 24 december 21.30 Ds.Lia Wolters-Berghout Kerstnachtdienst	

The Future of Religions door Paul Tillich, edited by Jerald C. Brauer

Op 12 oktober 1965, een dag voor zijn dood, heeft Paul Tillich een lezing gehouden over het belang van de godsdienstwetenschap voor de systematische theologie. Deze lezing plus een aantal andere zijn uitgegeven in het boek *The Future of Religions*.

In zijn laatste lezing legde Tillich uit dat het nodig is de theologie te vernieuwen door elementen die het goddelijke openbaren in andere godsdiensten mee te nemen in eigen theologische reflectie. Tillich vond dat in de traditionele theologie het denken te ver af geraakt is van de seculiere werkelijkheid, die juist de theologie nodig heeft om leegte te voorkomen. Theologie moet dicht bij de beleving van mensen blijven, hoewel het soms nodig is afstand te nemen, zoals bijvoorbeeld in Nazi-Duitsland, waar theologie tot ideologie verworpen is. Volgens Tillich is religie een poging om naar God te reiken. Zijn uitgangspunten waren:

- God heeft zich niet onbetuigd gelaten.
- Openbaring geschiedt in termen van het menselijke.
- Dit proces moet onder een mystieke, profetische of seculiere kritiek staan.
- Er zijn momenten in de geschiedenis waarin de resultaten van het kritisch zoeken zichtbaar worden.
- Het heilige staat niet los van het wereldse, maar is er een diepe dimensie van is.

Dat betekent dat er waarde zit in alle religies en dat het seculiere niet het laatste woord heeft. In elke maatschappij hebben symbolen en mythen waarde, zelf is een seculiere samenleving. Ook de bijbel was open voor invloeden van andere godsdiensten. Tillich wil niet afdoen aan de unieke Christelijke boodschap, maar onderkennen dat God zich ook op andere manieren heeft doen kennen. Het doel van de theologie is het zoeken naar de godsdienst van de werkelijke geest en het strijden tegen demonische machten, die de mensen in de val lokken van de macht. Het kruis gaat in tegen de demonische claim van macht. Volgens Tillich is het doel van de theologie theonomie. Theonomie ontstaat als de autonome krachten van kennis, schoonheid, wetten en moraal verwijzen naar de diepste betekenis van het leven. Daarom moet de theologie de analytische methode van de godsdienstwetenschap gebruiken door te observeren, de geest en de werkelijkheid te analyseren en objectief te beschrijven, te kijken hoe de waargenomen verschijnselen een relatie hebben met de datgene wat bestudeerd wordt en dit een plaats te geven in het systematische denken over theologie. Door de bestudeerde verschijnselen ziet men iets van de geschiedenis van de mens en van de manier waarop de mens zichzelf begrijpt.

Nog drie andere lezingen van Tillich zijn in dit boek opgenomen. Een over de gevolgen van het ruimteonderzoek voor het menselijk zelfbeeld, één over de betekenis van grenzen en één over de betekenis van het begrip vooruitgang (vooruitgang geldt alleen op gebied van techniek en kennis, maar niet op het gebied van ethiek. Het redden van een mensenleven was duizend jaar geleden even ethisch als nu. Hoe zit dat dan met vooruitgang in de godsdienst?)

Het was heel boeiend om weer iets van deze grote denker te lezen. Al jaren wacht zijn driedelige systematische theologie op mij om gelezen te worden. U hoort er vast meer van.

Lia Wolters-Berghout

In memoriam Margaretha Lourens – de Keijzer
Rotterdam 20 juli 1912 Blonay 21 september 2010

Na een kort ziekbed is op dinsdagavond 21 September 2010 mevrouw Margaretha Lourens-de Keijzer op 98-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Zij wist zich gelukkig omringd door haar naasten.

Margaretha (“Greet”) en haar man Bob zijn eind jaren zeventig vanuit Nederland naar Blonay verhuisd, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling ging.

Al heel snel werden Bob en Margaretha in de Nederlandse en Internationale gemeenschap opgenomen. De Nederlandse kerk in Lausanne met als voorganger Ds. Albert de Beaufort werd regelmatig bezocht. Bijbelkringen rondom de regio Vevey en Montreux werden georganiseerd en verschillende reizen (waaronder Taizé) onder leiding van Albert de Beaufort werden gemaakt.

Al snel maakte Margaretha deel uit van de Kerkenraad van de Nederlandse Protestantse Gemeente te Lausanne, hetgeen zij vele jaren met veel toewijding heeft gedaan.

Bob en Margaretha namen actief deel aan de bijbelkringen bij Anneke Redelé en vervolgens na het overlijden van Bob en Anneke, bezocht Margaretha de Mystieke kring bij Barbara en Eef Vogelesang.

Haar nuchtere en “to the point” inbreng bracht heel vaak iedereen weer terug naar het punt waar wij mee bezig waren.

De laatste twee jaren was het niet meer mogelijk voor haar om de Kerk en de Mystieke kring bij te wonen, maar desondanks bleef zij tot het laatst toe geïnteresseerd in het wel en wee van de Kerk. Ik was verplicht na afloop telefonisch of persoonlijk een grondig verslag uit te brengen.

Haar betrokkenheid bij het alledaagse leven kwam ter sprake gedurende onze bijna dagelijkse telefoongesprekken. Tijdens mijn ochtend-wandeling met de hond (Bruno) werden uitgebreid de wereld- en nationale politiek, het wel en wee van onze beide families en natuurlijk de Kerk besproken. Ik mis deze telefoontjes heel erg.

Wij namen afscheid van Margaretha tijdens een dienst op zaterdag 25 september j.l. gehouden in de kerk van Saint-Legier-La Chiesaz. Ds. Wolters ging voor in deze dienst. De begrafenis vond plaats op dinsdag 28 september j.l. te Nijmegen, voorafgegaan door een dienst geleid door Ds. Lamens.

Rust in vrede, lieve Greet.

Olga Citroen-van Dorsser

Bijzondere diensten

Lausanne: Op zondag 7 november is er een gebedsdienst met de broeders van Taizé en op zondag 5 december een nationale viering van het slot van het decennium tegen geweld van de Wereldraad van Kerken. Beide diensten vinden in de Cathédrale de Lausanne plaats om 18.00 uur.

Van maandag tot en met vrijdag om 7.30 is er altijd een oecumenische gebedsbijeenkomst in de Cathédrale.

Zie www.ceccv.ch

Kerkdienst in ander gebouw

In verband met activiteiten van de kerk van Commugny houden we onze dienst op **28 november** in de protestantse kerk van **Coppet**. U kunt deze kerk vinden aan de weg langs het meer aan de kant van het meer. Komt u via de snelweg neem dan zoals gebruikelijk de afslag Coppet en volg de richtingwijzers richting Coppet. U vindt de kerk links van t-splitsing waar u de weg langs het meer bereikt. U kunt bij deze splitsing parkeren en het laatste stukje lopen. Komt u langs het meer dan vindt u de kerk in het centrum van Coppet net voor (uit richting Lausanne) of net na (uit richting Genève) de weg naar het kasteel van Coppet.

Herdenking van de mensen die overleden zijn

Zoals elk jaar gedenken we eind november de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. We noemen hun namen en steken een lichtje aan. We nodigen u uit om namen door te geven van mensen die u graag genoemd wilt hebben. Ook heeft u tijdens de dienst gelegenheid om een lichtje aan te steken voor hen die niet hardop genoemd werden, maar aan wie u op dat moment denkt. U bent van harte welkom.

Lia Wolters-Berghout

Cultuur en educatie

Genève: Cité Seniors : Op 11 november een debat met als thema: Minarets et clochers: quelle liberté religieuse? Op 2 december : Créer la vie grâce au génie génétique : vers quelle humanité allons-nous ? Gesprekken met Denis Müller, ethicus en theoloog.

Villars sur Glânes/Notre-Dame de la Route : 18-19 november : L'apprentissage du pluralisme religieux au 19^e siècle. Een seminar over het religieus pluralisme te Genève tussen 1815 en 1907. Meer informatie : <http://theologie.cuso.ch>

Lausanne: 11, 12 en 14 november Le conté des 7 jours. Theaterstuk met vertellingen van verschillende scheppingsverhalen uit verschillende culturen gevolgd door een gesprek. Meer informatie:www.terreaux.org

Muzikant gezocht

We zoeken nog altijd een muzikant voor de kerstnachtdienst in Villars. Bent u in staat onze gemeente te begeleiden en heeft u zin in een heerlijke dag in Villars, of kent u iemand die graag zou willen helpen, meldt u zich dan bij de kerkenraad. Als u wilt wordt er voor overnachting gezorgd.

Nieuwe kinderbijbel

Onlangs kwam ik in reclamemateriaal deze aankondiging van een kinderbijbel tegen die ik graag aan u doorgeef:

De kinderbijbel 'Kinderen van God' is geschreven door Desmond Tutu, die de Nobelprijswinnaar voor de Vrede heeft gekregen voor zijn inzet voor gelijkheid, gerechtigheid en vrede in zijn geboorteland Zuid-Afrika. 'Kinderen van God' bevat meer dan vijftig van Tutu's meest geliefde bijbelverhalen voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Zijn wijsheid, vriendelijkheid en humor klinken door in deze verhalen, die benadrukken hoe mooi het is om liefdevol met elkaar om te gaan. Het is een kinderbijbel die laagdrempelig is voor nieuwe gelovigen, geïnteresseerde en randkerkelijk mensen.

Lia Wolters-Berghout

Oecumenisch gebedsrooster

In de komende weken zal er voor de volgende landen gebeden worden door kerken in Nederland en in andere landen. Meer informatie kunt u vinden op www.oikumene.org.

Week 45: Burundi (lidkerk: de Provincie van de Anglicaanse Kerk van Burundi), Democratische Republiek Kongo (lidkerken: de Evangelisch Lutherse kerk in Kongo, het Licht van de Heilige Geest, de Kerk van Christus in Kongo, de Kerk Van Christus op aarde door zijn special gezant Simon Kimbangu), Rwanda (lidkerken: de Vereniging van Baptisten Kerken in Rwanda, de Provincie van de Episcopale Kerk in Rwanda en de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda)

Week 46: Republiek Kongo (lidkerken:de Kerk van Christus in Kongo, de Evangelische Kerk in Kongo) Gabon (lid: de Evangelische Kerk in Gabon), en Sao Tomé en Príncipe (geen lidkerken)

Week 47: Kameroen (lidkerken: de Afrikaanse Protestantse Kerk, de Evangelische Kerk van Kameroen, de Presbyteriaanse Kerk in Kameroen en de Unie van Baptisten Kerken in Kameroen.), de Centraal Afrikaanse Republiek (geen lidkerken),en Equatoriaal-Guinea (lidkerk: de Gereformeerde Presbyteriaanse Kerk van Equatoriaal-Guinea.

Week 48: Boerkina Faso (Lid: de Vereniging van Evangelische Gereformeerde Kerken van Boerkina Faso), Tsjaad , Mali, Mauretanië en Niger (geen leden in deze landen)

Week 49: Liberia (Lidkerken: de Presbyteriaanse Kerk van Liberia en de Lutherse Kerk in Liberia) en Sierra Leone (Lid: de Methodistische Kerk Sierra Leone)

Buitendag 2010

Op 26 september vond in de Salle Communale te Begnins de buitendag plaats, terwijl de kerkdienst werd gehouden in de katholieke kerk.

De zaal was ingericht met een brocante-tafel en een tafel met boeken op een andere plaats zodat de belangstellenden voor brocante en de belangstellenden voor de boeken elkaar niet in de weg liepen. Er was koffie en thee met een knabbetje. Alles prima verzorgd en vooral gezellig. Het is goed dat de gemeente de mogelijkheid biedt dat haar leden op een iets andere wijze bij elkaar komen dan in een gewone kerkdienst. Dit verstevigt beslist de vriendschappelijke omgang. Er zijn mensen die alleen maar komen voor de rijsttafel de brocante en de boeken. Wellicht vangen zij toch iets op van de ambiance van de kerkdienst door de gesprekken aan tafel. Doch voor de rijsttafel vond eerst de kerkdienst plaats. Tegenover de salle communale staat een beeldig kerkje, na de oorlog gebouwd. Simpel maar erg warm. Kortom een echte kerk, waar je duidelijk het gevoel krijgt dat als je daar naar binnen gaat de heilige geest ook aanwezig is.

Het was de viering van onze oecumenische buitendag. De dienst was voorbereid met Mgr. Bert van Megen, maar die kon niet aanwezig zijn, omdat hij inmiddels overgeplaatst is naar Afrika. In de dienst vervulde een encycliek van Paus Benedictus over de liefde een voorname plaats. De overdenking begon met de vraag wat is eigenlijk liefde. Het Grieks kent meerdere woorden voor liefde: eros de meer lichamelijke liefde en agapè meer de liefde die er in een bepaalde gemeenschap heerst.

In de bijbel wordt de liefde van God voor zijn volk veelal vergeleken met de liefde tussen man en vrouw. Maar wat uit het beeld van de liefde spreekt is dat wij uitgedaagd worden een relatie te hebben met iedereen en met God. Liefde voor de naaste en voor God vraagt in de eerste plaats een verbondenheid met elkaar. Achter alle gezichten die we ontmoeten en namen die wij lezen schuilt een mens met zijn goede en slechte kanten. Paus Benedictus de 16de wijst erop dat alle mensen door God geschapen zijn, en dat dit samen schepsel zijn een basis is van een fundamentele gelijkheid die alle grenzen van

klasse, stand, nationaliteit, ras, geloof doorbreekt. Het samen schepsel zijn van God verbindt ons op een fundamentele manier met elkaar. Niemand kan claimen dat hij het leven zelf gemaakt heeft, het is een gave van God aan ieder persoonlijk, we zijn allen op dezelfde manier afhankelijk van die gave van het leven. In die zin zijn we allen kinderen van één vader en zijn we elkaar broers en zusters. Paus Benedictus de 16de vindt het belangrijk dat alle mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Hij meent dat welvaart alleen een mens echt niet verder helpt. De Paus schrijft: 'Eén van de ergste vormen van armoede die de mens kan ervaren is eenzaamheid. Op de keper beschouwd vinden ook de andere vormen van armoede, inclusief materiële armoede, hun oorsprong in isolement, in niet-geliefd-zijn of in onvermogen om lief te hebben'. Ook zegt de Paus:

'Van iemand houden betekent, zijn welzijn voor ogen hebben en zich daar effectief voor inzetten. Naast het individuele welzijn is er het welzijn dat verbonden is met de mensen in de samenleving: het algemeen welzijn. Dat is het welzijn van 'wij allemaal', opgebouwd uit individuen, gezinnen en kleinere groepen, die zich verenigen tot een sociale gemeenschap'. Het is Gods liefde die in ons gestalte krijgt. Onze liefde heeft een bron. Die bron is de liefde van God zelf. De apostel Johannes schreef: 'Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort'. En nogmaals Johannes: 'Het wezelijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden'.

De schriftlezing was uit Hooglied 2. Johannes van het Kruis beschouwt het hartstochtelijke Hooglied als een der diepzinnigste boeken van de bijbel, omdat door middel van de eros, God op adequate wijze gekend kan worden. De tweede lezing was uit het evangelie van Johannes 4: 7-21. De schriftlezingen werden op waardige wijze en zeer duidelijk vertolkt door Eugénie van Tuyll van Serooskerken. De muzikale omlijsting werd op voortreffelijke wijze verzorgd door onze organiste Saya Hashino en Thomas Kalcher met zijn fagot. Van de kerk gingen wij terug naar de Salle Communale, alwaar Nesta en Theo Bakker klaar stonden met hun uitstekende smakelijke rijsttafel,

die wij konden overgieten met rode wijn of frisdranken. Een opgewekt en gezellig samenzijn tot besluit waarbij de weergoden ons wederom goed gezind waren. Heel veel oprechte dank aan

een ieder die meegedaan heeft om van deze buitendag een feestelijke manifestatie te maken.

Geert van Mesdag.

Nieuws van de brocante tafel

Hoop
Geef elkander hoop
dan gaat alles goed
geef elkander hoop
als j'elkaar ontmoet

niet met dure woorden
een rede of een preek,
nee, zomaar bij de slager
of in de apotheek

op een café-terrasje
of in de bioscoop
al is het nòg zo vluchtig
maar geef elkander hoop.

Zomaar elkaar ontmoeten in Begnins op een zondag, in het aardige kerkje of aan de brocante tafel. Een praatje over boeken, over de kleinkinderen, over de vakantie, onverwachte ontmoetingen. Zo maar gezellig wat eten met iemand die je in geen tijden hebt gezien. Het kon allemaal ondanks de koude eerste herfstzondag. De opbrengst van brocante en boekenverkoop was Fr. 1422.50. Overigens is er dit voorjaar en zomer bij ons thuis voor Fr. 840.- verkocht en op de koninginnedag in Genève nog eens Fr. 360.- (veel boeken).

Leuk en hoopvol. Dank aan alle gevers van spulletjes en boeken en ook weer dank aan alle kopers! Nu op naar de kerstvieringmiddag. Mocht u wat willen opruimen bel gerust naar Gerrie Bonthond in Croset (F) (Tel.: 0033450-41 03 56) of naar Barbara Vogelezang in Lully (Tel.: 022-802 21 13).

Namens de brocante commissie,
Barbara Vogelezang

De verloren zoon. Met de afbeelding van het meesterwerk van Rembrandt.

Het evangelie van Lucas bevat de gelijkenis van de verloren zoon, in Lucas 15, vers 11 t/m 32.

Rembrandt schilderde een wereld beroemd schilderwerk van dit verhaal, hetgeen hier is afgebeeld en ook beschreven wordt. Eerst wordt de bijbeltekst gegeven met drie onderbrekingen. Tenslotte volgt een beschouwing over het schilderij en de schilder, ontleent aan publicaties van Henri Nouwen. Ook in het commentaar op de bijbeltekst werd zowel gebruik gemaakt van gedachten van Ds. N. ter Linden uit 'Het verhaal gaat' als van Henri Nouwen.

Vervolgens zei Hij Jezus: 'iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: 'Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb? De vader verdeelde zijn vermogen

onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.

Ik onderbreek hier het bijbelverhaal.

De zoon trapt met zijn verzoek zijn vader op zijn ziel. Maar de vader zegt niets - hij verdeelt zijn bezit - met respect voor diens vrijheid laat hij zijn zoon gaan. De vader geeft zonder enige restrictie gehoor aan het verlangen van de zoon.

Ik hervat het bijbelverhaal.

Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op zijn land zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem.

Ik onderbreek hier het bijbelverhaal.

Ds. N. ter Linden vraagt zich af of de vader niet medeplichtig is aan het onheil dat zijn zoon zich op de hals gehaald heeft. Het was toch te voorspellen waar dit avontuur op uitliep. Steeds zijn wij geneigd de vader de schuld te geven. De vader bedacht dat zijn zoon alleen maar zichzelf kan worden en zichzelf kan zijn wanneer hij zichzelf ook ten gronde kan richten. Maar wat vraagt dat niet van een vader? Het vraagt om een liefde die iedere neiging die ander te bezitten uitsluit. De zin waarin Jezus zegt, dat de zoon graag zijn maag had willen vullen met de peulen voor de varkens, proef je medelijden van Jezus en schildert hij in deze ene verloren zoon alle verlorenen, allen die vastgelopen zijn. Ds. ter Linden schrijft: 'Zie de stakkerds, veracht door de mensen, zie hoe zij lijden, hopeloos in hun vrijheid verstrikt. Laat in godsnaam iemand van ze houden'.

Ik hervat het bijbelverhaal.

Toe kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.

Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader zei de zoon tegen hem, 'ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.' Maar de vader zei tegen zijn knechten: 'Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren.

Ik onderbreek hier het bijbelverhaal.

De jongste zoon had alles verloren en leefde in honger en ellende. Het enige wat hij nog bezat was zijn thuis. Hij was nog altijd lid van een gezin. Hij hoorde bij deze mensen. Toen hij zich door de pijn van zijn teleurstelling in het leven en in zichzelf bewust werd van iets dat hij nooit zou kunnen verliezen, begon in feite zijn terugkeer. Wellicht werd zijn drang tot terugkeer gevoed door de ellendige omstandigheden waarin hij verkeerde. Anderzijds was hij vol van schaamtegevoelens tegenover zijn vader en tegenover de hemel. Hij voelde zich als zoon gedaald tot niet meer dan een dagloner. Dan ervaart hij de vreugde van zijn vader, die hem als

liefhebbende zoon in zijn armen sluit. De vader wenst de terugkeer van zijn zoon te vieren.

Ik hervat het bijbelverhaal.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: 'Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregeen'. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: 'Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht'. Zijn vader zei tegen hem: 'Mijn jongen, jij bent altijd bij mij, en alles was van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggekomen'. Hier eindigt het verhaal.

De oudste zoon is woedend. Hij voelt zich beledigd. Want zijn vader bestaat het de ondeugd te belonen. De vader houdt van beide zonen evenveel. Hij kan met liefde kijken naar de hartstocht van jongste zoon, zonder dat deze gedreven wordt door gehoorzaamheid, of naar de gehoorzaamheid van de oudste zonder dat hier hartstocht in het spel is. Jezus vertelt deze gelijkenis aan de schriftgeleerden en farizeeën die hun taak zien in het strikt naleven van de Thora, en daarbij geen goed woord hebben voor de maaltijd die Jezus met tollenaars en hoeren houdt. De vader roept uit: 'Mijn jongen, jij bent altijd bij mij, al het mijne is het jouwe'. Dat was de oudste zoon vergeten. Of had hij dat nog nooit begrepen.



« De terugkeer van de verloren zoon » van Rembrandt, het grote schilderij met een hoogte van 2 meter vijftig, hangt in de Hermitage in Sint-Petersburg.

Rembrandt moet zeer bewogen zijn geweest door het verhaal wat Jezus verteld heeft. Anders had hij het nooit zo kunnen schilderen, in zo'n godsdienstige overtuiging en zo'n gelovige beleving. Rembrandt schilderde dit meesterwerk in zijn latere leven. Hij had toen reeds het nodige verdriet ondervonden. Eerst verloor hij een zoon, vervolgens zijn oudste dochter, daarna zijn vrouw, die in een krankzinnigen gesticht stierf, toen de vrouw met wie hij samenleefde, vervolgens stierf zijn tweede vrouw, daarna verloor hij al zijn geld en roem, en kort voor zichzelf stierf, stierf zijn zoon Titus. Rembrandt had als gevolg van eenzaamheid en de vele verliezen een bitter en rancuneus mens kunnen worden. In plaats daarvan is hij uitgegroeid tot de man die een van de meest intieme schilderijen aller tijden heeft kunnen schilderen. Dit meesterstuk heeft hij pas kunnen maken toen zijn verlies en zijn lijden hem een innerlijk besef hebben gegeven van wat

Gods barmhartigheid was. Toen Vincent van Gogh het schilderij zag, heeft hij gezegd: 'Je kunt dit schilderij pas maken als je vele doden gestorven bent'.

'Rembrandt voelde de diepste zin van de gevoelens van de oudste zoon. Hij schilderde hem aan de zijkant van het platform waarop de jongste zoon in vreugde werd ontvangen door de vader. Hij schilderde niet het feest met de muzikanten en de dansers; zij waren slechts de uiterlijke tekenen van de vreugde van de vader. In plaats van het feest schilderde Rembrandt het stralende licht dat zowel de vader als de zoon omhult. De vreugde die Rembrandt uitbeeldt, is de stille vreugde eigen aan Gods huis. De oudste zoon staat buiten en weigert binnen te komen. Het licht op zijn gezicht maakt duidelijk dat ook hij geroepen is tot het licht, maar hij kan niet gedwongen worden.' (Uit: Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de Verloren Zoon' door Henri J.M. Nouwen). Rembrandt brengt tot uitdrukking in dit meesterwerk het verdriet dat de vader gehad heeft toen zijn zoon van huis weg was. Door alle tranen was hij bijna blind geworden. Niets, tranen noch bijna-blindheid, belette de vader de uitverkorene bij zijn thuiskomst te herkennen en met tederheid in zijn armen te sluiten. Let eens op de handen op het schilderij. Het zijn twee verschillende handen: de linkerhand is een mannenhand en de rechter een vrouwenhand. Rembrandt wist dat de Goddelijke niet alleen een man is, die vanuit de hemel op de schepping neerziet. Hij wilde tot uitdrukking brengen dat de vreugde en de bescherming een zaak van zowel moederschap als van vaderschap is. De vrouwenhand is nageschilderd van een eerder schilderij van de Joods bruid. De mannenhand is van Rembrandt zelf. Tenslotte de cape van de vader die zeer beschermend is, zoals de vleugels van een moedervogel haar jongen omvatten.

Geert van Mesdag

VAN DE KERKENRAAD

Het blijkt dat de naam van ons kerke blad de spelling van de jaren 70 heeft gehouden. Sindsdien is de spelling van enige woorden weer terug gedraaid naar zoals het daarvoor was. Onder andere schrijft men nu Kontakt weer als Contact. Dat houdt in dat ons blad er oubollig en daar de tijd ingehaald uitziet. Wij moeten met onze tijd meegaan en willen u, als lezer vragen om een nieuwe naam voor te stellen. Er staat een mooie fles wijn te wachten voor de winnaar en zo die te jong is om daarvan te profiteren dan zullen wij iets anders verzinnen.

Graag uw voorstellen naar Greet Stadt (greet.stadt@bluewin.ch) VOOR 31 Dec 2010

VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE

De tussenstand over de ontvangen bijdragen per 30 september is Fr. 55'000.-. Dat is Fr. 3500.- beter dan in 2009. Het betekent ook dat we nog Fr. 31'000 moeten ontvangen in de komende 3 maanden om de begroting te halen. Dat is een zware opgave en een eerste projectie van nog te verwachten bijdragen duidt op een extra tekort van Fr. 6000.-. Net als vorig jaar hebben we uw extra giften hard nodig. Wij rekenen op een zelfde élan als in 2009. We laten u in December weer de tussenstand weten.

U weet het nog, het tekort dat we hebben geaccepteerd in de begroting is Fr. 15'900.-. Laten we met elkaar zorgen dat het tekort niet groter wordt.

Met vriendelijke groet,

Herman Krul (voorzitter), Eef Vogelezang (trésorier)

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



maandag	1 november	Daniël 12:1-13	dinsdag	16 november	Haggai 1:1-15
dinsdag	2 november	Lucas 18:18-30	woensdag	17 november	Haggai 2:1-9
woensdag	3 november	Lucas 18:31-43	donderdag	18 november	Haggai 2:10-23
donderdag	4 november	Lucas 19:1-10	vrijdag	19 november	Psalm 44
vrijdag	5 november	Lucas 19:11-28	zaterdag	20 november	Kolossenzen 1:1-11
zaterdag	6 november	Lucas 19:29-40	zondag	21 november	Kolossenzen 1:12-23
zondag	7 november	Lucas 19:41-48	maandag	22 november	Kolossenzen 1:24-2:5
maandag	8 november	Brief van Jeremia 1-14 Of Psalm 115	dinsdag	23 november	Kolossenzen 2:6-15
dinsdag	9 november	Brief van Jeremia 15-28 of Jesaja 44:9-20	woensdag	24 november	Kolossenzen 2:16-3:4
woensdag	10 november	Brief van Jeremia 29-39 of Habakuk 2:18-20 en Handelingen 19:23-40	donderdag	25 november	Lucas 21:5-19
donderdag	11 november	Brief van Jeremia 40-51 of Jeremia 16:19-21	vrijdag	26 november	Lucas 21:20-28
vrijdag	12 november	Brief van Jeremia 52-64 of Handelingen 17:22-34	zaterdag	27 november	Lucas 21:29-38
zaterdag	13 november	Brief van Jeremia 65-72 of Psalm 97	zondag	28 november	Jesaja 5:1-7
zondag	14 november	Lucas 20:27-40	maandag	29 november	Jesaja 5:8-24
maandag	15 november	Lucas 20:41-21:4	dinsdag	30 november	Jesaja 5:25-30

DIACONALE COLLECTE NOVEMBER : « FRIENDS OF INDIA »

Al verschillende keren hebben we gecollecteerd voor Friends of India. De president Pam Walsch, bij velen onder ons bekend, zet zich honderd procent in voor de armsteN in India. Verleden jaar hebben we mee gedaan met de actie „give a cow“, want met een koe kan een vrouw een inkomen krijgen en zorgen voor haar gezin. Dit jaar heet de actie „KK4K“, Klean Kitchens for Kids. We weten allemaal dat „klean“ met een c geschreven wordt maar toch heet het „klean“. In de meeste dagverblijven voor kinderen wordt gekookt op primitieve houtkachels met als gevolg rook. Ongezond voor de kinderen maar ook voor de vrouwen die koken. Het kost fr.10.- ! om een houtkachel te vervangen door een gaskachel. Dit is natuurlijk van groot

belang voor vrouwen en kinderen. Er zijn er wel 1000 nodig. Maar met het geven van fr.10.- kunt U al een gaskachel geven en kunt U de omstandigheden veranderen.

Frances Sandberg

Geachte Kerkenraadsleden,

Langs deze weg willen wij U graag bedanken voor de aandacht ,die wij mochten geven aan „ons“ weeshuisproject in Ghana. De opbrengst van de collecte op 23 mei stelt ons in staat om voor beide nieuwe familiehuizen een nieuwe koelkast met diepvries aan te schaffen.

Fantastisch!

Hoogachtend,

Robert en Marianne Bulstra