

KERKDIENTEN

GENEVE	COMMUGNY
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Temple Saint-Christophe
	Zondag 26 juni om 11.00 uur Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 10 juli om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 24 juli om 11.00 Ds. B. Buunk
Zondag 14 augustus om 9.30 Ds. J. Roeselears	Zondag 28 augustus om 11.00 - Avondmaalviering Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 11 september om 9.30 Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 25 september om 11.00 - Buitendag te Begnins Ds. Lia Wolters-Berghout	

Wat doen we in de kerk? Een kleine cursus liturgiek.

In de komende afleveringen van Kontakt wil ik u het één en ander uitleggen over de liturgie in de kerkdiensten. Onze kerkdiensten hebben een min of meer vaste structuur. Die structuur heeft een betekenis. Het is niet zomaar een sleur, maar een opbouw die misschien meer gaat leven voor wie de reden van die opbouw kent. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden en vinden we in andere kerken andere structuren. In mijn eigen kerk, sommigen onder ons zullen dat herkennen, is een bepaalde orde in de loop van de jaren vervangen door een andere. Dat heeft te maken met een verschuiving van accenten in de theologie. De orde van dienst drukt een visie uit op wat het geloof betekent. Het is een uitbeelding, een voorstelling van geloof.

Maar eerst wil ik in dit nummer van Kontakt beginnen met de vraag "Waarom zou ik naar de kerk gaan? Veel mensen vinden de kerkgang niet nodig voor hun geloof, anderen komen trouw of zo nu en dan. Alle varianten vinden we in onze gemeente. Waarom komen de mensen die komen? Wat zoeken ze in een kerkdienst en wat heeft een kerkdienst hen te bieden?"

Prof A.A. van Ruler heeft in de jaren 60 een boek geschreven met de titel "Waarom zou ik naar de kerk gaan?" Het was toen blijkbaar al een vraag. Hij kwam tot 22 hoofdstuktitels die elk een mogelijke reden zou kunnen zijn. Een paar voorbeelden: "om een kans op bekering te lopen", "om een gewoonte vol te houden," "om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden," "om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren," "om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen" "om rust te vinden," etc. Heel verschillende redenen dus. Je zou ze kunnen samenvatten met de woorden

vieren, leren, dienen en gemeenschap, woorden die het wezen van het hele kerk zijn samenvatten.

In de kerkdiensten vieren we het goede dat we in het leven ontvangen. We zingen van liefde en genade, van levensruimte en bevrijding, en we danken God voor dat alles. Dit vieren bepaalt ons bij de bron waaruit we mogen putten tijdens de hoogte- en de dieptepunten van ons leven.

Door te vieren leren we eigenlijk al heel veel, maar dat leren vindt een verdieping in het luisteren naar de Bijbel. De eeuwenoude woorden willen ons nog steeds inspireren en richting geven. Een kerkdienst geeft de kans om nieuwe dingen te horen, of om in de gewijde sfeer, een regel uit een lied of een gebed, een zinsnede in een preek, wat je raakt te ontdekken. Of een medemens te ontmoeten en daardoor tot een nieuw inzicht te komen.

In een kerkdienst dienen we ook, niet alleen door tijdens de collecte geld te geven, dat ook, maar er gebeurt meer. Een kerkdienst is een vorm waarin we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. We geven er woorden aan onze lof en dank, we bidden voor onszelf en voor elkaar. We dienen God, we dienen de naaste in de voorbede, we dienen onszelf in gebed en in de ruimte die we onszelf geven om stil te staan bij het leven.

Het vieren, leren en dienen kan eigenlijk niet zonder de gemeenschap. We inspireren elkaar door samen te zingen en als we even niet zo hooggestemd zijn draagt de lofzang van anderen ons door de nacht. Daarnaast worden we gevormd door het samenzijn. De verschillende manieren van geloven verrijken ons beperkte geloof en samen als gemeente kunnen we meer betekenen dan één alleen.

Waarom gaat u naar de kerk? Het zou heel leuk zijn als u me daarover iets zou willen schrijven deze zomer (wolters@live.fr of op papier naar het adres op de laatste pagina). In het volgende Kontakt zou ik dan iets over uw motieven

kunnen schrijven, met of zonder vermelding van uw naam, afhankelijk van wat u wilt.

Lia Wolters-Berghout

Boekbespreking: "A Rabbi talks with Jezus", Jacob Neusner McGill-Queen University Press, 2000, 160 pp.

Dit boekje kwam onder mijn aandacht bij het lezen van "Jezus van Nazareth" van kardinaal Radzinger (nu paus Benedictus XVI). J. Ratzinger noemt dit boekje als een argument dat hem op het spoor bracht van de overtuiging dat Jezus door zijn uitspraken blijk geeft te weten dat hij God's zoon is. In deze bespreking leg ik het accent op de teleurstelling van rabbijn Neusner in de ontmoeting met Jezus.

Neusner schrijft op fijngevoelige en respectvolle wijze over een ingedacht gesprek met Jezus naar aanleiding van teksten uit het Mattheus evangelie. Hij volgt hem op de voet in zijn reizen door Galilea. Naar aanleiding van die teksten stelt hij vragen en geeft hij een weerwoord met teksten uit Exodus en Leviticus en soms uit de Talmoed.

Rabbijn Neusner kan met vele uitspraken rond de bergrede van Jezus een heel eind mee gaan. Ook waar Jezus een verdieping aanbrengt door als het ware een hek om de wet heen te plaatsen om de mensen te behoeden tegen overtreden. ("Gij hebt gehoord dat gezegd is . . . , maar ik zeg u" (Matth 6: 21,27,31,33, 38, 43)).

Op drie kernpunten is Neusner niet bereid om de onderwijzing van Jezus te beamen namelijk daar waar Jezus een nieuwe leidraad neerzet die niet overeenstemt met de wet van Mozes, "volg mij".

1. Matth 10:37 "Wie meer van zijn vader en moeder houdt dan van mij, is mij niet waard" t.o. "Eert uw vader en uw moeder". Neusner werpt Jezus voor de voeten dat hij zichzelf stelt i.p.v. de Thora, hij verklaart zich méér dan Mozes.
2. Matth 12: 8: "Want de mensenzoon is Heer van de sabbat" t.o. "Gedenk de Sabbatdag en heilig die". Neusner doet het zelfde verwijt.
3. Matth. 19: Het verhaal van de rijke jongeling die vraagt naar de weg om Gods koninkrijk binnen te gaan. Antwoord : « Houdt de geboden ». Rabbi, dat doe ik van mijn jeugd af aan. Antwoord : « Indien gij volmaakt wilt zijn, verkoop dan al uw bezittingen, geeft de opbrengst aan de armen, kom en volg mij. » Neusner's tegenwerping : Waarom zou u meer vragen dan dat wat door de Eeuwige voor Israel voldoende wordt geacht ? Waar is uw boodschap voor heel Israel, God's uitverkoren volk?!

Hier ligt de kern van Neusner's onvrede. Jezus heeft geen aandacht voor het speciale verbond van één god, één volk, één land. Israel, een uitverkoren volk met de opdracht zich te heiligen, zich apart te houden. "Weest dan heilig, want ik de Heer uw god, ben heilig" Lev. 19:2. In dit licht staat ook het vurige debat met de wetgeleerden. Zij geven leefregels om de gewone Israeliet in staat te stellen rituelen te volgen die hem/haar heiligen voor het contact met de God van Israel, voor het bezoek aan de tempel, rusten op de sabbat, houden van spijswetten, reinigingsrituelen, etc. met de onderliggende gedachte dat Israel zich heeft te gedragen als een volk van priesters. Zie Ex. 19:5-6: " Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk".

Neusner ziet maar één taak voor Israel: dat te beleven, hier en nu, om met die geheiligde wijze van leven God genoegdoening te geven als een zoenoffer voor alle volken. In Neusner's zienswijze maakt Jezus het bij God willen horen tot een ethische keus. Een keus die we alleen kunnen beleven door de genade die God ons eerst schenkt. De keus die wordt aangereikt is het navolgen van Jezus, met de opdracht de armen te kleden, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken, blinden te begeleiden.

Al lezende, en het is een boeiende tocht tussen de volgelingen van Jezus, al lezende krijg je de indruk dat rabbijn Neusner, net als de rijke jongeling "die teneergeslagen weg gaat want hij had vele bezittingen (Matth. 19:22)", dat ook rabbijn Neusner teneergeslagen weg gaat want hij had vele voorrechten (nl. wetten die hem een bijzondere rol toedenken).

J. Neusner houdt zich bewust niet op met 'wat er over Jezus is gezegd'. Bewust geen verwijzing naar Paulus. Paulus die in vele toonaarden het universele van Jezus' boodschap doorgeeft. Hij spreekt alle gelovigen aan als 'heiligen' (Phil. 1:1; 1 Corr. 1:2) en roept hen op om door de Geest geïnspireerde kinderen van God te zijn en ook te handelen in de geest van het koninkrijk van God.

Zie je wel zou Neusner zeggen, en dat zegt hij ook letterlijk in zijn voorwoord, het is een ethische keus om christen te zijn, laat die keus uw spreken en handelen bepalen, denk daar goed over na. Neusner's eigen keus blijft gefocussed op het houden van de geboden, want daartoe is Israel uitverkoren. Voor hem heeft Jezus géén speciale boodschap. Dat mist hij wel.

De gedachten van Rabbijn Neusner vertegenwoordigen heel wat stappen op de weg van interconfessioneel overleg en daar horen we duidelijke echos van binnen de RK. Ook het gesprek met Islamitische voorgangers zou op deze wijze gevoerd ons verder kunnen helpen.

Eef Vogelezang

Cultuur en educatie

Het Atelier Œcuménique de Théologie in Genève start in september een nieuwe tweejarige cursus. Tijdens deze cursus waaraan deelgenomen en lesgegeven wordt door protestanten en katholieken en is er ruimschoots aandacht voor verdieping in de verschillende terreinen van de theologie en voor de uitwisseling van ideeën en van vragen rondom geloof. Het overkoepelend thema voor deze cursus is: Nos liens, dépendances ou alliances? De cursus staat open voor iedereen en vraagt geen theologische scholing vooraf. Wel zal er een intakegesprek plaatsvinden. Ik heb veel mensen ontmoet die deze cursus gedaan hebben en er heel positief over zijn. Meer informatie: www.aotge.ch

Lia Wolters-Berghout.

Oecumensich gebedsrooster

Op 10 juli bidden we voor Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama, op 28 augustus voor Polen, Tsjechië en Slowakije en op 11 september voor Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

Spreken over God

Op 8 juni hebben we geboeid kunnen luisteren naar de voordracht van Ds. Arjan Plaisir over "Spreken over God." Na afloop vroegen verschillende mensen mij naar de pastorale handreiking van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. U kunt het boek bestellen bij boekencentrum. (www.boekencentrum.nl, verkoop@boekencentrum.nl of tel. 0031-79-3628282).

Lia Wolters-Berghout

Lezing door Dr. Arjan Plaisir

Op 8 juni was Dr. Plaisir te gast bij onze gemeente in Hotel Chavannes de Bogis om te spreken over spreken over God. Er was een zeer goede opkomst. Er moesten extra stoelen gebracht worden om iedereen een zitplaats te bezorgen. Hieruit blijkt de enorme belangstelling die er voor dit onderwerp bestaat. Een uitgebreid verslag kunt u in een volgend nummer van Kontakt tegemoet zien. De aandacht waarmee geluisterd werd geeft aan dat er een levendige belangstelling voor dit onderwerp bestaat. Wij zijn Dr Plaisir dankbaar dat hij deze lezing heeft gegeven.

Geert van Mesdag

Tijdens de Genèvekring in juni kwam het volgende lied ter sprake. Bonhoeffer heeft het geschreven aan zijn vrouw vanuit de gevangenis ter gelegenheid van nieuw jaar. Op verzoek van leden van de kring die van dit lied onder de indruk waren, hier nogmaals de tekst, die als gezang 398 in het Liedboek van de Kerken staat.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneshijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

(Vertaling: J.W. Schulte Nordholt)

Buitendag

Zondag 25 september vieren we de jaarlijkse oecumenische Buitendag. Zoals altijd met een kerkdienst, een maaltijd en een brocante, dit jaar opnieuw in Bégnins, de dienst in de Katholieke Kapel, de maaltijd en de brocante in de Salle Communale.

Aan de dienst wordt medewerking verleend door Lutgarde van de Focolare beweging. De Focolare beweging is in 1944 binnen de Katholieke Kerk opgericht door Chiara Lubich in Italië, uit reactie op de vernietigingen door de oorlog. Chiara zocht naar een alternatief voor het geweld en ging zich geheel aan het evangelie wijden vooral geïnspireerd door het gebed van Jezus in het evangelie van Johannes: "Dat allen één moge zijn." Haar spiritualiteit kreeg steeds meer aanhang. De beweging heeft nu zo'n 100.000 leden in 182 landen, voor het merendeel katholieken, maar ook mensen van andere kerken. De leden richten hun leven op vrede, volgen bepaalde economische regels en hebben een dagelijks ritme van Bijbellezen en gebed. Een aantal van de leden leeft samen in kleine groepen, zoals Lutgarde die lid is van een focalari van een vijftal

vrouwen in Genève. Lutgarde komt oorspronkelijk uit België, uit een gezin dat bij de Focolarebeweging is aangesloten. Zij kent deze spiritualiteit dus al vanaf haar jeugd.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze Buitendag. Omdat Nesta graag wil weten voor hoeveel mensen zij moet koken, graag van te voren aanmelden voor de maaltijd (theobakker@bluewin.ch of 022-7840705).

Lia Wolters-Berghout

Gesprekskringen in het nieuwe seizoen

In de zomer doen we in alle rust nieuwe inspiratie op om elkaar in het najaar mee te verrijken op de gesprekskringen. Onze gemeente kent er inmiddels 5:

De **Bijbelstudiekring** over de gelijkenissen elke 1^e woensdagmiddag van de maand in Troinex. Contactpersoon Greet Stadt.

De **Mystiekkring** elke tweede donderdagmorgen van de maand. Thema: het boek Jean-Yves Leloup, *Notre Père*. Contactpersoon: Eef Vogelesang.

De **Genève kring** de tweede donderdagavond van de maand bij leden thuis. Over het thema wordt nog overlegd. Contactpersoon: Herman van Eck Duymar van Twist.

De **Koogerkring** in Veyrier elke derde dinsdag van de maand. Thema: het boek Prediker. Contactpersoon: Jaap Kooger.

De **Van der Vorm kring** elke vierde woensdagavond van de maand bij mensen thuis rondom Lausanne thema: het evangelie van Lucas. Contactpersoon: Geert van Mesdag.

De kringen hebben een open karakter. De onderwerpen worden in onderling overleg gekozen. Voor en na de bespreking is er ruim gelegenheid voor gezelligheid en ontmoeting. Alle kringen worden begeleid door Lia Wolters-Berghout. Heeft u zin om mee te doen, meldt u aan.

Woorden van wijsheid van Jezus.

In het evangelie van Matteüs zijn vijf lange redevoeringen van Jezus opgenomen.

Matteüs was een Joodse belastinginner die zijn beroep opgaf om Jezus te volgen. Hij was één der twaalf apostelen. De ruggegraat van zijn evangelie wordt gevormd door vijf lange redevoeringen van Jezus. Deze redevoeringen bepalen het beeld van Jezus. Matteüs presenteert Jezus als Joodse rabbi, leraar en pastor. Men heeft aan elk van die redevoeringen een kenmerkende naam gegeven, te weten de bergrede (de gerechtigheid van het koninkrijk van de hemel); de uitzendingsrede (de boodschappers van het koninkrijk); de gelijkenissenrede (de geheimen van het koninkrijk); de gemeenterede (de kinderen van het koninkrijk) en de rede over de eindtijd (de waakzaamheid en de trouw aan het koninkrijk). Deze verschillende redes bevatten vele uitspraken ten leven. Aanwijzingen en raadgevingen voor een gelovig leven.

Laat ons beginnen met de bergrede. Matteüs 5 tekst Naardense Bijbel. Matteüs heeft de bergrede opgebouwd volgens het model van de wetgeving van Mozes: Met de 'tien woorden' (de grondwet': Exodus 20. 2 - 17).

Maar als hij die scharen ziet klimt hij het bergland in en als hij gaat zitten komen zijn leerlingen tot hem. Toen heeft hij zijn mond geopend en hen onderricht. Hij heeft gezegd:

Zalig de armen van geest (Ps. 34 . 19) want van hen is het koninkrijk der hemelen;

(De armen van geest kunnen zich gelukkig prijzen. Net als Jezus zijn zij niet vervuld van zelfhandhaving en van de begeerte naar geld en goed. Zij verwachten alles alleen van God. Ze zijn innerlijk vrij en daardoor open en ontvankelijk voor het koninkrijk van God.)

Zalig wie treuren want zij zullen worden getroost; (Jes. 61. 2-3). (zalig zij die aanvaarden dat wij in een onvolmaakte wereld wonen en dat neerslachtigheid en leed bij het leven horen. Zalig zij die lijden aan het onrecht in de wereld. Zij zullen getroost worden en anderen troosten).

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven;

(God vindt op aarde bij de zachtmoedigen zijn woning, bij hen die de kringloop van het kwade met liefde zoeken te doorbreken. Zalig zij die door hun innerlijke kracht zo krachtig zijn, dat zij ervan kunnen afzien geweld met geweld te beantwoorden. Zij zullen de aarde beërven, daar droomde de psalmist al van:

'Wees stil voor de Heer en verbeid hem, wees niet afgunstig op de man die boze plannen smeedt. Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer, maar de ootmoedigen be-erven het land en verlustigen zich in grote vrede'. De zieke Levi vertelde aan zijn vader rabbi Jehoshua dat hij in zijn droom een verdwaasde wereld gezien had, waarin de bedelaars heersten en de koningen dienden. 'Mijn zoon zei zijn vader je hebt de echte wereld gezien').

Zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd; (Gezegend zijn zij die zich nimmer verzoenen met het onrecht in de wereld).

Zalig de barmhartigen want zij zullen erbarming ondervinden;

(Wie zich over de mensen erbarmt, behoort zeker tot de nakomelingen van Abraham. Zalig zij die liefdevol ingaan op het lijden van anderen. God zal zich over hen erbarmen.)

Zalig de reinen van hart, (Ps. 24 . 41; 51. 12) want zij zullen God zien;

(Wanneer je hart gezuiverd is van bedrog en geldingsdrang en hebzucht, van al die ongerechtigheden die je het zicht op God belemmeren, dan zie je God. 'Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart.')

Zalig wie vrede sluiten, want zij zullen zonen van God genoemd worden;

(Allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Zalig zij die met de heilige Franciscus bidden om een schepper van vrede te mogen worden.

'Heer, maak ons tot een werktuig van uw vrede,
waar haat is laat ons liefde brengen,
waar belediging is vergeving,
waar onenigheid is laat ons eensgezindheid brengen,
waar dwaling is waarheid,
waar twijfel is geloof,
waar wanhoop is hoop,
waar duisternis is laat ons licht brengen
en waar droefheid is vreugde).

Zalig wie worden vervolgd vanwege een rechtvaardige zaak, want van hen is het koninkrijk der hemelen;

(Jezus ging de weg van de gerechtigheid. Hij riep daarmee de haat van de mensen over zich af en werd vervolgd. Ook voor zijn leerlingen kan het gaan van die weg een lijdensweg worden. Maar de weg komt uit in het koninkrijk van God).

Het commentaar op de zaligsprekingen tussen haakjes geplaatst, heb ik ontleent aan 'Het Verhaal gaat' van Ds.Nico ter Linden.

Zalig zijt ge wanneer ze u willen beschimpen en vervolgen en al wat boos zullen zeggen, tegen u vals getuigend vanwege mij;

verheugt u en jubelt want in de hemelen is uw loon groot;

zo immers hebben ze de profeten voor u vervolgd!

Gij zijt het zout der aarde; maar als het zout flauw wordt, waarmee moet het worden gezouten?

Voor niets deugt het meer dan naar buiten geworpen te worden waar de mensen eroverheen lopen; gij zijt het licht der wereld; een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven;

ook steken ze geen lamp aan en zetten die dan onder de korenmaat; nee, op de luchter, en dan is hij een lamp voor allen in het huis. Meent niet dat ik ben gekomen om de Wet of de profeten los te laten; maar om te vervullen; want zeker is het, zeg ik u, totdat de hemel voorbijgaat en de aarde, zal er niet één jota of één haaltje uit de Wet voorbijgaan, totdat alles zal zijn geschied; of wie dus één van deze kleinste geboden loslaat en zo de mensen onderricht, zal een kleinste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen; maar al wie ze zal doén en onderrichten, die zal groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen; want ik zeg u dat als uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en farizeeërs, gij echt niet binnenkomt in het koninkrijk der hemelen! Ge hebt gehoord dat tot de aartsvaders is gesproken; je zult niet moorden; (Ex.20. 13) al wie moordt zal worden uitgeleverd aan het oordeel! maar ik zeg u dat al wie toornst tegen zijn broeder zal worden uigeleverd aan het oordeel, en al wie zegt tot zijn broeders zegt leeghoofd, zal worden uitgeleverd aan het sanhedrin; en al wie zegt: gek! zal worden uitgeleverd aan de hel van vuur; als je dan je gave offert op het altaar en jij je daar herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, laat je gave daar voor het aanschijn van het altaar en ga eerst heen; verzoen je met je broeder en dan kun je komen en je gave offeren; wees je tegenpartij welgezind, met haast zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij je niet overlevert aan de rechter en de rechter aan de gerechtsdienaar, en jij in bewaring wordt geworpen; zeker is het, zeg ik je, dat je daar niet uitkomt voordat je je laatste kwartje hebt afgegeven! Ge hebt gehoord dat gesproken is: je zult geen overspel doen (Ex. 20 . 14) maar ik zeg u dat ieder die een vrouw bekijkt en haar begeert al overspel gepleegd heeft in zijn hart; maar als je rechteroog je laat struikelen, ruk het uit en werp het van je; want het is beter voor je dat één van je lichaamsdelen verloren gaat en niet heel je lichaam in de hel geworpen wordt; en als je

rechterhand je laat struikelen, hak hem af en werp hem van je; want het is beter voor je dat één van je lichaamsdelen verloren gaat en niet heel je lichaam in de hel uitkomt. Er is gesproken: al wie zich van zijn vrouw losmaakt moet haar een akte van afstand geven (Deut. 24 . 1); maar ik zeg u: ieder die zich van zijn vrouw losmaakt om een andere reden dan hoerij, maakt haar tot iemand met wie trouwbreuk wordt gepleegd, en al wie de losgelatene huwt, met hem wordt trouwbreuk gepleegd! Weer geldt: ge hebt gehoord dat tot de aartsvaders is gesproken: je zult geen meened plegen (Lev. 19. 12) maar afgeven overeenkomstig je eden aan de Heer (Deut. 23. 22). maar ik zeg u: zweer helemaal niet (Deut. 23. 23) niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank voor zijn voeten, en niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer niet bij je hoofd, want je kunt niet één haar wit maken of zwart; in uw spreken moet „ja“ ja zijn en „nee“ néé; wat daarbovenop komt is uit den boze! Ge hebt gehoord dat is uitgesproken: oog om oog en tand om tand maar

ik zeg u: biedt aan het boze geen weerstand! nee, wie jou slaat op je rechterwang, keer hem ook de andere toe; als iemand met jou voor het gerecht wil en je onderkleed wil nemen, laat hem ook de mantel; en wie jou zal dwingen tot één mijl ga er twee met hem; vraagt iemand je iets: geef, en wil iemand van jou lenen: keer je niet af! Ge hebt gehoord dat is gesproken: liefhebben zul je je naaste en haten zul je je vijand! maar ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen! Opdat ge kinderen wordt van uw Vader in de hemelen, want hij laat de zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, want als ge lief hebt wie u liefhebben, wat is het loon dat ge krijgt? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? en als ge alleen uw broeders hartelijk groet, wat doet ge meer dan het gewone? doen ook de heidenen niet hetzelfde? weest gij dus volmaakt (Deut. 18. 13), zoals uw hemelse Vader volmaakt is!

Wordt vervolgd.
Geert van Mesdag

Kindergebeden

Een week geleden deed één van mijn kleinzonen zijn eerste communie. Ieder kind (40) moest naar voren komen en zijn eigen gebedje opzeggen. Héél bijzonder en daarom wil ik U er een paar van laten lezen:
„Jezus, ik probeer blij te zijn met wat ik heb en niet steeds te bedenken wat ik allemaal niet heb!“
„Lieve Jezus, mijn oma is al heel oud en doet daarom rare dingen en daar word ik verdrietig van. Ik zou graag willen dat ze niet ongelukkig wordt en niet zo raar doet. Als oma minder raar doet, dan word ik gelukkiger. Ik hoop dat U kan helpen. Amen
„Lieve God, U bent dood. Waar bent U? In de lucht? Mijn oma ook als het waar is!“
Vervolg in het volgende nummer van Kontakt.

Frances Sandberg

DIACONALE COLLECTE VOOR JULI - CONTACT JEUNES

Deze maand collecteren we weer voor Contact-Jeunes, een organisatie die zich bezighoudt met jongeren tussen 10 en 19 jaar. Het doel is deze jongeren, die vaak geen christelijke achtergrond hebben, in contact te brengen met de bijbel. Iedere week wordt er een discussie-avond gehouden, waarbij wordt gesproken over het geloof en andere onderwerpen. De belangstelling voor deze avonden is altijd groot, er komen dan zo'n 30 tot 35 jongeren. Verder worden er een skiweek en zomerkampen georganiseerd. Er zijn twee leden die er permanent mee bezig zijn, verder bestaat deze organisatie uit leden die vrijwillig hun tijd aan dit project besteden. Een van deze permanente leden is David Havinga. Een heel goed doel vlak bij ons. De organisatie wordt financieel gesteund door prive-giften en wat subsidie van het canton. Laten we hem steunen dit goede werk te kunnen doen! Uw bijdrage hebben ze heel hard nodig.

DIACONALE COLLECTE AUGUSTUS - STRAATKINDEREN MAPUTO, MOZAMBIQUE

Dit doel komt van Moments for Joy, waar we al vaker voor gecollecteerd hebben. www.moments-of-joy.org
Het is een nederlandse foundation.

Over de school:

Alle arme kinderen zijn welkom, er zijn geen uniformen, schoeisel is niet verplicht, onderwijs is gratis. Daarom is de school de enige mogelijkheid voor straatkinderen om onderwezen te worden. De school volgt het normale staatsprogramma met een examen in de 5de klas. Daarnaast zijn er extra lessen zoals Aidsvoorlichting, hoe werkt een democratie en het belang van hygiene.

Er zijn schoolboeken nodig voor ca.1500 leerlingen. De meeste boeken zijn werkboeken zodat men ieder jaar een deel van de boeken moet vervangen. Een boek kost gemiddeld 200Meticias (€ 6.50). Er zijn veel boeken nodig omdat er veel vakken zijn (b.v. Portugees, Rekenen, Wetenschap, Biologie). De school zou al enorm geholpen zijn met een bijdrage van € 1500.

Frances Sandberg

Bedankbrief - Collecte voor het lepra ziekenhuis in Nepal.

Wij ontvingen de onderstaande bedankbrief van Dr. Clugston, de directeur van het lepraziekenhuis waarvoor wij recentelijk een diaconale collecte hielden. Om verder te illustreren hoe onze gift zijn weg vindt naar de kinderen die hulp nodig hebben is het verhaal van een van hen hier ook opgenomen.

Dear Frances,

Again, thank you so very much from everyone here at Lalgadh Leprosy Hospital – staff and patients.

Found a donation of 525 CHF in our UBS account, from you wonderful folks of the Geneva family of the Dutch Reformed Church in Switzerland. This sort of funding goes a long way here and will be helpful to many leprosy affected people here. So many thanks again from all of us here... we will send you an official receipt shortly from Lalgadh Leprosy Hospital.

You'll probably know there is a concert this coming at 2pm in the Auditoire de Calvin, performed by young gifted musicians, and to help raise funds for children with leprosy, here at Lalgadh Hospital. If you manage to get to the concert you'll find they will read the stories of four kids in the hospital here at the moment..... little Pinkie, Rajnandan, Abinas, and Manju. Here are their stories for you. Your funds will also help children like these.

Many thanks again from all of us here at Lalgadh Hospital.

God bless,

Graeme

Kids with Leprosy - Case Stories from Lalgadh Leprosy Hospital, Nepal.

Pinkie - aged 13

Hello..... I'm Pinkie and I'm 13.

I'm now in class 8 at school. I live with my Mum in a little village and I have 3 sisters and a brother. My Dad sells sweets and snacks on a little push-cart....I wish he were here with me but at the moment he is far away with his push-cart in Gauhati, in Assam, India.

Somehow, I got leprosy when I was only 11 years old. It started when I found some pale patches on my right arm and leg. My family guessed it might be leprosy, because my Aunty (my Dad's sister) also had leprosy not so long ago. So my brother brought me to Lalgadh Hospital where they said that sadly I had caught the worst sort of leprosy - multibacillary (MB) leprosy. So I had to take a one-year course of three tablets ... and

you know what... the doctor said these medicines come from WHO in Switzerland. Well that should have totally cured my leprosy.

But guess what again!... just after I had finished my year of treatment, I got tingling in my right arm and my right foot and after a while I couldn't feel anything much at all in my right foot. After a few months my right foot began to droop down... somehow I couldn't lift my foot properly. And now I can't feel my right little finger either.

My brother brought me back to Lalgadh Hospital and they started me on some new tablets - steroids - which is the right treatment for this sort of nerve damage in leprosy. That stopped the tingling... but my foot still droops and I can't feel my heel. I always enjoy coming to Lalgadh Hospital, and even when I have to stay there for a few weeks, I don't miss school too much because all the kids get lessons there.....so here I am, having lessons in the ward.

They took an X-ray of my ankle, and said it was hot and not going so well... a "neuropathic ankle" the doctor called it. Sounds awful don't you think? They told me I really really had to rest my ankle... well that's pretty tough because I'm an active 13 years old and I have to walk to school and I want to have fun with my friends.

To make sure I really rested my ankle, they put a below-knee plaster cast on my leg and foot....which I had to keep on for 3 months.... but it meant I could still hobble around (well...sort-of) and use my right foot without putting any weight on my ankle.

After three months I came back to Lalgadh Hospital and they cut and took of the plaster to see how my ankle was doing.



The doctors seemed quite pleased and it all looked quite good...and I started walking slowly and carefully, using the rails in Physiotherapy Department, and then with a walking frame. I still needed a spring foot-drop splint to keep my foot up, otherwise it still keeps drooping down and I scrape my toes on the ground.

Then a really awful thing happened! Suddenly, my ankle got hot and sore and swollen again....

The doctors and physiotherapist looked worried... they said my ankle bones were crumbling again. My "neuropathic ankle" yet again. They said they would give it another try with a plaster cast ... so now I'm back in plaster again for another 3 months. If that doesn't work.... I'll need a special operation ... reconstructive surgery to fix my foot and ankle. I don't understand why all this is happening to me. Leprosy is horrible. I just want to go to school and study well, and have fun like my friends do. So I'm hoping so very much it will all get better.

Anyhow...whatever happens, I've now got this new plaster boot as a friend for the next 3 months.... and then after that, I'm going to need some really special shoes made for me to protect my foot and ankle.

Thanks so very much for helping me with my shoes and whatever has to be done to my foot and ankle. I'm looking forward to telling you what happens....in about 3 month's time. I hope it's good news. Bye for now!

Love from Pinkie

BIJBELLEESROOSTER

Dit leesrooster wordt u aangeboden door het
Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).



Juli 2011

vr. 1	Matteüs 11:2-15	Groot en klein	zo. 17	Handelingen 20:1-16	Opgewekt
za. 2	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen	ma. 18	Handelingen 20:17-38	Afscheid
zo. 3	Matteüs 12:1-15a	Sabbatsdebat	di. 19	Handelingen 21:1-14	Wat wil de Heer?
ma. 4	Matteüs 12:15b-37	Onvergeeflijk	wo. 20	Handelingen 21:15-26	Aanpassing?
di. 5	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol	do. 21	Handelingen 21:27-36	(Niet) op handen gedragen
wo. 6	Psalm 48	Sterke stad	vr. 22	Handelingen 21:37-22:16	Verdedigingsrede
do. 7	Handelingen 18:23-19:7	Bijgepraat	za. 23	Handelingen 22:17-29	Recht en onrecht
vr. 8	Handelingen 19:8-22	Geestelijke strijd	zo. 24	Psalm 79	Smeekgebed
za. 9	Psalm 25	Wegwijzer	ma. 25	Handelingen 22:30-23:11	Verdeel en heers
zo. 10	Matteüs 13:1-15	Open je ogen en je oren	di. 26	Handelingen 23:12-30	Dure eed
ma. 11	Matteüs 13:16-23	Laat het in goede aarde vallen	wo. 27	Handelingen 23:31-24:9	Aanklacht
di. 12	Matteüs 13:24-35	Groei	do. 28	Handelingen 24:10-23	Voorarrest verlengd
wo. 13	Matteüs 13:36-46	De oogst komt	vr. 29	Psalm 70	Spoedeisende hulp
do. 14	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld	za. 30	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
vr. 15	Psalm 86	Roep om hulp	zo. 31	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
za. 16	Handelingen 19:23-40	Economische crisis			

Augustus 2011

ma. 1	Matteüs 14:22-36	Oversteek	wo. 17	Sirach 34:21-31 Psalm 51	Het echte offer
di. 2	Handelingen 24:24-25:12	In hoger beroep	do. 18	Sirach 35:1-13 Prediker 4:17-5:6	Belofte maakt schuld
wo. 3	Handelingen 25:13-27	Slepend proces	vr. 19	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
do. 4	Handelingen 26:1-18	Wat moeten we met Paulus?	za. 20	Matteüs 16:13-20	Rotsvast geloof
vr. 5	Handelingen 26:19-32	Getuigen	zo. 21	Matteüs 16:21-28	Verlies en winst
za. 6	Handelingen 27:1-12	Waarschuwing in de wind geslagen	ma. 22	Sirach 35:14-26 Psalm 146	God zorgt
zo. 7	Handelingen 27:13-26	Geen man overboord	di. 23	Sirach 36:1-19 Psalm 60	Bescherm uw volk
ma. 8	Handelingen 27:27-44	Behouden vaart	wo. 24	Sirach 36:20-37:6 Prediker 4:7-12	Niet alleen
di. 9	Handelingen 28:1-10	Gastverblijf	do. 25	Sirach 37:7-15 Spreuken 27 : 1-6	Goede raad
wo. 10	Handelingen 28:11-22	Paulus gaat in gesprek	vr. 26	Sirach 37:16-31 Spreuken 13:1-16	Let niet alleen op de buitenkant
do. 11	Handelingen 28:23-31	Vrijuit spreken	za. 27	Matteüs 17:1-13	Top-ervaring
vr. 12	Matteüs 15:1-11	Lippendienst	zo. 28	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
za. 13	Matteüs 15:12-20	Reinheidswetten	ma. 29	Psalm 55:1-9	Dreiging
zo. 14	Matteüs 15:21-28	Hondenbrood	di. 30	Psalm 55:10-24	Wie is betrouwbaar?
ma. 15	Matteüs 15:29-39	Wonderbrood	wo. 31	Jeremia 23:9-18	Valse profeten
di. 16	Sirach 34:9-20/Psalm 34	Houvast			