

## KERKDIENSTEN

GENEVE	LAUSANNE
Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre	Chapelle de Béthusy
Vrijdag 10 april om 19.00 uur Goede Vrijdag Avondmaal Ds. Lia Wolters-Berghout	
Zondag 12 april om 11.00 uur - Temple te Commugny - Paasdienst Ds. Lia Wolters-Berghout	
	Zondag 19 april om 10.30 uur - Avondmaal Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 26 april om 11.00uur - Temple te Commugny Ds Lia Wolters-Berghout Aansluitend de Gemeente Vergadering	
Zondag 10 mei om 9.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout	Zondag 17 mei om 10.30 uur Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 31 mei om 11.00 Pinksterdienst met Gasten uit Nederland Ds. Lia Wolters-Berghout	

### Pasen

Niet de dood  
niet het lijden  
niet het voorgoed verdwenen  
en nooit meer terug  
regeren het leven,  
maar de bron van al wat is  
doet ons opstaan  
levend tegen de verdrukking in  
groeïend en bloeiend  
als het zaad dat is ontkiemd  
uit de donkere aarde.

Zo is Hij ons voorgegaan  
op de weg ten leven,  
opdat wij niet vergaan  
maar wortelen  
in het donker  
en groeien naar het licht.

### De paastijd

Begin april vieren we de Goede Vrijdag en Pasen.

In de dienst op Goede Vrijdag luisteren we naar het lijdensevangelie van Matteüs. De lezingen worden met liederen afgewisseld. Geen preek die keer, de lezingen spreken zelf van het geheim van Gods liefde tot in de dood. De dienst wordt afgesloten met een viering van het Avondmaal.

De eerste Paasdag wordt een feestelijke dienst, waarin kinderen van harte welkom zijn. Hebben jullie palmpasestokken gemaakt, neem ze mee, ze vertellen meer dan je denkt.

De verdere diensten in april worden gekleurd door het licht van Pasen. In de prediking willen we stilstaan bij de betekenis van de opstanding. Is Pasen een vrome fantasie? Wat bedoelde Paulus toen hij schreef dat we 'met Christus zijn opgestaan'? Genoeg om over na te denken « Na de duisternis het licht » is de wapenspreuk van Genève. Die spreuk gaat zeker op voor de Paastijd, die na de lijdensdij komt.

Lia Wolters-Berghout

## **De kerkdiensten in Lausanne**

Zoals u weet worden er maandelijks diensten in Lausanne gehouden. Het aantal mensen dat deze vieringen bezoekt is niet groot, meestal nauwelijks 15 mensen. Maar het kan ook gebeuren dat er ineens veel minder mensen zijn, zoals laatst in februari toen we met zijn zessen waren. Omdat we ons in de kerkruimte een beetje verloren voelden, zijn we toen naar het huis van Eugénie van Weede gegaan en hebben bij haar thuis een soort huisviering gehouden: we hebben uit de Bijbel gelezen, gebeden en met elkaar over de schriftlezing gepraat.

Het is niet de eerste keer dat er zo weinig mensen in de dienst kwamen. Een reden om met de bezoekers van de diensten in Lausanne eens om de tafel te gaan zitten om over de toekomst te praten. Gaan we verder met het houden van kerkdiensten in de huidige vorm? Zijn er andere mogelijkheden, zoals, bijvoorbeeld, huisvieringen? Zijn er voldoende mensen aanwezig om kerkdiensten te houden in de vakantietijd, of in september tijdens de Jeûne Fédéral?

Ik wil u daarom uitnodigen met ons van gedachte te wisselen over dit onderwerp na de kerkdienst van 17 mei. U bent van harte welkom.

Lia Wolters-Berghout

## **UIT DE GEMEENTE**

### **In memoriam Dirk Bakker**

Op 28 februari 2009 is Dirk Bakker overleden, 6 dagen voor zijn 62<sup>e</sup> verjaardag. Een jaar geleden werd kanker bij hem geconstateerd. De plannen die hij had voor zijn pensioen, - hij was zijn werk bij CERN al aan het overdragen - zijn hobbies, zijn kracht, en vooral zijn greep op het leven moest hij opgeven. In dit moeilijke proces heeft hij ondanks alles ervaren dat zijn leven werd geleid. Daarom hebben we op 4 maart afscheid van hem genomen, met de woorden van psalm 23: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.' Laten we zijn vrouw Paula, hun kinderen, zijn moeder en verdere familie gedenken in onze gebeden.

Lia Wolters-Berghout

### **Een nieuwe gebedskring**

In onze gemeente hebben lange tijd gebedskringen bestaan. De gemeente schijnt zelfs ontstaan te zijn uit dergelijke kringen. Er blijkt behoefte te zijn om opnieuw een dergelijke kring te starten. Deze nieuwe kring zal een keer per maand op een dinsdagochtend samenkomen en in een meditatieve sfeer luisteren naar muziek en teksten waarna er gelegenheid is samen te bidden. Het geheel wordt afgesloten door samen wat te eten. De kring wordt de eerste keer gehouden op 7 april bij Eugénie van Tuyll, Place des Perrieres 5, Coppet. Heeft u zin om mee te doen, meld u aan bij haar of via [wolters@live.fr](mailto:wolters@live.fr).

### **Boekenkennis**

Boeken over theologie en filosofie gaan over vragen die wel de langzame vragen genoemd worden. In de snel veranderende maatschappij beschouwen zij de grote lijnen, de ontwikkelingen van de cultuur en van de achterliggende waarden. Eén zo'n boek is geschreven door Paul Tillich: 'De moed om te zijn'. De eerste druk van de oorspronkelijke versie, 'The courage to be' is geschreven in het jaar dat onze gemeente werd opgericht, 1955, al meer dan vijftig jaar geleden dus, maar dat wil niet zeggen dat het verouderd is.

Tillich noemt de moed om te zijn een ethische daad, waardoor de mens zijn eigen zijn beaamt ondanks de elementen van zijn bestaan, die met de wezenlijke zelfbeaming in strijd zijn. Het is de moed om dat wat het bestaan bedreigt te aanvaarden. Tegenover de moed schildert Tillich drie aspecten van de angst voor het niet-zijn: de angst voor noodlot en dood, de angst voor schuld en verwerping en de angst voor leegte en zinloosheid. Moed is dat je ondanks de dreiging 'ja' zegt tegen het leven, ook al zal het je misschien wel veel, of het leven zelf kosten. Tillich beschrijft boeiend hoe de verschillende angsten in verschillende tijden de overhand hebben, de angst voor noodlot en dood aan het einde van de antieke wereld, de angst voor schuld en verwerping in de Middeleeuwen en de angst voor leegte en zinloosheid in onze tijd en hoe dat samenhangt met de grote veranderingen in de tijd. Hij meent dat de moed om te zijn verankerd ligt in een kracht die het niet-zijn en ieder individueel zijn te boven gaat. De moed om te zijn ontspringt in het zijn-zelf. Het is de moed om een deel van een geheel te zijn. God is volgens Tillich die verbindende kracht, het zijn-zelf.

De moed om te zijn is gegrepen worden door de kracht van het zijn-zelf. Je kunt, zegt Tillich, schuld, waardoor je voor jezelf onacceptabel bent, pas opnemen in de moed om te zijn, vanuit het besef aanvaard te zijn. Dit zelfde vertrouwen is ook de basis om de moed te hebben de dood in je op te nemen, omdat de eigen eindigheid gegrond is in de vereniging met het zijn-zelf, met God. De moed ondanks de zinloosheid noemt hij moed der wanhoop, omdat de angst van de zinloosheid altijd een vermoeden van zin in zich draagt. Een moed op de grens, noemt hij het en hij vergelijkt het met Jezus, die aan het kruis in zijn godverlatenheid tot God riep. Jezus voelde zich door God verlaten, toch riep hij juist tot God.

Lia Wolters-Berghout

### Bijbelleesrooster April

woensdag	1 april	Hebreeën 7:11-28	donderdag	16 april	Romeinen 7:1-6
donderdag	2 april	Hebreeën 8:1-13	vrijdag	17 april	Romeinen 7:7-12
vrijdag	3 april	Hebreeën 9:1-14	zaterdag	18 april	Romeinen 7:13-25
zaterdag	4 april	Hebreeën 9:15-28	zondag	19 april	Psalm 133
zondag	5 april	Hebreeën 10:1-18	maandag	20 april	Handelingen 2:43-3:10
maandag	6 april	Marcus 11:1-11	dinsdag	21 april	Handelingen 3:11-26
dinsdag	7 april	Marcus 11:12-25	woensdag	22 april	Handelingen 4:1-12
woensdag	8 april	Marcus 14:1-11	donderdag	23 april	Handelingen 4:13-22
donderdag	9 april	Marcus 14:12-52	vrijdag	24 april	Handelingen 4:23-31
vrijdag	10 april	Marcus 14:53-15:39	zaterdag	25 april	Handelingen 4:32-5:11
zaterdag	11 april	Marcus 15:40-47	zondag	26 april	Psalm 4
zondag	12 april	Marcus 16:1-8	maandag	27 april	Ezechiël 34,1-10
maandag	13 april	Marcus 16:9-20	dinsdag	28 april	Ezechiël 34,11-22
dinsdag	14 april	Romeinen 6:1-14	woensdag	29 april	Ezechiël 34,23-31
woensdag	15 april	Romeinen 6:15-23	donderdag	30 april	Psalm 66

### Zingen in het Calvinjaar

10 Juli aanstaande is het vijfhonderd jaar geleden dat de reformator Johannes Calvijn werd geboren. Het zal u vast niet ontgaan zijn. Op die dag wordt er in de Cathédrale Saint-Pierre een herdenkingsdienst gehouden. Om die dienst luister bij te zetten wordt er een koor gevormd. U wordt van harte uitgenodigd mee te zingen. Elke tweede vrijdag van de maand oefent het koor na de maandelijkse gebedsdienst, die om 18.30 uur in de Temple de la Fusterie gehouden wordt. Bent u niet in de gelegenheid naar de dienst te komen, dan kunt u om 20.00 uur toch gaan zingen bij het koor. Zondag 5 juni zal de generale repetitie gehouden worden in de Cathédrale. Doet u mee?

Lia Wolters-Berghout

## Serie Internet televisie over Calvin

Tijdens een werkbijeenkomst van [www.zinweb.nl](http://www.zinweb.nl) en de NVO (Nieuwe Vrijzinnige Omroep) kwam de wens naar voren een serie internet televisie uitzendingen over de drie reformatoren: Luther, Calvin en Zwingli samen te stellen. In een spontane reactie opperde ik toen: "Voor de historische Calvin moet je in Genève zijn."

Tijdens een zonnig weekeinde in april 2008 heeft ds Bernard Buunk de filmmakers Bert en Mathijs Geijskes en mijzelf naar verscheidene plaatsen in Genève geleid en over allerlei aspecten van het leven en werken van Calvin gesproken.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Jean Calvin in Noyon (Frankrijk) is geboren. Vanuit Genève waar hij van 1536 tot zijn overlijden in 1564 leefde, is door zijn inzet het protestantisme over Europa verbreid. Naast de festiviteiten die in de stad Genève plaats zullen vinden geeft deze Nederlandse internet televisie serie een beeld over het leven en werken Calvin en tevens over de historische banden tussen Calvin en het calvinisme in Nederland.

Deze serie bestaat uit zeven delen:

1. Inleiding in Genève: Kathedraal, Museum van de reformatie en de Academie
2. De leer van de predestinatie
3. De opvolgers van Calvin
4. Het museum van de reformatie
5. Het graf van Calvin en de muur van de reformatie
6. Michel Servet en Jean Calvin
7. De verhouding tussen Genève en Nederland.

Deze serie kunt U bekijken via de website van de Nederlandse Protestantse Gemeente [www.ned-pg.ch](http://www.ned-pg.ch)  
Als U binnen deze website op de rubriek "Artikelen" klikt bevindt U zich in één stap in het hartje van Genève.

Marietje Potjewijd-Kuipers

## Johannes Calvin contra Michel Servet

Michel Servet en Johannes Calvin zijn tijdgenoten. Servet is in 1511 geboren in Villanueva in Spanje en Calvin in 1509. Servet is terechtgesteld in het Genève van Calvin, omdat hij de leer van de drie-eenheid verwierp. In zijn Christelijke dialogen uit 1546 geeft Voltaire het woord aan een protestantse dominee en aan een katholieke priester. De gereformeerde roept uit aan het adres van zijn papistische medebroeder: 'Het is waar, dat onze ideeën verschillen over de middelen om het geloof te verbreiden, maar wij hebben enkele van die briljante momenten, waar u spijt over hebt, en de terechtstelling van Servet moet uw bewondering en uw jaloezie opwekken'.

Protestanten zijn nauwelijks beter dan katholieken. Dat dit duidelijk is ontgaat Voltaire niet; het geeft voeding aan zijn strijd

voor het vrije denken, dat uitloopt op een natuurreligie.

Calvin of Servet. Als we Voltaire volgen zullen wij niet kiezen. In de tijd van Calvin en Servet bestaat het begrip tolerantie nog niet. Calvin was dan ook nauwelijks tolerant. Thomas More, de schrijver van Utopica is tot het einde trouw gebleven aan zijn ideaal van katholiek humanist en die zijn dood op het schavot (slachtoffer van Hendrik de achste) verkoos boven een verrader te worden van zijn principes. Thomas More was voor de ketter verbranding. Hij wist niet goed wat men met een ketter anders moest doen dan verbranden. Spanje kent een groot aantal Marranen. Dit zijn Joden, die tot het Christendom bekeerd zijn zonder daarvan alle principes over te nemen. De Spanjaarden hangen veelal de leer van de drie-eenheid niet aan. Servet betreurt het dat

het Christendom door de leer van de drie-eenheid gescheiden is van de andere monotheïstische godsdiensten, het Jodendom en de Islam. Servet beschikt over een kennis van het Jodendom, die ver boven die van de best ontwikkelde christenen uitgaat. De reconstructie van het Christendom dat bedorven is sinds het Concilie van Nicea in de vierde eeuw zou een voortdurende confrontatie met zich meebrengen met de Rabbijnse bronnen die aan het Nieuwe Testament voorafgingen. Servet bekritiseert de vasthoudende Christelijke dogma's. In Servet wonen de drie grote monotheïstische Godsdiensten bij elkaar die het Iberisch schiereiland beïnvloed hebben.

In juli 1530 is Servet in Basel. Hij wordt ontvangen door Oecelanadius, die zich uiteindelijk stoot aan de ideeën van Servet. Hij moet Basel verlaten en gaat naar Straatsburg. Verscheidene anabaptisten doen er hun verhaal, waaronder Schwenckfeld en Melchior Hofman. Servet publiceert een werkje tegen het dogma van de drie-eenheid. Dit werkje wordt in Straatsburg en in Basel verboden. Servet gaat naar Lyon en Montpellier en werkt in het uitgeversbedrijf van Hofman. Hij brengt een uitgave van de bijbel tot stand in 1542 en houdt zich bezig met dokterswerk en het bereiden van medicijnen. Bovendien beoefent hij geografie en astrologie. Een zonderlinge mengeling van fascinatie en afwijzing beheerst de relatie tussen Calvin en Servet, die zich uiteindelijk ontwikkelt in pure haat van Calvin jegens Servet. In 1553 wordt een werk van Servet uitgegeven onder de titel *Christianissimi Restitutio*. Getracht wordt een ontmoeting te arrangeren in 1534 in Parijs. Servet is verhinderd. Er vindt een theologisch debat plaats in 1546. Servet verwijst daarbij naar zijn *Restitutio*. Calvin vraagt Servet zijn eigen *Institutie* te willen lezen. Servet geeft aan de vraag gevolg, stuurt het stuk aan Calvin terug vol met kritische notities in de marge. Calvin verdraagt niet dat men zijn levenswerk ter discussie stelt en antwoordt niet meer op alle brieven van Servet, en schrijft aan Guillaume Farel: 'Servet heeft mij zojuist met zijn brieven een nieuw deel van zijn nutteloze schrijverijen doen toekomen. Hij zou hier komen als ik hem liet begaan. Maar dat ben ik niet van plan. Want dan, voorzover ik hier nog enige autoriteit heb, zou ik hem hier niet levend vandaan laten gaan'. In zijn tractaat van ergernissen geeft Calvin publiekelijk uiting aan zijn afkeer van Servet. Alles wat wij

uit Schrift hebben betreffende de drie personen die in het ene wezen Gods zijn, en wat zonder tegenspraak sinds de tijden der apostelen vastgehouden is, is voor Servet slechts een fabel. Hij stapelt zoveel speculaties op elkaar dat er niemand is met enig gezond begrip, die niet oordeelt dat nog nooit iemand zoveel wartaal uitgeslagen heeft, als hij niet betoverd is door een krankzinnige eigenliefde. Servet is voor Calvin de publieke vijand van de christenheid geworden, de hond Servet die beschuldigd wordt van alle ondeugden en die schuldig is aan alle lasteringen, deze Servet weet alleen maar van monsterlijke huichelarij van de kerken. In plaats van God hebt u een driekoppige Cerberus. De «*Restitution du christianisme*», geschreven in Vienne verschijnt in Lyon op 3 januari 1553. De geesten worden verhit. Het boek wordt zelfs in Genève verspreid. Hier komt een van de zwartste episodes, de deelname door de calvinisten aan de vervolging die door de katholieke kerk is ingezet tegen Servet. Calvin ziet het zo 'Om volop acceptabel te worden onder de christenen is het passend om op zijn beurt een ketter, ketterij, een heiligschennis, een afvallige aan te kunnen wijzen'. Bullinger ziet van meet af aan het voordeel, dat het protestantisme zou kunnen trekken van de veroordeling van Servet. 'God geeft u een gelegenheid om ons schoon te wassen van alle verdenking van ketterij, of van een begunstiging ervan, als u zich waakzaam betoont en bereid bent om ervoor te zorgen, dat dit gif zich niet verder verspreidt'. Servet is een ketter die evengoed door papisten als door calvinisten veroordeeld zal worden of tenminste moet worden. Immers de verwerping van de leer van de drie-eenheid is zowel onder katholieken als onder protestanten ketterij. Servet is een ketter, dus brandbaar, men zal er zich niet mee tevreden stellen om zulke lieden een eenvoudige dood te laten sterven, maar men zal hen wreed verbranden.

In maart 1553 opent Maugiron luitenant-generaal in Dauphiné een onderzoek op verzoek van kardinaal De Tourmon. Er worden bewijzen tegen Servet in Genève verzameld in de omgeving van Calvin. Deze zal tot het einde toe ontkennen Servet te hebben overgeleverd. Op 5 april begint de ondervraging van Servet door Matthieu Ory, de inquisiteur-generaal van het geloof in het koninkrijk Frankrijk. Op 7 april ontsnapt Servet. Hij wordt op 17 juni bij verstek



veroordeeld. Het vonnis wordt uitgevoerd door zijn portret te verbranden met vijf pakken wit papier die zijn werken moeten vertegenwoordigen. Servet trekt naar Genève waar hij op 13 augustus gearresteerd wordt. De ondervraging zet de ketter tegenover de reformator. Er schijnt een eenstemmigheid tegen Servet te bestaan, met slechts enkele uitzonderingen. De predikant Vergerio bekent dat hij er voor vrees: men behandelt kettters niet 'met ijzer en vuur'. Een oude Hollandse anabaptist David Joris is verontwaardigd dat men altijd het onderwijs van Christus in de wind slaat: 'Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden'. Calvijn betreurt alleen de wreedheid van de straf die voor Servet bestemd is. Calvijn bezocht op het allerlaatst Servet en trachtte hem te overtuigen van zijn zonden. Servet bleef volharden in zijn ideeën. Niet Calvijn maar Farel staat Servet in zijn laatste ogenblikken bij.

Op vrijdag 27 oktober 1553 sterft Servet levend verbrand op het plateau van Champel bij de poort van Genève. Hij zou hebben uitgeroepen: 'O Jezus, zoon van de eeuwige God, heb medelijden met mij.' In plaats van te zeggen zoals het behoort: 'O Jezus, eeuwige Zoon van God'.

Calvijn oordeelde en veroordeelde onder meer anabaptisten (wederdopers). Korte geschriften volgen elkaar op 'Korte instructie om alle goede gelovigen te wapenen tegen de dwalingen van de algemene sekte van anabaptisten' (1544). Het tractaat 'Tegen de fantaserende en woedende sekte van de libertijnen die zichzelf geestelijk noemen' (1545).

De afwijzing door Calvijn gaat over de volgende punten: hij verdedigt de toepassing van de kinderdoop, hij wijst het mortalisme af, en hij keurt het absolute gebruik van geweld niet af. Het afwijzen van het dragen van een wapen door de overheid, dat God heeft verordend tot onze bescherming, is een lastering tegen God zelf.

Het conflict met Bolsec. Bolsec viel Calvijn aan op het leerstuk der predestinatie. God zou sommige mensen gekozen hebben om te redden en de anderen tot verdoemenis. Tijdens een congregatie verhief Bolsec zich tegen de predestinatie. Calvijn zo beweerde hij maakt van God een auteur van de zonde. Ook hier blijkt tussen twee koppige mensen geen dialoog mogelijk. Bolsec verdwijnt in de gevangenis. Het vonnis is een oordeel van verbanning binnen vierentwintig uur..

Sébastien Castellio (1515-1563) 'vindt dat iedereen mag geloven wat hij wil, en op die manier opent hij de poort voor alle ketterijen en valse leer' aldus Theodorus Beza. Onder de naam Martinus Bellius schrijft Castellio 'Tractaat van de kettters, te weten of men hen moet vervolgen, en hoe men met hen moet omgaan, volgens de raad, de mening en het oordeel van verscheidene auteurs, zowel oude als moderne (1554). Hij was bijzonder geïrriteerd door de dood van Servet en liet zich daar openlijk over uit. Hij heeft veel kritiek op de wijze waarop het christendom wordt beoefend. Cavijn accepteert dit niet en brengt een klacht tegen Castellio in bij de Geneefse autoriteiten. Hierop gaat hij naar Bazel. Hij houdt zich bezig met de grote dialogen van die tijd over de vraag 'is de wet van Mozes afgeschaft door die van Christus'. Maar het is het bovenvermelde 'Tractaat van kettters' dat de meeste emoties losmaakt, gevoed door de brandstapel van Servet. Castellio citeert uit de Zaligsprekingen 'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien'. En van de apostel Paulus 'Als ik alle geheimenissen en alles wat te weten is wist, maar ik had de liefde niet, ik ware niets'. Men moet de evangelische ethiek tegenover de ijdele wetenschap van de theologen stellen. Wil iemand vandaag leven is het nodig dat hij net zoveel geloven en godsdiensten heeft als er steden en sekten zijn. Net als dat iemand geld moet wisselen als die in een ander land komt behalve dat men overal met goud kan betalen. Dat goudgeld, dat overal geldig is, is in overdrachtelijke zin voor het geloof 'in God de almachtige Vader, in de Zoon en in de heilige Geest' en het instemmen met 'de geboden van de ware vroomheid die in de heilige Schrift vervat zijn'. Theodorus Beza besluit Castellio te antwoorden. In de Franse versie uit 1560 van 'Het tractaat van het gezag van de magistraat bij de bestraffing van de kettters en van de manier om ermee om te gaan' antwoordt Beza op de volgende drie vragen: Moeten kettters bestraft worden? Behoort de bestrijding van de ketterij tot de taak van de magistratuur op aanwijzing van de kerkelijke macht? Is de doodstraf daarbij toelaatbaar? Beza beantwoordt deze drie vragen met ja.

Castellio antwoordt in een Latijn-Frans manuscript waarin hij zegt dat de magistratuur de kettters niet mag vervolgen. Lastering of ongodsdienstigheid mag wel bestraft worden. Het manuscript eindigt met de zin: 'Here, sta op en voer uw rechtsgeding'.

Geert van Mesdag

## **DIACONALE COLLECTE VOOR APRIL: INVALIDENWEEK**

De collecte voor de maand April zal bestemd zijn voor de invalidenweek. Zoals ieder jaar rondom Pinksteren worden weer door het Rode Kruis (Haarlem) 14 echtparen, waarvan of de vrouw of de man gehandicapt is, uitgezocht om hier een week met vakantie te komen. Twee verpleegsters komen mee om de nodige hulp te verstrekken.

Dit prachtige werk werd inmiddels 32 jaar geleden door Ds de Beaufort begonnen en het comité heeft met veel enthousiasme en energie op zich genomen dit prachtige werk voort te zetten. Zij worden bijgestaan door een grote groep vrijwilligers die zich ieder jaar weer met veel energie inzetten om er een onvergetelijke week van te maken.

Wij hopen van harte dat U ook dit jaar deze week weer wilt ondersteunen.

Frances Sandberg