

## Verslag van de predikant over 2012

Lieve mensen,

We zijn een fantastische gemeente. Laat ik maar eens beginnen dat te zeggen. Ik hoor weliswaar een aantal mensen met grote zorg over onze gemeente spreken en misschien komen er ook wel zorgen in de toekomst, maar op dit moment, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben gezien de leeftijdsopbouw en het verspreide woongebied van de leden, is het een bloeiende gemeente. U zult in dit jaarverslag deze stelling onderbouwd vinden. Het aantal kerkbezoeken is stabiel, we zijn met veel mensen verbonden via Kontakt en de website, mensen weten ons te vinden als het nodig is en ik denk dat vele kerken jaloers op ons zouden zijn als ze wisten hoeveel mensen de gesprekskringen bezoeken en hoe trouw men daarin op de meeste kringen is. Zelfs zouden veel kerken jaloers zijn op onze financiële positie, want wie heeft er nu een werkfonds waar men gebruik van kan maken als de inkomsten tegenvallen! Kort samengevat: ik ben trots op u en ik vind het een voorrecht dat u afgelopen jaar besloten heeft dat ik nog een termijn in uw midden mag werken.

In dit verslag wil ik u eerst vertellen over het werk dat ik in uw gemeente doe, hoe ik mijn tijd besteed en daarna wat dieper ingaan op verschillende onderdelen daarvan en de situatie in de gemeente. Dit jaar wil ik wat extra stil staan bij de kerkdiensten.

### Mijn werk in de gemeente



Op de dia kunt u zien dat ik het grootste deel van mijn tijd besteed aan de kerkdiensten en het kleinste deel aan vergaderen. De overige tijd is gelijkmatig verdeeld over pastoraat, gesprekskringen en overige werkzaamheden. Bij dat laatste moet u denken aan het schrijven van artikelen voor Kontakt, of van een jaarverslag als dit, aan aandacht voor de website, aan e-mail, post en telefoonverkeer, studie, etc. Als u de werkverdeling per week zou zien, zou u ontdekken dat de ene week veel tijd vraagt voor kringen – er zijn vijf kringen, dus er is één week, de eerste week van de maand, dat ik altijd twee kringen heb – en dat er andere weken zijn waarin veel ruimte is voor pastoraat of waarin ik druk ben met kerkdiensten. Ik houd dat

nauwkeurig bij om zo zicht te houden op mijn tijdsbesteding en om scheefgroei te voorkomen.

### De kerkdiensten



Hierdoor kan ik u ook laten zien hoe mijn werktijd verdeeld is over de voorbereiding en het houden van de verschillende kerkdiensten. Het aantal gewone diensten is het grootst, dus die vragen het grootste aandeel. Gevolgd door de bijzondere diensten, zoals de Paasvieringen, de Pinksterdienst, de Buitendag, de dienst met de gesprekskringen en de Kerstvieringen. U ziet dat de kleur van de huwelijksdiensten ontbreekt in de schijf. Er was in 2012 geen enkel echtpaar dat bij onze gemeente een huwelijksviering heeft aangevraagd. Wel waren er twee uitvaartdiensten waarin ik ben voorgegaan en drie doopdiensten. Een uitvaartdienst van één lid van onze gemeente werd door Ds. Buunk verzorgd, waar we hem heel erkentelijk voor zijn.

Tijdens de dienst op Goede Vrijdag werd het lijdensevangelie gelezen door verschillende personen, die elk één of meerdere rollen in het verhaal op zich genomen hebben. Hartelijk dank aan alle lezers en ook aan de lectoren die in de andere diensten hun bijdrage leveren. De Pinksterdienst met de gasten uit Nederland was weer een speciale beleving. Er waren die zondag 87 mensen in de kerk, inclusief de gasten en hun begeleiders. De Buitendag werd op 25 september te Bégnins gehouden. Gastsprekers was Jaap Breetvelt over onze missionaire roeping anno 2012. Er waren 60 personen in de kerkdienst. Daarna was er natuurlijk de brocante en de heerlijke maaltijd bereid door Nesta en haar team. Gedurende de maaltijd hebben we een moment stilgestaan bij de diamanten bruiloft van Albert en Leonie van Daalen.

Voor het eerst werd er dit jaar een kringdienst gehouden. Tijdens deze dienst op 28 oktober konden de gesprekskringen zich presenteren. Uit de vele positieve reacties viel op te maken hoe weinig de kringen van elkaar wisten. Naar aanleiding daarvan is het kringenwerk een vast onderdeel in Kontakt geworden. Na de dienst ontstonden er onder het genot van door de kringleden meegebracht gebak en broodjes geanimeerde gesprekken. Er waren 42 mensen aanwezig. We willen vaker dergelijke bijzondere diensten houden. Zo staat er voor 2013 een

dienst op het programma waar we de creativiteit van gemeenteleden centraal willen stellen onder de titel 'kunst in onze kerk'.

Op 11 november was Bogdan Ionescu, secretaris van de Rassemblement des Eglises et des Communautés Chrétiennes (RECCG) à Genève te gast in onze dienst. Op deze manier wil de RECCG contact onderhouden met haar leden. Tijdens de dienst daarna hebben we de mensen herdacht die het jaar daarvoor overleden zijn en voor hen een lichtje aangestoken. Ieder kreeg daarna de kans een kaarsje aan te steken om iemand te gedenken.

Een maand later in december was het één en al feestelijke diensten met de kerstviering in Bégnins met de brocante, de kerstnachtdienst in Villars sur Ollon en de kerstmorgen in Commugny.

Aan al die diensten en activiteiten hebben heel wat vrijwilligers meegewerkt. Ieder hartelijk dank daarvoor.

## Aantal bezoekers van de kerkdiensten 2010-2012

Bezoek kerkdiensten 2010-2012			
	2010	2011	2012
gemiddeld Genève	21,5	22,1	23,1
gemiddeld Commugny	41,0	39,8	41,2
Buitendag	52	60	60
Kerstviering	65	73	64
Villars sur Ollon	80	60	80

Soms hoor ik mensen zeggen dat het achteruit loopt met de kerkdiensten.

Waarschijnlijk vergelijken ze het huidige aantal bezoekers met een tijd lang geleden.

Afgelopen jaren hebben we tellingen gehouden. U ziet dat het gemiddelde aantal bezoekers in Genève jaarlijks een klein beetje stijgt. Commugny schommelt wat, maar komt nu op een gemiddelde van twee hoger dan vorig jaar. De Buitendag had even veel bezoekers als vorig jaar, de kerstviering is teruggezakt naar het niveau van 2010 en de dienst in Villars sur Ollon is terug gestegen naar het niveau van dat jaar. In de volgende grafieken ziet u dat een gemiddelde niet veel zegt.

## Kerkbezoek in het Auditorio de Calvin



Het aantal bezoekers varieert enorm. Het laagste aantal bezoekers in Genève was in 2010 toen het heel erg sneeuwde. Er waren toen 11 personen aanwezig. In 2012 was 13 het laagste aantal en hoogste 45 tijdens een doopdienst. U ziet aan de groene lijn gewoonlijk het aantal tussen de 20 en de 25 schommelde in 2012.

## Bezoek kerkdiensten in Commugny



Ook in Commugny zien we pieken en dalen. De dalen die in 2011 en 2012 samenvallen zijn de diensten op Goede Vrijdag. De pieken natuurlijk de Pinksterdienst met de gasten uit Nederland. In 2012 was er nog een piek, namelijk de dienst waarna de gemeentevergadering werd gehouden. Verder ziet u dat het aantal bezoekers schommelt tussen de 30 en de 43. De kerkenraad wil onderzoeken of er mogelijk een aantal mensen niet naar de diensten kunnen komen vanwege moeilijkheden met vervoer. Mocht dat zo zijn dan zal er naar een oplossing

gezocht worden. Ook zal er gekeken worden naar een mogelijkheid om een proef te houden met een kerkdienst in Montreux en daarmee de behoefte aan diensten daar te peilen.

Het zijn natuurlijk allemaal maar getallen. Waar het vooral om gaat is de beleving. In het algemeen zijn de reacties op de diensten positief. Toch hoor je soms ook geluiden van mensen die nieuw gekomen zijn uit Nederland dat we wat achter blijven in de aansluiting bij de ontwikkelingen daar. Er zal dus naar een goede balans gezocht moeten worden tussen de behoefte van onze eigen gemeente en de vernieuwing van de liturgie, met name op het gebied van de gezangen. Veel mooie nieuwe liederen die in Nederland tot het kerkelijk erfgoed zijn gaan behoren zijn bij ons nog onbekend. Zij zouden onze diensten kunnen verrijken.

## De kringen



Naast de kerkdiensten zijn de kringen het belangrijkste ontmoetingspunt voor onze gemeente. In totaal zijn er ongeveer 65 deelnemers aan de kringen, waarvan een aantal mensen aan twee kringen deelnemen, met name de leden van de woensdagmiddagkring, die gegroeid is onder andere door de kringdienst. De Genèvekring is weer gegroeid en behoort nu met de Koogerkring tot de grootste kringen. De Van der Vormkring is wat kleiner geworden door diverse oorzaken. Het is nog niet de kleinste kring, maar doordat leden veel op reis zijn en doordat andere leden met ziekte te kampen hebben blijft er soms maar een kleine groep over. Hoe klein ook, we hebben wel altijd interessante gesprekken en als u nog op zoek bent naar een kring, het is de moeite van het deelnemen waard. Na een periode van Bijbelstudie behandelen we nu het boek van Jan Offringa, *Na een gezonde geloofscrisis, Over modern geloven* waarin eerst een analyse gemaakt wordt van de ontwikkelingen in het denken van onze tijd en de redenen waarom veel mensen aan het geloof twijfelen en vervolgens een aantal onderwerpen uit de christelijke traditie besproken worden en daar een moderne visie op gegeven wordt.

In de Genèvekring zijn we gestart met het bespreken van het boek van Karen Armstrong over *Compassie*. In de Koogerkring bespraken we het Bijbelboek Prediker en een aantal 'losse' onderwerpen, zoals een inleiding die Henk Verweij heeft gehouden over een wetenschappelijke visie op het ontstaan van de wereld. In de mystiekring hebben we het boek

van Jean-Yves Leloup over het Onze Vader uitgelezen en zijn we na de vakantie begonnen aan een boek van dezelfde schrijver over het Evangelie van Johannes. De Woensdagmiddagkring houdt zich bezig met de gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Daar proberen we door nauwkeurige exegese wat meer begrip van de teksten te krijgen.

## **Gemeenteavond**

Op 19 april heeft Prof. Dr. Erik Meijboom een lezing gehouden voor onze gemeenteavond over het werk van Terre des Hommes. Hij vertelde hoe kinderen met ernstige hartziekten die geen andere kans op genezing hebben hier in Zwitserland geopereerd en opgevangen worden tot ze weer naar huis kunnen. Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van het verhaal en een aantal van hen zet zich nu in om kinderen van het opvanghuis naar het ziekenhuis te brengen, om kleding en andere spullen voor de kinderen te verzamelen of een andere vorm van vrijwilligerswerk in La Maison. De kinderen worden daar in een geheel eigen 'Afrikaanse' sfeer opgevangen. Een DVD over dit werk is aan onze gemeente beschikbaar gesteld, dus die kunt u alsnog bekijken. Ook zijn er soms open dagen waar u naar toe kunt gaan. U hebt iets gemist als u er niet bij was die avond!

## **Pastoraat**

Belangrijk werk van een predikant is het pastoraat. Daar wordt een groot deel van mijn tijd aan besteed op drie manieren: in de eerste plaats door mensen thuis of in het ziekenhuis te bezoeken. Mensen hebben behoefte om wat zij meemaken op een vertrouwelijke manier met iemand te bespreken. Ik bezoek zowel leden van onze gemeente als mensen daarbuiten in het kader van het Julianafonds. Daarnaast zijn er de contacten via de telefoon. Door de grote afstanden is dat een goed middel om dingen met elkaar te bespreken. Mensen maken daar regelmatig gebruik van. Minder gewend is men nog aan pastoraat via de e-mail. Toch gebeurt dat ook. Mensen schrijven over iets wat hen overkomen is of sturen me een reactie op bijvoorbeeld een uitnodiging en dan vindt er een kortstondige uitwisseling plaats. Het belangrijkste echter blijft het bezoekwerk en in mooie landen als Zwitserland en Frankrijk is het geen straf om daarvoor een stukje te moeten rijden.

## **De publiciteit**

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, afgelopen jaar heeft Kontakt een nieuw uiterlijk gekregen. Het formaat is wat handzamer geworden en ook voor de onkosten en de verzending heeft de voordelen. In het algemeen zijn de reacties op deze verandering positief. Dank aan Eugénie Karsten voor de goede vormgeving. Verder is veel in Kontakt hetzelfde gebleven. Gelukkig schrijft Geert van Mesdag nog altijd zijn interessante artikelen, ondanks de ziekte van Joke. We zijn hem daarvoor heel erkentelijk. Een enkele keer verschijnt er ook een artikel naast dat van Geert en mij van een andere hand. Dat wordt erg op prijs gesteld en ik nodig u hierbij nogmaals uit om in de pen te klimmen en iets moois te schrijven voor Kontakt.

Afgelopen jaar hebben bijna 1000 mensen onze website bezocht. 65% daarvan waren mensen die voor het eerst onze site bezochten. Soms nemen mensen via de website contact met mij op om een vraag te stellen over onze gemeente. De website is nog in ontwikkeling. Daarmee zal de komende tijd doorgedaan worden, bijvoorbeeld door het toevoegen van een blog, zodat we beter over de sfeer in de gemeente kunnen communiceren.

Een andere vorm van publiciteit vond plaats door het interview dat de journalist Dirk Visser met mij heeft gehouden. Zijn artikel over onze gemeente is verschenen in het decembernummer van het blad Kerkinformatie van de PKN. Zo hebben we onze gemeente ook in Nederland voor het voetlicht gebracht.

## **De kerkenraad**

Maandelijks vergaderen we als kerkenraad om de organisatie van de gemeente ter hand te nemen. De belangrijkste taken van kerkenraadsleden zijn het meedenken over het beleid in de gemeente, de organisatie van de activiteiten en het assisteren bij de kerkdiensten en daarvoor namens de kerkenraad verantwoordelijkheid dragen. Daarbij komen soms enkele andere taken. Zo is Hans Hogerzeil voorzitter, Theo Bakker scriba, Greet Stadt verzorgt de ledenadministratie en het verzenden van Kontakt en Frances Sandberg zorgt voor de diakonale projecten waarvoor we collecteren en Greetje Havinga voor het reserveren van de gebouwen en voor de vervanging van de eigen predikant als die afwezig is. We zijn heel blij dat Mark Bruning zijn intrede in de kerkenraad heeft gedaan. We zijn nog dringend op zoek naar meer kerkenraadsleden. Greetje Havinga en Frances hebben aangegeven op den duur de kerkenraad te willen verlaten na vele jaren daarvan deel uitgemaakt te hebben. Greetje gaat dat ook werkelijk doen in juni aanstaande. Ook Greet Stadt zal dan vertrekken in verband met terugkeer naar Nederland. Het zoeken heeft afgelopen jaar verder geen nieuwe leden opgeleverd. De vraag is des te dringender omdat een aantal kerkenraadsleden vanwege hun werk of andere verplichtingen veel afwezig zijn. Aan u allen dus de vraag met ons mee te denken. De benoeming van Mark heeft al aangetoond dat we genoodzaakt zijn pragmatisch met de kerkorde om te gaan wat dit punt betreft. De kerkenraad zal zich op dit punt verder bezinnen.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: Koos van der Maas zal de ledenadministratie en het verzenden van Kontakt overnemen van Greet en zich ook met de website gaan bezighouden.

## **Contact met andere kerken.**

Onze gemeente is lid van Témoigner Ensemble à Genève, de gemeenschap van immigrantenkerken. Zij hebben in september tijdens de Jeûne Gènevois een studie- en gebedsdag georganiseerd over HIV/AIDS, een onderwerp waar vooral onze Afrikaanse broeders en zusters mee te maken hebben. Ik mocht die dag het middagebed verzorgen. U kunt video opnames hiervan op de website vinden.

## **Financiën**

Over de financiën zullen Eef Vogelezang en Frances Sandberg wat betreft de diaconie, straks meer vertellen. Ik wil alleen noemen dat we heel blij zijn met alle bijdragen die we krijgen van gemeenteleden, van het Julianafonds en de Dick van Nieveltstichting. Alle gevers hartelijk dank en allen die zich ingezet hebben om het geld te innen en te beheren ook hartelijk dank: de financiële commissie: Herman Krul en Eef Vogelezang, de Brocante Commissie de Families Vogelezang en Bonthont en ieder ander die op de een of andere manier meegewerkt heeft.

Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken, waaronder de koffieschenkers en de coördinatoren daarvan Eline Westerhuis en Aad Verweij, de kinderoppassers (ook nieuw afgelopen jaar ) Greetje Havinga en Paula Bakker, en iedereen die zich zichtbaar en onzichtbaar ingezet heeft voor de gemeente. Hartelijk dank.....

Lia Wolters-Berghout,  
April 2013.