

## KERKDIENSTEN

<b>COMMUGNY – 11.00 uur</b> <b>Temple Saint-Christophe</b>
Zondag 12 februari 2017 – Ds. Frans Bouwen
Zondag 12 maart 2017 – Ds. Frans Bouwen Na de dienst zal de jaarlijkse gemeentevergadering plaatsvinden Er is in deze dienst dan ook de viering van het Avondmaal
<i>Voor de dienst in Commugny kunt u rond half elf van de trein in Coppet gehaald worden(contact M. Bruning, Scriba).</i>
De verdere diensten in 2017 zullen worden gehouden op: 14 april 19:00 uur (Goede Vrijdag), 16 april (Pasen), 14 mei, 4 juni (Pinksteren), 10 september, 15 oktober, 12 november, 25 december

### **De Vijfde Brief van Frans aan de NPG rondom het Meer van Genève**

Gemeente van Christus!

VAN HARTE WENS IK JULLIE EEN GOED EN ZINVOL NIEUW JAAR TOE MET ZICHT OP ÉCHT VREDE OP AARDE!

Afgelopen Eerste Kerstdag 2016 mocht ik, na mijn eerste vreugdevolle Kerstviering te Begnins, als jullie predikant weer voorgaan in te Commugny. We stonden stil bij de vlucht van de vluchtelingenbaby Jezus, die bedreigd werd door kindermoord. Rembrandt heeft dit in zijn ets 'de vlucht naar Egypte' zo treffend weergegeven...

en...nog steeds worden mensen gedwongen te moeten vluchten voor ernstige bedreiging die wij als mensen veelal zelf veroorzaken. Moge 2017 een omslag zijn in denken en doen, en ons leiden naar ware vrede, bevrijding, gerechtigheid, in barmhartigheid, met bescherming en verzoening voor allen. Dit zij mijn vurige wens, met daaraan gekoppeld de wens voor goede gezondheid, waar dit kan!

Vanaf augustus 2016 heb ik geprobeerd elke maand op de 7e om jullie in de trant en stijl van de apostel Paulus brieven te schrijven waarin vaak zeer moeilijke theologische, geloofs- en gedachtenkronkels de revue passeerden. Paulus' brieven zijn op vele fronten moeilijk te lezen en te begrijpen; zijn brieven vergen altijd herlezing en herinterpretatie, studie, discussie en diepgaande beschouwing. Zijn kronkels waren zijn kronkels, en thans in een totaal andere tijd zijn onze kronkels onze kronkels! Zij werden echter dankzij jullie gevormd door eerste kennismaking met sommigen van jullie individueel tijdens zoveel mogelijk bezoeken, door de verschillende bestaande kringen en door gesprekken binnen onze Kerkenraad. Ik noem er een paar op die regelmatig terugkeerden, waardevolle kronkels over:

zekerheid en onzekerheid; het procesmatig bestaan; geloof als van een andere orde; de vindplaats van God; liefde en vriendschap; verbond en verbinding; geloof ten goede en ten kwade door alle tijden heen; leven op de adem van God; vrijheid en vrede; genade en gunst; 'ons', 'Vader', 'hemelen', 'Naam', 'heilig', 'Koninkrijk'. In de komende maanden wil ik jullie telkens één van die genoemde kronkels nader

voorhouden en daar een korte beschouwing over geven, zodat wij van de door ons aangereikte onderwerpen en gedachten kunnen leren.

Het afgelopen jaar was voor mij persoonlijk dankzij jullie in positieve zin een zeer bewogen jaar. Het is namelijk met grote dankbaarheid en ontzag dat jullie mij zo hartelijk als jullie voorganger ontvangen hebben, dat ik te midden van jullie in het ambt van predikant met een bijzondere opdracht bevestigd kon worden en tevens mijn officiële intrede kon doen. Jullie allen met jullie Kerkenraad en andere direct betrokkenen hebben enorm veel werk verzet, en niet voor niets, want zo hebben we nu ook een goede nieuwe band met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontwikkeld naast de bestaande met de Zwitserse kerk. Voor mijn voorganger Lia Wolters-Berghout moet het ook een bewogen jaar zijn geweest omdat zij afscheid van jullie heeft genomen en een eigen weg van wel verdiend emeritaat is gegaan. Laten wij haar met haar man en gezin blijvend een goede en gezonde toekomst wensen.

Last but certainly not least lopen we met de gedachte rond om ons werk wat te categoriseren. Daarbij valt inter alia te denken aan initiatieven en activiteiten betreffende 'Liturgia' waar onder vallen onze erediensten, kerkmuziek, het liedboek; 'Pastoralia' – alle pastoraat; 'Diakonia' – diakonale taken, verplichtingen, projecten; en 'Apostolaria' waar het kringenwerk onder valt, 'Kontakt', website, communicatie, maar ook een buitendag, samenwerking met andere kerken, nieuwe initiatieven soms zelfs van seculiere aard en wat dies meer zij.

Deze brief schrijf ik jullie op 7 januari 2017 te Voorburg, de geboortedag van Francis J.M. Poulenc (1899), Frans musicus

### **Week van Gebed 2017**

Missie-Nederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet.

'Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden', stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het materiaal zal helpen de kloof te slechten.

De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema 'verzoening' centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus' woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: 'We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt'.

Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.

Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de kerk: van rooms-katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt die eenheid handen en voeten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij Missie Nederland.

Het beeldmerk op posters en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen. ( [http://www.raadvankerken.nl/pagina/3954/week\\_van\\_gebed\\_2017](http://www.raadvankerken.nl/pagina/3954/week_van_gebed_2017) )

ingezonden door F. Bouwen

### **GEDICHT VAN HET BROOD**

Brood, eenvoudigste taal, broederlijkste voedsel  
Of het nu brood heet, rijst, manna of gierst in alle tijden en alle plaatsen,  
Het brood, dat de mensen het meest totaal verbindt  
en waarvoor ze oorlog gaan voeren

Brood wat mij het meest vertrouwd is wat mij het meest noodzakelijk is  
Een stuk brood geven aan degene die ik wil beminnen, is reeds zichzelf geven  
Van de hemel mijn dagelijks brood ontvangen  
dat is de ogen verheffen tot boven mijzelf uit

Brood gemaakt van duizend tarwekorrels, die voor één enkele gevallen in de aarde  
honderdvoudig zichzelf geeft  
Brood, universeel symbool van wat gedeeld kan worden  
Brood, stil woord van een vriendschapsgebaar

Brood, dat door een stukje de Beminde heeft verraden  
Brood, waarmee God zelf zich heeft willen identificeren  
Brood, dat door Gods handen genomen de mensheid heeft gered

Brood, gemaakt van duizend verbrijzelde korrels gekneet door al onze wonden  
Brood, waarin ieder zich kan herkennen in zijn eigen gebroken lichaam  
Brood, zonder brood zou niemand van ons kunnen overleven

Allen, hongeren wij naar brood, maar naar nog veel meer  
De wereld rent in alle richtingen om zijn brood te verdienen  
De mensen zijn tot alles bereid voor een korst brood

In sommige kampen was één enkele kruimel brood zijn gewicht in goud waard  
Soms in onze vuilnisbakken geworpen geeft het aanstoot aan te grote ogen van  
kleine hongerige kinderen

Brood, het dient nergens toe dat op zijn zolder te vergaren want morgen zal het er  
verrotten of iemand anders zal het nemen

Brood, dat God uit de hemel deed regenen maar dat men niet van de ene op de  
andere dag kon bewaren

Brood, dat door zovele vrouwenhanden door heen de eeuwen werd gevlochten  
Brood, dat doorheen de wereld als een onzichtbare keten de mensheid heeft  
gekneet

*Een moniale*

## **Bijbelkringen**

Geneve kring - maandag 13 februari van 20:00 - 22:30 uur. Lokatie wordt nog  
nader onderling bepaald

Nieuwe 'entre nous' dames kring - woensdag 15 februari van 10:30 - 12:00 uur bij  
Karin zu Dohna thuis, chemin du Clos 2 te Commugny

Kooger kring - woensdag 15 februari van 14:30 - 16:30 uur bij Gerda Kooger thuis,  
chemin sur Rang 35 te Vessy/Pinchat

Mystiek kring - donderdag 16 februari van 10:00 - 12:00 uur bij Barbara en Eef  
Vogelezang thuis, chemin de Chantemerle 30 te Lully.

HET IS VOOR DE CONSISTENTIE VAN ONZE GESPREKKEN VAN HET  
ALLERGROOTSTE BELANG DAT ALLE KRINGLEDEN NAUWLETTEND  
OVEREENGEKOMEN DATA EN TIJDEN NOTEREN EN NAKOMEN!

## **Aanslag in Berlijn**

De wereld werd opgeschrikt door de aanslag in Berlijn met een vrachtwagen die op  
19 december 2016 op een kerstmarkt in reed, waardoor zeker negen doden vielen  
en vele gewonden. De journalist Leon de Winter gaat in op de vraag hoe de  
aanslagplegers hun daden rechtvaardigen. De joodse theologie richt zich tot de  
Joden. De christelijke theologie wil de verzoeningsleer. Beide religies respecteren  
het geloof van een andere religie. In de Islam is dit anders. Bekering van Moslims  
geschiedt door overtuiging en door geweld. De sharia stelt dat de doodstraf moet  
worden uitgevoerd bij ongeloof, afvalligheid en bekering tot een ander geloof.  
Zolang de moslims zich niet en masse hebben afgekeerd van de sharia, zal de  
traditionele Islam een rem zijn op een vooruitgang van de Arabische en islamitische  
volken. Er zijn sterke indicaties volgens de journalist Leon de Winter dat de  
meerderheid van islamitische migranten antisemitisch denkt, deze migranten  
blijven vasthouden aan achterlijke culturele patronen van het land van herkomst. De  
migrantenvluchten voor de armoede die vaak het gevolg is van bepaalde culturele  
patronen. In het land van aankomst houden de migranten veelal krampachtig vast  
aan die oude patronen. Zij houden vast aan de sharia. Het gevolg kan zijn dat de  
migrantenvluchten het gevoel hebben gediscrimineerd te worden, zich daarvoor  
gefrustreerd voelen, en buiten gesloten. Angela Merkel zei naar aanleiding van de

aanslag in Berlijn: 'Ik weet dat het voor ons allen bijzonder zwaar te verwerken is wanneer bevestigd wordt dat iemand die in Duitsland om bescherming en asiel gevraagd heeft, deze daad heeft begaan'.

Met de migratie van mensen uit problematische landen heeft Europa met die mensen de interne sociale en culturele problematiek van die landen geïmporteerd. Tribale en religieuze waarden, zoals het verhullen van de vrouw, eerwraak, de doodstraf voor ongewenste opinies en godslastering, tasten met deze aanslagen de open samenleving aan en dreigen op dramatische wijze tolerantie in te perken. Terwijl ik nog bezig ben dit artikel te schrijven vindt er alweer een volgende aanslag, ditmaal in Istanbul plaats.

Het is wel zeker dat de meeste migranten en moslims vreedzaam zijn. Zij accepteren anders denkenden. Zij zijn verheugd hun religie te mogen belijden. Helaas zijn er moslims die op basis van de tegenstelling gelovige-ongelovige geweld uitoefenen. Dit zijn de fundamentalistische Moslims die hun toevlucht hebben genomen tot terrorisme. In 1988/89 werd Europa door de Moslimbroederschap uitgeroepen tot Dar al-islam (gebied van de islam). Onder ongelovige wordt mede verstaan burgers van een staat die vrijheid van godsdienst kent en die geen moslim zijn. Zolang de sharia in de huidige vorm bestaat is er geen einde aan de aanslagen te verwachten. Angela Merkel sprak van een 'uiteindelijk onbegrijpelijke daad'. Wat in dit conflict gebeurt en zich veelvuldig zal herhalen valt wel degelijk te analyseren en te begrijpen. Indien er echter een dialoog plaats zou kunnen vinden om de sharia niet toe te passen in landen waar godsdienstvrijheid is, dan zou wellicht een oplossing gevonden kunnen worden voor dit probleem. Dat wil zeggen dat de Islam bereid is de godsdienstvrijheid in die landen te gaan respecteren. Zoals reeds in Ora et Labora Hoofdstuk 15 Corpus Islamicum staat beschreven kent de Koran twee perioden, één waarin Mohammed verzoenend en mild was, en een latere waarin Mohammed gewelddadig en compromisloos was. De Islamitische theologen moeten de gelovigen onderwijzen de verzoenende en milde Mohammed te volgen en het gewelddadige en compromisloze Mohammed ideaal te verwerpen. De Eeuwige heeft de Moslims, de Joden, de Christenen kortom alle mensen lief en verheugd zich ten diepste indien Hij ziet dat alle mensen in vrede leven.

Geert van Mesdag, vanmesdag@bluewin.ch

## **Een nieuw hoogtepunt**

Als u Kontakt ontvangt waar dit verhaal in op is genomen, ligt dit hoogtepunt alweer achter de rug. Het hoogtepunt omvat de ambtsbevestiging en intrede van onze dominee en de erkenning van onze gemeente door de PKN. Laten wij hopen dat wij de inspiratie zullen ontvangen van de Eeuwige om onze kerkgemeenschap in een periode van nieuwe bloei te brengen. Sommige mensen vinden de Bijbel een oud boek met verhalen die uit de tijd zijn. Deze mensen zien dat verkeerd. De Bijbel is zeker geen oud boek. De Bijbel bevat sterke verhalen die ons de sleutel geven tot het geheim van het bestaan. Zij geven antwoord op de vraag hoe met het ons gegeven leven om te gaan. Zij stralen een levenswijsheid uit, die ons nog iedere keer raakt, wanneer wij ze lezen. Vroeger vereerde de mens de omringende natuur, de zon, de maan, de regen en de vruchtbaarheid als goden. De mens blijkt niet te

zijn onderworpen aan deze goden, maar deze machten zijn dienstbaar aan het leven op aarde.

Mozes kreeg van de Eeuwige een oproep om de Farao te trotseren en met zijn volk het land te ontvluchten om het te bevrijden uit de slavernij. Mozes aarzelt en vraagt wat hij moet zeggen als het volk hem zal vragen: 'Wie is die God van jou die jou dat gezegd heeft? Hoe is zijn naam? Dan hoort hij een stem die antwoord: 'Ik zal er zijn, zeg datmaar tegen jevolk.' God blijft in het verborgene. Gods diepste wezen blijft voor ons geheim. De gelovigen hebben wel een bepaalde mening terzake van God. God wenst het leven en niet de dood. Hij is de kracht die wil dat een mens leven kan. God heeft de mens geschapen om te leven met als de taak de aarde te beheren als een goede rentmeester. Tevens heeft God er voor gezorgd dat op de aarde genoeg te eten en te drinken voor de mens is. De bijbelse verhalen geven de mens de sleutel tot het geheim van het bestaan. Zij vertellen ons hoe wij met ons gegeven leven om moeten gaan. Daarom is het groot belang kennis te hebben van de bijbelse verhalen. De bijbel gelooft heilig in een God die een wereld heeft gewild waarin mensen kunnen samenleven in vrede en rechtvaardigheid. Daarbij is de naam die God aan Mozes vertelde: 'Ik zal er zijn tegelijk een dringend appel aan de mensen, geroepen om deze God na te volgen, om er in zijn Geest, ook werkelijk voor elkaar te zijn'. Zoals Huub Oosterhuis gezegd heeft: 'Er voor elkaar zo goed als God te zijn.' Het gaat in het leven in de eerste plaats om liefde, direct daarna komen trouw en rechtvaardigheid. Alle krachten die tot het geheim van ons leven behoren – in de taal van de bijbel met God te maken hebben, zoals trouw van mensen aan elkaar, de zorg voor een kind, het zoeken van recht, het benoemen en tegengaan van onrecht, vinden wij niet opgeschept op ons bord. Wij zullen ons erin moeten oefenen. De oerdrift van de mens is om te leven en te overleven. De mens wenst zijn kinderen gelukkig te zien worden en hun kansen te bieden die hij vaak zelf niet had. De aarde is ons aller geboortehuis en de enige die ons voeden kan en het leven geven. Er is sprake van een evolutie van de aarde en alle leven daarop, en ook van het menseijk denken. Wij waren na de oorlog absoluut niet vergevens gezind tegenover onze vijanden. De vergelding voor al het aan ons gedane leed stond voorop. Wij stonden toen met onze gevoelens en onze gedachten mijlenver af van Jezus en het verhaal van de overspelige vrouw. Toen de vrouw gestenigd moest worden zei Jezus: laat wie van u zelf zonder zonde is, dan de eerste steen werpen. Hij zei tot de vrouw: 'Ga heen en zondig niet weer'. Hier komt een nieuwe dimensie op ons af. Namelijk 'vergeving'. Straffen en vergelding zijn in wetten vastgelegd. Vervgeving is niet in wetten vast te leggen. Vervgeving is van een andere orde.

Geert van Mesdag, vanmesdag@bluewin.ch

## **Jaarcijfers 2016 toegelicht door de Financiële Commissie**

De FC biedt u hierbij de jaarcijfers aan die ter goedkeuring worden voorgelegd op de Gemeente vergadering van 24 april. Op deze vergadering zal de Kas controle commissie rapport doen van haar bevindingen bij het controleren van deze stukken en de onderliggende boekhouding over 2015.

## Rekening van INKOMSTEN en UITGAVEN 2016, BEGROTING 2017

	<b>2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>2016</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Inkomsten (CHF)</b>				
Bijdragen	55'800	50'000	51'060	46'000
Bijzondere bijdragen	15'250	11'000	13'511	2'000
Kollektes kerk	3'180	2'400	3'955	3'000
Bijdragen "Kontakt"	1'780	1'700	1'580	1'550
Rente	180	100	98	50
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>76'169</b>	<b>65'200</b>	<b>70'204</b>	<b>53'000</b>
<b>Uitgaven (CHF)</b>				
Predikant, incl. Sociale lasten, verzekeringen	66'180	62'400	62'768	49'000
Reis-vervoer- & telefoon kosten	15'750	13'500	13'534	9'100
Eredienst	8'785	6'000	7'300	5'160
Administratie en diverzen	1'072	1'100	1'218	1'700
Kosten Kontakt, Website	4'856	5'000	4'916	5'000
Beroepingskosten	229	1'500	1'244	
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>96'872</b>	<b>89'500</b>	<b>90'890</b>	<b>69'960</b>
<b>Tekort</b>	<b>20'703</b>	<b>24'300</b>	<b>20'776</b>	<b>16'960</b>
<b>Diversen:</b>				
<i>Diaconale kollekten</i>	6'579		8'129	

### Toelichting op de Rekening van Inkomsten en Uitgaven over 2016

Het inkomen is Fr. 5004.- hoger dan was begroot, dankzij hogere bijdragen, hogere bijz. Bijdragen en hogere kerk collectes. De kosten zijn Fr. 1480.- hoger door extra dagen voor ds Bouwen rond de Kerstdag en onvoorziene kosten voor de eredienst. Het verlies bedraagt Fr. 20'776.- d.w.z. Fr. 3534.- lager dan was begroot.

Er zijn 50 bijdragers, drie bijdragers vielen af door vertrek, 6 personen hervatten hun bijdrage en er meldde zich één nieuwe bijdragende familie. Het gemiddelde van de bijdragen liep wat terug (netto Fr.4'945.- minder dan in 2015). Brocante en boeken brachten Fr. 2315.- op, dus Fr. 255.- meer dan in 2015.

### Toelichting op het Budget 2017

In de begroting is opgenomen dat Ds Bouwen 74 dagen ter beschikking is voor de NPG, tijdens 10 perioden per jaar voor 13 diensten. De inkomsten voor 2017 zijn geschat, rekening houdend met het vertrek van verscheidene leden. De bijdragen van het Juliana fonds en het van Nieveld fonds zijn beëindigd. Voor de eredienst is er rekening gehouden met 11 diensten. De kostenbesparing vergeleken met 2016 is van de orde van Fr. 21'000.

## Balans per 31 december 2016

	31 dec. 2015	31 dec. 2016
CCP 12-1378-3	7'815	18'646
E-deposit bij PostFinance	130'437	110'098
BCGe E 774 37 42	326	570
PF travel cash card		1'000
ACF, Impôt anticipé	2'070	1'377
Actif transitoire	19'231	8'242
<b>Totaal Activa (CHF)</b>	159'879	139'934
Werkfonds	139'975	137'199
Repatrieringsfonds	18'000	0
Vooruitbetaalde bijdragen 2016	150	1'730
Passif Transitoire	1'755	1'005
<b>Totaal Passiva (CHF)</b>	159'879	139'934

## Toelichting bij de balans per 31 december 2016

Het tekort van 2015 van CHF 20'776.- is ten laste van het werkfonds geboekt. De reserve voor het repatriëren van een predikant is overgebracht naar het werkfonds omdat wij geen predikant woonachtig in Zwitserland meer hebben. De repatriëring van de familie Wolters werd geheel door de Wereldraad betaald. Het reservefonds is ondergebracht op de e-Deposit rekening bij Postfinance tegen 0.05% (direct opvraagbaar).

Actief transitoire: vooruit betaalde rekeningen voor boekjaar 2017 en uitstaande vorderingen (kollektes, nagekomen bijdragen, etc.) voor 2016.

Passief transitoire: nog te betalen voor 2016: diaconale collecte, verzenden Kontakt, etc.

De financiële commissie, Eef J. Vogelesang (trésorier), Jan B. Vos

## Van de brocante tafel

*Zijn wij onderweg naar 'iets' ?  
of is het maar een reis naar 'niets' ?  
Leven tussen vreugd en pijn  
zou het werkelijk leven zijn?*

*Is het leven . . . zomaar leven  
of een deel van 't grote plan?  
Soms kom je iets eeuwigs tegen  
en héél even denk je dan:*

*Dat het licht weer òp kan stralen  
uit een diepe duisternis  
en dat leven wordt geboren  
uit wat al gestorven is. (van Toon Hermans)*

Ja, het licht, verwachting voor het nieuwe jaar, voor nieuw leven, wij zagen het tijdens de Kerstviering in Begnins. Wij lazen en keken met elkaar naar het verhaal van de geboorte van Christus, naar de prachtige prenten uit de Rembrandt bijbel.



Het was een vreugde om de bekende woorden te horen en te zingen. Boeken en brocante tafels waren er weer, de opbrengst was Fr. 1358.-. Dank aan alle gevers en kopers, maar ook dank aan alle handen die koffie, soep, krentenbrood of warme wijn hebben bereid. Handen die de zaal versierden. Handen die de prachtige kerststal klaar zetten, de brochures maakten, uitdeelden. Dank aan Frans die de boodschap van Kerst op zo'n warme wijze bij ons bracht. Dank aan ons allemaal.

Namens het brocante comité, Barbara Voglezang (4 januari 2017)

## **Een kruis met Jezus figuur van de brocante tafel.**

Op de open dag in 2016, wat ook de afscheidsdienst was van ds Lia Wolters-Berghout, lag er op de brocante tafel van Barbara een mooi kruis met Jezus figuur. Dat kruis lag er al een tijdje en wilde niet verkocht worden, omdat dat niet zo past in een protestants huis. Nu ben ik opgegroeid in de protestantse traditie, en wij hadden thuis dus ook geen kruis boven de deur. Maar bij mijn oma, die oorspronkelijk katholiek was tot ze trouwde met mijn opa die protestants was, hing er wel een kruis boven de deur. Sowieso in Brabant kwam ik natuurlijk vaak een kruis tegen in de huizen. Nu was het niet gebruikelijk, zeker vroeger niet, als protestant naar de katholieke kerk te gaan, en er werd niet erg eerbiedig over de Paus gesproken, en hij werd zeker niet de Heilige Vader genoemd. Angelica, mijn vrouw is Spaanse, dus katholiek, maar nog steeds gingen wij in Nederland niet naar de katholieke kerk.

Dat is anders geworden toen we naar Zwitserland verhuisden, omdat ik hier het verschil tussen deze twee kerk stromingen veel minder groot ervaar. Dus gaan we hier vaak naar de Katholieke kerk, met al die beeltenissen etc. Toen ik vroeg aan Barbara wat dat kruis met Jezus moest kosten, wist ze niet meteen een prijs te noemen. Ja zei ze, het is een speciaal kruis, ik weet waar het vandaan komt, dus ik moet er even over denken. Ze dacht nog even na en toen zei ze: weet je wat, je mag het hebben, omdat je ook de broden gegeven hebt. Ik bedankte haar en we hebben het kruis thuis naast de deur opgehangen.

Nu wonen we in Etagnières, vlakbij de Emmaus stichting, en ik breng daar ook regelmatig een groot rozijnenbrood. Afgelopen zaterdag, daags voor de Kerstviering heb ik daar ook weer een brood gebracht en ik maakte een praatje met de kok. Die vertelde me dat Emmaus Zwitserland uitgenodigd is op audientie bij de Paus, en dat hij daar in April bij is. We praatten verder en op een gegeven moment kwam het ter sprake dat hij ook een paar dingen mee zal nemen die gezegend zouden worden door de Paus. Meteen dacht ik aan ons kruis en vroeg of hij dat mee wilde nemen. Natuurlijk doe ik dat vertelde hij me. Blij ging ik naar huis, en vertelde dat aan Angelica. Ja, daar zou ik ook aan denken, maar vervolgde ze, 'dat is niet echt Protestants, iets te laten zegenen'. Nee zeg ik, dat klopt, maar de Paus is ook niet echt Protestants.

En dus kijken we nu uit tot ons mooie kruis terug komt uit Rome met de zegen van de Paus.

Reinier Bakker

## **Mijn naam is Rick Nibbering**

Frans vroeg mij een stukje te schrijven nadat we elkaar leerden kennen tijdens zijn bijzondere intrededienst.

Mijn naam is Rick Nibbering, ik ben 30 jaar jong en woon sinds 2011 in Zwitserland. Ik ben hier terechtgekomen na een stage en een paar maanden op een talenschool. Met heel veel plezier woon ik in Lausanne en werk ik bij Nestlé in Vevey. Ik heb eerst 5 jaar bij de handelsmaatschappij als o.a. inkoper gewerkt en heb tijdens een missie in Venezuela gezien- en geleerd hoe uitdagend en interessant het kan zijn om voor een multinational te werken. Sinds een half jaar werk ik aan de overkant bij Nestlé CH, in een verkoopfunctie waarbij ik veel reis om onze in Zwitserland geproduceerde producten in het buitenland te verkopen. Voor mij is dit een droombaan.

Toen ik na de middelbare school in Alkmaar vertelde een jaar te willen reizen, zei mijn moeder gelijk 'ik kom bij je langs' en ook in mijn studiekeuze ben ik altijd vrij gelaten. Bij ons thuis was het wel of niet gaan studeren niet zo belangrijk en ook qua geloof werden we vrijgelaten. Officieel waren we Hervormd maar mijn zus, broer en ik zijn nooit als kind gedoopt. In het dorp had je negen verschillende kerken dus iedereen ging zo'n beetje ergens heen en in mijn beide families waren alle geloofsovertuigingen geloof ik wel vertegenwoordigd. Het ging van de Vergadering van Gelovigen via Evangelisch tot Katholiek en van Jehovah's Getuigen tot de Gereformeerde Bond. Dit heeft me altijd al gefascineerd; die belangrijkheid van een bepaald soort geloof en welke invloed dit duidelijk had op de manier waarop je zaken deed, opvoedde of belangrijke keuzes maakte in het leven.

Na mijn gap year, waarin de wereld voor me open ging, vertrok ik naar Groningen voor een geweldige studententijd. Ik was een veelvraat en vond alles leuk en interessant. Ik ging roeien, had opeens kabeltv en mocht kijken wanneer ik wilde, maakte leuke nieuwe vrienden, ging als ober werken bij de schouwburg en werd verliefd op de muziek van Bach. Ik zat in allerlei clubs, had natuurlijk elke avond wel een reden voor een borrel en genoot van de studentendiensten in de Martinikerk waarna we dan soms lunchten in 't Feithuis. Na een studie te hebben afgerond (en er een aantal half bijgedaan te hebben) ging ik in Assen werken totdat ik dus in CH terecht kwam.

Het geloof in God heeft voor mij altijd een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen. Vroeger een heel erg belangrijke- en ook nu zou ik nooit zonder God in mijn leven kunnen of willen. Maar soms betrap ik me erop erg weinig te 'doen' aan het voeden van mijn geloofsleven. Ik zoek het meer in muziek, dans, natuur en herken God daarin of juist in wat ik lees of in welke gesprekken ik heb. Hij is voor mij vooral Inspirator en Initiator van al het goede en mooie in de wereld.

Ik vind het leuk en inspirerend om naar de (NL) kerk te gaan en er deel uit te maken van een traditie die al eeuwen bestaat via het samen zingen, stil zijn en bidden. Door te luisteren naar muziek, het orgel - bespeeld door bijv. een jong getalenteerd meisje - of naar een preek, waarin je opeens iets hoort dat zo actueel is en sprekend, toepasbaar op het dagelijks leven. Dat kan me dan vervullen met blijdschap en dankbaarheid.

U weet nu een beetje wie ik ben, en ik wilde er alleen nog aan toevoegen dat wanneer ik iemand van dienst kan zijn u mij dit vooral moet laten weten via [rick.nibbering@gmail.com](mailto:rick.nibbering@gmail.com). Ik ben jong, heb in de weekends of 's avonds soms tijd en ben redelijk handig. Ik rijd ook auto, maar heb er geen.

Een hartelijke groet,  
Rick.

### **Christen zijn in- en op het werk?**

Frans vroeg mij tijdens een interessante lunch in café Nest in Vevey om de gemeente eens een vraag te stellen. Toen ik later iets aan het uitzoeken was, werd ik eraan herinnerd hoezeer (de belangrijkheid van) het 'Christen zijn' is verdwenen uit ons dagelijks werkleven:

In een personeelsorgaan uit 1945 schreef mijn overgrootvader '...Wij moeten werken, werken om deze vernielde wereld te herstellen. Trouw staan op de post ons door God toegewezen.' Bij opa hingen er tussen '55 en '85 op de kantoren en in de publieke ruimtes bijbelse schilderijen, voorzien van stichtelijke teksten, maar bij mijn ooms hing er tussen '80 en '10 nog slechts wat in de privé kantoren en werd alleen nog om stilte gevraagd bij gezamenlijke vieringen. Nu is er niets meer dat wijst op een persoonlijke geloofsovertuiging. En dat is ook het geval in bijna 100% van de bedrijven waar vrienden en kennissen werken.

Toen in 2014 de vers aangetreden directeur van het handelskantoor waar ik werkte, een toespraak hield waarin hij uitgebreid vertelde van zijn liefde voor Jezus, de belangrijkheid van zijn geloof en de hulp die hij hieruit ervaarde, bracht dit een grote schok teweeg. Het werd totaal niet geaccepteerd, zelfs niet door de min of meer gelovige collega's. Men vond het (veel) te ver gaan, betuttelend, discriminerend etc. Daardoor ben ik gaan nadenken over de afwezigheid van acceptatie van persoonlijke (geloofs)uitingen in het beroepsleven. Onze generatie hoort zelden meer in de bedrijven waar wij werken van persoonlijke voorkeuren- of overtuigingen en de belangrijkheid ervan voor degene die het uitdraagt. Het blijft allemaal vrij oppervlakkig en gerelateerd aan slechts de waarden die centraal staan in het bedrijf. Daarom zou ik u graag het volgende willen vragen:

- Hebt u in het verleden binnen en buiten uw carrière laten merken dat u Christen bent en zo ja of nee, waarom was dit belangrijk voor u?
- Wat hebt u als Christen duidelijk anders gedaan t.o.v. uw collega's? Wat heeft dit u 'gekost' of 'opgeleverd'?
- Wat raadt u jongere generaties aan te doen m.b.t. het integreren van het geloof in hun carrière?

Ik zou het leuk vinden als u hier eens op wilt reageren door het delen van uw ervaringen en raad.

Een hartelijke groet,  
Rick Nibbering

## Diaconale collecte in Februari : Entre-aide Hollandaise

Eind jaren '60 besloot een aantal Nederlanders rondom het meer van Genève, uit dankbaarheid voor het eigen goede leven hier, om een fonds op te richten voor landgenoten in financiële nood. Het fonds werd in de vorm van een vereniging opgericht en kreeg de naam Entreaide.

Het doel is om mensen die door omstandigheden buiten hun schuld in financiële nood zijn gekomen, te helpen. Met hulp van leden en donateurs werd een fonds opgericht, van waaruit steun wordt gegeven.

De Nederlandse Ambassade, het Consulaat en natuurlijk de dominee van de NPG zijn de organisaties waar landgenoten, die in de financiële problemen zijn gekomen, zich toe wenden voor hulp. Zij op hun beurt leggen contact met Entreaide.

Gesteund worden mensen, die door ziekte, werkloosheid, scheiding etc in de problemen zijn gekomen. Het gaat vaak om stille armoede onder Nederlanders. Het aantal verzoeken om hulp is gedurende de afgelopen jaren blijven binnen komen. Anonimiteit is vanzelfsprekend en is een van de pijlers waar Entreaide op rust.

Wij bevelen deze collecte van harte bij U aan.

Opbrengst december project Rwanda Fr. 1'170,00 – en een bedankje voor de gift:

*Bonjour Madame,*

*Merci beaucoup pour le versement de cet argent. Soyez certaine qu'il sera bien utilisé pour l'école de Kirinda au Rwanda ! Nous allons y faire de la peinture et créer une salle de lecture avec une bibliothèque.*

*Je vous souhaite une belle fin de semaine*

*Pasteure Aude Roy Michel*

We hebben deze foto en een bedankje voor onze giften ontvangen van Marion van der Burgh, van Fundashon Mami Sa



### Bedank mail van het Lalgadh Hospital Team

Many thanks for your e-mail – and huge “Thankyou” from the Lalgadh Hospital Team here – and two receipts attached (430 CHF & 1000 CHF) - for your wonderfully splendid support from October & November 2016.

Many thanks indeed for all your support - your prayers, your funding support, your encouragement and the faith in action.

We are so grateful because, with your help, we have focused on both the hospital care of leprosy-affected needy patients - especially children, - and also we have used some of your funds to help with work for building the new school up in high remote Sindhuli. Their present building is badly earthquake-damaged and dangerous, though they are still using it. It is in a high remote area in the District next to ours, that has received no earthquake relief help from Government or from other agencies. It's a struggle because everything has to be carried up on people's backs ... but they are so keen to do it, wanting to do the building work themselves and their children, with our supervision and supply of materials. It's exciting stuff – it's being done with your help – and if you'd like to see more, the latest pics from a few days ago are on the hospital facebook link [\*\*www.facebook.com/nepal.leprosy\*\*](https://www.facebook.com/nepal.leprosy)

Many thanks again to you and the whole Dutch Reformed Church family. We are profoundly grateful.

With warmest wishes and God bless.

Dr Graeme A. Clugston  
Medical Director  
Lalgadh Leprosy Hospital & Services Centre, Nepal  
[\*\*www.nepal-leprosy.com\*\*](http://www.nepal-leprosy.com)

## BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2017

<https://www.bijbelgenootschap.nl/wp-content/uploads/2015/12/Bijbelrooster-2016-LR.pdf>



wo 1	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd	wo 15	2 Kronieken 7:11-22	Antwoord
do 2	Psalm 48	Stad op een berg	do 16	Spreuken 11:1-11	Goed of slecht
vr 3	2 Kronieken 3:1-14	Werk in uitvoering	vr 17	Spreuken 11:12-21	Positief of negatief
za 4	2 Kronieken 3:15-4:10	Zuilen van naam	za 18	Spreuken 11:22-31	Geven
zo 5	2 Kronieken 4:11-5:1	Inrichting	zo 19	Psalm 83	Strijdlied
ma 6	Spreuken 10:1-10	Kracht-termen	ma 20	2 Kronieken 8:1-11	Versterking
di 7	Spreuken 10:11-21	Spreken is modder, zwijgen is goud	di 21	2 Kronieken 8:12-18	Geregelde offers
wo 8	Spreuken 10:22-32	Tegen-stellingen	wo 22	2 Kronieken 9:1-12	Koninklijk bezoek
do 9	2 Kronieken 5:2-14	De ark op de juiste plaats	do 23	2 Kronieken 9:13-31	Alles goud wat er blinkt
vr 10	2 Kronieken 6:1-11	Zo moest het gaan	vr 24	1 Korintiërs 3:1-9a	Samenwerking
za 11	2 Kronieken 6:12-21	Luistervraag	za 25	1 Korintiërs 3:9b-23	Bouwkunde
zo 12	2 Kronieken 6:22-31	Als/dan-vragen	zo 26	Psalm 62	Rustgevend
ma 13	2 Kronieken 6:32-42	Gebed met reikwijdte	ma 27	1 Korintiërs 4:1-13	Oordeel niet
di 14	2 Kronieken 7:1-10	Liefdevuur	di 28	1 Korintiërs 4:14-21	Geen woorden, maar daden